



GERÇEĞİN TEMEL TAŞLARI

Kutsal Kitap Öğretisi Üzerine Bir Çalışma



Gerçeğin Temel Taşları

**KUTSAL KİTAP ÖĞRETİSİ
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA**

**Floyd C. Woodworth, Jr.
David D. Duncan ile birlikte**

BAĞIMSIZ BİR ÇALIŞMA KİTABI

*ICI Elemanlarıyla
İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır*

Resimler: Terry DeYonker

Türkçesi: Levent Kınran

ICI



Yeni Yaşam Yayınları

İsteme Adresi:

ICI
P.K.: 33 Bakırköy
İstanbul - Türkiye

ICI Merkez adresi:

ICI
6300 North Belt Line Road
Irving, Texas 75063
USA

© Bu kitabın tüm yayın hakları
ICI ya aittir.
Çoğaltılamaz ve fotokopi yapılamaz.

ISBN-975-9062-18-6

SERTİFİKA NO: 10903

Originally published by ICI
as Cornerstones of Truth by Floyd C. Woodworth, Jr.
ISBN 1-56390-001-7 / S3131E-90-3ed

Yayına Hazırlık: **Yeni Yaşam Yayınları**

Serasker Cad. Sakız Sokak, Aytaç 2 Han; No: 36/1
Kadıköy – İSTANBUL Tel.: (0216) 414 20 61 - 414 16 15
www.yyyayinlari.com
Faks: (0216) 348 05 26

Basım: Anadolu Ofset – İstanbul
Davutpaşa Cad.
Emintaş Kazım Dinçol Sanayi Sitesi,
No: 81/89 Topkapı-İstanbul-Türkiye
Tel: (0212) 567 13 89
1. Basım, Ekim 2009

İçindekiler

Giriş5

Ünite 1: *Her Şeye Egemen Olan Tanrı*

1 Tanrı: Doğası ve Doğal Nitelikleri	14
2 Tanrı: Ahlâksal Özellikleri ve Etkinlikleri	44
3 Mesih: Görülmeyen Tanrı'nın Görülen Yüzü	72
4 Kutsal Ruh: Bilge Yönetici	98

Ünite 2: *Tanrı'nın Kulları*

5 Melekler: Karanlığın Orduları ve Işığın Orduları	126
6 İnsanlık: Yaratıcı'nın İnsan Kulları	152
7 Günah ve Kurtuluş: Sorun ve Çözüm	176

Ünite 3: *Tanrı'nın Düzeni*

8 Kutsal Yazılar: Tanrı'nın Yazılı Vahyi	200
9 Kilise: Tanrı Halkının Topluluğu	224
10 Gelecek: Vahiy, Ödül ve Dinlenme	250
Sözlük	280
Sınav Yanıtları	286
Öğrenci Raporları	291
Yanıt Kağıtları	305

Giriş

Öğreti Çalışması Nedir?

Çağdaş Hindistan'ın atası olan Mahatma Gandhi'ye göre, yirminci yüzyılın en büyük olumsuzlukları nelerdi? Benito Juarez Meksika'da neden kiliseyi devletten ayırdı?

Böyle büyük insanların herhangi bir konuda neler öğrettiklerini görebilmek için bütün eserlerini okumamız gerekir. Örneğin, Gandhi söz konusu olduğunda, 80 kitap okunmalıdır! Gandhi'nin öğrettiği her konuyu ele alıp sınıflandıran tek bir kitap bulsaydık, bizim için ne büyük bir kolaylık olurdu.

Kutsal Kitap'taki birçok konuyu incelerken aynı sorunla karşı karşıya kalırız. Sizin de keşfettiğiniz gibi, Kutsal Yazılar'daki öğretiler konulara göre sıralanmamıştır. Örneğin, Yaratılış kitapçığı Üçlü Birlik konusunu tümüyle açıklamaz. Aynı gerçek diğer kitapçıklar için de geçerlidir.

Bu nedenle, Kutsal Kitap'ı incelemenin en önemli yolu, belli bir konudaki her öğretisi bulup incelemektir. Bu hem hızlı bir şekilde konuya ilişkin kapsamlı bir düşünce kazanmamızı hem de ayrıntıları mantıklı bir şekilde irdelememizi sağlar. Düşünüşümüzü yönlendirmenin ve yaşamımızı Kutsal Kitap ilkeleri doğrultusunda sürdürmenin pratik yolu budur.

Kutsal Kitap çalışmasının bu türü için teknik bir deyiş olan "sistemli ilahiyat" ifadesi kullanılır. Kursumuzda Kutsal Yazılar'ı incelerken, biz de buna benzer bir plan kullanacak, evren, onun hakimi ve içinde yaşayanlarla ilgili olarak neler öğrettiğine bakacağız. Kutsal Kitap'ın gelecekle ilgili olarak neler öğrettiğini de keşfedeceğiz.

Kutsal Kitap'ın önemli konular hakkında neler söylediğini sistemli olarak incelemek, Tanrı'dan neler bekleyebileceğimizi ve

O'nun bizlerden neler beklediğini öğrenmemizi sağlayacaktır. Bunun sonucu da ruhsal gelişimdir.

Kurs Tanımı

Gerçeğin Temel Taşları: Kutsal Kitap Öğretisi Üzerine Bir Çalışma, temel Kutsal Kitap öğretilerinin sistemli incelemesine giriştir. Ana konular arasında Tanrı'nın doğası, Tanrı'nın eylemleri, meleklerin etkinlikleri ve sınırları, yaratılış, insanın günahı, Tanrı'nın kurtarma tasarısı, Kutsal Yazılar'ın kökeni, kilise ve Tanrı'nın insanlıkla ilgili son tasarısı gibi konular vardır. Kurs Kutsal Kitap öğretisi ve imanlı yaşamına uygulanmasına ilişkin temel bir incelemidir. Kutsal Kitap'ın yüce konuları incelenecek, birçok ayetle desteklenecektir.

Kurs Hedefleri

Bu kursu tamamladığınız zaman,

1. Üçlü Birlik'in üyelerinin tanrısal ve kişisel sıfatlarını sıralayabilecek.
2. İnsanın yaratılışını, günahını ve Tanrı'nın insanla beraberliği sağlamak için sunduğu çözümü tanımlayabilecek.
3. İyi ile kötü melekler ve onların etkinlikleri hakkında bildiklerinizi sıralayabileceksiniz.
4. Kilisenin amaç ve etkinliklerini açıklayıp sonsuz geleceğine ilişkin Tanrı'nın neler tasarladığını söyleyebileceksiniz.
5. Yaşamınızın her alanını iman yoluyla ve Kutsal Kitap gerçeğine bağımlı olarak sürdürmeye kararlı olacaksınız.

Ders kitapları

Bu kurs için Floyd C. Woodworth, Jr. ve David D. Duncan'ın *Gerçeğin Temel Taşları* adlı kitabı gereklidir. Gerekli olan diğer tek çalışma kitabı Kutsal Kitap'tır.

Çalışma Süresi

Her dersin ne kadar zaman aldığı, konu hakkındaki bilginize ve çalışma yeteneğinize bağlıdır. Bu süre, dersin gereklerini yerine ge-

tirme hızınıza göre de değişecektir. Hem yazarın öngördüğü hedeflere, hem de kişisel hedeflerinize ulaşmak için gereken zamanı ayıracak şekilde plan yapınız.

Ders Organizasyonu ve Çalışma Modeli

Her dersin içinde; 1) ders başlığı, 2) açılış tümcesi, 3) ders taslağı, 4) ders hedefleri, 5) ders etkinlikleri, 6) anahtar sözcükler, 7) çalışma sorularını içeren ders metni, 8) test (ders metninin sonunda), 9) çalışma sorularının yanıtları vardır.

Ders taslağı ve hedefleri, konuya genel bir bakış kazanmanızı, çalışırken en önemli noktalara odaklanmanızı ve ne öğrenmeniz gerektiğini ortaya koyar.

Ders metninde yer alan çalışma sorularının yanıtlarının büyük bir kısmı, çalışma kılavuzunda sağlanan boş yerlere yazılabilir. Daha uzun yanıtları ayrı bir deftere yazabilirsiniz. Defter kullanırsanız, dersin sayısını ve başlığını mutlaka kaydedin. Böylece öğrenci raporu için gözden geçirme süreciniz kolaylaşabilir.

Sorulara kendi yanıtlarınızı vermeden önce kitapta verilen yanıtlara bakmayın. Kendi yanıtlarınızı verirseniz, çalışmayı hatırlamanız daha kolay olacaktır. Çalışma sorularını yanıtladıktan sonra, yanıtlarınızı dersin sonundaki yanıtlarla karşılaştırın. Ardından, yanlış çıkan yanıtlarınızı düzeltin. Yanıtlar sayısal bir düzen içerisinde verilmemiştir, çünkü sonraki sorunun yanıtını yanlışlıkla görmemiz engellenmek istenmiştir.

Bu çalışma soruları çok önemlidir. Derste ortaya konan ana düşünceleri hatırlamanızı ve öğrendiğiniz ilkeleri uygulamanızı sağlayacaktır.

Soruları Yanıtlamak

Bu çalışma kılavuzunda, farklı türde çalışma ve test soruları vardır. Aşağıda birkaç örnek sıralayıp bunların nasıl yanıtlanacağına bakalım. Eğer başka tür sorular görürseniz, bunları nasıl yanıtlamanız gerektiği açıklanacaktır.

ÇOK SEÇENEKLİ sorular, sıralanan şıklardan birini seçmenizi gerektirir.

Örnek

1. Kutsal Kitap'ta

- a) 100 kitapçık
- b) 66 kitapçık
- c) 27 kitapçık vardır.

Doğru yanıt 'b' şıkkıdır. Burada gösterildiği gibi, çalışma kılavuzundaki doğru şıkkı daire içine alınız.

1. Kutsal Kitap'ta

- a) 100 kitapçık
- b) 66 kitapçık
- c) 27 kitapçık vardır.

(Çok seçenekli soruların bazılarında, birden çok şık doğru olabilir. Bu durumda, doğru olan her şıkkı daire içine alınız.)

DOĞRU-YANLIŞ sorusu, DOĞRU olan tümcelerin seçilmesini gerektirir.

Örnek

2. Aşağıdakilerden hangisi DOĞRU'dur?

- a) Kutsal Kitap 120 kitapçıktan oluşur
- b) Kutsal Kitap günümüzdeki imanlılar için bildiriler içerir.
- c) Kutsal Kitap'ı yazarların tümü İbrani dilini kullandılar.
- d) Kutsal Kitap yazarlarını Kutsal Ruh yönlendirdi.

Bu örnekte 'b' ve 'd' şıkları doğrudur. Hangi şıkları seçtiğinizi göstermek için, yukarıda gördüğümüz gibi daire içine alınız.

EŞLEŞTİRME sorusu, karşılıklı unsurların birbiriyle doğru ilişki içinde olanlarının eşleştirilmesini gerektirir. Bu unsurlar adlar, tanımlar ya da Kutsal Kitap'a ait kitapçıklar olabilir.

Örnek

3. Önderlerin adlarıyla eylemlerini eşleştirin. Bunun için önderin adının önündeki rakamı, eylemin başındaki boşluğa yazın.

- ..1.. **a** Sina Dağı'nda Kutsal Yasa'yı aldı. 1) Musa
 ..2.. **b** İsraililer'i Şeria Irmağı'ndan geçirdi. 2) Yeşu
 ..2.. **c** Eriha Kenti'nin etrafından dolaştı.
 ..1.. **d** Firavun'un sarayında yaşadı.

a ve **d** tümceleri Musa'dan, **b** ve **c** tümceleri ise Yeşu'dan söz etmektedir. Yukarıda gördüğünüz gibi, **a** ve **d**'nin önüne **1**, **b** ve **c**'nin önüne ise **2** yazmalısınız.

Kursu Çalışma Yöntemleri

Bu ICI kursunu tek başınıza yapıyorsanız, bütün işinizi postayla yürütebilirsiniz. ICI bu kursu tek başınıza çalışmanız için tasarladığı halde, dersleri grup ya da sınıf ortamında yapmanız mümkündür. Bu durumda, eğitmeninizden bu kursun yanında başka dersler isteyin ve bunları inceleyin.

Bu kursu evinizdeki bir Kutsal Kitap çalışma grubunda, kilisedeki bir sınıfta ya da Kutsal Kitap okulunda kullanmak isteyebilirsiniz. Konuların ve çalışma yöntemlerinin bu amaca çok uygun olduğunu göreceksiniz.

Öğrenci Raporları

Her kitabın sonunda Öğrenci Raporu ve Yanıt Kağıtları bulacaksınız. Burada belirtilen gerekleri yerine getirin. Yanıt kağıtlarınızı tamamlayıp ICI adresine gönderebilir, gönderilen düzeltmeleri ve önerileri dikkate alabilirsiniz. Bir ICI ofisiyle çalışmıyorsanız bile, Öğrenci Raporundaki soruları yanıtlamayı ihmal etmeyin.

Belge

Kursu başarılı bir şekilde tamamladıktan ve öğrenci raporlarınızı ICI adresine teslim ettikten sonra Başarı Belgenizi alacaksınız.

Yazarlar Hakkında

Floyd C. Woodworth, Jr., 1951 yılından beri onanmış bir hizmetlidir. Şu anda Hıristiyan Eğitim Birliği için eğitsel gereçler yazmak-

tadır ve Latin Amerika'daki İleri İlahiyat Okulu'nda profesördür. Bay Woodworth 1963'e kadar Küba'da hizmet etti. 1964'te Güney Amerika'da Columbia'daki Merkezi Kutsal Kitap Okulu'nun yöneticisi oldu. 1973 yılında Meksika'ya yerleşti, İleri Hıristiyan Eğitim Programı aracılığıyla Hıristiyan eğitim gereçlerinin hazırlanmasına katkıda bulundu. Bu program günümüzde Hıristiyan Eğitim Birliği adıyla bilinir.

Bay Woodworth Springfield Missouri'deki Merkezi Kutsal Kitap Okulu'ndan mezun oldu. Oklahoma'daki Bethany Peniel Koleji'nden derece aldı ve Los Angeles'taki Güney California Üniversitesi'nde üst lisansını tamamladı. Kutsal Kitap öğretmeni, kilise önderi ve müjdecisi olarak zengin ve çeşitli bir deneyim hazinesinin yazarlarına yansıdığını görmek mümkündür. Farklı kültürlerde öğretmenlik yapmış olması nedeniyle metinlerinde özel bir görüş ve bakış açısı vardır.

David Duncan 1968'den beri müjdecidir ve şu anda ICI Üniversitesi'nin eğitsel gelişim kadrosunda hizmet etmektedir. ICI'ya gelmeden önce, sekiz yıl boyunca Marshall adalarındaki Majuro'da bulunan Calvary Kutsal Kitap Enstitüsü'nün başkanı olarak hizmet etti. Fullerton Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden mezun oldu ve üst lisansını tamamladı. Kaliforniya İlahiyat Okulu'nda ruhsal hizmet doktorasının gereklerini de yerine getirdi.

ICI Eğitmeniniz

ICI eğitmeniniz elinden geldiğince size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Kursla ya da öğrenci raporlarıyla ilgili sorularınız varsa, sormaktan çekinmeyin. Kursu birlikte çalışmak isteyen kişiler varsa, grup çalışması için özel bir düzenleme isteyiniz.

Gerçeğin Temel Taşları üzerindeki çalışmanıza başlarken Tanrı sizi kutsasın. Bu çalışma aracılığıyla yaşamınızı ve ruhsal hizmetinizi zenginleştirerek Mesih'in bedenindeki rolünüzü daha etkili bir şekilde yerine getirmenizi sağlasın.

Ünite 1

Her Şeye Egemen Olan Tanrı



Ders 1

Tanrı: Doğası ve Doğal Nitelikleri

“Tanrı’nın derin sırlarını anlayabilir misin? Her Şeye Gücü Yeten’in sınırlarına ulaşabilir misin?” (Eyü.11:7). Bu eski sorulara, “Hayır” yanıtını veririz. Bu yolda gösterdiğimiz çabalar sınırlı insanın sınırsızlığı kavrama güçlüğüne takılıp kalır.

Tanrı’nın doğasına, niteliklerine ve sıfatlarına ilişkin vahiy dışında O’nun özünü bilmemiz mümkün değildir. Yalnızca Tanrı’nın bize kendi doğası ve nitelikleri hakkında açıkladığı bilgileri edinebiliriz. Dolayısıyla, Tanrı’nın kendisi hakkında açıkladığı her şey doğrudur, ama bunlar O’nun hakkında edinebileceğimiz bilgilerin tümü değildir.

Tanrı’yı bizimle ilişkiye girdikçe tanımak da mümkündür. Tanrı hakkında bilgimizi O’nun doğasını, niteliklerini inceleyerek öğreniriz, çünkü bunlar O’nun varlığını ortaya koyarlar. Tanrı’nın doğası ve nitelikleri hakkında tümüyle güvenilir bilgiler edinmek için O’nun kendisini Kutsal Yazılar’da nasıl açıkladığına bakılmalıdır. Doğaya bakarak da genel bir Tanrı bilgisi edinmek mümkündür, ama O’nun doğası ve nitelikleriyle ilgili eksiksiz bir anlayış için Tanrı Sözü’nü incelemek mutlak bir zorunluluktur.

Yaratıcımızla ilgili çalışmanız sırasında O’nun kendisini çağlar boyunca açıklama nedeninin size duyduğu ilgi olduğunu anlamanızı isteriz. Tanrı’nın kendisini açıklama süreci, Oğlu aracılığıyla konuşmasıyla yetkinliğe ermiş ve tamamlanmıştır (İbr.1:2).



Ders taslağı

Tanrı'nın Doğası
Tanrı'nın Doğal Sıfatları

Ders hedefleri

Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmalısınız:

- Tanrı'nın doğasına ait nitelikleri ve O'nun doğal sıfatlarını tanımlayıp tartışabilmek.
- Tanrı'nın doğal sıfatlarını bilmenin kişinin imanını nasıl artırdığını açıklayabilmek.
- Tanrı'nın sizin her ihtiyacınızı bilmesini ve karşılmasını sağlayan nitelik ve sıfatlarını takdir edebilmek.

Öğrenme etkinlikleri

1. Kursa giriş ve kurs hedeflerini dikkatlice okuyun.
2. Ders taslağını ve hedeflerini inceleyin. Bunlar dersi çalışırken öğrenmeniz gereken şeyleri tanımlamanıza yardımcı olacaktır.
3. Dersi okuyun ve metindeki alıştırmaları yapın. Yanıtlarınızı dersin sonundaki yanıtlarla karşılaştırın. Verilen bütün ayetleri bulmanız ve okumanız çok önemlidir.
4. Bu derste size yeni gelebilecek kavramlar vardır. Bazıları bu sayfada *anahtar sözcükler* olarak sıralanmıştır. Anlamadığımız anahtar sözcüklerin tanımları için çalışma kılavuzunun sonundaki sözlüğe bakın. Bunların çoğu ders içerisinde de tanımlanmıştır. Anlamını bilmediğiniz diğer sözcüklerin tanımları için kendi sözlüğünüzü kullanın.
5. Dersin sonundaki sınavı tamamlayın ve yanıtlarınızı kılavuzun arka kısmındaki yanıtlarla dikkatlice karşılaştırın. Yanlış yanıtlarınızı düzeltin.

Anahtar sözcükler

bölünmezlik	öz
eşsizlik	sıfatlar
görünümler	sonsuz
madde	ölümsüz
mecaz	Üçlü Birlik
mutlak hâkim	

Ders metni

TANRI'NIN DOĞASI

Bilim adamları kanın neden oluştuğunu incelerken, yaşamın devamını sağlayan farklı özler ve çok küçük maddecikler keşfettiler. Bu karmaşık sıvı, gece gündüz güçlü bir makine (kalp) aracılığıyla pompalanarak girift bir damar ağında dolaşüyor. Kalp her hareketten

sonra dinleniyor. Kan bedeninin her kısmına oksijen ve gıda götürüyor, bedene giren virüslerle mücadele ediyor ve bedenini artıklardan arınmasını sağlıyor. Bu etkinliğe kalbin yanı sıra ciğerler, böbrekler ve diğer organlar yardımcı oluyor.

Bu süreç yaşamı mümkün kılan çok sayıda organize ve biyolojik sistemin sadece tek bir örneğidir. Hiç kuşkusuz, bütün bu karmaşık yapı müthiş bir kudrete ve zekaya sahip bir Varlık tarafından yaratılmıştır. Bu Varlık hakkında ne biliyoruz? Yaratıcımız Tanrı hakkındaki bazı gerçeklere bakalım.

Tanrı Kişisel bir Varlıktır

Hedef 1. *Tanrı'nın kişiselliğine ait nitelikleri ortaya koyan bir tümce seçin.*

Bir kişinin bedeninin temel üyeleri nelerdir? Kollar? Ses? Gözler? Kişi bunlardan herhangi birini yitirse bile, yine de bir insandır. İnsanın sadece bedenden oluşmadığını sanırım hepimiz kabul ederiz. Kişi düşünebilme, hissedebilme ve karar verebilme yetilerine sahiptir. Tanrı'nın bedeni olmadığı halde zekası, düşünebilme, hissedebilme ve akıl yürütebilme gücü vardır. Kutsal Kitap Tanrı'nın insanlarla *iletişim kurduğunu* (Mez.25:14) ve onların kendisine verdiği karşılıktan etkilendiğini (Yşa.1:14) gösterir. Tanrı *düşünür* (Yşa. 55:8) ve *karar verir* (Yar.2:18). Bunların tümü kişisel bir varlığa özgü niteliklerdir. Dolayısıyla, Tanrı kişisel bir Varlıktır.

İnsanın kişiliği üzerinde düşünürken Tanrı'nın kişiliği hakkında bir şeyler öğrenebiliriz, çünkü insan Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmıştır. Elbette bu yaklaşımın sınırları vardır. Tanrı'nın kişiliğini ölçmek için insanın kişiliğini standart olarak kullanamayız. *Kişiliğin asıl örneği insan değil, Tanrı'dır.* İnsanın kişiliği sadece aslının benzeridir, ama Tanrı'nın kişiliğine yakın izler taşır. Bundan ötürü, insanın kişiliğinde kusurlu olan unsurlar Tanrı'nın kişiliğinde yetkin bir şekilde görülür.

Hissettiklerini ve düşündüklerini sizinle hiç paylaşmayan, size hiç ilgi göstermeyen bir tanıdığınız olsaydı, O'nun *kişisel olmadığı* sonucunu çıkarırdınız. Oysa, Tanrı böyle değildir. Sizinle ilgilen-

mektedir. İnsanlarla ilgili duyguları vardır ve bunları iletir. Üstelik, onlarla ilgili kararlar verir.

Birçok kişi yeryüzünü yaratan Yüce Varlık'ın insanların yaşamından çok uzak olduğuna inanır. Atalarının ya da doğanın ruhlarnın günümüzde insana Tanrı'dan çok daha yakın olduğunu sanır. Elbette bu yanlış bir algılamadır. Tanrı insanlarla yakından ilgilidir ve bizimle kişisel bir ilişki kurar.

1 Toplumunuzdaki insanlar nasıl bir Tanrı kavramına sahip?

.....

2 Tanrı kişisel bir Varlık ise, O'nu kişisel olarak nasıl tanıyabilirsiniz? Bu yanıtı defterinize yazın.

3 (Doğru seçeneği işaretleyin.) Tanrı'nın kişiliğini ortaya koyan nitelikler

- a) O'nun fiziksel, sosyal ve ruhsal sıfatlarıdır.
- b) O'nun düşünmesi, hissetmesi ve karar vermesidir.
- c) O'nun gözle görülebilmesi ve tümüyle anlaşılabilmesidir.

Tanrı Ruh'tur

Hedef 2. *Tanrı'nın ruhsal doğasını doğru bir şekilde açıklayan tümceleri seçin.*

Gözlerinizi kapayıp Tanrı'yı hayal etmeye çalıştığımızda aklınıza ne geliyor? Eğer aklınızda bir görüntü canlanıyorsa, Kutsal Yazılar'ın öğrettiği gibi düşünmüyorsunuz demektir. Tanrı'nın hiçbir biçimi yoktur, çünkü O *ruhtur* (Yu.4:24). Ruh olduğu için görünmezdir. Yuhanna 1:18, "Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi" der.

Tanrı ruhtur! Bu tümce bize Tanrı'nın ne olduğunu açıklıyor. Bu tümceyi anlayabilmek için ruhun ne olduğunu düşünmeliyiz. *Ruhsallık* ya da *ruh olma* niteliği neleri içerir? Bu, açıklanması kolay bir kavram değildir. Daha önce de söylediğimiz gibi, Kutsal Kitap Tanrı'nın doğasını kısmen açıklar. O'nun ruhsal doğasını tanımlamaya

çalışırken size yeni gelebilecek bazı terimler kullanabiliriz. Bunların her birini açıklamaya çalışacağız.

1. Kutsal Yazılar'a baktığımızda Tanrı'nın eşsiz ve bu dünyadaki varlıklardan ayrı olduğunu görürüz (Ef.4:6; Kol.1:15-17). *Eşsiz olmak*, 'tek' ve benzersiz olmak demektir. Bir şeyin özü ise onun doğasındaki temel sıfatların ve vasıfların toplamıdır. Tanrı'nın öz varlığı, O'nun sıfatlarının ve vasıflarının temelidir.

2. Tanrı'nın öz varlığı göze görünmez, maddesel değildir ve kısımlardan oluşmaz. Tanrı'nın öz varlığı maddesel değil, ruhsaldır. İsa şöyle dedi: "Ellerime, ayaklarıma bakın; işte benim! Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz, ama görüyorsunuz, benim var" (Luk.24:39). Tanrı ruh olduğundan, insanı düşünürken aklımıza gelen kısıtlamalardan yoksundur. Maddeye özgü niteliklere ya da vasıflara sahip değildir. Elçi Pavlus Tanrı'yı şöyle tanımlar: "Bütün çağların Kralı, ölümsüz ve görünmez tek Tanrı" (1Ti.1:17); "Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıktaki yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı" (1Ti.6:15-16).

Tanrı gözle görünmeyen ruh ise, Musa'nın Tanrı'yı *gördüğünü* ifade eden Mısır'dan Çıkış 33:19-23 gibi metinleri nasıl tanımlarız? Bu metinler Tanrı'nın görünebilir ve maddesel olmadığı gerçeğiyle gelişmez. Böyle durumlarda insanlar, Tanrı'nın kendisine değil, yüceliğinin yansımalarına tanık olmuşlardır. Ruhun göze görüldüğünü aktaran başka metinler de vardır. Tanrı'nın kendisini *görülebilir bir şekilde* belli etmesi mümkündür. Kutsal Ruh'un vaftiz sırasında İsa'nın üzerine bir güvercin şeklinde inmesi bu olgulardan biridir (Yu.1:32-34). Vaftizci Yahya bu görsel belirtiye tanık olduğunda, İsa'nın gerçekten de Tanrı'nın Oğlu olduğuna ikna oldu. Tanrı'nın göze görünmeyen Ruhu bir güvercin biçiminde görünmüş, böylece Kutsal Ruh ile vaftiz edecek Olan'ın (İsa'nın) kimliğini açıklamıştı. Mısır'dan Çıkış 33'teki örnekte Musa'nın Tanrı'nın güvencesine ihtiyacı vardı, çünkü Tanrı'nın kendisine verdiği önderlik görevini taşımalıydı. Bu nedenle, Tanrı ona fiziksel bir belirti gösterdi.

Şöyle düşünebilirsiniz: "Tanrı'nın fiziksel bir bedeni olmadığı halde Kutsal Yazılar neden Tanrı'nın ellerinden, ayaklarından, ku-

laklarından, ağzından, burnundan ve yüzünden söz ediyor? Ya da bazı metinler neden Tanrı'nın insana özgü bir şey yaptığını yazıyor? Örneğin, 98. Mezmur Tanrı'nın "sağ elinden ve kutsal kolundan" söz eder (a.1); Mezmur 99:5, 'Ayaklarının taburesi önünde tapınmak' deyişini kullanır; 91. Mezmur'da ise 'Tanrı'nın kanatları' deyişi geçer.

Tanrı'nın özünü anlamak bizler için çok zor olduğundan, Kutsal Kitap yazarları bizim alışık olduğumuz bazı nesnelere yararlanmışlar ve bunların çeşitli özelliklerini Tanrı'yı tanımlamak amacıyla kullanmışlardır. Böylece, bilinmeyen bir şeyi anlatabilmek için bilinen bir şeye başvurmuşlardır. Dilin bu şekilde kullanımına mecaz denilir. Mecazlarda sözcük ya da deyişler harfi harfine yorumlanmamalı, temsil ettikleri kavrama bakılmalıdır. Aşağıdaki alıştırmalar bu konudaki anlayışımızı geliştirebilir.

4 Mezmur 34:15'i okuyun ve bu ayetin doğru açıklamasının önündeki harfi daire içine alın.

- a) Tanrı'nın gözleri, kulakları ve yüzü, O'nun tıpkı insan gibi görüp işittiğini gösterir.
- b) Tanrı doğruların ihtiyaçlarını bilir, onları gözetir; kötülük yapanların günahlarının da farkındadır. Göz ve kulaklar, bu sınırsız bilginin mecazi bir dille ortaya konulmasıdır.

5 (En iyi yanıtı seçin.) Tanrı'nın ruh olduğunu dile getiren ayeti okuduğumuzda, şöyle bir sonuç çıkarıyoruz.

- a) Tanrı'nın fiziksel bir bedeni yoktur.
- b) Tanrı'nın fiziksel bir bedeni yoktur, ama fiziksel bir görünüme bürünebilecek güçtedir.
- c) Tanrı'nın insana özgür bir şey yaptığını dile getiren ayetler mecazi bir dil kullanmaktadır.
- d) Yukarıdaki şıkların tümü, a), b) ve c) doğrudur.
- e) Yalnızca a) ve c) şıkları doğrudur.

Tanrı Birdir

Hedef 3. *Tanrı'nın bir olduğunu dile getiren sözcükleri, her birinin tanımıyla eşleştirin.*

Tanrı birdir dediğimizde, üç kavrama gönderme yapıyoruz: 1) Tanrı'nın sayısal birliği; 2) Tanrı'nın eşsizliği; 3) Tanrı'nın yalınlığı - bölünmezliği

Tanrı'nın Sayısal Birliği

Öncelikle, Tanrı'nın birliğinden söz ettiğimizde, O'nun sayısal birliğini vurgulamış oluyoruz. Tanrısal olan sadece tek bir Varlık vardır; tüm diğer yaratıklar var oluşlarını O'na borçludurlar, O'nun aracılığıyla ve O'nun için vardılar. Elçi Pavlus, 1.Korintliler 8:6'da şöyle diyor: "Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler O'nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih'tir. Her şey O'nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O'nun aracılığıyla yaşıyoruz." Bu ayetin ikinci kısmı Tanrı'nın sayısal birliği kavramıyla çelişir gibi görünür. Bu konuyu daha sonra *Üçlü Birlik* ile ilgili çalışmamızda açıklayacağız.

Süleyman, Tanrı'nın sayısal birliğine 1.Krallar 8:60'ta değiniyor: "Sonunda dünyanın bütün ulusları bilsinler ki, tek Tanrı RAB'dir ve O'ndan başka Tanrı yoktur." Her yönden çoktanrıci uluslarla kuşatılmış olan İsrail halkı, tek bir tanrısal Varlık olduğu düşüncesine inanmakta zaman zaman güçlük çekti. Peygamberler sık sık büyük kişisel riske atılarak halka Yahve'nin tek Tanrı olduğunu hatırlatmak zorunda kaldılar (Yas.4:35,39).

Toplumunuz çoktanrıci bir inanca mı sahip? Bu sözde tanrılar ve onların insanlarla ilişkileri hakkında ne gibi öğretiler veriliyor? Bazı ülkelerde insanların çok sayıda tanrıya ya da tanrı olduğunu düşündüklerini unsurlara tapındıklarını gördüm. Hatta bazı ülkelerde her kültürün ve etnik grubun kendine ait ayrı bir tanrısı var. Ancak Kutusal Kitap'a göre Tanrı eşsizdir ve sadece *tek* bir Tanrı vardır.

Tanrı'nın Eşsizliği

Yasa'nın Tekrarı 6:4 gibi ayetler Tanrı'nın eşsizliğini vurgular: "Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir." Aslında burada 'tek'

olarak nitelenen terimin özgün İbranicesi 'tek ve yalnız' anlamını taşır. Yalnızca Yahve Tanrı olarak nitelenebilir. Zekeriya 14:9'daki bildiri bu gerçeği içerir: "O gün yalnız RAB, yalnız O'nun adı kalacak." Mısır'dan Çıkış 15:11'de de aynı düşünceyi görmek mümkündür: "Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya Rab? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer, harikalar yaratan var mı?" Bu sorunun yanıtı elbette yoktur. Yalnızca tek bir Tanrı vardır.

Bu ayetler, gerçek Tanrı'nın yanı sıra başka tanrılar da olduğu düşüncesini tümüyle reddeder. Evrenin tek hakimi O'dur ve O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. Tanrı Eski Antlaşma'da halkına kendisinin *tek* Tanrı olduğunu sürekli hatırlatır.

6 Aşağıdaki ayetleri okuyun ve Tanrı'nın kendisiyle ilgili neler söylediğini belirtin.

- a Yarattılış 17:1: "Ben....."
- b Mısır'dan Çıkış 20:2-3: "..... benim
Benden başka....."
- c Mısır'dan Çıkış 20:23: "Benim yanı sıra"
- d Yeşaya 43:10-11; 44:6,8; 45:5,21. Bu metinlerin her birinin bildirisi.....

Öğrencilerime Tanrı'nın özgün tanımını yapmalarını söylediğim zaman, genellikle şöyle bir şey yazarlar: "Tanrı göğü ve yeri yaratmış olan sonsuz bir ruhtur." Tanrı'yı tanımlamak için hangi sözcüğü kullanırlarsa kullansınlar, başına mutlaka 'bir' koyarlar. "Tanrı 'bir' ruhtur" derler. Bu tanım, Tanrı'yla eşit düzeyde başka ruhlar olduğu düşüncesini uyandırır. Oysa, Tanrı'dan söz edilirken O'nun mutlak eşsizliği vurgulanmalıdır: "Tanrı göğü ve yeri yaratmış olan sonsuz ruhtur" dersek, doğru söylemiş oluruz, çünkü hiçbir kişi ya da kudret O'nunla aynı sınıfa konulamaz. Yalnızca *tek* bir Tanrı vardır.

Tanrı'nın Bölünmezliği

Sayısal birlik ve eşsizliğin yanı sıra, bir de tanrısal Varlığın *içsel* birliği vardır. Buna genellikle *bölünmezlik* denir. Kısımlara ya da

parçalara ayrılamayan bir varlık bölünmezdir. Tanrı ruh olduğundan bölünmesi mümkün değildir. İnsan ise maddesel (beden) ve maddesel olmayan (ruh) kısımlardan oluşur.

Tanrı tümüyle mükemmeldir; O'nun her sıfatı *kusursuzdur*. Tanrı'nın içsel bölünmezliği, O'nun sıfatlarından kaynaklanır. Örneğin, Tanrı'nın varlığı kendisi dışında hiçbir unsura bağımlı ya da muhtaç değildir. Tanrı kendiliğinden vardır. Dolayısıyla, Tanrı'nın kendiliğinden var oluşu, O'ndan önce başka bir unsurun var olduğu düşüncesini reddeder. Tanrı'nın bölünmezliği başka gerçekleri de ortaya koyar. Tanrısal Varlığın özündeki Üçlü Birlik'in üyeleri bu özü oluşturan ayrı kısımlar değildir. Tanrı'nın sıfatları da O'nun özünden ayrı nitelikler değildir. Tanrı'nın özü ve sıfatları birbirinden ayrılmaz. Bu nedenle, Kutsal Yazılar Tanrı'yı hem ışık hem de yaşam, hem doğruluk hem de sevgi olarak niteler ve böylece Tanrı'yı kendi sıfatlarıyla özdeşleştirir. Başka bir deyişle, Tanrı'nın doğruluğa sahip olduğunu değil, doğruluk olduğunu söyleriz. Tanrı mükemmeldir!

7 Tanrı'nın birliğini tanımlamak için kullanılan kavramları her kavramın tanımıyla eşleştirin.

- | | |
|--|-------------------|
| ... a Tanrı yalnızca O'dur ve O'ndan başka tanrı yoktur. | 1) Sayısal birlik |
| ... b Tek Tanrı vardır ve tüm diğer varlıklar O'nun aracılığıyla vardır. | 2) Eşsizlik |
| ... c Bu gerçek, çoğul tanrıları reddeder. | 3) Bölünmezlik |
| ... d Tanrı kendisinin dışında başka bir varlığa bağımlı değildir. | |
| ... e Tanrı'nın içsel birliğini tanımlamanın başka bir yolu budur. | |
| ... f İnsan beden ve ruh olmak üzere iki kısımdan oluşur, Tanrı ise sadece ruhtur. | |
| ... g Tanrı sonsuz ruhtur. | |

Tanrı Üçlü Birlik'tir

Hedef 4. *Üçlü Birlik hakkında Kutsal Kitap öğretişini veren tüm-celeri seçin.*

Tanrı'nın ruh olduğunu, kişiselliğini ve tekliğini irdeledik. Şimdi O'nun doğasının dördüncü yönüne, Üçlü Birlik'e bakalım. Bu size karmaşık gelebilir. Tanrı nasıl hem *tek* hem de *Üçlü* olabilir? Üçlü Birlik terimi, Tanrı'nın hem birliğini hem de üçlüğünü dile getirmek için kullanılan bir terimdir. Bu önemli konuya yaklaşırken, sadece vahiy yoluyla kavranabilecek bir gerçek olduğunu belirtmeliyiz. Dolayısıyla, Üçlü Birlik çalışmamızda Tanrı'nın Kutsal Yazılar'da neler açıkladığına bakacağız.

1. *Üçlü Birlik nedir?* Daha önce gördüğümüz gibi, tanrısal Varlığın tek bir özü vardır. Bununla birlikte, bu öz Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç üyeden oluşur. Üçlü Birlik'i açıklamaya çalışan uzmanlar farklı terimler kullanmışlardır. Kullandıkları terimlerin çeşitliliği, bu Üçlü Birlik'in ne denli zor tanımlanan bir kavram olduğunu gösterir. Daha önce kişi sözcüğünü tanımlamıştık. Kişi bilen, hisseden ve karar veren bir varlıktır.

Öte yandan Üçlü Birlik'i tanımlarken üyelerin "kişi" olduğunu tam olarak söylemek mümkün değildir. Çünkü her insan ayrı bir varlıktır, her insanın farklı bir doğası vardır, oysa Üçlü Birlik birbirinden ayrı doğaya sahip üyelerden oluşmuyor. Yalnızca üyeler arasında *kendine özgü* farklılıklar olduğunu söylemekle yetinebiliriz. Bu terimi gelecek paragrafta açıklayacağız.

2. *Üyeler kimdir?* Tanrısal Öz Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç üyeden oluşur. Bu üyelerin her biri farklı vasıflarla (niteliklerle) bilinir. Kutsal Yazılar bu vasıfları unvanlar, nitelikler ve etkinliklerle ortaya koyar. Bu vasıflar her üye için farklı olduğu gibi, üyelerin birbirleriyle ilişkilerini de belirler. Ayrıca, her vasıfla tanrısal özün bir yönünü gözler önüne serer.

Dolayısıyla, aynı tanrısal öze sahip üç üye vardır: Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı. Her biri aynı varlığa sahiptir, yücelik, güç, görkem ve sonsuzluk açısından aynıdır ve hepsi de birdir.

- 8** Aşağıdaki ayetleri okuyun ve her birini doğru bir şekilde tamamlayın.
- a** İsa Mesih, Yuhanna 6:27’de Tanrı’yı olarak tanımlıyor.
- b** İbraniler 1:8’de Baba Tanrı Oğul’dan olarak söz ediyor.
- c** Elçilerin İşleri 5:3-4 Kutsal Ruh’a karşı günah işlemenin karşı günah işlemekle aynı olduğunu söylüyor.
- d** Bu ayetler tanrısal varlığın oluştuğunu ortaya koyuyor.

3. *Üçlü Birlik’in kanıtı nedir?* Üçlü Birlik terimi Kutsal Kitap’ta geçmez, ama bu öğretiyi hem Eski Antlaşma’da hem de İncil’de görmek mümkündür. Kutsal Yazılar’da bu gerçeği gösteren kanıtların bazılarını bakalım.

Eski Antlaşma İbranice yazılmıştır. Tanrı’nın adlarından biri olan *Elohim*, İbranice’de çoğuldur. Örneğin, Yaratılış 1:26’da Tanrı şöyle der: “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım.” Bu ayet Tanrı’nın özündeki çoğulluğu ortaya koyuyor. Eski Antlaşma’da Yahve’nin Meleği’nin kendine özgü vasıfları vardır. Bazı metinlerde Rab’bin meleğinin sadece yaratılmış bir haberci olduğu açıktır; bazı metinlerde ise O’nun aslında Tanrı’nın Oğlu olduğunu ortaya koyan açık belirtiler vardır (bkz. Yaratılış 16:7-13; 18:1-21; 19:1-28). Bu metinler Rab’bin meleğini bir yandan Rab’bin kendisiyle özdeşleştirirken, diğer yandan O’ndan farklı olduğunu belirtir.

Eski Antlaşma’da zaman zaman tanrısal özün çoğulluğu vurgulanır (bkz. Mez.45:6-7; İbraniler 1:8-9 ile karşılaştırın). Bazen de Tanrı hem Mesih’ten (Oğul) hem de Kutsal Ruh’tan söz eder (Yeşaya 48:16; 61:1; 63:8-10).

İncil Tanrı’nın, Oğlu’nu dünyaya gönderdiğini açık bir dille ortaya koyar (Yuhanna 3:16; Galatyalılar 4:4; 1. Yuhanna 4:9). Ayrıca, Baba ve Oğul’un Kutsal Ruh’u dünyaya gönderdiğini söyler (Yuhanna 14:26; 15:26; 16:7). İncil’de Baba’nın Oğul’la konuştuğunu

(Markos 1:11; Luka 3:22), Oğul'un Baba ile beraberlikte bulunduğunu (Matta 11:25-26; Yuhanna 11:41; 12:27-28) ve Kutsal Ruh'un imanlılar için Tanrı'ya dua ettiğini ortaya koyar (Romalılar 8:26-27). Böylelikle, Üçlü Birlik'in üyelerini İncil'de açık bir şekilde görmek mümkündür.

Bazı ayetlerde Üçlü Birlik'in bütün üyelerinin sözü geçer. Oğul vaftiz olduğu sırada (Matta 3:16-17) Baba gökten seslenir ve Kutsal Ruh güvercin biçiminde gökten iner. İsa, Yüce Görev'le ilgili buyruk verirken, üç üyeden söz eder: "Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin." 1.Korintliler 12:4-6, 2.Korintliler 13:14 ve 1.Petrus 1:2 gibi ayetlerde üç üyenin de yan yana adları geçer. Kutsal Yazılar'daki bu örnekleri dikkate alarak Üçlü Birlik öğretisi hakkında bol sayıda kanıt edinebiliriz.

9 Sağdaki maddeleri soldaki uygun ayetlerle eşleştirin.

- | | | | |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|
| ... a | Yaratılış 1:26 | gerçeğini onaylar: | 1) Kutsal Ruh |
| ... b | Yeşaya 63:8-10 Rab'bin | ve | 2) Kurtarıcı |
| | ile ilişkisini gösterir. | | 3) Kurtarıcı ve Kutsal Ruh |
| ... c | Yuhanna 3:16 Tanrı'nın Oğlu'nu | | 4) Üçlü Birlik'in üyeleri |
| | mız olduğunu gösterir. | | 5) Üçlü Birlik'in Çoğulluğu |
| ... d | Yuhanna 14:26 ve 15:26'ya göre Baba ve Oğul imanlılarda yaşaması için | | |
| | göndermiştir. | | |
| ... e | Matta 3:16-17 ve 28:19 | 'in adlarını verir. | |

4. *Bu öğretinin güçlükleri nelerdir? Üçlü Birlik öğretisini anlamak bize neden bu kadar zor geliyor? İnsan dilinde ve yaşamında üç üyenin birliğini ve birlik içinde üçlüğü benzetebileceğimiz, tam bir kıyaslama ve karşılaştırma yapabileceğimiz herhangi bir unsur yoktur. Üç kişinin aynı özü paylaşmaları, birbirlerinin yaptıklarını ve düşündüklerini bilmeleri, zihinsel sınırlarımızı aşan bir kavramdır. Her insan diğerlerinden ayrı ve özeldir ve insanın Tanrı'nın üçlü doğasına benzer hiçbir yönü yoktur. Dolayısıyla, insanlar kendi bilgile-*

rine ve deneyimlerine dayanarak Üçlü Birlik öğretişini kavrayamazlar.

5. *Güçlükleri nasıl çözümleriz?* Üçlü Birlik kavramını açıklamanın temel zorluğu, üyelerin tanrısal Öz ile ve birbirleriyle ilişkilerinde yatar. Bu sorunu ortadan kaldırmamız mümkün değildir, ama doğru terimleri kullanarak küçültmemiz mümkündür. Kilise tarih boyunca Üçlü Birlik'in *sırrını* açıklamaya çalışmak yerine, öğretişini uygun bir dille ortaya koyma gayreti gösterdi. Böylece kilisenin yaşamını tehdit edebilecek yanlışların önüne geçmek istedi. Üçlü Birlik öğretişini tümüyle anlamamız mümkün olmasa da, ayetleri ayetlerle karşılaştırabilir ve Tanrı'nın kendi sözünde açıkladığı kadarını görebiliriz.

Sınırlı var oluşumuzdan ötürü, sınırsızlığı tam olarak kavramamız olanaksızdır. Elçi Pavlus Korintliler'e yazdığı ilk mektupta insanın sınırlarını şöyle dile getiriyor:

Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz, ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır, ama o zaman bildiğim gibi tam bileceğim (1Ko.13:12).

10 Aşağıdaki tümceler içerisinde Üçlü Birlik ve bu kavramla ilgili anlayışımız hakkında DOĞRU olanları seçiniz.

- a** Kutsal Kitap Tanrı'nın özünün üç üyesi olduğunu ortaya koyar.
- b** Üç üyenin her birinin –Baba, Oğul ve Kutsal Ruh– kendine özgü vasıfları, etkinlikleri ve nitelikleri vardır.
- c** Eski Antlaşma Üçlü Birlik hakkında hiçbir şey söylemez, yalnızca Rab Tanrı'dan söz eder.
- d** İncil Üçlü Birlik'in üyelerini Eski Antlaşma'dan daha açık bir şekilde ortaya koyar.
- e** İncil'de Üçlü Birlik öğretisi için Kutsal Yazılar'a dayanan sağlam ve yeterli bir temel vardır.
- f** Tanrı'nın üçlü kimliğini anlamamızdaki temel sorun, insan dilinde ve yaşamında üç üyenin birliğini ve birlik içindeki üçlüğü benzetebileceğimiz, tam bir kıyaslama ve karşılaştırma yapabileceğimiz herhangi bir unsur olmamasıdır.

g Üçlü Birlik kavramının güçlüğünü çözenin en iyi yolu, tümüyle kavrayamadığımız için bu konuda hiçbir öğreti oluşturmamaktır.

Tanrı'nın Sözü'nü dikkatlice incelemek, O'nun üçlü kimliği hakkında birçok gerçeği açığa çıkarır. Bu öğretiyi dikkatli bir şekilde anlayabilmek, her ne kadar kısmi olsa da Tanrı'nın kendisiyle ilgili vahyini daha iyi kavramamızı sağlar. Tanrı'nın doğasını daha iyi anlar, O'na sevgiyle, hayranlıkla ve hizmetle yaklaşabiliriz.

Tanrı Sonsuzdur

Hedef 5. *İmanlı için Tanrı'nın sonsuzluğunun ne anlama geldiğini açıklayan DOĞRU tümceleri seçin.*

İnsanların çoğu atalarının nereden geldiğini bulmaya çalışıyor. Size benim bir atam olmadığını söylesem ne derdiniz? Haklı olarak, bunun doğru olmadığını belirtirdiniz. Herkesin ataları olduğu gibi benim de var.

Herkesin atası var derken, buna Tanrı'yı katamam. Tanrı'nın ataları yoktur. O zaman nasıl var oldu? Bu sorunun çok basit bir yanıtı var. Tanrı sonsuzluktan beri daima vardı. Bu nedenle *Tanrı'nın sonsuz olduğunu söyleyebiliriz.*

1. *Sonsuzluk nedir?* Bilinmeyen gerçeği hayal etmek bizim için zordur, ama aklımızı mümkün olduğu kadar çok zorlayıp sonsuz geçmiş hayal etmeye çalışabiliriz. Yaratılış kitapçığına, “başlangıç kitabı” deriz. Bu kitapçıkta yaratılışın başlangıcını, insanın başlangıcını ve ulusların başlangıcını görürüz. Bununla birlikte, geçmişteki bütün bu başlangıçlar asıl başlangıç değildir.

Geçmişte meleklerin – yeryüzünün temelleri atıldığında sevinçle çığırgan eşsiz, göksel varlıkların (Eyü.38:4-7) yaratıldığı günlere bile dönebiliriz. Ancak bu da başlangıç değildir. Zihnimizde sonsuzluğu, yalnızca Tanrı'nın düşüncesinde var olan sınırsız zamansızlık olarak görebiliriz. Sınırlı zihnimiz için sınırsızlık düşüncesini kavramak olanaksızdır. Ashında sonsuzluk, Tanrı'nın zamanla ilişkisinde var olan sınırsızlıktır.

2. *Kim sonsuzlukta yaşıyor?* İnsanlar ve melekler yaratılmıştır; yalnızca Tanrı'nın başlangıcı yoktur. Bu nedenle, sonsuzlukta yaşayan tek varlık Tanrı'dır. İnsanın geçmişi, şu anı ve geleceği vardır, ama Tanrı için daima şimdiki zaman geçerlidir. Hem geçmiş hem de gelecek Tanrı için şu andır.

Tanrı iki yönden sonsuzdur: 1) Tanrı'nın varlığının asla başı olmamıştır. Tanrı her zaman vardı (Mez.90:2). 2) O'nun varlığının asla sonu olmayacaktır (Yas.32:40; Mez.102:27). Sonsuz olduğu için zamanın getirdiği devinimden tümüyle bağımsızdır.

3. *Tanrı'nın sonsuzluğu kavramını nasıl anlayabiliriz?* Kutsal Yazılar'a bakmadan Tanrı'nın daima var olduğunu söylemek mümkündür, çünkü mantık bunu gerektirir. Hiçbir şey kendiliğinden oluşmaz. Boşluk hiçbir şey üretemez. Bu nedenle, evrenin başlangıcında sadece boşluk olsaydı, o zaman evren hiçbir şekilde var olamazdı. Boşluk, boşluk olarak kalırdı. Ancak çevremizdeki dev evrene baktığımızda mantığımız geçmişteki bir şeyin başlangıcı olmadığını, daima var olduğu sonucuna varır. Bu, Tanrı'dır!

Tanrı'nın sonsuzluğunu Kutsal Yazılar'ın tümünde görmek mümkündür. Tanrı ölümsüzdür (Yar.21:33). Mezmur yazarı, "Öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin" (Mez.90:2) ve, "Sen hep ayınsın, yılların tükenmeyecek" (Mez.102:27) demiştir. Peygamber Yeşaya Tanrı'nın sonsuzlukta yaşadığını belirtmiş (Yşa.57:15), Elçi Pavlus Tanrı'yı "ölümsüzlüğün tek sahibi" olarak nitelemiştir (1Ti.6:16).

11 DOĞRU olan tümcelerın önündeki harfi daire içine alınız.

- a Tanrı'nın sonsuzluğu, bize O'nun asla ortadan kaybolmayacağına ilişkin güvence verir.
- b Tanrı'nın sonsuzluğu güçlüklerimizde bizi yüreklendirir. Tanrı'nın daima var olmuş olan tasarısının sonsuza dek var olacağını biliriz. Tanrı'nın tasarısına bizim yaşantımız da dahildir.
- c Tanrı'nın zamanla ilişkisinde sınırsız olduğunu bilmek, zamanla ilişkisi olan bizlerin, verdiğimiz kararların önemli olmadığını fark etmemizi sağlar.

Tanrı'nın Değişmezliği

Hedef 6. *Tanrı'nın değişmezliğinin pratik iman yaşamınız için ne anlama geldiğini belirtin.*

Hepimizde değişmesi ve düzeltilmesi gereken kusurlar vardır; ama Tanrı için böyle bir şey söylenemez. Tanrı kusursuzdur. O'nun karakterini ya da sıfatlarını tamamlamak için hiçbir şeye gerek yoktur. Her yönden mükemmeldir.

12 Aşağıdaki ayetleri okuyun ve tümceleri tamamlayın.

- a Mezmur 102:25-27, asla değişmeyen 'yı sürekli değişen ile karşılaştırıyor.
- b Yeşaya 46:9-10, Mezmur 33:11 ve Mezmur 119:160 Tanrı'nın ve asla değişmediğini gösteriyor.
- c Malaki 3:6, Tanrı değişmez olduğu için Yakup soyuna merhamet ettiğini ve bundan ötürü onların gösteriyor.
- d Mezmur 103:17 Tanrı'nın değişmeyen ve söz ediyor.

Tanrı'nın *değişmez doğasından* söz eden ayetler, kulluk ettiğimiz Tanrı hakkında bize çeşitli ilkeler öğretirler. Thiessen bu ilkeleri sunmuştur ve biz de daha açık bir şekilde görebilmeniz için bunları sıraladık.

1. Tanrı sınırsızdır, kendi kendine varolur ve bağımsızdır, dolayısıyla bütün nedenlerin üzerindedir ve değişme olasılığı yoktur.
2. Tanrı azalamaz ya da çoğalamaz, gelişmesi mümkün değildir.

3. Tanrı'nın gücü ne artar ne de eksilir, daha bilge ya da daha kutsal olamaz.
4. Tanrı olduğundan daha doğru, merhametli ya da sevecen olamaz.
5. Tanrı'nın insanlarla ilişkisi değişmez. Günün koşullarına göre değişmeyen sonsuz ilkelere dayanarak işlev görür.

Tanrı değişmez olduğundan kendimizi tümüyle O'na teslim edebilir ve sözüne güvenebiliriz. Yaşamın bütün koşullarına güvenle yaklaşabilir, Tanrı'nın her durumda iyiliğimiz için etkin olduğunu bilebiliriz (Rom.8:28).

Çölde Sayım 23:19 ve 1.Samuel 15:29 gibi ayetlerde Tanrı'nın düşüncesini değiştirmediklerini ve yine bazı metinlerde pişmanlık duyduğunu görürüz (1Sa.15:11; Yun.3:9-10). Tanrı'nın bu tutumu karakterinde ya da tasarısındaki temel bir değişiklik değildir. Tanrı da-ima günahtan nefret eder ve günahkârı sever. Günahkâr tövbe etse de etmese de bu tutum değişmez. Ancak, insanların değişmesi Tanrı'nın onlara yaklaşımını değiştirir.

Bunun bir örneği olarak, Tanrı'nın İsrail'in günahlarına karşı tavrı değişmedi. Ulusun günahlarından nefret etti. Halkı günah işlemekte direttiği için, doğal olarak günahlarının cezasını çektiler. Ne var ki, tövbe edip günahlarından döndüklerinde, Tanrı'nın onlara yaklaşımı değişti.

Güneş nesnelere arasında ayırım yapmaz, ama balmumunu eritir, kili ise katılaştırır. Değişen güneş değil, üzerinde parladığı nesnelere dir. Tanrı'nın tasarısının, Sözü'nün ve doğasının değişmezliğine güvenebiliriz. Güneş balmumunu eritip kili katılaştırdığı gibi, Tanrı'nın değişmezliği de yüreklerini yumuşatarak O'na olumlu karşılık verenlerin iyiliği, yüreklerini katılaştırıp olumsuz karşılık verenlerin ise yıkımı için etkindir.

13 Tanrı'nın doğasının bu kısımda incelenen niteliklerini gözden geçirmek için soldaki maddelerle sağdakileri eşleştirin.

- | | | |
|-------|---|----------------|
| ... a | Tek bir öze sahip olmak | 1) Kişilik |
| ... b | Zamansızlık, başı ya da sonu olmamak | 2) Ruhsallık |
| ... c | Biçim ve maddede sınırlı olmamak | 3) Birlik |
| ... d | Çoğulluk | 4) Üçlü Birlik |
| ... e | Tasarı, söz ve karakterde değişmezlik | 5) Sonsuzluk |
| ... f | Düşünebilmek, hissedebilmek ve karar verebilmek | 6) Değişmezlik |

TANRI'NIN DOĞAL SIFATLARI

Hedef 7. *Tanrı'nın dört sıfatını her birinin tanımıyla eşleştirin.*

Tanrı konusunda araştırma yapanlara *ilahiyatçı* deriz. Bizler ilahiyatçı olmayabiliriz, ama Tanrı'yı daha iyi anlayabilmek ve daha çok sevebilmek için O'nunla ilgili öğretileri ve öğretişleri inceleyebilir, analiz edebiliriz. İlahiyatçılar bu özelliklere '*sıfatlar*' adını verir. Sıfatlar bir kişiyi ya da unsuru tanımlamak için kullanılan niteliklerdir. Biz Tanrı'yı tanımlamak istiyoruz. Tanrı'nın sıfatları O'nun hangi eylemi neden yaptığını açıklar ve biz böylece O'ndan ne beklememiz gerektiğini biliriz. Tanrı'nın sıfatları, *gücünün her şeye yetmesi, her yerde bulunması, her şeyi bilmesi* ve tüm *bilgelige* sahip olmasıdır. Öncelikle, Tanrı'nın her şeye yeten gücüne bakacağız.

Tanrı'nın Gücü Her Şeye Yeter

İbrahim'in eşi Sara, ömrünü yolculuk yaparak geçirmişti. Rab'bin hem kendisi hem de eşi için yaptığı büyük harikaları görmüştü. Gelinlik çağındayken bir güzellik yarışmasına katılıp birinci olabilirdi, ama artık yaşlanmış, elden ayaktan düşmüştü. Ziyaretçi yakında gebe kalacağını söylediği zaman gülmeden edemedi. Bu olanaksızdı! Güldüğü için Sara'yı suçlayabilir misiniz? Göksel ziyaretçi şöyle sordu: "RAB için olanaksız bir şey var mı?" (Yar.18:1-15).

Rab İbrahim ve Sara'ya Tanrı'nın hangi özelliğini hatırlattı? Tanrı'nın her şeye yeten gücünü. Tanrı her şeyi yapabilir! Tanrı'nın mutlak gücü Kutsal Yazılar'da şu gerçeklerle ilişkili olarak görülür:

1. Yaradılış (Yaratılış 1:1).
2. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirmesi (İbraniler 1:3).
3. Halkını kurtarması (Luka 1:35, 37).
4. Mucizeler (Luka 9:43).
5. Günahkârların kurtuluşu (1.Korintliler 2:5; 2.Korintliler 4:7).
6. Egemenliğiyle ilgili tasarısının tamamlanması (1.Petrus 1:5).

Öte yandan, Tanrı'nın kuru su gibi saçma (gülünç ya da mantıksız) şeyler yapmayacağını unutmamalıyız. Tanrı kendi doğasına ters düşen şeyler de yapmaz.

Tanrı'nın doğasının tutarlı bir yönü de gücünün etkinliğini arzuladığı gibi sınırlandırmasıdır. Örneğin, Tanrı herkese kendisi ile Şeytan arasında seçim yapma özgürlüğü verir. Hiç kimseyi zorla kurtarmaya kalkışmaz. Her insana kendi kararını vermesi için fırsat tanır.

Yeremya 32:17'de şöyle yazılıdır: "Ey Egemen RAB! Büyük gücünle, kudretinle yeri göğü yaratın. Yapamayacağın hiçbir şey yok." Daha sonra Rab, Yeremya'ya şöyle sordu: "Var mı yapamayacağım bir şey?" (a.27). Tanrı'nın yüce gücünü anladığımız zaman yüzleştiğimiz herhangi bir sorun için O'ndan yardım istemeye çekinmemeliyiz.

14 Mısır'dan Çıkış 3:11-12'yi okuyun. Tanrı'nın, Musa'ya gücünün her şeye yettiğini hatırlatmak için söylediği iki sözcük nelerdir?

.....

.....

.....

Tanrı Her Yeredir

Küçük bir çocuk kötü bir şey yapmak istemiş, ama bunu yaparken gökten bakan Tanrı'nın kendisini görmemesi için bir damın altına saklanmış. Çocuk hangi tanrısal özelliği anlamıyordu? Tanrı'nın daima her yerde bulunduğu gerçeğini. Mezmur 139:7-10'da şöyle yazılıdır:

Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan, nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam, oradasın, ölümler diyarına yatak sersem, yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana, sağ elin tutar beni.

Tanrı'nın her yerde bulunması, O'nun herkesle aynı tür ilişkiye sahip olduğunu göstermez. Tanrı kendisini sevip hizmet edenleri kutsayacak, yüreklendirecek ve kendisini gösterecektir. Ancak kendisine karşı duranları azarlayıp cezalandıracaktır. Tanrı'nın varlığı fırtınadadır, ama kendisine içtenlikle yön soran iki çocuğuna varlığını daha farklı bir şekilde belli eder (Nah.1:3; Mat.18:20).

Tanrı'nın her yerde olması bize sıkıntılarda cesaret vermelidir, çünkü O'nun bizi güçlendirmek ve yönlendirmek için yanımızda bulunduğunu biliriz. Bu gerçek, yaşamımıza özen göstermemiz gerektiğini anımsatır. Çünkü Tanrı, iyi ya da kötü olsun yaptığımız her şeyi görür. Her neredeysek, orada Tanrı'ya sorumluluk duygusuyla kulluk etmemiz gerektiğini biliriz, çünkü Tanrı da oradadır.

Tanrı'nın bizimle birlikte olduğunu ölçmek için duygularımızı kullanamayız. Kendimizi nasıl hissederek hissedelim, Tanrı yanımızdadır. Küçük bir kızın "karanlıkta" ağladığını ve annesinin onun yanında durup güvence verdiğini düşünün. Kız annesinin orada olduğunu bilmek için onu görmesi gerektiğini düşünüyordu. Oysa annesini görememesi, onun yanı başında olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Bizim için de aynı şey geçerlidir. Tanrı'nın varlığını hissedelim ya da hissetmeyelim, Kutsal Kitap O'nun her yerde olduğunu söyler. Bu gerçeği bilmek bizi her durumda şükranla doldurmalı ve cesaret vermelidir.

15 Defterinize Tanrı'nın her yerde bulunmasının yaşam biçimimizi neden etkilediğine dair iki neden yazın.

Tanrı Her Şeyi Bilir

Tanrı'nın her yerde bulunması, O'nun her şeyi bilmesiyle bağlantılıdır. İnsanlar gerçekleri örtbas etmek için sık sık büyük gayret gösterirler. Bilgi edinmek için çaba gösterir, gerçekleri biriktiririz, ama ne kadar çok öğrenirsek, o kadar az bildiğimizi fark ederiz.

Tanrı'nın böyle bir sorunu yoktur. O her şeyi bilir. Evrenin Hakimî'nin sınırsız bilinci vardır. Bu gerçeği tam olarak anlamak bizim için olanaksızdır. Tanrı hem şu andaki bütün gerçekleri ve gelişmeleri hem de bütün olasılıkları bilir. Yoksa, daha önce bilmediği şeyleri öğrenmesi, amaçlarını ve tasarılarını bu doğrultuda düzenlemesi gerekirdi.

Tanrı her şeyi bildiğinden, gelecekte neler olacağını da önceden bildirir. Dolayısıyla, Kutsal Yazılar'da birçok olayın önceden aktarıldığını görüyoruz. Bu, Tanrı'nın başımıza gelecek her şeyi belirlediği anlamına gelmez. Sadece bizim ne karar vereceğimizi *önceden bilir*. Önceden gördüğü için önceden bildirebilir. Tanrı'nın *önbildirisi*, O'nun olacağını önceden belirlediği ya da kararlaştırdığı anlamına gelmez.

Tanrı'nın her şeyi bilmesi, çok zorlu bir deneme sırasında imanımızı güçlendirmelidir, çünkü sorunlarımız hakkında bizden çok daha fazla bilgi sahibidir. Bunların nedenlerini ve aklımızdaki çözümleri uyguladığımız halde neler olacağını bilir. Bu gerçek bize büyük bir cesaret verebilir, çünkü sorunlarımız için doğru çözümler ararken O'nun verdiği yönde ilerleyebiliriz.

16 Mezmur 139:1-19'u okuyun ve aşağıdaki tümceleri tamamlayın.

- a ayetleri Tanrı'nın sınırsız bilgisinden söz ediyor.
- b ayetleri Tanrı'nın sınırsız gücünden söz ediyor.
- c ayetleri Tanrı'nın her yerde bulunmasından söz ediyor.

17 Tanrı'nın sınırsız bilgisiyle ilgili hangi tümceler DOĞRU'dur?

- a Tanrı vereceğim bütün kararları bildiğinden, benim bütün kararlarım aslında O'nun kararlarıdır.
- b Tanrı her şeyi bildiği için bir karar anında O'ndan bana yön vermesini dileyebilirim.
- c Önceden bilmek, önceden belirlemek demektir.
- d Tanrı her şeyi bilmeseydi, mükemmel olamazdı.

e Sınırsız bilgi geçmiş, şu anda ve gelecekteki her şeyle ilgili tüm bilgilere sahip olmak demektir.

Tanrı Bilgedir

Bilim adamlarının çoğu muhteşem bilgi sahibidir, ama bu dünyanın bütün bilgisi toplumun sorunlarını çözememiştir. İnsanlar bilgileriyle sorunları çözerek herkesin esenlik ve gönence içinde yaşamasını sağlayacak bilgelikten yoksundurlar.

Bilgi ile bilgelik aynı şey değildir. Bilgelik mümkün olan en yüce amaç için bilgilerin en uygun olanlarını seçer ve bunu en iyi şekilde kullanır. Tanrı mükemmel bilgeliğiyle bize Sözü'nü, Kutsal Kitap'ı vermiştir ve yaptığımız her şeyde bizi kendi Sözü'yle yönlendirmektedir. Tanrı'nın Sözü'ndeki ilkelere uygun yaşıyorsak, O'nun bilgeliğinden yararlanır ve O'nun tarafından kutsanırız.

Bazen Tanrı'nın bilgeliğinin, yaşantımızda neden bazı şeylere izin verdiğini anlayamayız. Her şeyden önce, Tanrı'nın bize kendi seçimlerimizi yapma özgürlüğü verdiğini unutmamalıyız. Bu seçimler O'nun isteğine uygun değilse, sorunlar çıkabilir. Ayrıca, günahlı bir dünyada yaşadığımızı, günahın zarar verdiği bu dünyada imanlıların da imansızlar gibi doğal felaketlere ve başkalarının kötü eylemlerinin sonuçlarına maruz kalabileceklerini bilmeliyiz. Tanrı bize gelip her şeyin neden böyle gittiğini açıklamak mecburiyetinde değildir. Bizim bilmediğimiz nedenlerle bazı şeylerin böyle gelişmesine izin verebilir. Ancak 1.Yuhanna 4:8'de yazdığı gibi, "Yetkin sevgi korkuyu siler atar." Tanrı'ya tümüyle güvenebilir, O'nun sınırsız bilgeliğinin her durumda O'nun yüceliği ve bizim iyiliğimiz için etkin olduğunu biliriz (Rom.8:28).

Mezmun 104:24-30 ve Yeremya 10:12 gibi metinler, Tanrı'nın bilgeliğinin O'nun yarattıklarında görünmesini sağlar. Doğanın yapısı Tanrı'nın tasarımındaki ince bilgeliği gözler önüne serer. Bir kuşun tüylerini incelediğimde dilim tutulur. Her küçük kısım ya özel bir uçuş işlevini gerçekleştirmek ya da hayvanı çeşitli unsurlardan korumak için tasarlanmıştır. Kuşun iskeletini incelediğim zaman, büyük kemiklerin havayla dolacak ve hayvanın uçmasını sağlayacak biçimde yaratıldığını görürüm. Kuşun soyu da aynı tasarıma sahiptir. Bunların tümü Tanrı'nın muhteşem bilgeliğinin küçük bir örneğidir.

Tanrı'nın bilgeliğinin her ihtiyaç duyduğumuzda bize sunulduğunu hatırladığımda mutluluk duyuyorum. Bugün, yarın, gelecek hafta ve gelecek ay neyle karşılaşsak karşılaşalım, önemli değildir. Yakup 1:5'e göre kuşkulanamamalı, halkına karşı cömert ve lütufkâr olan Tanrı'dan bilgelik dilemeliyiz.

18 Tanrı'nın bilgeliği hakkındaki çalışmamıza dayanarak, aşağıdakilerden hangilerini O'nun bilgeliğinin örnekleri olarak görürsünüz?

- a** Eğer beklenmedik masraflarım varsa ve bunları ödeyebilmek için nasıl plan yapmam gerektiğini bilmiyorsam, Tanrı'dan bana yön vermesini dileyebilir ve sorunu çözmek için bana bilgelik verebileceğine inanırım.
- b** Mesih'in sevgisine tanıklık eden ve örnek bir yaşam süren bir kız beklenmedik bir kazada ölüyor. Toplumdaki birçok kişinin Rab'be iman etmesini sağladığı için kızın ölümünün Tanrı tarafından tasarlandığını söyleyebiliriz.
- c** Tanrı'nın Sözü olan Kutsal Kitap bana nasıl iyi ve verimli bir yaşam sürdürebileceğimi gösteren bir rehberdir.
- d** Tanrı kilisedeki ruhsal etkinlikleri kendi isteği doğrultusunda düzenleyebilmeleri için kilise önderlerine bilgelik verir.
- e** İnsan bedeninin tasarımı Tanrı'nın bilgeliğini ortaya koyar.
- f** Tanrı'nın bilgeliği imanlıların yargıda hata yapmalarına izin vermez.

Bu bölümde Tanrı'nın doğasını ve doğal sıfatlarını gözden geçirdik. Gelecek derste ise Tanrı'nın ahlâksal niteliklerine ve yüce işlerine bakacağız. Bu da bizi Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı ile ilgili çalışmamıza hazırlayacak. Yaratıcı Tanrımız ve O'nunla ilişkimiz hakkında daha büyük bir anlayış sahibi olduğça, O'na daha iyi hizmet edebilecek ve yüce sevgisini başkalarına daha etkili bir şekilde anlatabileceksiniz.

Sınav

ÇOKLU SEÇİM. Her tümce için en iyi yanıtı seçin.

1 İmanlılar çeşitli mekânlara, biçimlere ya da başka sınırlamalara bağımlı olmadan tapınırlar, çünkü Tanrı

- a) ruhtur.
- b) birliktir.
- c) gücüyle her şeye hâkimdir.
- d) sonsuzdur.

2 Tanrı'nın her şeyi bildiğine, gücünün her şeye yettiğine ve her yerde bulunduğuna yürekten iman edersem,

- a) hayatımı O'nu hoşnut edecek şekilde düzenler ve karşılaştığım her sıkıntıda bana yardımcı olması için O'na güvenirim.
- b) hangi seçimleri yaparsam yapayım, bunları aslında O'nun benim için zaten belirlemiş olduğunu bilirim. Hayatımı herhangi bir şekilde değiştirme şansım olmadığına inanırım.
- c) günlük sorunlarım ve ihtiyaçlarımla kendim uğraşırım, çünkü Tanrı'dan yalnızca hayatın büyük sorunları için yardım istenebilir.

3 Tanrı, doğasından ve sıfatlarından ötürü, yalnızca ihtiyaçlarımızı bilmekle kalmaz,

- a) bunları çözebilmek için çok uzaktadır.
- b) O'nunla aynı doğaya ve sıfatlara sahip olmadığımız için, bizimle anlamlı bir ilişki kuramaz.
- c) her ihtiyacımızı karşılayabilecek güçtedir.

4 Tanrı'nın her durumda kendisinin yüceliği ve bizim iyiliğimiz için etkin olduğuna inandığımızda, O'nun

- a) kişiliğini
- b) sınırsızlığını
- c) bilgeliğini
- d) her şeyi bildiğini kabullenmiş oluruz.

DOĞRU-YANLIŞ. Her doğru tümcenin önündeki boşluğa **D** yazın. Tümce yanlış ise, **Y** yazın.

- ... 5 Tanrı'ya yaklaşabileceğimizi ve O'nun bizim ihtiyaçlarımızla ilgilendiğini ortaya koyan nitelik birliktir.
- ... 6 Hıristiyanlık diğer ilahlara tapınmaktan farklıdır, çünkü Tanrı ruhsaldır.
- ... 7 Kutsal Kitap Tanrı'nın üç kimliği olduğunu öğretir: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bu niteliğe Üçlü Birlik deriz.
- ... 8 Tanrı'nın başı ya da sonu olmadığını ve hep aynı kaldığını tanımlayan nitelikler sonsuzluğu ve değişmezliğidir.
- ... 9 Denendiği zaman, bunun amacı kavrayamayan bir kişi, Tanrı'nın bilgeliğinin tümüyle farkında olmayabilir.
- ...10 Üçlü Birlik öğretisinin kanıtları en çok Eski Antlaşma'da bulunur.

Çalışma sorularının yanıtları

- 11 a Doğru.
b Doğru.
c Yanlış.

1 Yanıtınız.

- 12 a Tanrı; dünya
b amacı; sözü
c Yok olmamasını
d Sevgisi; doğruluğu

2 Yanıtınız. Başkalarını tanımının yolu onlarla konuşmaktan, onları dinlemekten ve incelemekten geçer. Tanrı'yı tanımak için de bunlara zaman ayırmalıyız.

- 13 a 3) Birlik.
b 5) Sonsuzluk
c 2) Ruhsallık
d 4) Üçlü Birlik.
e 6) Değişmezlik.
f 1) Kişilik.

3 b) O'nun düşünmesi, hissetmesi ve karar vermesidir.

14 "Sizinle olacağım."

4 b) Tanrı bilir ve ilgilenir... Bu mecazi bir dille ifade ediliyor.

15 Tanrı'nın daima bizim yanımızda olduğunu, denenmelerde bizi güçlendirip yüreklendirdiğini biliyoruz. Tanrı'nın, yaptığımız her şeyi iyi ya da kötü gördüğünü, her zaman O'na hizmet etme sorumluluğunu taşıdığımızı biliyoruz.

5 d) yukarıdakilerin hepsi, a), b) ve c) doğrudur.

- 16 a 1-6 ayetleri...
b 13-19 ayetleri...
c 7-12 ayetleri...

- 6 a Her Şeye Gücü Yeten Tanrı.
b Tanrın Rab; tanrın olmayacak.
c başka ilahlar yapmayacaksınız.
d Tanrımız Rab tek Tanrı'dır; O'ndan başka bir tanrı yoktur.
- 7 Elbette bu kavramlar, Tanrı'nın tekliğini ya da birliğini tanımladıkları için birbirleriyle ilişkilidir. Kavramları şu şekilde ilişkilendirdik:
a 2) Eşsizlik.
b 1) Sayısal birlik.
c 2) Eşsizlik.
d 3) Bölünmezlik
e 3) Bölünmezlik.
f 3) Bölünmezlik.
g 1) ya da 2) sayısal birlik ya da eşsizlik.
- 17 a Yanlış
b Doğru
c Yanlış
d Doğru
e Doğru
- 8 a Baba Tanrı
b Tanrı.
c Tanrı.
d üç ayrı kimlikten (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh).
- 18 a, c, d ve e yanıtları, Tanrı'nın bilgeliğini ortaya koyan iyi örneklerdir. B yanıtı, iyi bir örnek değildir, çünkü kızın başından geçen kaza, Tanrı'nın takdiri değil, insan kusurunun sonucudur. Ancak, Tanrı yine de insanları kendisine çekerek bu olayı iyilik için kullanmıştır ve bunda O'nun bilgeliğini görmek mümkündür. F yanıtı iyi bir örnek değildir, çünkü Tanrı kendi seçimlerimizi yapmamıza izin verir. Dolayısıyla, seçim yaparken Tanrı'dan bilgelik dileyebiliriz.
- 9 a 5) Üçlü Birlik'in Çoğulluğu.
b 3) Kurtarıcı ve Kutsal Ruh.
c 2) Kurtarıcı.

- d** 1) Kutsal Ruh.
- e** 4) Üçlü Birlik'in üyeleri.

10 a, b, d, e ve f doğrudur.

Notlarınız İçin

Ders 2

Tanrı: Ahlâksal Özellikleri ve Etkinlikleri

Gazetede imanlı bir kişinin yaşadığı büyük bir trajediyi okuduğunuzda aklınıza çeşitli sorular gelir mi? Kötü yürekli bir kişinin dürüst olmayan eylemler sayesinde büyük bolluğa ve başarıya kavuştuğunu görüp de Tanrı'nın neden böyle şeylere izin verdiğini sorguladınız mı? Gözümüze haksızlık gibi görünen bu tür olaylar zihnimizi sık sık kurcalar.

Tanrı'nın ahlâksal vasıflarını –sevgisini ve kutsallığını– ve günümüzde dünyada nasıl etkin olduğunu daha iyi anladıkça, başımıza gelen her şeyin bir amacı olduğunu keşfedeceğiz. Tanrı'nın amacı bizi sonsuz egemenliğine hazırlamaktır ve bu amaca ulaştırmak için yaşantımızda bugün çalışmaktadır.

Bu derste Tanrı'nın ahlâksal vasıflarını inceleyecek, bizi yaratan Tanrı'nın bizlerde etkin olmaya devam ettirdiğini ve bizi kendi egemenliğine erdirmek için gereken her şeyi sağladığını göreceğiz. Ancak Tanrı, seçim yapmamıza ve bu seçimlerin sorumluluğunu üstlenmemize izin verir. Çalışmamızın bu kısmında O'nu, bizi ne kadar çok sevdiğini ve yaratılışını nasıl yönettiğini düşünürken yüreklerimizi açalım.



Ders taslağı

Tanrı'nın Ahlâksal Vasıfları
Tanrı'nın Yaratma Etkinliği
Tanrı'nın Mutlak Hâkimiyeti

Ders hedefleri

Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmalısınız:

- Tanrı'nın ahlâksal vasıflarını ve bu vasıfların O'nun yaratıkları için taşıdığı önemi açıklayabilmek.
- Tanrı'nın yaratılıştaki, varoluşu devam ettirmedeki ve evren üzerindeki mutlak hakimiyetini açıklayabilmek.
- Kötü insanlar cezalandırılmadığı halde imanlıların neden bazen acı çektiklerini açıklayabilmek.
- Tanrı'nın vasıflarını ve etkinliklerini daha iyi anladığınız için O'nu daha çok sevecek ve takdir edebilmek.

Öğrenme etkinlikleri

1. Birinci dersteki sürecin aynısını takip ederek ders taslağını ve hedeflerini inceleyin. Çalışma sorularını cevaplandırırken, dersin sonundaki yanıtlara bakmadan kendi yanıtlarınızı verin.
2. Dersi tamamladığınız zaman, dersin sonundaki testi yapın ve yanıtlarınızı kılavuzun arka kısmındaki yanıtlarla dikkatlice karşılaştırın. Yanlış yanıtlarınızı gözden geçirin.

Anahtar sözcükler

Adalet	Dürüstlük	Müdahale etmek
Ahlâksal Üstünlük	İlahi Takdir	Ödün
Bağışlatma	Koruma	Uyuşmak
Devam ettirme	Kutsallık	Yüce
Doğruluk	Merhamet	

Ders metni

TANRI'NIN AHLÂKSAL VASIFLARI

Birinci derste Tanrı'nın doğası ve doğal sıfatlarını inceledik. Şimdi ise Tanrı'nın *ahlâksal* vasıfları üzerinde düşünelim. Bunlar Tanrı'nın insanlarla ilişkilerinde sergilenen vasıflardır. *Tanrı'nın kutsallığını* ve *Tanrı'nın sevgisini* içerirler. İlk önce, Tanrı'nın kutsallığına bakacağız.

Tanrı'nın Kutsallığı

Hedef 1. *Tanrı'nın kutsallığının anlam ve önemini tanımlayan doğru tümceleri belirtin.*

Semtinizde hangi vasıfla tanınmak isterdiniz? Cimri biri olarak mı? Dedikoducu olarak mı? İyi bir insan olarak mı? Bir dost olarak mı? Tanrı kendisini uluslara belirli bir vasıfla tanıtmak istedi. "*Kutsal adımı* tanıtaçağım" dedi (Hez.39:7).

Tanrı her şeyi bildiği için düşünsel bir yanlış yapmasının olanaksız olduğunu söylemiştik. Kutsallığından ötürü, ahlâksal yanlışlar yapması da olanaksızdır. Kutsallık, Tanrı'nın tüm varlığının yetkinliğini ortaya koyan bir vasıftır. Bütün etkinliklerinin temelinde kutsallık vardır. Dolayısıyla yaptığı her şey iyi ve doğrudur.

Kutsallık sözcüğü, *ayrılık* düşüncesini içerir. Tanrı'nın yetkin varlığı, günahlı insanlardan ve kötülükten ayrıdır. Öte yandan, yetkin kutsallığına ve yarattığı varlıklardan ayrı olmasına rağmen, insanlarla son derece yakın bir ilişkiyi devam ettirir. Bunun nasıl mümkün olduğunu daha sonra göreceğiz.

Tanrı'nın kutsallığını O'nun her tavrında ve eyleminde gözlemleyebiliriz. Kutsallığı iyiliğe yönelik sevgiyi ve kötülüğe yönelik nefreti içerir. Tanrı dürüstlükten ve iyilikten zevk alır, kötülüğü mahkûm eder ve kendisini ondan ayırır.

Tanrı kendisini insanlardan ayırır, çünkü insanlar günahlıdır. Bu gerçeği Eski Antlaşma'da birçok kez görmek mümkündür. Tanrı Musa'ya Sina Dağı'nın çevresindeki halkı uyarmasını buyurmuştu (Mısır'dan Çıkış 19:12-13,21-25). Günahlı insanların kutsal Tanrı'dan ayrı durmaları gerektiğini halkın bilmelerini istemişti.

Tanrı'nın günahlı insanlardan ayrı olması, Musa'ya buyruk verilerek yaptırılan Buluşma Çadırı'nın simgelerinde de görülebilir. Çadırın çok özel bir kısmı perdelerle kapalı tutuluyordu (bkz. Mısır'dan Çıkış 26:33). Bu kısma her yıl sadece bir kişinin, kutsal kılınmış bir kâhinin girmesine izin vardı. Kâhin Bağışlanma Kapağı'na kan serperdi (bkz. Lev.16). Bu kanın amacı, insanların günahlarını kutsal Tanrı'nın huzurunda bağışlatmaktı. Böylece halk, Tanrı'nın günahattan ne kadar nefret ettiğini görmüş olurdu.

Eski Antlaşma'da Tanrı'nın kutsallığını vurgulayan başka çok sayıda metin vardır. Yeşaya 59:2 ve Habakkuk 1:13, günahın Tanrı'yı insanlardan ve insanları Tanrı'dan ayırdığını ortaya koyar. Eyüp 40:3-5 ve Yeşaya 6:5-7'ye göre, Tanrı'nın kutsallığını doğru anladığımızda, günahın ne denli korkunç olduğunu da anlayabiliriz. Tanrı'nın sınırsız kutsallığını gördüğümüzde, günahımızdan ötürü kederlenir, itiraf yoluna gider ve yüreğimizde alçakgönüllülüğün kök saldığına tanık oluruz.

1 Sıraladığımız ayetlere bakarak boşlukları doldurun.

- a Tanrı'nın temiz olmayan herhangi bir şeyle temas olması olanaksızdır, çünkü O
- b Günah bizi Tanrı'dan
- c Tanrı'nın kutsallığını doğru anladığımızda,
..... olduğunu da anlarız.

Tanrı'nın kutsallığı İncil'deki birçok metnin konusunu oluşturur. İnsanların Tanrı'nın huzuruna doğrudan doğruya çıkamayacağına ve bunu kendi çabalarıyla başaramayacağına dair Eski Antlaşma'da çok sayıda örnek gördük. Eski Antlaşma'da kutsal kılınmış bir kâhin, Tanrı'nın huzuruna çıkıp halkın günahlarını bağışlatırdı. İncil'de ise Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih kendi canını kurban olarak sunarak günahları bağışlatmıştır. Romalılar 5:2 ve Efesliler 2:13-18, Tanrı'ya İsa Mesih'in erdemleri aracılığıyla yaklaştığımızı ortaya koyuyor. 1.Petrus 3:18, bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldüğünü söyler.

2 Bu ayetler Tanrı'nın huzuruna çıkmanın tek yolunun

- a) kutsal kılınmış bir kâhin
b) kutsallık yolunda kendi çabalarımız,
c) Kurtarıcımız İsa Mesih olduğunu ortaya koyuyor.

Tanrı'nın kutsallığını açıklarken doğruluğundan ve adaletinden söz etmemek uygun olmaz. Kutsal Kitap uzmanlarının çoğu, bunları birbirinden ayrı sıfatlar olarak ele alır, ama doğruluk ve adalet Tanrı'nın kutsallığının dolaysız sonucudur. Tanrı'nın insanlarla ilişkisi, kutsallığının bu yönlerine dayalıdır.

Öncelikle Tanrı'nın kutsallığı *doğruluk* ile ifade edilir. Tanrı dünyada ahlâksal bir egemenlik kurmuştur. İnsanların uyması gereken adil kuralları vardır. İkincisi, kutsallığı *adaletle* ifade edilir. Yasalarının adil bir şekilde işlev görmesini sağlar. Yasalarına uyan kişileri ödüllendirir, uymayanları cezalandırır.

Tanrı'nın doğruluğu, insanlardaki kutsallık sevgisiyle ortaya konulur. Tanrı kutsal olmakla kalmayıp halkının da kutsal olmasını beklemektedir. Günahın yargılanması O'nun adaletini gösterir. Günaha hoşgörülle yaklaşmadığı için günah işleyenleri cezalandırmalıdır.

3 İbraniler 12:10,14'ü okuyun ve şu soruya yanıt verin. Ben Mesih'e iman ettikten ve günahlarımdan tövbe ettikten sonra Tanrı benden neler bekliyor?

.....

Kutsallık Hıristiyan yaşamının bir niteliğidir ve *sadece yanlış olandan kaçınmak değildir*. Kutsallık aynı zamanda *doğru olanı yapmaktır*. Eyleme dökülen kutsallık, doğru bir yaşam sürmek ve Tanrı'nın sevgisinin yönetiminde başkalarına hizmet etmektir. Çevremizdeki insanların durumuyla içtenlikle ilgileniriz.

İnsanların ihtiyaçlarını karşılarken Tanrı'nın sözünü dinleyebiliriz. Başkalarına hizmet ederken Hıristiyanlık'ın ilkelerinden ödün vermek zorunda değiliz. Luka 10:29-37'deki benzetme, Hıristiyanlık'ın ulaşmamız gereken *idealini* (yetkinlik standardını) gözler önüne serer. Bu benzetme aynı zamanda Hıristiyan idealini pratik hizmetlerde nasıl uygulamaya koyabileceğimizi açıklar.

4 Luka 10:29-37'yi okuyun. Hıristiyan kutsallığı idealinin kim tarafından ifade edildiğini belirtin ve bunu nedenini söyleyin: Levili, Samiriyeli ya da kâhin.

İbraniler 12:10 ve 14'te de gördüğümüz gibi Kutsal Kitap bizi kutsal ve kirlilikten ayrılmış bir yaşam sürmeye çağırır. İsa'nın Mat-ta 5:13-16'da söylediği gibi, kişi hem bu buyruğa uyabilir hem de toplum yaşamına katılabilir. Kutsal Yazılar'a göre kutsallığımızı kaybetmemeli, başkalarının önünde örnek bir yaşam sürmeliyiz. İmanlı kişi, İncil'in izin vermediği etkinliklere katılmamalıdır. Ancak ailesine ve komşularına hizmet etmek için elinden geleni yapmalı, onlarla içtenlikle ilgilediğini göstermelidir.

5 Tanrı'nın doğruluğunu ve adaletini düşünürken, çocuklarımıza nasıl davranmamız gerektiği üzerinde de dururuz. Aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? (En iyi yanıtı seçin.)

- Daima uslu durmaları gerektiğini hatırlatmak için çocuklarımızı sık sık cezalandırırız.
- Adil davranır, söz dinlediklerinde ödüllendirip söz dinlemediklerinde cezalandırırız.
- Söz dinlemedikleri taktirde onları cezalandıracağımızı söyler, ama asla ceza vermeyiz, çünkü bu onların sevgimizden kuşku lanmalarına neden olur.

Beşinci soru disiplinle ilgili Kutsal Kitap ilkesini bilmemiz ve anlamamız gerektiğini hatırlatıyor. Tanrı Sözü, çocuklarını tutarlı bir şekilde terbiye etmeyen kişilerin onların ölümüne katkıda bulunduğunu ortaya koyar (Özd.19:18). İbraniler 12:6 ve Vahiy 3:19, Tanrı'nın sevdiği kişileri terbiye ettiğini söyler. Çocuklarımızı gerçekten seviyorsak, onların iyiliği için terbiye etmekten kaçınmamalıyız (İbr.12:5-11).

6 Tanrı'nın kutsallığını DOĞRU yansıtan tümcelerin başındaki harfleri daire içine alın.

- Kutsallık Tanrı'nın ahlâksal yetkinliğini ifade eden bir vasıftır.
- Tanrı, sınırsız kutsallığından ötürü halkıyla yakın bir ilişki kuramaz.
- Kutsallık kavramı, iyi ve Tanrı'nın yasalarıyla tutarlı olan şeyleri sevmeyi, kötülükten ise nefret etmeyi içerir.
- Eski Antlaşma döneminde Tanrı, günah işleseler bile kendisini halkından ayrı tutamayacağını bildirmiştir.
- Tanrı'nın halkını yönetme tarzı, ahlâksal karakterinin bir sonucudur.
- Tanrı adil olduğundan, yalnızca ilahi adaleti sağlamakla kalmaz, sözünü dinlemeyen insanların günahlarının bağışlanmasını sağlar.
- Kutsallık kavramı sadece yanlış olan şeylerden kaçınmak demektir.

Tanrı'nın Sevgisi

Hedef 2. *Tanrı sevgisinin bizim için ne anlama geldiğini ve nasıl ifade edildiğini doğru bir şekilde ortaya koyan bir tümce seçin.*

Genç bir adamın genç bir kadına aşkını ilan ettiğini varsayın. Ama evlendikten sonra kadına sadece yakınıp duruyor. Kadın için önemli olan şeylerle hiç ilgilenmiyor ve ona iyilik yapmak için hiçbir çaba göstermiyor. Adamın sevgisini nasıl değerlendirirsiniz?

Tanrı'nın sevgisi böyle değildir. Bizi içtenlikle sever. Sevgisini sadece sözlerle ve vaatlerle değil, yaptıklarıyla gösterir.

Tanrı'nın sevgisini hak etmek ya da kazanmak için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Söylediğimiz ya da yaptığımız hiçbir şey, O'nu bizi sevmeye mecbur edemez. Sevmek Tanrı'nın doğasında vardır. Dünyayı sever. Bizleri sever.

Tanrı bizleri ne kadar çok sevdiğini somut eylemlerle gösterir. Bazı kişiler *iyilik, merhamet, sabır* ve *bağlılığı* Tanrı'nın farklı sıfatları olarak sıralar, ama ben bunları O'nun sevgisinin birer parçası olarak görürüm. Tanrı sevgisinin bu listeye eklenebilecek başka yönleri de olabilir. Bu sıfatlar bizim Tanrı için ne denli önemli olduğumuzu gösterir. O'nun bizlerle ne kadar ilgilendiğini ortaya koyarlar.

7 Yuhanna 3:16; 17:24; 1.Yuhanna 4:9-10 ve Vahiy 1:4-5'i okuyun. Bu ayetler Tanrı sevgisinin etkin olduğunu gösterirler. Bu sevgiyi ne tür eylemler ifade eder?

.....

8 Yuhanna 13:34-35; 14:15; 15:13-14 ve 1.Yuhanna 5:2-3'ü okuyun. Tanrı'ya sevgimizi göstermemizin iki yolunu kendi sözlerinizle dile getirin.

.....

.....

Eski Antlaşma'da Tanrı sık sık büyük ve güçlü bir savaşçı olarak resmedilir. Ancak, Tanrı'nın sevgisini orada da görmek beni hayrete düşürür. O'nun sevgisinin en şaşırtıcı örneklerinden biri, kötü bir kenti gazabıyla yok etmek üzereyken isteksiz davranarak duraklamasıdır. Bu duraklamanın nedeni nedir? Üstelik duvarlar yıkılmak üzereydi ve hiçbir engel yoktur. Tanrı'yı duraklatan, bu kötü insanla-

ra duyduğu sevgidir. Bundan ötürü şöyle der: “İçlerinde duvarı örecek, gedikte durup önümde ülkeyi savunacak, onu yerle bir etmemi engelleyecek bir adam aradım” (Hez.22:30). Eğer orada doğru bir kişi olsaydı ve Tanrı’dan merhamet dileyseydi, kent kurtulacaktı. Bu olay ne kadar da büyük bir sevgiyi gözler önüne seriyor!

Davut, Yeşaya ve Yeremya Tanrı’yı *baba* olarak temsil ederler. İyi yürekli bir babanın çocuklarına yönelik ilgisi, onları böyle bir kıyaslama yapmaya yöneltmiştir. Davut, Tanrı’nın, çocuklarına iyi davrandığını söyler. Çocuklarının çaresiz olduklarını anımsar (Mez. 103:13-14). Yeşaya Tanrı’yı *merhametli* bir baba olarak görür (Yşa. 63:16; 64:8). Yeremya ise söz dinlemeyen çocuklarını cezalandırdıktan sonra eve getiren bir baba olarak görür (Yer.31:7-9).

İncil’de Tanrı sevgisinin en yüce örneği vardır. İsa Mesih günahlarımızı kaldırmak için bu dünyaya geldiği zaman günahın korkunç bedelini (ölüm) ortaya koydu. Sınırsız bir bedel ödeyerek, yani kendi canını vererek kurtuluşumuzu gerçekleştirdi (Yu.3:16-17). Tanrı bizi bu kadar çok sevdiği için, O’nu sevdiğimiz taktirde hayatımızdaki her şeyi iyiliğe çevirebilecek güçtedir. İçinde bulunduğumuz koşullara bakmaksızın, O’nun sevgisine güvenebiliriz. Tanrı’nın sevgisi bizi korkudan ve korkunun işkencesinden özgür kılar (1Yu.4:18; 2Ti.1:7).

9 Yeşaya 43:1-5’te gördüğünüz Tanrı’nın bütün vasıflarını not defterinize yazın. Toplam olarak üç doğal sıfat ve iki ahlâksal sıfat bulabilirsiniz.

10 Tanrı’nın kendilerini sevdiğini bilmeyen arkadaşlarınız var mı? Matta 24:14; 28:19 ve Elçilerin İşleri 1:8’i okuyun. Bu metinlere dayanarak, Tanrı’nın sevgisini bilmeyen kişilere karşı ne gibi sorumluluklarınız olduğunu not defterinize yazın.

Hezekiel 18:1-32, Tanrı’nın halkına yönelik muhteşem sevgisini gözler önüne seriyor. Bu kişiler, sıkıntılarının nedenini bazen anlayamadıkları halde, Tanrı onların söz dinleyerek kendisine kulluk etmesini istiyor. Dikkatlerini çekmek için önce yargılanıyor, sonra da Tanrı’yla beraberliğe kavuşmak için bağışlanıyor ve şifa buluyorlar.

31 ve 32. ayetler, Tanrı'nın İsrail için sevgisinin düzeyini ve insanların kurtuluşu için tükenmeyen arzusunu dile getiriyor.

İsyanlarınızı kendinizden uzaklaştırın. Yeni bir yürek, yeni bir ruh edinin. Neden öleceksin, ey İsrail halkı? Çünkü ben kim-senin ölümünden sevinç duymam. Egemen RAB böyle diyor. Öyleyse günahınızdan dönün de yaşayın!

11 Tanrı sevgisinin bizim için ne anlama geldiğini ve nasıl ifade edildiğini doğru bir şekilde ortaya koyan tümceyi seçin. Tanrı sevgisi

- insanlar kendisine ne denli karşılık verirlerse versinler, günahlarını görmezden gelir.
- insanlarla ilişkilerinde O'nun iyiliğini, merhametini, sabrını ve lütfunu gözler önüne serer. Günahı bağışlayarak sevgisini etkin bir şekilde ortaya koyar.
- ceza ile son bulur. Tanrı cezasından caymaz ve sözünü dinlemeleri için insanlara ikinci bir fırsat vermez.

TANRI'NIN YARATMA ETKİNLİĞİ

Hedef 3. *Tanrı'nın yaratma etkinliğini ve bunun bizler için anlam ve önemini açıklayan tümceleri seçin.*

Şimdi Tanrı'nın etkinlikleri üzerinde düşüneceğiz: 1) Yaratma eylemleri, 2) Evren üzerindeki mutlak hâkimiyeti. Bu yönetim, Tanrı'nın yaratılışı devam ettirmesini ve korumasını içerir. 3) O'nun sonsuz tasarısını gerçekleştiren ilahi takdiri. İlkönce Kutsal Kitap'ın Tanrı'nın yaratma etkinliği hakkında neler söylediğine bakacağız.

İnsanlar, kim olduklarından çok neler yaptıklarıyla tarihe geçmişlerdir. Örneğin, Marie Curie krallık ailesinin bir üyesi olduğu için değil, radiumu ve poloniumu keşfeden bir fizikçi ve kimyager olduğu için ün kazanmıştır.

Bunun tersine, evrenin En Yüce varlığı, öncelikle kimliğinden ötürü önemlidir. Tanrı'nın yaptıkları (etkinlikleri de) bizim için önem taşır. Tanrı'nın ilk etkinliği evreni yaratmaktır (Yar.1 ve 2).

Tanrı, yaratıcı gücünü kullanarak göze görünen ve görünmeyen evrenin tümünü yarattı. Yaratılışa maddesel evrenin sistemleri (güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, vb.) ve kendisinin dışındaki tüm diğer ruhsal varlıklar dahildir. Göreceğimiz gibi, Kutsal Yazılar'da yaratma etkinliği açık bir dille aktarılır.

Kutsal Kitap metni, yaratma sürecini oluşturan çeşitli yaratma eylemlerine yer verir (Yar.1,2 ve Mez.33:6). Yaratılış gerçeğinin yaşıntımız için çeşitli anlamları vardır:

1. Evrenin Yaratıcısı'nın her şeyden önce Varolması, Tanrı'nın sonsuz büyüklüğüne ve ihtişamına hayran kalmamızı ve bizim buna kıyasla ne kadar önemsiz olduğumuzu fark etmemizi sağlar.

2. Tüm yaratılışın Rab'bi, yaratıkları üzerinde hak sahibidir; onların söz dinlemesini ister, tapınmalarını ve hizmetlerini bekler.

3. Yaratılışa baktığımızda Yaratıcı'nın bilgeliğini, gücünü ve yaratıklarına gösterdiği ilgiyi görmemiz mümkündür. Bu anlamda Yaratılış genel bir vahiydir (Rom.1:18-20).

4. Yaratılış öğretisi imanımızın temelidir, çünkü sonsuz kurtuluşumuz için Kutsal Yazılar'da açıklanan Yaratıcı'dan güçsüz olan bir varlığa güvenmemiz mümkün değildir.

Tanrı'nın neden her şeyi tasarladığını ve yarattığını düşünmemize gerek yoktur. Tanrı bunu tümüyle kendi yüceliği için yapmıştır (bkz. Mez.19:1; Yşa.43:7; 48:11; Va.4:11). İnsanların hayattaki tek arayışları mutluluktur, ama gerçek mutluluk yalnızca Tanrı'nın yüceliğini aramanın sonucudur. Bizler bu amaç için yaratıldık ve bizi mutluluğa götürecek olan yol budur.

Bir arkadaşım, Tanrı için büyük bir şey yapamadığı için mutsuz olduğunu söylüyordu. Ona şöyle sordum: "En büyük amacın yaptığın her şeyde Tanrı'yı yüceltmek mi? Bu amaca ulaşabilmek için her şeye razı mısın?" Arkadaşım büyük bir şey yapmanın kendi hırsı olduğunu fark etti. Bunu Tanrı için istediğini düşünerek kendisini aldatıyordu. İsa şöyle der: "Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim ve Müjde'nin uğruna yitiren ise onu kurtaracaktır" (Mar.8:35). Bizler Tanrı'yı yüceltmek için yaratıldık.

Bazı toplumlarda evren sonsuz bir döngü olarak görülür. Canlılar dünyaya gelir, yok olup gider ve sonra tekrar gelir. Bu toplumlarda insanların tek gerçek amacı, umutsuzlukla dolu varoluştan özgür olmaktır. Kutsal Kitap'ın evren kavramının bir başlangıcı (her şeyin yaratılması), bir amacı (insanlığın İsa Mesih aracılığıyla kurtulması) ve Tanrı'nın Egemenliği'nde sonsuz yaşama yönelik bir vaadi vardır. Bu iki görüş aşağıdaki çizelgede temsil edilmektedir:



12 Bu görüşleri tanıdığınız insanların sahip olduğu görüşlerle not defterinizde karşılaştırın. İçinde yaşadığınız toplum görüşünü, Kutsal Kitap görüşüyle nasıl karşılaştırabilirsiniz?

Tanrı'nın yaratıcı eylemleri geçmişte yaptıklarıyla sınırlı değildir. Yuhanna 3:3; 2.Korintliler 5:17; Galatyalılar 6:15 ve Mezmur 51:10, Tanrı'nın günahlarından tövbe eden ve kendisine imanla yaklaşan kişilerin yüreklerini pakladığını ortaya koyuyor. Kurtulmak için Tanrı'ya dönen bir kişi yeniden doğar, yeni bir varlık olur ve yeni bir yaratılışa kavuşur. Dolayısıyla Tanrı'nın yaratıcı eylemleri, İsa Mesih'i Kurtarıcı olarak kabul eden bir kişide gerçekleştirdiği ruhsal yaratılışı içerir.

13 DOĞRU olan tümcelerin başındaki harfleri daire içine alın.

- Tanrı'nın yaratma eylemleri, yaratıklarına O'nun vasıflarını genel bir şekilde gösterir.
- Yaratılış Tanrı'nın sonsuz büyüklüğüne ve ihtişamına hayran kalmamızı ve bizim buna kıyasla ne kadar önemsiz olduğumuzu fark etmemizi sağlar.

- c Tanrı'nın yaratıcı eylemlerde ortaya koyduğu vahye, yaratıklarının herhangi bir karşılık vermeleri gerekmez.
- d Tanrı'nın gücünün ve doğasının yaratılışta açıklanan bilgisi, bizi O'nu yüceltmeye yönlendirmelidir.
- e Tanrı'nın yaratıcı eylemleri, Yaratılış 1 ve 2'de kaydedilenlerle sınırlıdır.

TANRI'NIN MUTLAK HÂKİMİYETİ

Hedef 4. *İlkeleri yaşam koşullarına uygulayın ve Tanrı'yı evrendeki her şeyin mutlak hâkimi olarak tanımlayan doğru tümceleri seçin.*

Evrenin yüce Yaratıcısı, yarattığı her şeyin üzerinde mutlak bir hâkimiyete sahiptir. Bunun anlamı nedir? Tanrı *yetki* ve *kudret* açısından en yücedir ve yarattığı her şeyden üstündür. Her şeye hâkim olmak, istediği her şeyi yapabilmek ve kendisinin dışındaki unsurlardan etkilenmemektir.

Dolayısıyla, Tanrı'nın mutlak hakimiyeti, O'nun evren üzerindeki egemenliğini tanımlar (1Ti.6:15). Tanrı'nın Egemenliği, evrendeki olayları kendi isteği doğrultusunda biçimlendirmesidir (Ef. 1:11). Kutsal Yazılar Tanrı'nın Egemenliği'ni öğretirken bazı temel gerçekleri açık bir dille ortaya koyar. 1) Tanrı Yaratıcımız'dır; bize hâkim olma hakkı vardır (1Ta.29:11; Mat.20:15; Hez.18:4); 2) bütün isteklerini engelsiz gerçekleştirir (Mez.115:3; Dan.4:35); 3) yaptığı her şeyin bir amacı vardır (Rom.8:28; Ysa.48:11).

Geçen gün gazetede beş yaşındaki küçük ve güzel bir kızın nasıl vahşice katledildiğini okuyordum. Tanrı gerçekten iyiye, her şeye hâkimse ve istediğini yapabilecek gücü varsa, böyle bir şey nasıl olabilir? Böyle şeylere nasıl izin verir? Tanrı'nın evren üzerindeki mutlak hâkimiyetinin çeşitli yönlerini inceledikçe bu soruların bazıları yanıtlanacak. Tanrı'nın hâkimiyeti *evrenin devam ettirilmesini* ve *ilahi takdiri* içerir. Öncelikle evreni devam ettirmesine bakacağız.

Evrenin Devam Ettirilmesi

Ne kadar zeki olursa olsun hiçbir mimar, onarım gerektirmeyen bir ev tasarlayamadı. Her bahçıvan, çiçek ektikten sonra onları sular, ilgilenir ve bakımlarını yapar. Kutsal Kitap evrenin de devam ettirilmesi ve korunması gerektiğini ortaya koyar (Elç.17:28; İbr. 1:3).

Tanrı evrenle etkin bir şekilde ilgilenir ve bakımını yapar. Kutsal Yazılar Tanrı'nın, yaratma etkinliğinin ardından her şeyle ilgilenmeye devam ettiğini belirtir (Mez.104). Bu ilgi insanları ve hayvanları kapsar (Mez.36:6). Doğru ve adil olan kişiler, Tanrı'nın özel koruması altındadır (Özd.2:8).

Elçi Pavlus şöyle dedi: "Nitekim, 'O'nda yaşıyor ve hareket ediyoruz; O'nda varız'" (Elç.17:28). Evrende Tanrı'nın isteğinin ve gücünün dışında herhangi bir gelişme olsaydı, Tanrı'ya "mutlak hakim" diyemezdik. Nehemya 9:6 ve Mezmur 145:14-16, Tanrı'nın her şeyi etkin bir şekilde koruyup devam ettirdiğini ortaya koyuyor. Aynı şekilde, Rab'bin halkını koruduğunu gösteren birçok ayet vardır (Yas.1:30-31; Mez.31:20; 34:15,17,19; Yşa.43:2).

İlahi korumanın gerekli olduğunu görebilmeliyiz. Tanrı'nın yarattığı her şey, hem var olmak hem de hareket etmek için tümüyle Tanrı'ya bağımlıdır. Canlılar var oluşlarını devam ettirecek güçten yoksundurlar. Yalnızca Yaratıcı'nın iradesiyle varoluşlarını devam ettirebilirler. Evrenin varoluşu Tanrı'nın sözünün gücüne tümüyle bağımlıdır (İbr.1:3).

Her şey Tanrı'nın isteğiyle varolduğu halde, varoluşlarını devam ettirebilmeleri için canlılara çeşitli beceriler kazandırmıştır. Bunlardan biri, bizim 'doğa kanunu' dediğimiz fizik yasalarıdır. Ayrıca Tanrı, çok çeşitli zihinsel beceriler vermiştir. Bize düşünme, hissetme ve seçim yapma yetilerini kazandırmıştır. Bizimle ilişkilerini bu vasıflar çerçevesinde yürütür. Tanrı varoluşu devam ettirirken yaratılış sırasında kurduğu bu düzeni bozamaz.

14 (Doğru yanıtları seçin.) Tanrı'nın yaratılışı devam ettirmesi,
a) hasar gören unsurları değiştirecek güçten yoksun olması demektir.

- b) her şeyi etkin bir şekilde devam ettirmesi demektir.
- c) canlıların varoluşlarını kendi başlarına devam ettirmeleri demektir.
- d) bütün canlılara çeşitli beceriler kazandırması ve bu beceriler aracılığıyla onların varlığını devam ettirmesi demektir.
- e) evrendeki her şeyin Tanrı'nın isteğiyle varolmaya devam etmesi demektir.
- f) halkını kayırması ve korumasını içerir.
- g) yalnızca doğru kişilerin korunmasıyla ilgilendiği anlamına gelir.

İlahi takdir

Hedef 5. *İlahi takdirin amaçlarını, unsurlarını ve etkilerini tanımlayın.*

Tanrı'nın mutlak hâkimiyetinin başka bir yönü de takdiridir. İlahi takdir devam ettirme düşüncesini içerdiği halde, aslında bundan çok daha fazlasıdır. Tanrı'nın ileriye bakması, geleceği görmesi ve önceden planlama yapmasıdır. Tanrı'nın yaratılıştaki esas tasarısını gerçekleştirme, İsa Mesih'in hâkimiyeti altında egemenliğini kurmasıdır. Tanrı'nın yarattığı her şeyi devam ettirmesi, kayırması ve ihtiyaçları karşılamasıdır. Tanrı'nın bütün bunları nasıl yapabildiği bir sırdır, ama Tanrı'nın takdirinin bizimle ilgili yönü hakkında öğrenebileceğimiz bazı şeyler var:

1. Tanrı yarattığı dünyayla kişisel olarak ilgilidir.
2. Doğadaki her şeyin kendi niyeti doğrultusunda hareket etmesini sağlar.
3. İnsanların ahlâksal varlıklar olarak işlev görmelerini, doğru ve yanlış arasında özgürce seçim yapmalarını sağlar.

4. Bir kişi Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu kabul etmeyi seçerse, Tanrı ona sonsuz yaşamı, ihtişamından kaynaklanan sevinci ve görkemi sunmaya hazırdır.

İlahi Takdirin Amaçları

Tanrı'nın takdiri, kendisini seven ve sözünü dinleyen kişilerle ilişkisinin birkaç yönünü etkiler.

1. *Tanrı'nun hâkimiyeti bize duyduğu ilgiyi içerir.* Kutsal Yazılar'ın çoğu, Tanrı'nın halkının mutluluğunu dikkate alarak egemenlik sürdüğünü ortaya koyar. Mezmur 84:11'de şöyle der: "Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez." Elçilerin İşleri 14:17 ve Romalılar 8:28 gibi metinler de Tanrı'nın bizim mutluluğumuzu ve gönencimizi düşündüğünü ortaya koyar.

2. *Tanrı'nun hâkimiyeti, halkının zihinsel ve ahlâksal gelişimini içerir.* Tanrı'nın tarih boyunca halkıyla ilişkisi onları eğitmeyi içermiştir. Böylece, 1) Tanrı'nın kendilerinden neler beklediğini; 2) doğasının kutsallığını; 3) günahın O'nun gazabına yol açtığını; 4) günah işleyenleri bağışlamaya ve kendisiyle barıştırmaya hazır olduğunu öğrenirler. İlk günlerde, boşanma gibi olumsuzluklara izin veriyordu, çünkü halk olgun değildi. Markos 10:5 bu gerçeğe değiniyor. Eski Antlaşma yasaları ve levili yönetim sistemi, gelişim sürecinin bir parçasıydı. Bunların tümü, dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu'nun gelişine yol hazırlıyordu. Tanrı'nın, halkının ruhsal oluşumunu sağlamakla ilgili takdiri onları kendisine ait özel bir halk yapma amacını güdüyordu.

3. *Tanrı'nun hakimiyetinin temel amacı O'nun kendi yüceliğidir* (Ef.1:11-14). Tanrı'nın bütün yetkinlik sıfatları O'nun hâkimiyetinde görülür. Dolayısıyla, Tanrı'nın ilahi takdiri bize O'nun varlığının niteliklerini gösterir. Örneğin, Tanrı'nın *sevgisi*, yaratıklarının ihtiyaçlarını sağlamasında ve özellikle Oğlu aracılığıyla onlara sunduğu kurtuluşa görülebilir. *Gerçeği* hem doğa yasalarında hem de Sözü'ndeki vaatleri gerçekleştiren sadakatinde sergilenir. *Kutsallığı* ve *doğruluğu*, günaha karşı duyduğu nefrette dışa vurulur. *Gücü* yaratılıştaki, kurtuluştaki ve ilahi takdirde etkindir. *Bilgeliği*, tasarısını gerçek-

leştirme şekillerinde görülür. Yüce Yaratıcımız'ın harikalarını gördükçe O'nu onurlandırır ve yüceltiriz.

15 Aşağıdakilerin hangisi *ilahi takdir* teriminin doğru tanımıdır?

- a) Tanrı'nın her canlıya verdiği, kendisine bağımlı olmadan ihtiyaçlarını karşılamalarını ve varlıklarını devam ettirmelerini sağlayan bir nitelik.
- b) Tanrı'nın, yaratılışıyla ilgilenmeyi, onu devam ettirmeyi ve sonsuz egemenliğine hazırlamayı amaçlayan hâkimiyeti.

16 İlahi takdirin amacını (sağda), tanımıyla (solda) eşleştirin.

- | | | |
|-------|---|---|
| ... a | Tanrı insanların gönenciyle ilgili olarak her şeyde etkindir. | 1) Tanrı'nın yüceliği |
| ... b | Tanrı halkını kendisine ait bir halk yapmak için kendisiyle ve beklentileriyle ilgili olarak onları eğitir. | 2) İnsanların ahlâksal ve zihinsel gelişimi |
| ... c | Tanrı'nın kendi niteliklerini açıklaması bunu ortaya koyar. | 3) İnsanların gönenci |

İlahi takdire ait unsurlar

Takdirin unsurları nelerdir? Kutsal Kitap uzmanları Tanrı'nın takdirinin üç yönü olduğunu belirtirler. Bununla birlikte, bu unsurların arasında keskin bir sınır yoktur ve Tanrı'nın etkinliğinde birbirinden asla ayrı tutulamazlar. Bu üç unsur, koruma, rıza ve yönetimdir.

1. *Koruma*. Tanrı'nın evreni korumasının ve devam ettirmesinin her şeyin üzerindeki hâkimiyetinin bir parçası olduğunu görmüştük. Tanrı yaratılışını korumak amacıyla etkindir. Yarattığı her şey mutlak bir şekilde kendisine bağımlıdır. Bununla birlikte, bütün canlılara varlığını devam ettirebilmeleri için çeşitli beceriler kazandırmıştır. Yaratılış 1:24-25'e göre, Tanrı her canlıya kendisine özgü çeşitli doğal özellikler bağışlamıştır. Her biri gelişir, olgunlaşır, büyür ve ürer.

2. *Rıza*. Rıza terimi kabul, onay ya da işbirliği anlamına gelir. Tanrı'nın oluru olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Tanrı'nın gücü, yetkisi altındaki varlıkların gücüyle birlikte işlev görür. Elçi Pavlus, Elçilerin İşleri 17:28 ve 1.Korintliler 12:6'da var oluşumuzun ve eylemlerimizin Tanrı'dan bağımsız bir şekilde gerçekleşmediğini ortaya koyar. Tanrı'nın gücü insanın gücünü ortadan kaldırmaz ya da özgürlüğünü kısıtlamaz, ama onun gücü üzerinde kuvvetli bir etki yaratır. Tanrı insan aklının ve bedeninin doğal işlevlerini korur ve devamını sağlarken, insan da bu yetileri istediği gibi kullanır.

Tanrı insan varoluşunun temeli olduğundan, insanın sorumluluk payıyla Tanrı'nın sorumluluk payının eşit olduğunu söyleyemeyiz. Burada yine muhteşem bir sırla karşı karşıyayız: Tanrı'nın insana verdiği doğal yetiler iyilik için de kötülük için de kullanılabilir. Bu yetiler kötü bir şekilde kullanıldığında yalnızca insan sorumludur, çünkü kötü eylemlerin nedeni Tanrı değildir (Yer.44:4 ve Yak. 1:13-14). Tanrı insana doğal yetiler bağışlayarak bir bakıma insanın eylemlerine razı olur, ama bu yetilerin kötülüğe hizmet etmesinin nedeni insandır. Tanrı rızasının bir örneğini Yusuf'un yaşamında görmek mümkündür (Yar.45:5; 50:20). Yusuf'un kardeşleri, doğal yetilerini kötülük için kullanırken, Tanrı bunu iyiliğe çevirir. Bir yandan onların eylemlerine razı olur ve izin verirken, diğer yandan bu olayı kendi tasarısı doğrultusunda kullanır.

Elçi Pavlus, Tanrı'nın her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenlediğini belirtir (Ef.1:11) ve şöyle ekler: "Kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır" (Flp.2:13). Bu ayetler, yaşamın koşullarına ve başımızdan geçen olaylara ışık tutar ve Tanrı bizi Kutsal Ruh'uyla yönlendirir. Yanlış seçimlerimizin sonuçlarına ilişkin uyarılarda bulunur ve bize sevgiyle yaklaşır. İsteğini bize zorla yaptırarak özgürlüğümüzle alay etmez. Kurtuluş sürecini yüreğimizin kapısını çalarak başlatır, ama bizim kapıyı açmamız gerekir (Va.3:20). Yüreğimizi açtığımız zaman Kutsal Ruh gelir ve içimizde yaşar. O'nun yönetimine teslim olduğumuz sürece de yaşantımızı denetler. Rabbimiz'le ilişkimiz O'na duyduğumuz sevgiye ve yaşantımızın denetimini O'na sunma seçimimize bağlı olarak devam eder.

3. *Yönetim*. Bu kavram, Tanrı'nın hâkimiyetinin tasarısını gerçekleştirme sürecindeki etkinliğini tanımlar. Gördüğümüz gibi, Tanrı dünyayı kurmuş olduğu yasalarla yönetir. İnsanları yasalarla, aklın işlevleriyle ve Kutsal Ruh'un gücüyle yönetir. Bunu yaparken koşullar, niyet, buyruklar, ikna ve örnekler gibi her türlü etkiyi kullanır. İnsan zihnini, duygularını ve iradesini etkilemek için doğrudan doğruya Kutsal Ruh'un gücüyle etkindir.

Tanrı'nın en az dört yönetim biçimi vardır. Bunları anlayabilirsek, Tanrı'nın ilahi tasarısında etkin olan mutlak hâkimiyet ile insanın özgür iradesinin nasıl birlikte işlev gördüğünü kavrayabiliriz.

- a. Tanrı bazen insan seçimine *hiçbir şekilde engel olmaz*. Tanrı'nın bu tutumu, günah işleyen kişiyi onayladığı anlamına gelmez; yalnızca insana müdahale etmemektedir. Elçilerin İşleri 14:15-16 ve Mezmur 81:12-13'te bu örnekleri görebiliriz.
- b. Tanrı bazen insanları *etkileyerek* günah işlemekten alıkoyar. (Yar.20:6, 31:24 ve Hoş.2:6). Mezmur yazarı, 19:13'te Tanrı'nın bu tür yardımını dilemektedir: "Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu."
- c. Bazen Tanrı, kötü insanların eylemlerine *müdahale eder* ve bunlardan iyi sonuçlar çıkarır. Daha önce bundan söz ederken Yusuf'u örnek göstermiştik. Yusuf'un kardeşleri günah işledi, ama Tanrı bunu iyilikle sonuçlandırdı.
- d. Son olarak, Tanrı bazen günahı ve kötülüğü *sınırlandırmaya* karar verir. Eyüp 1:12 ve 2:6 gibi ayetler Tanrı'nın, Şeytan'ın etkinliğini kısıtladığını gösterir. 1.Korintliler 10:13, imanlıların katlanmak zorunda olduğu ayartma ve denemelere Tanrı'nın bir sınır koyduğunu dile getirir.

İlahi takdir, Tanrı'nın her şeye sevgiyle hâkim olduğu düşüncesini içerir. Bu sevginin yüce bir ifadesini şu ayette görmek mümkündür: "Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz" (Rom. 8:28).

17 İlahi takdirin sağdaki unsurlarını soldaki tanımla eşleştirin.

- ... a Tanrı'nın gücü, diğer canlıların gücüyle birlikte işlev görür, ama canlıların kendi seçimlerini yapmalarına izin verir. Kötü eylemlerin nedeni Tanrı değildir.
- 1) Koruma
2) Rıza
3) Yönetim
- ... b Tanrı'nın hakimiyeti, O'nun ilahi tasarısını gerçekleştirecek şekilde etkindir. Bazen Tanrı hiçbir şey yapmaz, bazen engel olur, bazen müdahale eder ve bazen de kötülüğü sınırlandırır.
- ... c Tanrı canlılara doğal özellikler bağışlamıştır ve bu özellikler aracılığıyla onların varlığının devamını sağlar. Yaratılan her şey varolmak için tümüyle Tanrı'ya bağımlıdır.

İlahi Takdirin Etkileri

İlahi takdir kişisel deneyimi nasıl etkiler? Birçok ayet, Tanrı'nın doğru kişilere vaat ettiği bereketlerden söz eder (bkz. Lev.26:3-13 ve Yas.28:1-14). Tanrı kendisine ait kişileri kutsar, O'nun bereketleri sayılamayacak kadar çoktur.

Ancak doğru kişiler sık sık, "Kötü insanlar neden bolluk içinde yaşıyor? Neden cezalandırılmıyorlar?" diye sorar. Mezmur yazarı bu soruya şöyle yanıt verir: 1) Onların bolluğu geçicidir ve 2) Tanrı sonunda kötülüklerinden ötürü onları yargılayacaktır (Mez.37:16-22; 73:1-28; ayrıca bkz. Mal.3:13-4:3).

Dolayısıyla, "Tanrı neden bu şiddete bir son vermiyor?" sorusunu duyduğunuzda, büyük bir güvenle yanıt verebilirsiniz: "Bekleyin ve dramın son perdesini izleyin. Tanrı bencillik, umutsuzluk, isyan ve yozlaşmaya son verme tasarısını devam ettirmektedir. Sonsuz tasarısında kendisini sevenler için bereket ve bolluk olacaktır." Bu arada Tanrı, kötü kişilere tövbe fırsatı vermek için yargıyı geciktirmektedir (Rom.2:4; 2Pe.3:9).

İmanlıların sıkça sorduğu başka bir soru da şudur: “Tanrı’nın bu dünyada her şey üzerinde mutlak bir hâkimiyeti varsa, imanlılar neden acı çekmek zorunda kalıyor?” Kutsal Kitap bu soruya çeşitli yanıtlar veriyor:

1. Denemelere imanlıların ruhsal gelişimi için izin verilir (Mez.94:12; İbr.12:5-13).
2. Denemeler daha büyük hizmet alanları için sınama işlevi görür (1Ko.16:9; Yak.1:2-12).
3. Acılara doğru bir şekilde karşılık vermemiz Tanrı’yı yüceltir (bkz. Eyü.1,2 ve 42).
4. Denemeler kilisenin Tanrı’dan aldığı çağırının bir parçasıdır (Yu.15:18; 16:33; Elç.14:22; 1Pe.4:12-19).

Tanrı bazen insanlara etkin bir şekilde müdahale ettiği için biz de dua ederek onların yaşamlarında etkin bir rol oynayacağımızı bilebiliriz. Musa Tanrı’ya yakardı ve İsrail halkı mahvolmaktan kurtuldu. İlyas dua etti ve saray çalkalandı. Hem Eski Antlaşma hem de İncil, insanların dualarına karşılık olarak Tanrı’nın olaylara nasıl müdahale ettiğine ilişkin birçok örnek verir. Tanrı’nın yaptığı bazı şeyler sadece insanların dualarına karşılıktır; bazıları ise dua edilmeden gerçekleşir. Hatta Tanrı bazen, dualarımızın tam tersini gerçekleştirir gibidir, çünkü Tanrı mutlak hâkimiyetiyle bizim için en iyisini bilir ve onu yapar. Henry C. Thiessen bu noktayı şöyle özetliyor: “Eğer dua yoluyla alabileceğimiz şeyler için dua etmezsek, onları alamayız. Ancak Tanrı bazı şeyler yapmak istiyorsa ve kimse bunlar için dua etmiyorsa, Tanrı bunları dua olmadan da yapar. Tanrı’nın isteğine aykırı bir şey istiyorsak, bunu alamayız. Dolayısıyla, Tanrı’nın tasarısı ve takdiri ile insan özgürlüğü arasında mükemmel bir uyum vardır” (1979, s.129).

Gördüğümüz gibi, imanlılar bazen kötü bir dünyada yaşamının sonucu olarak acı çekerler. Tanrı her şeye hâkim olduğu halde, kötü insanların kötü eylemlerini her zaman önlemez. Gerek imanlılar gerekse imanlı olmayanlar, kazaların ya da dikkatsizliğin sonuçlarına katlanırlar. Tanrı fizik yasalarına ya da bizim özgür irademizle yaptığımız seçimlere genellikle karışmaz. Her insan, kazalara ve sonuç-

ta ölüme mahkûm bir dünyada yaşıyor. Amacımız yaşamla ilgili kendi düşüncelerimizi gerçekleştirmek değil, Tanrı'nın yüceliği için yaşamaktır. Tanrı'nın bize duyduğu sevgi asla değişmez, biz de O'nu sevdiğimiz takdirde her durumda bizim iyiliğimiz için etkin olacağını vaat etmiştir. Bu bilgiye dayanarak kendimizi her şeyin hâkimi olan Tanrımız'a teslim edebilir, yaşantımıza getirdiği, izin verdiği, belirlediği ya da önlediği olayların nedenlerini bir gün açık bir şekilde göreceğimize iman edebiliriz.

18 Şimdi, mutlak hâkimiyetle ilgili olarak bu kısmın başında yer alan sorunun cevabını kendi sözlerinizle not defterinize yazın: "Tanrı masum bir çocuğun öldürülmesine nasıl izin verebilir?"

19 Aşağıdaki ayetleri okuyun. Eğer tümce Tanrı'nın insanlarla ilişkisinde ilahi takdiri için örnek oluşturuyorsa, boşluğa 1 yazın. Eğer insanın kişisel seçimine bir örnekse ve Tanrı'nın müdahalesi söz konusu değilse, 2 yazın.

- ... a Hakimler 15:16-19: Yorgun olan Şimşon'a su sağlanması.
- ... b Elçilerin İşleri 24:24-26: Feliks Müjde'yi kabul etmiyor.
- ... c Daniel 2:10-23: Daniel'e verilen vahiy.
- ... d Yaratılış 22:13: Boynuzlara takılmış olan koç.
- ... e Hakimler 11:30-36: Yiftah Tanrı'ya akılsızca bir yemin etti.

20 Tanrı'nın hakimiyetinin ve takdirine dayalı yönetiminin aşağıdaki koşullar üzerindeki etkilerini açıklayın. Yanıtlarınızı bu derste öğretilen ilkelere dayandırın. Not defterinizi kullanın.

- a John çetelerin yaşadığı bir semtte hizmet ediyordu. Bir çete tarafından dövülüp öldürülünceye kadar orada sadık bir şekilde çalışmaya devam etti. Ölümü toplumu sarstı. Ancak, örnek yaşamından ötürü, sokaklardaki birçok genç İsa Mesih'e iman etti.
- b Robert kanserden ölüyordu, ama arkadaşlarının dualarıyla mucizevi olarak iyileşti.
- c James arkadaşlarıyla tehlikeli bir dağa tırmanırken düştü. İki ayağı da kırıldı.

- d** Simone kiliseden eve dönerken saldırıya uğradı ve dayak yedi. Bu deneyimin sonunda, insanları Mesih'e kazanma çabalarını artırdı.
- e** Çok yetenekli bir çocuk olan Raymond, yol kenarındaki bir lokantadan koşarak çıktı, yola atıldı ve sürat yapan bir sürücünün kurbanı oldu.
- f** Henry kendi çıkarları için yaşar, hiçbir konuda dürüst değildir. Buna rağmen, el attığı her işte başarılı oluyor.
- g** Havaalanına ulaşmaya çalışan bir müjdecinin arabasının lastiği patladı ve uçağını kaçırdı. Daha sonra, uçağın düştüğünü ve bütün yolcuların öldüğünü öğrendi.

Sınav

DOĞRU-YANLIŞ. Doğru olan her tümcenin başına D, yanlış olan her tümcenin başına Y yazınız.

- ... 1 Kutsallık, Tanrı'nın tüm varlığının yetkinliğini ortaya koyan bir vasıftır.
- ... 2 Tanrı sınırsız derecede kutsal, insan ise günahlı olduğundan, aralarındaki ilişki kişisel değildir.
- ... 3 Tanrı'nın kutsallığı, kendisini günahlı olan her şeyden ayrı tutmasını gerektirir. Ancak, merhametinden ve sevgisinden ötürü, bir kurban sunarak ayrılığa son vermiştir.
- ... 4 Tanrı'nın sevgisi en çok söylediklerinde görülür.
- ... 5 Sevginin değeri, kişinin yaptıklarıyla, yani sevgisini göstermek için ortaya koyduğu eylemlerle kanıtlanır.
- ... 6 Tanrı'yı gerçekten seven bir kişi, O'nun sözlerini dinleyerek bu sevgiyi ortaya koyacaktır.
- ... 7 Yaratılış yalnızca Tanrı'nın gücünün ihtişamını göstermesi açısından önemlidir. Yaratıkların buna hiçbir karşılık vermesi gerekmez.
- ... 8 Tanrı'nın hakimiyeti, O'nun dışsal etkilerden bağımsız olması ve istediğini yapabilmesidir.
- ... 9 Tanrı'nın evreni devam ettirme etkinliği, yarattığı şeyleri etkin bir şekilde koruması demektir.
- ... 10 İlahi takdir, Tanrı'nın her şeyi önceden görmesi ve yaratılışı belirlemiş olduğu sona, yani İsa Mesih'in egemenliğine doğru yönlendirmesidir.
- ... 11 Tanrı'nın yönetimi, O'nun bazen günahı, kötülüğü ve imanlıların geçtiği denemeleri sınırlandırması demektir.

- ... **12** Dua bizi Tanrı'ya yaklaştıran bir etkinlik olduğu halde, O'nun mutlak hâkimiyetini engelleyemez.
- ... **13** Tanrı doğanın yasalarını oluşturmuş, insanlara seçme özgürlüğü tanımıştır ve tasarısını gerçekleştirmek için bu unsurlar aracılığıyla işlev görmektedir.
- ... **14** Tanrı'nın ilahi takdiri, imanlıların bu dünyada acı çekmeleri, günahkârların ise bolluk içinde yaşamalarını gerektirir.

Çalışma sorularının yanıtları

10 İsa Mesih bu ayetlerde öğrencilerine Tanrı'nın sevgisine ve kuruluşuna ilişkin müjdeyi bütün dünyaya duyurmalarını buyurdu. Tanrı, sevgisini başkalarına anlatmamız için bizi seçti.

- 1 a** Kutsaldır.
- b** Ayırır.
- c** günahın ne kadar kötü

11 b) insanlarla ilişkilerinde O'nun iyiliğini, merhametini, sabrını ve lütfunu gözler önüne serer...

2 c) Kurtarıcımız İsa Mesih olduğunu.

12 Kendi yanıtınız. (Birçok toplumda, yaratılış, yaşamın anlamı, ölüm ve yargı konularında büyük bir belirsizlik vardır. Bu konularda hiçbir görüş Kutsal Kitap'ınki kadar açık, anlaşılır ve teselli edici değildir.)

3 Yanıtınız şöyle olabilir: Tanrı benim kutsal olmamı istiyor. Kutsallığına paydaş olmamı bekliyor.

- 13 a** Doğru.
- b** Doğru.
- c** Yanlış.
- d** Doğru.
- e** Yanlış. (Bir kişi İsa Mesih'e Kurtarıcı olarak iman ettiği zaman Tanrı'nın yaratma etkinliği ruhsal yaratılışta devam ediyor.)

4 Yanıtınız Samiriyeli olmalıdır, çünkü doğru olanı yaparak göstermiştir. Sahip olduğu ilkeleri yaşama geçirmiştir.

14 b), d), e) ve f) doğrudur.

5 b) Adil davranır...

15 b) Tanrı'nın yaratılışla ilgilenmeyi...

6 a, c, e ve f doğrudur.

- 16 a) 3) İnsanların gönenci.
 b) 2) İnsanların ahlâksal ve zihinsel gelişimi.
 c) 1) Tanrı'nın yüceliği

7 Tanrı'nın sevgisi halkına verdiği şeylerle ifade edilir.

- 17 a) 2) Rıza
 b) 3) Yönetim
 c) 1) Koruma

18 Kendi yanıtınız. Tanrı'nın insana seçme özgürlüğü verdiğini, bu nedenle, arzu ederse günah işlemeyi seçebileceği belirtilebilir. Bunun sonucunda masumlar da kötü kişiler de acı çekerler. Kutsal Kitap, en sonunda kötü kişilerin yaptıklarına karşılık Tanrı tarafından yargılanıp cezalandırılacaklarını belirtir.

8 Tanrı'ya sevgimizi O'nun sözünü dinleyerek ve diğer insanları severek gösteririz (Burada sevginin etkin bir güç olduğunu açıkça görebiliriz.)

- 19 a) 1) Tanrı'nın ilahi takdiri
 b) 2) İnsanın kişisel seçimi
 c) 1) Tanrı'nın ilahi takdiri
 d) 1) Tanrı'nın ilahi takdiri
 e) 2) İnsanın kişisel seçimi.

- 9 1. ayet: bilgelik ve her şeye gücü yeter olmak (doğal) ve sevgi (ahlâksal).
 2. ayet: her şeye gücü yeter olmak ve her yerde bulunmak (doğal) ve sevgi (ahlâksal).
 3. ayet: kutsallık (ahlâksal).
 4. ayet: sevgi (ahlâksal).

20 "a" iki ilkeyi yansıtıyor: Acılar kötü bir dünyada Tanrı için yaşamının sonucu olabilir; bazen Tanrı kötü insanların eylemlerini kullanarak iyilikle sonuçlandırabilir. "b" Tanrı duaya doğrudan karşılık verir ve amaç kendisini yüceltmektir. "c" ve "e" bütün

insanların doğal yasalara ve yaşamın tehlikelerine tabi olduklarını ortaya koyar. “**d**” denemelerin bazen kişileri Tanrı’ya daha büyük bir hizmet alanı için hazırladığını ve O’nu daha çok yücelttiğini gösterir. “**f**” İmanlı olmayan kişilerin de Tanrı’nın lütfundan yararlanabildiklerini belirtir. Ancak Henry, kendisini Tanrı’ya teslim etmezse, sonsuza dek O’ndan ayrı kalacak ve kötü eylemleri için yargılanacaktır. “**g**” bizim planlarımız yürümediği halde, Tanrı’nın koşulları bizim iyiliğimiz için kullandığını ifade eder.

Ders 3

Mesih: Görülmeyen Tanrı'nın Görülen Yüzü

“Tıpatıp babası!” Bir çocuk hakkında böyle denildiğini duydunuz mu? Bazen kendimize şöyle sorarız: “Hangi yönleri benziyor?” Baba ve oğlun görünüşü birbirine benziyorsa, bunu kolaylıkla fark ederiz, ama bazen benzerlik çok net değildir. Örneğin, davranışları, huyları ya da karakterleri birbirine benzer olabilir. Çocuğu gözleyerek, babanın neye benzediğini görmemiz mümkündür.

İsa Mesih dünyaya Baba Tanrı'nın neye benzediğini göstermek için geldi. Mesih görülmeyen babanın görülebilen temsilidir. Tanrı'nın doğal ve ahlâksal vasıflarına sahiptir. İnsan bedeni aldığı zaman insan özüne ve biçimine bürünmüştür. Ancak Tanrılığını yitirmemiş, Tanrılığının vasıflarını insan doğasına aktarmıştır. İsa Mesih, “Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür” demiştir (Yu.14:9).

Bu derste İsa Mesih'le ilgili öğretiyi üzerinde duracağız. Mesih İsa “Tanrı yüceliğinin parıltısı, O'nun varlığının öz görünümüdür” (İbr. 1:3). Mesih'in yeryüzündeki yaşamını ve Baba'yı nasıl yansıttığını düşünürsek, biz de Oğul'un güzelliğini başkalarına yansıtabilme için dua edebiliriz.



Ders Taslağı

Mesih'in İnsan Yönü

Mesih'in Tanrılığı

Mesih'te Tanrılığın ve İnsanlığın Birleşmesi

Mesih'in Eylemleri

Ders hedefleri

Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmalısınız:

- Mesih'in insan yönünü ve Tanrılığını Kutsal Kitap'a dayanarak kanıtlayabilmek.
- Mesih'in insan bedeni almasının doğasını ve amacını açıklayabilmek.
- Mesih'in etkinliklerini tanımlayabilmek ve anlamlarını açıklayabilmek.
- Mesih'i daha iyi tanımanın sonucunda O'nu daha çok sevebilmek.

Öğrenme etkinlikleri

1. Birinci ve ikinci derste sıralanan işlemler doğrultusunda ders metnini inceleyin.
2. Dersin sonunda verilen yanıtlara bakmadan çalışma sorularına kendi yanıtlarınızı verin. Yanlış yanıtladığınız alıştırmaları gözden geçirin. Sonra sınavı tamamlayın ve yanıtlarınızı gözden geçirin.

Anahtar sözcükler

Barıştırma	soyağacı
beden alma	tanrılık
doğüstü	temsilci
olağandışı	ululuk
ölümlü	

Ders metni

MESİH'İN İNSAN YÖNÜ

Hedef 1. *İsa Mesih'in insan yönünün kanutlarını her birinin tanımlarıyla eşleştirin.*

Hristiyan inancının en belirleyici nitelikleri arasında, Rab İsa Mesih'in *beden alması* hiç kuşkusuz en temel olanıdır. Mesih'in insan *beden alması*, Tanrılık ile insanlığın İsa Mesih'te birleşmesidir. Sonsuz Tanrı Oğlu bizi kurtarmak için insan olmuştur. İsa Mesih beden alarak geldiği zaman Tanrı dünyada yepyeni bir şekilde işlev görmeye başlamıştır. İsa, bakire olan Meryem'in rahmine Kutsal Ruh'un mucizesiyle düşmüştür. Tanrı'nın bu eşsiz yaratıcı eylemi, insan kuşaklarına müdahale etmiş ve İsa Mesih doğüstü bir varlık olarak dünyaya gelmiştir.

Bu mucizevî olayın Tanrı'nın yeni etkinliğinin bir parçası olduğunu anladığımızda, Mesih'in doğumuyla ilgili sır perdesi kısmen kalkar. İsa Mesih, insanlığı kurtarmak için insan bedeni almıştır. Kendi ölümüyle insanın kurtuluşunu sağlamak için bunu yapmıştır.

Tanrı, Mesih'in beden alması sayesinde, yeryüzündeki kurtuluş tasarısını başlatmıştır. "Zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi" (Gal.4:4). Bu kurtuluş tasarısının gerçekleşmesi için İsa Mesih'in dünyaya beden alarak gelmesinden başka bir yol yoktu.

O halde, beden alma günahlı insan için bir dönüm noktasıdır, çünkü Tanrı ile insanın barışmasını mümkün kılmıştır. İsa'nın insan yönü Tanrı'nın kurtuluş tasarısında bu denli büyük bir önem taşıdığı için, bunun bazı kanıtlarına bakmamız gerekir. Bu kanıtlar arasında İsa Mesih'in insan ataları, insan olarak gelişimi, insan olarak görünümü, insan olarak sınırları ve insan adları vardır.

İnsan Ataları ve İnsan Olarak Gelişimi

Matta ve Luka, İsa Mesih'in insan atalarını kaydetmişlerdir. Aslında Matta, Mesih'in soyağacını Davut'a ve iman atası İbrahim'e kadar izlemiştir (Mat.1:1-17). Matta'nın iki hedefi vardı:

1. İsa Mesih'in Davut'un soyundan geldiğini ve bu nedenle İsrail tahtının varisi olduğunu kanıtlamak. Yoksa, Yahudiler'in O'nu Kral ya da Mesih olarak kabul etmeleri mümkün değildi.
2. İsa Mesih'in İbrahim'in soyundan gelen ve yeryüzündeki bütün ulusları kutsayacak olan vaat edilmiş çocuk olduğunu kanıtlamak (bkz. Yar.22:17-18).

Luka ise İsa'nın soy ağacını ilk insan olan Adem'e kadar takip eder (Luk.3:23-38). Bununla birlikte, hem Matta'nın hem de Luka'nın amacı, Mesih'in insan deneyimini vurgulamaktır. İsa bir kadından dünyaya gelmiştir (Gal.4:4).

İsa'nın bir soyağacı olduğunu söylerken, insan babası olmadığını dikkatle belirtmeliyiz. Mesih'in doğumu tüm diğer insanlardan farklıydı. Tanrı'nın meleği Meryem'e yakında gebe kalacağını bildirmişti. Meryem'in ilk tepkisi şöyle olmuştu: "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki" (Luk.1:34). Meryem İsa Mesih'in mucizevî doğumunun olanaksız olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle melek Meryem'e, "Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur" dedi (a.37). İsa Mesih'in doğumu mucizevîydi, ama yine de bir *insan* doğumuydu.

İsa Mesih sıradan bir insan gibi bedensel ve zihinsel bir gelişim geçirdi. Nasıra halkı, Mesih'in kent halkının normal bir üyesi olarak büyüdüğünü kabul ettiler (Mat.13:55). Luka Mesih'in gelişimini şöyle aktarır: "Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfü O'nun üzerindeydi" (Luk.2:40). İsa'nın zihinsel gelişimi, o günün okullarında aldığı eğitimin sonucu değildi (Yu.7:15). Bu gelişim, dindar anne babasından aldığı eğitimin, havra toplantılarına düzenli olarak katılmasının (Luk.4:16), Tapınağa yaptığı ziyaretlerin (Luk.2:41), Kutsal Yazı çalışmalarının ve duanın sonucuydu (Mar.1:35; Yu.4:32-34).

1 Luk.2:52'yi okuyun. Bu ayet İsa Mesih'in hangi yönden geliştiğini ortaya koyuyor?

- a** zihinsel.
- b** ruhsal.
- c** bedensel.
- d** sosyal.

İnsan Görünümü ve Sınırları

Bütün kanıtlar İsa'nın bedensel görünümünün diğer insanlara çok benzer olduğunu gösteriyor. Günlük etkinlikleri diğer insanlara o kadar benzerdi ki, Baba ile bir olduğunu söylediğinde işitenler çok kızdılar. İnsan olduğu halde Tanrı olduğunu iddia ediyordu (Yu. 10:33).

Roma valisi Pilatus, İsa'nın cezasını ilan etmeden önce O'nu Yahudiler'e, "İşte o adam!" diye tanıttı (Yu.19:5). İsa Mesih Romalı hâkimin önünde yargılanırken kimse O'nun insan yönünü sorgulamadı. Elçi Pavlus, Mesih'in kul özünü alıp insan benzeyişinde doğduğunu belirtti (Flp.2:8).

İsa'nın yakınında olanların hiçbiri O'nun insan olduğundan kuşku duymadılar; daha çok O'nun olağandışı bir insan olduğunu ifade ettiler: "Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine, 'Bu adam kim ki, rüzgar da göl de O'nun sözünü dinliyor?'" dediler (Mar.4:41).

İsa insan bedeni aldığı zaman, insan olmanın sınırlarını da kabul etmiş oldu. Sonuç olarak, zaman zaman yorgun düştü (Yu.4:6), karnı acıktı (Mar.11:12) ve susadı (Yu.19:28). Ayartılarla karşılaştı

(Mat.4:1-11) ve dua ederken Baba O'na güç verdi (Luk.22:42-44). Acılara göğüs gerdi (1Pe.4:1) ve sonunda canını verdi (1Ko.15:3). Mesih'in insan yönünün sahip olduğu sınırların en büyük kanıtı budur.

İnsan Adları

İsa Mesih'e verilen adlar da O'nun insan yönünü ortaya koyar. Tanrı'nın meleği Yusuf'a bir çocuğun geleceğini söylediği zaman, adının *İsa* konulmasını buyurdu. İsa'nın Eski Antlaşma'daki Grekçe biçimi *Yeşu'dur* (Mat.1:21). Mesih'e "Davut oğlu" "İbrahim'in oğlu" denilmiştir (Mat.1:1). Ancak Kutsal Yazılar'da Mesih için en sık kullanılan unvan "*İnsanoğlu*"dur. İsa kendisinden söz ederken bu unvanı kullanmıştır (Mat.26:64-65). Ancak, bu unvanın başında kullanılan niteleyici, O'nun insan olmakla kalmayıp bütün insanlığın temsilcisi olduğunu vurgular.

2 Luka 2:40,51; 8:19-21 ve Yuhanna 7:1-8'i okuyun. Bu ayetlere dayanarak, her DOĞRU tümcenin başındaki harfi daire içine alın.

- a** İsa Mesih normal bir çocukluk geçirdi, bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden gelişip büyüdü.
- b** Çocukken olağandışı nitelikler sergilediği halde, anne ve babasının önderliğine bağlıydı.
- c** İsa Mesih öğretişlerine başlayıp odak noktası haline geldiği zaman, ailesi O'nun görevini tümüyle anladı ve O'ndan hiçbir şey talep etmedi.
- d** İsa'nın kardeşleri, O'nun yaptığı büyük işleri görünce, O'nun sıradan bir insandan çok daha yüce olduğunu anladılar ve halk arasındaki hizmetini onayladılar.

3 İsa'nın insan yönünün her kanıtını (sağda), tanımıyla eşleştirin (solda).

- ...**a** İsa yoruldu, acıktı, susadı, acıktı ve sonunda ölüme teslim oldu. 1) İnsan ataları
- ...**b** İsa, hem Eski Antlaşma'daki *Yeşu'nun* 2) İnsan gelişimi
- 3) İnsan görünümü

- Grekçe biçimiyle hem de diğer unvanlarla anılıyordu. 4) İnsan sınırları
5) İnsan adları
- ...c Kutsal Kitap yazarları, İsa'nın soyağacını Davut'a, İbrahim'e ve Adem'e dayandı-
rılar.
- ...d İsa Mesih'le ilgili hükmü veren Roma valisi, "İşte o adam!" diyerek İsa'yı tanımladı (Yu.19:5).
- ...e İsa zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişim gösterdi.

MESİH'İN TANRILIĞI

Hedef 2. *İsa'nın Tanrılığını ortaya koyan tümceleri seçin.*

Mesih'in insan yönünü kanıtlayan bazı ayetleri inceledik ve bu kanıtların nihai olduğunu gördük. Şimdi de Mesih'in Tanrılığını ortaya koyan Kutsal Kitap gerçeklerine ve varlığının bu yönünün önemine bakalım.

Tanrısal Haklar

Mesih'in Tanrılığıyla ilgili olarak ilk kanıtımız yalnızca *Tanrı'nın sahip olduğu hakları kullanmasıdır*. İnsanların kendisine sunduğu *ibadeti kabul etmek, günahları bağışlamak, ölüleri diriltmek ve yargılama hakkına sahip olmak*.

Tanrı, On Buyruk aracılığıyla başka bir ilaha tapınılmasını yasakladığı için (Çık.20:3-5), İsa Mesih gerçekten Tanrı olmasaydı, yaptığı büyük bir küfür olarak nitelenirdi (*Küfür* Tanrı'ya hakaret etmek ya da Tanrı olduğunu iddia etmektir). İsa Mesih İblis tarafından denendiği zaman, yalnızca Rab'be tapmak ve O'na kulluk etmek ile ilgili buyruğu yeniden onayladı (Mat.4:10). Ancak, bu ibadeti bizzat hak ettiğini de öne sürdü.

Elçiler hizmet ederlerken, bazı insanlar onlara tapınmaya kalkmışlardı, ama bu Tanrı adamları kendilerine sunulan ibadeti şiddetle

reddettiler (Elç.10:25-26; 14:11-18). Kutsal melekler bile, kendilerine ibadet edilmesine mutlak bir şekilde karşı koydular (Va.19:10; 22:8-9). Elçiler ve melekler kendilerine tapınılmasını reddettikleri halde, İsa Mesih bunu kendi hakkı olarak görüyordu. Üstelik herkesin Baba Tanrı'yı onurlandırdığı gibi kendisini de onurlandırması gerektiğini söylüyordu (Yu.5:23).

İkinci olarak, İsa'nın sadece Tanrı'ya ait olan başka bir hakkı, günahları bağışlama hakkını kullandığını görüyoruz (Mar.2:7). İsa, düşmanlarının tepkisiyle karşılaştığı halde bu hakkını hiç tereddüt etmeden kullandı (Mat.9:2-6).

İsa Mesih yaşam verme hakkını da kullandı (Yu.5:21; 10:10). En az üç kez ölüleri diriltti (Luk.7:11-17; 8:40-56; Yu.11:1-44). Gelecekte, ölülerin tümü O'nun kudretli sözüyle dirilecektir (Yu.5:21-30). Yaşam vermek, insanın kendi kudretiyle yapabileceği bir şey değildir.

İsa Mesih'in tanrısal hakları kullandığını gösteren dördüncü örnek yargılama hakkıdır: "Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul'a vermiştir" (Yu.5:22). Şu ayetler, Mesih'in yargılama hakkının boyutlarını ortaya koyuyor: Matta 25:31-46; Elçilerin İşleri 10:42; 17:31 ve 2.Korintliler 5:10.

İsa Mesih bu hakları ve başka birçok hakkı hiç tereddüt etmeden kullandı. Tanrı olmadığı halde bunları kullanması, hem büyük bir küstahlık hem de küfür olurdu.

4 İsa Mesih'in yeryüzünde tanrısal haklar kullanarak yaptığı şeyleri aklınızda kaldığı kadarıyla yazın. Not defterinizi kullanın.

Tanrısal Karakter

Hedef 3. *İsa Mesih'in Tanrı olduğunu gösteren ahlâksal ve doğal sıfatları sıralayın.*

Ahlâksal Sıfatlar

İsa'nın karakteri insanları şaşırtıyordu. O'nun davranış ve tavırlarını her durumda hayretle karşılıyorlardı. Hayat koşullarına verdiği

karşılıklar O'nun tümüyle farklı olduğunu ortaya koyuyordu. Baba Tanrı'nın ahlâksal ve doğal sıfatlarının aynısına sahipti.

İsa'nın yaşamı kutsallığın doruk noktasıydı ve en yakın öğrencilerinden biri şöyle yazdı: "O günah işlemedi, ağızından hileli söz çıkmadı" (1Pe.2:22). Düşmanları Mesih'in günahlı olduğunu kanıtlayamadı, çünkü günahsızdı (Yu.8:46). Hiçbir insanın günahsız bir yaşam sürmesi mümkün olmadığından, İsa'nın Tanrılığının diğer bir kanıtı da budur.

İsa'nın sevgisi de O'nu sıradan insanlardan ayırıyordu. Her keşimden ve toplumun her sınıfından gelen insanlara sevgisini kanıtladı (Luk.19:10; Mat.11:19'u Mar.10:17-22 ile karşılaştırın). İzleyicileri için de, düşmanları için de dua etti (Yu.17:9,20; Luk.23:34). Sevgisinin bu mükemmel niteliği O'nun Tanrı'nın Oğlu olduğunu gösteriyordu.

İsa Mesih sevgisini çeşitli şekillerde ortaya koydu. İnsanlara gerçek bir alçakgönüllülük ve yumuşak huylulukla yaklaştı. Halk arasındaki etkinliğini hizmet arzusuyla devam ettiriyordu (Mat.20:28). Efendi ve Öğretmen olduğu halde, hizmetin gerçek anlamını öğrencilerinin ayaklarını yıkayarak gösterdi (Yu.13:14). Günahkârlara (Luk.7:37-39, 44-50), kuşkuda olanlara (Yu.20:29) ve kendisini terk edenlere (Luk.22:61; Yu.21:15-23) karşı iyi yürekliydi. Öğrettiği ilkeleri sevgiyle eyleme döktü. Hiçbir insanın bu denli sevgiyle dolu bir yaşam sürmesi mümkün değildir.

Mesih'in sevgisi en açık şekilde Baba Tanrı'ya gösterdiği sevgide görülür. İsa Mesih etkili bir ruhsal yaşamın sırrının Tanrı'yla yakın bir beraberliğe bağlı olduğunu ortaya koydu. Hiçbir insan O'nun gibi dua edemez. Yoğun bir şekilde (Luk.22:39-44), düzenli olarak ve uzun dönemler için dua ediyordu. Bazen bütün geceyi dua ederek geçirdiği oluyordu. Sabahları erken kalkıp dua ediyordu (Mar.1:35). Ruhsal yaşantımızı nasıl devam ettirmemiz ve geliştirmemiz gerektiğine dair mükemmel bir örnek oluşturdu (1Pe.2:21).

İsa Mesih'e yakın olan hiç kimse O'nun insan yönünden kuşku duyamazdı. Aynı şekilde, hiç kimse O'nun yetkinliğinin sıradan insanın çabalarının çok ötesinde olduğunu görmeden edemezdi. İsa Mesih kutsallığın ve sevginin en yetkin örneğiydi. Elçi Petrus, "Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin" yanıtını verdi (Mat.16:16).

5 Not defterinize İsa Mesih'in kutsallığını ve sevgisini nasıl gösterdiğini yazın.

Doğal Sıfatlar

Elçi Pavlus, İsa Mesih'in Tanrı'nın gücü ve bilgeliği olduğunu (1Ko.1:24), Tanrı'nın bütün doluluğunun Oğul'da görüldüğünü söyledi (Kol.1:19; 2:9). Matta, İsa Mesih'in şu sözleriyle müjde kitabını noktaladı: "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi" (Mat. 28:18). Bu ayetler, Üçlü Birlik'in ikinci üyesi olarak Mesih'in *gücünün her şeye yettiğini* ortaya koyuyor. Bütün melekler, yöneticiler ve evrenin tüm güçleri Mesih'in kudretine ve yetkisine bağımlıdır (1Pe.3:22).

Kutsal Kitap İsa Mesih'in *her yerde bulunduğunu* öğretir. Elçi Pavlus, Baba Tanrı'nın her şeyi Oğul'un ayakları altına serdiğini ve Oğul'un her yönden her şeyi doldurduğunu belirtti (Ef.1:22-23). O'na tapınmak için bir araya geldiğimizde bizim aramızda olacağını vaat etmesi ne büyük bir cesaret kaynağı! (Mat.18:20). Bazen O'nun varlığını hissedemesek de, O'nun daima bizimle birlikte olduğundan emin olabiliriz!

İsa Mesih aynı zamanda *her şeyi bilir* (Yu.2:24-25; 16:30; 21:17). Elçi Pavlus, Mesih'in Tanrı'nın sırrı olduğunu belirtirken *bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin* O'nda saklı olduğunu söyler (Kol.2:2-3). Mesih Samiriyeli kadının günahlı yaşamını (Yu.4), Ferisiler'in düşüncelerini (Luk.6:8), dünyadan nasıl ve ne zaman ayrılacağını (Yu.12:33; 13:1), şimdiki çağın doğasını ve sonunu biliyordu (Mat.24 ve 25; Mar.13; Luk.21).

Bazı ayetler, Mesih'in sınırsız bilgi sıfatını daha yakından incelememize neden olur. Örneğin, Mat.24:36'ya göre Mesih ne zaman döneceğini bilmiyordu. Markos ise İsa'nın incir ağacında meyve bulacağını düşünerek ağaca yaklaştığını ama meyve bulamadığını dile getirmiştir (Mar.11:13).

Mesih yeryüzündeki günleri sırasında, ilahi vasıflarını bağımsız bir şekilde uygulama hakkını kullanmıyordu. O günlerde Tanrı'ya özgü güçlerini kasıtlı olarak kullanmamayı seçmişti. Bu seçimi öz-

gür iradesiyle yapmıştı, çünkü bir insan olarak acılara ve ölüme teslim olmadıkça, günahlı insanlığın yerine canını verme görevini tamamlayamayacağını biliyordu. Ancak bu görev tamamlanınca, sınırsız bilgi de dâhil olmak üzere bütün ilahi vasıflarını yeniden kullanmaya başladı.

Kutsal Yazılar'a bakıldığında İsa Mesih'in *sonsuz* Tanrı Oğlu olduğu açıktır (Yu.1:1; 1Yu.1:1; Mik.5:2). O daima varolmuştur ve sonsuza dek var olacaktır (İbr.1:11-12; 13:8). Bu ayetler, İsa Mesih'in *değişmediğini* ortaya koyuyor. Gördüğümüz vasıflar, Tanrı'nın sıfatlarıdır. Dolayısıyla, İsa Mesih'in Tanrılığının açık bir kanıtıdır.

6 İsa Mesih insan bedenindeyken, neden ilahi vasıflarının tümünü kullanmadı? Yanıtınızı not defterinize açıklayarak yazın.

7 Not defterinize İsa Mesih'in *Ahlâksal Sıfatları* ve İsa Mesih'in *Doğal Sıfatları* olarak birer başlık açın. Her başlığın altına uygun düşen sıfatları sıralayın. Sonra, bu listeyi 1. ve 2. derste yaptığımız Tanrı'nın ahlâksal ve doğal sıfatları hakkındaki listeye karşılaştırın.

Tanrılık İddiaları

İsa Mesih Tanrı olduğuna ilişkin mutlak iddialarda bulundu. Ölümünden önce, elçilerine mucizevi işlerinden ötürü kendisine iman etmelerini söyledi (Yu.14:11). Mesih hangi iddialarda bulunuyordu?

1. Yahudiler'e kendisinin ve Babası'nın bir olduğunu söyledi (Yu.10:30).
2. İhtiyarlar kurulunda suçlanırken Tanrı'nın Oğlu olduğunu ilan etti (Luk.22:70-71; Yu.19:7).
3. Kurtuluşun yalnızca kendisi aracılığıyla mümkün olduğunu belirtti (Yu.10:9).
4. Baba'ya giden tek yolun kendisi olduğunu ilan etti (Yu.14:6).
5. Kendisi olmadan kimsenin bir şey yapamayacağını söyledi (Yu.15:5).

6. Öğretiş hizmeti sırasında, dünyaya gelmeden önce Varolduğunu iddia etti (Yu.8:58; 17:5).
7. Öğrencilerine kendi adıyla dua etmelerini buyurdu (Yu. 16:23).
8. Öğrencilerini hizmet etmeleri için gönderdiği zaman onlara mucizeler yaratma gücü verdi (Luk.9:1-2).

İsa'nın bütün bu sözleri, iddiaları ve yaptığı mucizeler, O'nun Tanrı olduğunun en sağlam kanıtlarıdır.

Tanrılığı İfade Eden Unvanlar

İsa Mesih'in unvanları, yalnızca Tanrı'yla ilgili olarak kullanılabilir. İncil yazarları O'ndan genellikle *Tanrı'nın Oğlu* diye söz ederler. Gökten gelen ilahi ses, iki kez Mesih'in Tanrı'nın Oğlu olduğunu ilan etmiştir (Mat.3:17; 17:5). İsa bu unvanı kendisinden söz ederken de kullanmıştır (Yu.10:36).

Tanrılığı ifade eden başka bir unvan da Yeşaya peygamber tarafından önceden bildirilmiş ve Yusuf'la konuşan melek tarafından tekrar kullanılmıştır (Yşa.7:14; Mat.1:22-23). "Adını İmmanuel koyacaklar. *İmmanuel, Tanrı bizimle* demektir" (Mat.1:23). Bu vaatler, Tanrı'nın yeryüzünde insanlarla yaşamak üzere geleceğini bildiriyordu (Yu.1:14).

Elçi Yuhanna, İsa Mesih'in Tanrı'nın Sözü olduğunu yazdı. Bu düşünce bize tuhaf gelebilir, ama o günlerde düşünürler evrenin ardındaki aklı ve gücü özetlemek için söz kavramını kullanıyorlardı. Yuhanna şöyle dedi: "Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini –Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini– gördük" (Yu.1:14). İnsanın sözü, düşüncelerini ifade eder. Tanrı'nın Sözü de, Tanrı'nın düşüncesini insanın anlayabileceği şekilde ifade eder. Tanrı, kendi yaratılışından kopmuş değildir – kendisini yaratılışa açıklamaktadır. Elçi Yuhanna, Söz'ün (İsa Mesih) ezelden beri Tanrı olduğunu ilan etmektedir (Yu.1:1-2).

İsa Mesih'e *Tanrı* olduğu açık bir dille belirtilir. Elçi Pavlus şöyle yazdı: "Bu arada, mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu

Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz" (Tit.2:13).

İbranice *Mesih* unvanı, meshedilmiş kişi anlamına gelir. İbraniler için meshedilmiş kişi, Tanrı'nın özel bir göreve çağırdığı kişidir. Bu kişinin *meshedilmiş* olduğunu göstermek ve göreve atandığını simgelemek için başına yağ dökülürdü. İbrani halkı peygamberlerin, kâhinlerin ve kralların meshedildiğini görmeye alışkındı. Dolayısıyla, Elçi Petrus İsa'nın hem Rab hem de Mesih olduğunu söylediği zaman, onu dinleyenler ne demek istediğini anlıyorlardı (Elç.2:36). Nitekim, binlerce kişi İsa'yı Mesih, yani *meshedilmiş kişi* olarak kabul etti.

İsa Mesih'in başka bir unvanı da Rab'dir; bu unvan bazen hürmet için bazen de Mesih'in Tanrılığını ifade etmek için kullanılırdı (bkz. Luk.1:43; 2:11; Yu.20:28; Elç.16:31 ve 1Ko.12:3). Rabbimiz için sık sık kullanılan bu unvan, Grekçe'de *Yahve*'nin karşılığıdır ve böylece Mesih'in Eski Antlaşma'daki Yahve olduğu açıkça görülebilir.

8 İsa Mesih'in Tanrılığını gösteren unvanları not defterinize yazın ve her birine uygun düşen ayeti belirtin.

9 Her DOĞRU tümceyi daire içine alın. İsa'nın Tanrılığı'nın kanıtları

- a) İnsanların kendisine sunduğu ibadeti kabul etmesi, günahları bağışlaması, ölüleri diriltmesi ve yargılama hakkına sahip olmasıdır.
- b) Kutsal ve sevgi sıfatlarıdır.
- c) Her şeye gücü yetmesi, her yerde bulunması, her şeyi bilmesi ve ezeli olmasıdır.
- d) kendi halkının O'nu kabullenme biçimidir.
- e) O'nun Tanrılık iddialarıdır.
- f) O'nun Tanrılığını ifade eden unvanlarıdır.

MESİH'TE TANRILIĞIN VE İNSANLIĞIN BİRLEŞMESİ

Mesih'in beden alma öğretisi, kilisenin ilk günlerinde anlaşılması güç bir konuydu. Üçlü Birlik öğretisi Eski Antlaşma ayetleri, İsa'nın

en yakın öğrencilerinin tanıklıkları ve İncil metinlerinden ötürü sağlam bir temele dayalıydı. Ancak insanların anlamakta güçlük çektikleri nokta, Baba Tanrı'yla eşit olan ve O'nunla aynı özü taşıyan Oğul'un, insan bedenine yerleşmesi ve bizler gibi bir insan haline gelmesiydi. Bu nasıl mümkün olabilirdi?

Bazı kişiler, Mesih'in insan bedeni alışıını açıklamaya çalışırken O'nun insan yönüne o kadar ağırlık veriyordu ki, neredeyse Tanrılığını inkâr ediyorlardı. Bazıları da tam tersini yapıyor, O'nun Tanrılığına ağırlık verirken insan yönünü inkâr ediyorlardı. Sonunda ilk kilise önderleri, İsa Mesih'in beden alışıını ifade eden bir tanım yaptılar, bu tanım günümüze dek Hıristiyan inancının temelini oluşturur.

Beden Alma Vasfı

Hedef 4. *İsa Mesih'in beden almasıyla ilgili Kutsal Kitap öğretisini temsil eden tümceleri seçin.*

İlk kilise önderleri (İ.S. 451'de Kadıköy Heyeti adlı toplantıda) şöyle bir tanım yaptılar:

Rabbimiz İsa Mesih, gerçek Tanrı ve gerçek insandır. Tanrılık dâhil olmak üzere her yönden Baba'yla aynı öze sahiptir. İnsanlığı da günah dışında her yönden bizim gibidir. İsa Mesih'in, Tanrı ve insan olmak üzere iki doğası vardır. İki doğa birbirinden ayrıdır. İki doğanın aynı kişide birleşmesi, bu ayrımı yok etmemiş, her doğanın eşsiz vasıfları varolmaya devam etmiştir.

Bu tanım beden almanın sırrını ortadan kaldırmıyor. Tam tersine, bizler de Hıristiyanlar olarak Elçi Pavlus'un hayranlığını paylaşıyoruz. "Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O, bedende göründü" (1Ti.3:16). İnsan doğasıyla ilahi doğanın İsa Mesih'te nasıl birleştiğini düşünürken hem bu zor kavramı hem de ne anlama geldiğini daha iyi göreceğiz.

Mesih'in *insan doğasından* ve *ilahi doğasından* söz ederken, O'nun temel varlığından ya da gerçekliğinden söz ediyoruz. İsa'nın *ilahi doğası* vardır derken, Tanrı'yı tanımlamak için kullanılan bütün niteliklerden, özelliklerden ve sıfatlardan söz ediyoruz. İsa Mesih, yalnızca Tanrı gibi değildi, bizzat Tanrı'ydı.

İsa Mesih'in *insan doğasından* söz ederken, O'nun yalnızca insan görünümünü taşımadığını, gerçekten de insan olduğunu söylüyoruz. Mesih sadece bir insan ya da sadece Tanrı değildir. İnsan olup aramızda yaşamıştır (Yu.1:14). İnsan olduğu zaman Tanrılığı son bulmamış, ilahi yönünü bırakmamıştır. Tanrılığından hiçbir şey kaybetmeden insan olmuş, ilahi doğasına insan yönünü eklemiştir. Dolayısıyla, insan bedeni aldığı için hem Tanrı'dır hem de insan.

İsa Mesih bedensel ve fiziksel nitelikler de dahil olmak üzere insan olmanın tüm özelliklerini taşıyordu. Bununla birlikte, iç varlığında asıl kimliğinin bir *insan* olduğunu söyleyemeyiz. Mesih, insan doğasını kendisiyle birleştiren Tanrı'dır. Bu anlamda, kendi doğasına insan kimliğini eklememiş, kendi kimliğine insan doğasını eklemiştir. Mesih'in asıl kimliği Tanrı'dır. Eğer Tanrı olmasaydı, O'na tapınmazdık, çünkü Hıristiyanlar yalnızca Tanrı'ya tapınma buyruğu almışlardır.

10 Kutsal Kitap'ın beden alma öğretisini temsil eden DOĞRU tümcelerinin başındaki harfi daire içine alın.

- a) İsa Mesih insan bedeni almış Tanrı'dır.
- b) İsa Mesih Tanrılığa ermiş bir insandır.
- c) İsa Mesih Tanrı olduğundan O'na tapınabiliriz.
- d) İsa Mesih insan doğasından ötürü acıkmış, susamış, yorulmuş, acılara ve ölüme göğüs germiştir. İlahi doğası söz konusu olduğunda daima Baba'nın isteğini yapmak istemiştir, çünkü gerçek Tanrı'dır.

Beden Alma Nedenleri

Sınırlı doğamızdan ötürü, Rabbimiz'in neden insan olduğunu tümüyle anlamamız mümkün değildir. Tanrı Oğlu'nu yeryüzüne gelmeye, günahlı insanlığın bir parçası olmaya, nefret ve kıskançlıkla dolu yeryüzünde yaşamaya sevk eden ne olabilir?

Öncelikle, Tanrı'nın ölmesi mümkün değildir. Günaha karşılık kusursuz bir kurban sunulması için bu gerekliydi. İlk olarak, bütün insanlık günahlı olduğundan Tanrı insan bedeni alarak günahın cezasını ödeyen kusursuz kurban oldu (İbr.2:9). İkincisi, İsa Mesih beden alarak bütün insanlığa Baba'nın eşsiz mükemmelliğini ve güzelliğini gösterdi (Yu.14:7-11). Üçüncüsü, Rabbimiz insan olarak

bize uygun bir örnek bıraktı (1Pe.2:21-25). İnsanların içinde bulunduğu koşul ve durumlara Mesih'in nasıl karşılık verdiğini incelerken O'nu tanımlayabilir, Hıristiyan yaşamının amacının Mesih'e benzetmek olduğunu görebiliriz (Rom.8:29).

Baba, İsa Mesih'i nasıl dünyaya gönderdiyse, kendisi de öğrencilerini aynı şekilde gönderdi (Yu.17:18; 20:21). İsa'nın, öğrencilerine verdiği bu buyruk, Tanrı'nın iman edenlere sağladığı kurtuluşu içeriyordu. Yüce Görev Müjde'yi herkese duyurmayı içeriyordu (Mar. 16:15). Tanrı'nın kurtuluşumuz için sağladığı çözüm İsa Mesih'tir. Bu haberi bütün insanlara iletmeliyiz.

11 Mesih'in beden alışının gerçek nedenini tanımlayan her tümcenin başına **1** yazın. Böyle bir tanım yoksa, **2** yazın.

- ... a. İsa Mesih günahlarımızın cezası olan ölüm bedelini ödemek için ölümlü bir beden aldı.
- ... b. İsa'nın beden alması gerekliydi, çünkü Tanrı günahlı bir insan olmanın ne demek olduğunu bilmeliydi.
- ... c. Beden alma sayesinde Baba'nın insan için olan sevgisi, ilgisi ve sağlayışı açıklanmış oldu.
- ... d. Mesih insan bedeni aldığı zaman insanlığın sınırlarını ve zayıflıklarını tecrübe etti. Bu nedenle bizim için Baba'nın huzurunda aracılık edebiliyor.
- ... e. Beden almanın sonucunda insan artık günahlı doğmuyor. Çünkü Tanrı Oğlu'nun bedende sunduğu kurban sayesinde insanlık lekesiz olmuştur.

MESİH'İN EYLEMLERİ

Hedef 5. *Mesih'in eylemlerinin insanlık için neden önemli olduğunu açıklayan tümceleri seçin.*

Şimdi Mesih'in eylemlerine bakalım. Mesih'in eylemleri derken, O'nun ölümünden, dirilişinden, göğe alınışından ve yüceliğe kavuşmasından söz ediyoruz. Bu eylemleri sırayla inceleyelim.

Ölümü

İsa Mesih'in ölümü tüm diğer insanların ölümünden farklıdır. Ölümü tümüyle kendi isteğiyle, gönüllü olarak gerçekleşti. Ölümü-

nü şöyle tanımladı: “Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu Babam’dan aldım” (Yu.10:18). Mesih ölüm anında kendi ruhunu teslim etti (Mat.27:50). Ölüm Şeytan’ın ya da Romalı askerlerin zoruyla gerçekleşmedi. Mesih, insanlığın kurtuluşu için canını vermesinin Baba’nın isteği olduğunu biliyordu.

Mesih’in ölümü, günahlarımıza karşılık ödenen ceza bedeliydi. Günahın ücreti Tanrı’dan ayrılmaktır. Mesih’in kurtuluşumuz için ödediği ücret bu oldu. Çarmıhta ölürken, o korkunç ayrılığı yaşadı. “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” diye bağırdı (Mar.15:34). Günahımızın uyandırmış olduğu ilahi gazap çarmıhta dindi. Tanrı’nın adaletinin verdiği hükmü Mesih giydi. Uğrumuza canını sunarak günahlarımızı bağışlattı, bizim yerimize ölerək bütün günahlarımızı örttü. Böylece, Tanrı’nın affına kavuşmamızı ve O’nunla barışmamızı sağladı.

İnsanlar çağlar boyunca sözde ilahlarının öfkesini dindirmeye çalışmışlardır. Bu çabalar ne kadar da boştu! Kan kurbanları ve sunular getiriyor, ama kabul edilip edilmediklerini bilmeden dönüyorlardı. Örneğin, Aztek yerlileri ilahlarından çok korkarlardı. Mümkün olduğu kadar çok sayıda insanı kurban ederlerdi, ama bu cömert ve pahalı sunular her zaman boşa çıkardı. Kâhinler hep aynı yanıt verirdi: “İlahımız daha çok kan istiyor!”

Kutsal Kitap göksel Babamız’ın günahtan ötürü gerçekten de öfkeli olduğunu ortaya koyuyor. Ancak O’nun öfkesi Aztek ilahlarına benzemez. Tanrı’nın gazabını dindirmek için korkmamıza ya da kuşkuyla bocalamamıza gerek yoktur. Bunu Tanrı’nın kendisi yapmış, kendi Oğlu’nu kurban olarak sunmuştur. İsa Mesih ölümüyle günahın bedelini ödedi ve gereken her şeyi tamamladı. Böyle yapmakla adaletin yerini bulmasını sağladı. Günahla örtüldü, ceza ödendi, insan bağışlandı ve kutsal Tanrı’nın huzuruna kabul edildik. Elçi Pavlus, Romalılar 3:25-26’da bu gerçekleri şöyle dile getiriyor:

Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimseyen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa’ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.

Mesih'in ölümünün günlük yaşamımızda pratik bir uygulaması vardır. Galatyalılar Kitabı'nda şöyle yazılıdır: "Mesih'le birlikte çarmıha gerildim" (Gal.2:20). "Mesih İsa'ya ait olanlar, benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir" (5:24). Mesih'in ölümüyle bizim benliğimiz çarmıha gerilmiştir. Yani, kötü arzularımızı bırakıp Tanrı'yı hoşnut eden yaşamın yolu açılmıştır. Mesih'in çarmıhı bizim çarmıhımız olmalıdır. O'nun sunduğu kurtuluş bizim kutsal bir yaşam sürmemizi ve Tanrı'yı hoşnut etmemizi mümkün kılmıştır. Dolayısıyla, bütün yaşantımızı O'na sunmalı ve Kutsal Ruh'un denetiminde olmalıyız (Rom.8:5-11).

12 Günahlı doğanızı öldürme konusunda ilerleme kaydediyor musunuz? Başkaları benliği çarmıha germe konusunda neler yaptığınızı görüyorlar? Bunları not defterinize yazın ve bir iman sorumluluğu olarak bunlara özen gösterin.

13 Mesih'in bizim uğrumuza yaptığı eylemlerin önemini içeren tümcelerın başındaki doğru harfleri daire içine alın.

- a** Mesih, ölümüyle günahın ücretini ödedi ve Tanrı'nın gazabını dindirdi.
- b** Mesih'in ölümü O'nun elinde değildi, bir kazaydı.
- c** Mesih'in ölümü Tanrı ile insan arasındaki beraberliği yeniden oluşturdu.
- d** Mesih'in ölümü sayesinde Tanrı'nın insan günahıyla ilgili adaleti yerine getirildi.
- e** Mesih'in ölümünden ötürü, günah işlemeye devam etsek bile, günahlarımız için hesap vermeyeceğiz.
- f** Mesih'in ölümü Tanrı'nın insan zayıflıklarını ve başarısızlıklarını cezalandırma arzusuna bir örnektir.

Mesih'in Diriliş

Rabbimiz İsa Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı, imanımız eksik ve kusurlu kalırdı (1Ko.15:14). Diriliş İsa Mesih'in yeryüzündeki etkinliğinin tamamlanmasıdır. Bu nedenle, Mesih'in diriliş Hıristiyanlık'ı tüm diğer inanç ve dinlerden tamamen ayırır. Hiçbir inanç, kurucusunun mezarının boş olduğunu söyleyemez. Bizler Hıristiyanlar olarak, Efendimiz'in yattığı yerin başında toplanmıyoruz, çünkü O, mezarda kalmamıştır. Mesih'i yaşayan Kurtarıcı olarak yüceltiyoruz! Mesih ölümü yendi! Mesih yaşadığı için bizler de sonsuz yaşamı miras aldık.

İsa Mesih'in dirilişi Hıristiyan inancının temel taşıdır. Mesih ölümden dirilmeseydi, ölmesinin bir anlamı olmazdı, çünkü diriliş Mesih'in ölümünün etkisini kanıtlamış ve ona değer kazandırmıştır. Elçi Pavlus bu konuda şöyle diyor: "İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi" (Rom.4:25).

Mesih'in dirilişinin bizim için önem taşımasının birkaç nedeni var. Bu büyük olayın belli başlı sonuçlarına bakalım.

1. Diriliş, Mesih'in günahkârların yerine ölümünün kabul edildiğini gösterir. Tanrı Mesih'in vekaleten ölümünü kabul etmiş, çünkü O'nu *ölümden diriltmiştir* (Elç.2:24,32; 3:15; 4:10; 5:30).
2. Mesih'in dirilişi, O'nun Tanrılığını onaylar. Elçi Pavlus Romalılar 1:4'te şöyle duyuruyor: "Kutsallık ruhu açısından ise *ölümden dirilmekle* Tanrı'nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi."
3. Mesih ölümden dirilerek Tanrı'nın huzurunda bizim *başkâhinimiz* (İbr.9:24), yalvarışçımız (Rom.8:34), göklerdeki önderimiz (Ef.1:20-22), aracımız (1Ti.2:5), savunucumuzdur (1Yu.2:1). İsa Mesih bizleri yalnızca ölümü aracılığıyla tutsaklıktan kurtarmakla kalmamıştır, bizler için lütuf tahtının önünde aracılık etmektedir.
4. Mesih'in dirilişi Tanrı'nın bizlere kurtuluş sağlayan üstün gücünü ortaya koyuyor. Tanrı için yaşamak ve O'na etkin bir şekilde hizmet etmek için O'nun bize gereken gücü vereceğini biliriz (Flp.3:10'u Flp.1:6 ile karşılaştırın). Tanrı'nın gücü her şeye yeter.
5. Mesih'in dirilişi, O'nun ölümüne ortak olanların ölümden dirileceklerinin güvencesidir (Yu.5:28; 6:40; Rom.8:11; 1Ko.15:20-23; 1Se.4:14).

Bu nedenle ölümden diriliş, İsa Mesih'in kurtarma görevinin son noktasıdır. Bu olay ezelde tasarlanmış, Tanrı'nın insanlığa müdahale etmesi ve Mesih'i insan bedeninde yeryüzüne göndermesiyle gerçekleşmeye başlamıştır. İsa Mesih kusursuz yaşamıyla, günahkârlar için mükemmel bir kurban olmuş ve günahlarının bedelini ödemiştir.

Böyle yapmakla, Tanrı'nın gazabını dindirmiş, günahkârları Tanrı'yla barıştırmış ve onların Kutsal Ruh'a karşılık verebilmelerini sağlamıştır. Mesih'in yeryüzündeki etkinliği tamamlanmış ve Baba'ya dönme zamanı gelmiştir. Görevi başarıya ulaşmıştır!

14 Mesih'in dirilişinin sonuçlarıyla ilgili DOĞRU tümcelerin önünde bulunan harfleri daire içine alın.

- a Diriliş Hıristiyanlık'ı, kurucusunun yaşama döndüğü çeşitli dinlerden biri yapar.
- b Diriliş, insanlığın günahlarına karşılık Mesih'in sunduğu kurbanı Tanrı'nın kabul ettiğini gösterir.
- c Rabbimiz'in Tanrılığı Mesih'in dirilişiyle onaylanmıştır.
- d Mesih dirilişi sayesinde Tanrı'nın huzurunda bizler için aracılık eden başkâhinimiz olmuştur.
- e Diriliş imanlıların bir daha asla Tanrı'nın beğenisini kaybetmeyeceklerinin güvencesidir.
- f Diriliş, Mesih'te ölenlerin Mesih'in gelişiyile ölümden dirileceklerinin güvencesidir.

Mesih'in Göğe Alınması ve Yüceliğe Kavuşması

İncil, Mesih'in dirilişten sonraki 40 günlük bir hizmet döneminin ardından *göğe alındığını* ortaya koyuyor. "İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı" (Elç.1:9). Mesih'in dirilişi ve göğe alınması elçilerin vaazlarında birbiriyle yakından bağlantılı olaylardır (Elç.2:32-35; Ef.1:20; 1Pe.3:21-22). Bu iki olay, çarmıha gerilmiş olan Rabbimiz'in yüceliğe kavuşma sürecinin başlangıcıdır.

Göğe alınmak Mesih'in cennete yükselmesidir. *Yüceliğe kavuşmak* ise O'nun daha da yüksek bir düzeye çıkmasıdır. Mesih Baba'nın sağında onur ve yücelik konumuna yükselmiştir. Mesih'in göğe alınması ve yüceliğe kavuşması bizler için büyük önem taşır. Mesih yüceliğe kavuştuğu zaman her şeye hakim olmuştur (Elç. 2:33-36; 5:31; Ef.1:19-23; İbr.2:14-18; 4:14-16). Mesih'in yüceliği, halkına harika bereketler kazandırmıştır. Bunların birkaçına yer verelim:

1. İsa Mesih şu anda cennette olduğu halde, ruhsal olarak her yerdedir ve bütün evreni doldurmaktadır (Ef.4:10). Bu nedenle, bütün insanların tapınmasına layıktır (1Ko.1:2).
2. Daha önce de açıkladığımız gibi, İsa cennette kâhinlik hizmetine başlamıştır (İbr.4:14; 5:5-10).
3. İsa halkına armağanlar vermiştir (Ef.4:8-11). Buna hem bireylere (1Ko.12:4-11) hem de kiliseye (Ef.4:8-13) bağışladığı armağanlar dahildir.
4. Kutsal Ruh'u halkının üzerine göndermiştir (Elç.2:33).
5. Başımız ve Kurtarıcımız olarak yüceldiği için, halkına tövbe ve iman fırsatı vermektedir (Elç.5:31; 11:18; 2Pe.1:1).
6. İsa Mesih göğe insan bedeniyle (göksel bedenle) yükselmiştir. İbraniler mektubunda bu nokta açıklanıyor. İsa Mesih'in insani zayıflıklarımızda bize nasıl yakın olduğu anlatılıyor. Mesih merhametli ve sadık Başkâhinimiz'dir (İbr.2:14-18; 4:14-16). Bu gerçek hepimiz için büyük bir güç ve teselli kaynağı olmalıdır.

15 *Göğe alınma ve yüceliğe kavuşma* terimlerini not defterinizde tanımlayın.

16 Bu deneyimde Mesih'in eylemlerin sonuçlarını doğru tanımlayan tümcelerin başına **1**, doğru tanımlamayan tümcelerin başına **2** rakamını koyun.

- ... **a** Mesih evreni doldurur ve bu nedenle bütün insanların ibadetine layıktır.
- ... **b** Mesih insanlar adına etkinliğini tamamlamıştır ve artık onların hayatına karışmamaktadır.
- ... **c** Mesih Tanrı halkı için başkâhinlik etmektedir.
- ... **d** Mesih bireysel imanlılara da kiliseye de armağanlar verir.
- ... **e** Kutsal Ruh imanlıların üzerine dökülmüştür.
- ... **f** Mesih'in ölümü günahların bedelini ödemiş ve Tanrı'nın gazabını dindirmiştir.

- ... **g** Mesih'in ölümü Tanrı ile insan arasındaki beraberliği yeniden oluşturmuştur.
- ... **h** İmanlının ruhsal olarak gelişmesine gerek yoktur, çünkü bunu İsa zaten tamamlamıştır.
- ... **i** Mesih'in dirilişi, Mesih'te ölenlerin dirileceklerinin güvencesidir.

Mesih'in eylemlerinin bizim için çok anlamlı olduğunu gördük. Ölümüyle günahımızın ücretini kendisi ödedi, dirilişiyle de kendisiyle beraber sonsuz yaşama kavuşacağımıza dair bize güvence verdi. Göğe alınan ve yüceliğe kavuşan Mesih, her şeye hakim olmuştur. Kilisesini inşa etmekte, kayırmakta, ruhsal olgunluğa erdirmek için gereken her şeyi yapmaktadır.

Sınav

- 1** Mesih'in insan yönünün Kutsal Kitap'ta sunulan kanıtları aşağıdakilerden hangileridir?
- İnsan sınırları ve insan adları.
 - İnsan ataları
 - İnsani günahkârlık
 - İnsan görünümü ve gelişimi.
- 2** İsa Mesih'in Tanrı olduğuna ilişkin Kutsal Kitap kanıtları hangi gerçeği ortaya koyar?
- Mesih ilahi haklarını düzenli olarak kullanmıştır.
 - Mesih'in davranışları, iddiaları ve nitelikleri O'nun insani sınırların çok ötesinde olduğunu gösterir.
 - Bu kanıtlar O'nun kişisel iddialarıyla ve arkadaşlarının tanıklığıyla sınırlıdır.
- 3** Mesih'in insan bedeni alması öğretisini en doğru yansıtan tümce hangisidir? Rab İsa Mesih
- insanmış gibi görünen Tanrı'ydı.
 - insan doğasına sahipti.
 - ilahi doğaya sahipti.
 - gerçek Tanrı ve gerçek insandı.
- 4** Kutsal Yazılar İsa Mesih'le ilgili hangi gerçekleri ortaya koyar?
- İsa Mesih Tanrılığa erişmiş bir insandı.
 - İnsan özünü almış Tanrı'ydı.
 - İnsanlara özgü bazı nitelikleri vardı.
 - Tanrılığa özgü bazı nitelikleri vardı.
- 5** Mesih'in insan bedeni almasının amacı
- Tanrı'nın kurtuluş tasarısını başlatmaktır.
 - Eski Antlaşma dönemini kapatmaktır.
 - İnsanlığın örnek alabileceği ahlâksal bir model oluşturmaktır.
 - İnsanların Tanrı'yı tanımalarını sağlamaktır.
- 6** Mesih'in ölümü bir eylemdi, çünkü
- günahımızın bedelini isteyerek ödedi.
 - büyük bir bedensel çabayla aşağılanmaya ve ölüme göğüs gerdi.
 - kendi isteği dışında öldürüldü.

7 Mesih'in beden alması gerekliydi, çünkü

- a) günahlarımızın bedelini ödemek için ölümlü bir bedene sahip olmalıydı.
- b) Göksel Baba'yı insanlara gösterdi.
- c) Tanrı Mesih'in bedeninde günahın büyüklüğünü ve günahlı bir insan olmanın neye benzediğini öğrendi.
- d) Mesih bizler için kusursuz bir örnek oluşturdu.

8 Mesih'in ölümü bizim de *benliğimizi çarmıha germemizi* gerektirir. Mesih'e ait olanlar

- a) kendi günahları için ölmelidirler.
- b) günahlı doğalarını öldürmelidirler, çünkü kurtuluş sayesinde kutsal bir yaşam sürmeleri mümkündür.
- c) Mesih'in ölümüyle günahlı doğalarından kurtulduklarını ve artık tümüyle kutsal olduklarını bilmelidirler.

9 Mesih'in dirilişi önemlidir, çünkü

- a) Baba'nın Mesih'i günahı bağışlatan kurban olarak kabul ettiğini gösterdi.
- b) Rabbimiz'in Tanrılığını onayladı.
- c) İmanlıların Tanrı'nın lütfundan yoksun kalamayacaklarına ilişkin güvence verdi.
- d) Mesih Baba'nın huzurunda bizim için yalvarışta bulunan başkâhinimizdir.
- e) İmanlı, Mesih geldiği zaman ölümden dirileceğine ilişkin güvenceye sahiptir.

10 Rabbimiz'in göğe alınması ve yüceliğe kavuşması çok önemlidir, çünkü bu olaylar

- a) Mesih'in hizmetinin yeni bir dönemini oluşturur; her şeye hâkim Rab olarak kilisesiyle ilgilenir, geliştirir ve varlığı her yerdedir.
- b) Mesih'in insanlık için yaptıklarının sonunu oluşturur.
- c) gerçek ruhsal tapınmanın başlangıcını oluşturur.

Çalışma sorularının yanıtları

9 d) dışında hepsi doğru.

1 zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal. İsa Mesih her yönden gelişti.

10 a), c) ve d) DOĞRU'dur.

2 a ve b DOĞRU'dur.

11 a, c ve d geçerli nedenlerdir.

- 3 a) 4) İnsani sınırları
 d) 3) İnsan görünümü
 b) 5) İnsan adları
 e) 2) İnsan gelişimi
 c) 1) İnsan ataları

12 Sizin yanıtınız. Bunu her gün yapmalıyız.

4 İnsanların tapınmasını kabul etti, günahları bağışladı, ölüleri diriltti ve her şeyi yargılama hakkına sahip oldu.

13 a, c ve d DOĞRU tümceledir.

5 Günah işlemeyerek kutsallığını gösterdi. Sevgisini ise alçakgönüllülük, yumuşak huyluluk, hizmet ve iyilik, Baba Tanrı'yla ilişki ve başka birçok şekilde gösterdi.

14 a ve e dışında hepsi DOĞRU'dur.

6 Mesih günahlı insanlık uğruna canını verebilmek için insani sınırlara tabi olmayı seçti.

15 Göğe alınma, Mesih'in göksel bedenle cennete yükselmesidir. Yüceliğe kavuşmak ise Mesih'in Baba'nın sağında onur ve yücelikle oturmasıdır.

7 İsa'nın ahlâksal sıfatları: Kutsallık ve sevgi. İsa'nın doğal sıfatları: Bilgelik, her şeye yeten güç, her şeyi bilmek, her yerde bulunmak ve sonsuzluk. Bunlar Tanrı'nın sıfatlarıdır.

16 b ve h dışında bu tümcelerin tümü doğrudur.

- 8 a** Söz (Yu.1:14).
- b** Tanrı Oğlu (Yu.10:36).
- c** Mesih, Meshedilmiş Olan (Elç.2:36).
- d** İmmanuel (Yşa.7:14).
- e** Rab (Luk.2:11).

Ders 4

Kutsal Ruh: Bilge Yönetici

İsa Mesih öğrencilerine neden, “Benim gidişim sizin yararınıza dır” dedi? (Yu.16:7). İnsan bedeninde olduğu için aynı anda yalnızca tek bir yerde bulunabiliyordu. Bununla birlikte, kendisinin yerini Kutsal Ruh’un alacağını biliyordu. Kutsal Ruh geldiğinde ne yer ne de zaman konusunda hiçbir sınır olmayacağını da biliyordu.

Dolayısıyla Tanrı, Kutsal Ruh aracılığıyla bize yalnızca görev vermekle kalmaz, bizim yanımızdadır ve görevi yerine getirmemizi sağlar. Üstelik içimizde konut kurar; bize rehberliğini, beraberliğini, tesellisini ve gücünü sunar.

Geçen derslerde Tanrı’nın, insanın kurtuluşuyla ilgilendiğini gördük. Son derste ise Mesih’in her insanı ne kadar çok sevdiğini ve insan bedeni alarak kendisini nasıl alçalttığını inceledik. Şimdi de Kutsal Ruh’a dönerek insanlığa yönelik aynı sevgiyi ve şaşırtıcı kişilik vasıflarını gözlemleyelim.

Bu dersi incelerken Kutsal Ruh’un kimliğinin ve etkinliğinin sizin için eskisinden çok daha büyük bir anlam kazanması için dua ediyorum. Kutsal Ruh’u tanıdıkça, O’nunla kişisel ilişkiniz gelişecek ve başka insanlara sunduğunuz hizmetlere yansiyacaktır (2Ko.3:18).



Ders taslağı

Kutsal Ruh'un Tanrılığı
Kutsal Ruh'un Kişiliği
Kutsal Ruh'un Etkinliği

Ders hedefleri

Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmalısınız:

- Kutsal Ruh'un Tanrılığına ilişkin kanıtları belirtebilmek.
- Kutsal Ruh'un kişiliğinin temel vasıflarını sıralayabilmek.
- Kutsal Ruh'un etkinliğinin iman etmeyenler, imanlılar ve kiliseyle ilişkisini tanımlayabilmek.
- Günlük yaşantınızda Ruh'un ürününün yetiştiğini görebilmek.

Öğrenme etkinlikleri

1. Birinci derste sıralanan işlemler doğrultusunda dersi takip edin. Ders içeriğinde verilen bütün ayetleri Kutsal Kitap'ta bulup okumanız çok önemlidir, çünkü dersi iyi anlamanızı sağlarlar.
2. Dersin sonundaki sınavı yapın ve yanıtlarınızı kontrol edin.
3. 1'den 4'üncü derse kadar tümünü gözden geçirin. Ardından, 1. Ünite Öğrenci Raporu'ndaki soruları yanıtlayın.

Anahtar sözcükler

Aydınlatıcı	duyarlılık	potansiyel
Batırmak	eşitlik	unsurlar
benliğe ait olmak	savunmak	yeniden doğuş
çoğulluk	köken	yüzeysel
çevirmen	motivasyon	

Ders metni

KUTSAL RUH'UN TANRILIĞI

Birinci derste Tanrı'nın doğası üzerinde dururken, O'nun özünü incelemiş ve şu gerçekleri öğrenmiştik.

1. Tanrı ruhtur.
2. Tanrı tektir.
3. Tanrı'nın bir kişiliği vardır.
4. Tanrı Üçlü Birlik'tir.
5. Tanrı sonsuzdur.
6. Tanrı değişmez.

Tanrı'nın bu vasıflarının Baba, Oğul ve Kutsal Ruh tarafından eşit olarak paylaşıldığını gördük. Üçlü Birlik'in her üyesi yücelikte eşittir ve ihtişamları sonsuzdur. Her üye bu vasıflara eşit derecede sahip olduğundan, İsa Mesih ve Kutsal Ruh çalışmalarımızda bir kez daha tekrarlamaya gerek görmedik. Bununla birlikte, Kutsal Ruh'un

tam olarak Tanrı olduğunu ve kişiliği olduğunu vurgulamalıyız. Öncelikle O'nun Tanrılığını inceleyeceğiz.

Kutsal Ruh'un Tanrılığı O'nun vasıflarıyla sabittir. Üçlü Birlik'in diğer üyeleriyle ilişkileri, ilahi unvanları ve etkinlikleri bunun diğer kanıtlarıdır.

İlahi Doğasının Vasıfları

Hedef 1. *Kutsal Ruh'a ait olan Tanrılık vasıflarını doğru bir şekilde tanımlayın.*

Kutsal Ruh ilahi doğa vasıflarına sahiptir. Örneğin, sonsuzdur. "Sonsuz" terimi, başlangıcı, sonu ya da sınırları olmayan anlamına gelir. Dolayısıyla, Tanrı'nın bir vasfıdır. İbraniler Kitabı'nda Tanrı'nın *sonsuz Ruh* olduğunu belirtilir (İbr.9:14). Burada kullanılan *sonsuzluk* terimi, Baba Tanrı'nın ve Oğul Tanrı olan İsa Mesih'in sonsuzluğunu tanımlamak için kullanılan terimin aynısıdır.

Kutsal Ruh'un aşağıdaki vasıfları vardır:

1. Kutsal Ruh aynı anda her yerde bulunur. Davut şöyle dedi: "Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan, nereye kaçabilirim huzurundan?" (Mez.139:7-10).
 2. Kutsal Ruh her şeyi bilir. Elçi Pavlus Korintliler imanlılara bu ilahi vasfı tanımlarken şöyle dedi: "Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın Ruhu'ndan başkası bilemez" (1Ko.2:10-11). "Yükrekleri araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder" (Rom.8:26-27).
 3. Kutsal Ruh'un her şeye gücü yeter. Başka bir deyişle, Kutsal Ruh Tanrı'nın istediği her şeyi yapabilecek sınırsız kudrete sahiptir (Luk.1:35; Elç.1:8).
- 1** Kutsal Ruh'a ait olan her ilahi vasfı (sağda), tanımıyla (solda) eşleştirin.

- ... a Zaman konusunda sınırsız olmak
- ... b Evreni varlığıyla doldurmak, her yerde bulunmak.
- ... c Kutsal Ruh'un Tanrı'nın isteğini sınırsız bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayan vasıf
- ... d Sınırsız bilgi
- 1) Her şeye gücü yetme
2) Her şeyi bilme
3) Her yerde bulunma
4) Sonsuzluk

Kutsal Ruh'un İlahi Doğasına Ait Unvanlar

Elçi Petrus, yalancı Hananya'yla yüzleştiği zaman, Kutsal Ruh'a yalan söylemekle aslında Tanrı'ya yalan söylemiş olduğunu belirtti (Elç.5:1-4). Böylece, Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu ifade etmiş oldu. Elçi Pavlus da Kutsal Ruh'un Rab olduğunu söyler ve Ruh'un gücüyle Mesih'in benzerliğine dönüştüğümüzü açıklar (2Ko.3:17-18). O günlerde yalnızca Tanrı'ya Rab diye seslenilirdi. Aslında, Roma imparatorları ve Mısırlı yöneticiler, ilahi konuma yükselmeye önce tebaalarının kendilerine *Rab* olarak hitap etmelerini yasaklamışlardı. Dolayısıyla, Kutsal Ruh'tan Rab olarak söz etmek, O'nun Tanrı olduğunu kesin bir dille vurgulamaktır.

- 2 Aşağıdaki Kutsal Kitap gerçeklerinden hangileri, Kutsal Ruh'un Tanrılığı için kanıt olarak kullanılabilir?
- a) Elçi Pavlus, Kutsal Ruh'tan *Rab* olarak söz etti.
- b) İsa Mesih Kutsal Ruh'tan Yardımcı olarak söz etti.
- c) Yeşaya peygamber *Rab'bin Ruhu'ndan* söz etti (Yşa.11:2).
- d) Elçi Petrus, Kutsal Ruh'a yalan söylemenin Tanrı'ya yalan söylemek olduğunu belirtti.

Kutsal Ruh'un İlahi Doğasının Bağlantıları

Bazı ayetler Kutsal Ruh'un Tanrılığını çeşitli bağlantılarla ortaya koyarlar. İlk iki örnek aşağıdadır; Kutsal Ruh'un Tanrılığı, Üçlü

Birlik'in diğer üyeleriyle özdeşliğinde görülmektedir. Üyeler hem ilahi özde hem de kişilikte eşittir.

1. Matta 28:19 - *vaftiz formülü*: “Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin.”

2. 2.Korintliler 13:14 - *elçisel bereket*: “Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepimizle birlikte olsun.”

3. 1.Korintliler 12. Bu bölümde, kilisenin Mesih'in bedeni olduğunu görüyoruz (a.27). Tanrı kiliseyi geliştirmek için hizmetkârlar atamıştır (a.28). Kutsal Ruh da bedene armağanlar vermektedir (a.11). Üyeler arasında burada gördüğümüz ilişkiler, yalnızca her üyenin Üçlü Birlik'te tam eşitliğiyle mümkündür. Bu temel sayesinde Kutsal Ruh Tanrılık haklarını kullanabilir ve herkese kendi isteği doğrultusunda armağanlar verebilir (2Ko.12:4-6,11).

4. Elçilerin İşleri 28:25-28. Elçi Pavlus, Yeşaya 6:9-10'daki Tanrı sözlerinin Kutsal Ruh tarafından söylendiğini belirtir. Bu iki ayeti karşılaştırın. Bu karşılaştırma, Kutsal Ruh'un Baba Tanrı'nın temsilcisi ya da aracısı olduğunu ve yeryüzünde Baba'nın adına etkin olduğunu ortaya koyar. Aynı gerçekleri şu örneklerde de görmek mümkündür: İnsanları Mesih'e yönlendirir (Yu.6:44); gerçeği açıklar (Yu.14:26; 16:13) ve imanlılara yön verir (Rom.8:14).

5. Yaratılış 1. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un ortak etkinliğini Yaratılış 1:26'da görmemiz mümkündür: “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım.” Burada kullanılan çoğul adılar, 1.derste de gördüğümüz gibi Üçlü Birlik'in çoğulluğunu ortaya koyuyor. Üçlü Birlik'in tüm üyeleri yaratma sürecinde işlev görüyordu.

Kutsal Ruh'un, Üçlü Birlik'in diğer üyeleriyle ilişkisini gözler önüne seren bu ayetlerin tümü, O'nun Tanrılığının, Baba ve Oğul ile eşit olduğunun kanıtlarıdır.

3 Soldaki ayetlerin her birini, Kutsal Ruh'un Tanrılığıyla ilgili olarak sunduğu kanıtla (sağda) eşitleyin.

- | | | |
|-------|---|--|
| ... a | Elçilerin İşleri 28:25-28 ve
Yeşaya 6:9-10 | 1) Yaratılıştaki Üçlü Birlik
üyelerinin çoğulluğu |
| ... b | 1.Korintliler12 | 2) Kutsal Ruh'un yeryü-
zündeki etkinliği |
| ... c | 2.Korintliler 13:14 | 3) İlahi mutlak hakimi-
yet |
| ... d | Yaratılış 1 | 4) Üçlü Birlik üyelerinin
ilahi eşitliği |
| ... e | Matta 28:19 | |

KUTSAL RUH'UN KİŞİLİĞİ

Hedef 2. *Kutsal Ruh'un kişiliğinin temel unsurlarını tanımlayın.*

Temel Kişilik Unsurları

Birinci derste üç temel kişilik unsuru olduğunu görmüştük: 1) *akıl* (düşünme yetisi); 2) *duygular* (hissetme yetisi), 3. *irade* (karar alma yetisi). Kutsal Ruh'tan söz eden ayetleri inceleyerek bu vasıfların O'nun için nasıl geçerli olduğuna bakalım.

Kutsal Kitap Kutsal Ruh'un kişiliği hakkında çok açık bir dil kullanır. Elçi Pavlus, Ruh'taki yaşam hakkında konuşurken, "Ruh'un düşüncesinden" söz eder (Rom.8:27) ve Ruh'un düşünme yetisine değinmiş olur. Aynı şekilde, Romalılar 15:30'da Kutsal Ruh'un hissetme yetisine yer verilir. Kutsal Ruh'un duyguları vardır ve özellikle bu ayette O'nun sevgisinden ve sevgisini ifade etmesinden söz edilir. Son olarak, Korintlili imanlılara Kutsal Ruh'un mutlak hakimiyeti vurgulanır; Ruh armağanları imanlılara kendi isteği ve kararı doğrultusunda vermektedir (1Ko.12:11). Bu ayetler, Kutsal Ruh'un temel kişilik özelliklerine sahip olduğunu gösteriyor.

4 Aşağıdaki alıştırmada, sağdaki kişilik unsurlarıyla soldaki doğru tanımları eşleştirin.

- | | | |
|-------|---|-------------|
| ... a | Karar alma yetisi | 1) Akıl |
| ... b | Düşünme, akıl yürütme ve bilme yetisi | 2) Duygular |
| ... c | Hissetme, duygularını ifade etme yetisi | 3) İrade |

Diğer Kişilik Unsurları

Kişiliğin bu temel unsurlarını değerlendirdikten sonra, bu konudaki anlayışımıza katkıda bulunacak olan diğer unsurlara bakmakta yarar var. Bunlar, 1) kişisel bağlantılar, 2) kişisel eylemler, 3) kişisel unvanlar, 4) kişisel adıllar ve 5) kişisel karşılıklar. Göreceğimiz gibi, bu vasıfların tümü Kutsal Ruh için geçerlidir.

1. *Kişisel bağlantılar.* Gerek vaftiz formülünde, gerekse elçisel bildirmede, Kutsal Ruh Baba ve Oğul ile birdir. Kutsal Ruh'un diğer üyelerle olan bağı kişiliği olduğunu ortaya koyar. Bir kişiyi Baba, Oğul ve bir 'kuvvet', 'soluk', 'güç' ya da 'rüzgar' adına vaftiz etmek akılsızca olmaz mıydı? (Mat.28:19). Elbette olurdu, çünkü yalnızca bir şahıs, başka şahıslarla bağlantıda olabilir ve onlarla beraber hareket edebilir.

Yeruşalim'deki kurulda elçilerin ve ihtiyarların yazdığı şu sözler bu temeli gözler önüne seriyor: "Kutsal Ruh ve bizler, gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük:..." (Elç.15:28). Burada da Kutsal Ruh'un kişiliği, Üçlü Birlik'in diğer üyeleriyle ilişkisinde açıkça vurgulanıyor.

2. *Kişisel eylemler.* Kutsal Ruh'un Kutsal Yazılar'daki etkinlikleri üzerinde düşünürken, O'nun kişiliğinin çok daha eksiksiz bir anlam kazandığı görülecektir. Aşağıdaki ayetlerin hepsini okuyun.

<i>Ayet</i>	<i>Kişisel Eylem</i>
2.Petrus 1:21	Kutsal Ruh açığa çıkarır, teşvik eder ve güç sağlar.
1.Korintliler 2:10	Kutsal Ruh araştırır.
Elçilerin İşleri 13:2; Vahiy 2:7	Kutsal Ruh konuşur ve insanları hizmete çağırır.
Yuhanna 15:26	Kutsal Ruh tanıklık eder.

Elçilerin İşleri 16:6-7	Kutsal Ruh insanları hizmet konusunda yönlendirir, bazen onların belli bir eylemini engeller ya da yasaklar.
Romalılar 8:26	Kutsal Ruh bizim için aracılık eder.
Yuhanna 14:26	Kutsal Ruh öğretir.
Yuhanna 16:8-11	Kutsal Ruh azarlar.
Yuhanna 16:13	Kutsal Ruh bizi yönlendirir.
Yuhanna 16:14	Kutsal Ruh Mesih'i yüceltir.
Yuhanna 3:5	Kutsal Ruh yeniden doğmamızı sağlar.

5 Yukarıdaki etkinlikler Kutsal Ruh'un doğası hakkında ne gibi gerçekleri gösteriyor? Cevabınızı not defterine yazın.

3. *Kişisel unvanlar.* İsa Mesih çarmıha gerilmeden bir gün önce, öğrencilerine onlardan ayrılacağını söylemişti. Öğrencilerinin kendisinin önderliğinden, güvencesinden ve öğütlerinden yoksun kalacaklarını bildiğinden şöyle demişti: "Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek" (Yu.14:16).

İsa Mesih kendisinin yerine alacak olan kişinin *Kutsal Ruh* olduğunu açıkça belirtti (Yu.14:26). Kendisi nasıl Baba'yı tanıtmak için geldiyse, Kutsal Ruh da aynı şekilde İsa'nın doğasını ve iradesini insanlığa açıklayacaktı (Sıradaki ayetleri karşılaştırın: Yu.14:15-18,26; 15:26 ve 16:13-15). Kutsal Ruh'un *Yardımcı* olarak çağrıldığını, İsa'nın yerini almak üzere gönderildiğini ve Mesih'in etkinliğini devam ettirdiğini görüyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek ve Tanrı Oğlu adına hareket edebilmek için hissedebilen, sezebilen, duyarlı bir kişilik olması gerekir.

Kutsal Ruh, Oğul'un dileği üzerine (Yu.15:26) Baba tarafından Oğul'u yüceltmek ve imanlıların ruhsal gereksinimlerini karşılamak

için gönderilir. Unvanları arasında *Gerçeğin Ruh* (Yu.14:17), *Yaşam veren Ruh* (Rom.8:2), *Lütüfkâr Ruh* (İbr.10:29), *Oğulluk Ruh* (Rom.8:15; Gal.4:5-7), *Vaat edilen Ruh* (Elç.1:5), *Kutsallık Ruh* (Rom.1:4) ve *Yardımcı* (Yu.14:16, 26) vardır. Bu unvanları taşıyan Kutsal Ruh aynı zamanda İsa Mesih'i yüceltir, O'nu bizim yaşantımızda gerçek kılar ve etkinliğini yeryüzünde devam ettirir.

Yardımcı'nın diğer unvanları *Kutsal Ruh* (Ef.4:30), *İsa'nın Ruh* (Elç.16:7), *Mesih'in Ruh* (Rom.8:9), *İsa Mesih'in Ruh* (Flp.1:19) ve *Tanrı'nın Ruh*'dur (1Yu.4:2). Unvanlar farklı olsa da, hepsinin aynı şahıstan söz ettiği kuşkusuz bir şekilde sabittir. Farklı unvanlar sadece O'nun doğasının ve etkinliğinin farklı yönlerini tanımlar.

4. *Kişisel adullar*. Yuhanna 14,15 ve 16. bölümlerin Kutsal Ruh'a odaklandığına dikkat etmiş olabilirsiniz. Elçi Yuhanna'nın Kutsal Ruh'un kişiliğine dikkat çekmek için *kişisel adullar* kullanması önemlidir. Örneğin, Yuhanna 16:13'teki eril *ekeinos* adılı, Kutsal Ruh'tan söz etmek ve O'nun kişiliğini vurgulamak için kullanılmıştır. Aynı adıl, 1.Yuhanna 2:6,3:3,5,7 ve 16'da İsa Mesih için kullanılmıştır.

5. *Kişisel karşılıklar*. Son olarak, imanlılar Kutsal Ruh'a kişisel olarak karşılık vermektedir. Kutsal Yazılar'a göre, Kutsal Ruh sınılanabilir (Elç.5:9), kederlendirilebilir (Ef.4:30), O'na yalan söylenebilir (Elç.5:3), küfredilebilir (Mat.12:31,32), direnilebilir (Elç.7:51) ve hakaret edilebilir (İbr.10:29).

6 Aşağıdaki terimlerden hangileri Kutsal Ruh'u tanımlamak için kullanılabilir? Seçimlerinizin önündeki harfleri daire içine alın.

- a Yardımcı.
- b Rehber.
- c Kişiliği olmayan bir kuvvet.
- d Tanrı.
- e Savunucu.
- f Sınılanabilir.
- g Şahıs.
- h Öğretmen.

- ı Düşünebilir.
- i Mutlak hakim.
- j Hissedebilir.
- k Kendisine hakaret edilebilir.

Kutsal Ruh'un kişiliğini tanımak önemlidir. Üçlü Birlik'in bir üyesi olduğunu anladığımızda tapınmamıza, imanımıza, sevgimize ve saygımıza layık olduğunu görürüz. Amacımız Kutsal Ruh'un bize hakim olmasına, onuru ve yüceliği için bizi kullanmasına izin vermek olmalıdır.

KUTSAL RUH'UN ETKİNLİĞİ

Kutsal Ruh'un etkinliğinin bir yönünü gördük. Yaratılış sırasında Baba ve Oğul ile birlikte işlev görmüştü. Mezmur yazarı, Kutsal Ruh'un bu etkinliğini şöyle dile getiriyor: "Ruhunu gönderince var olurlar, yeryüzüne yeni yaşam verirsin" (Mez.104:30). Dikkat ederseniz, bu ayet Kutsal Ruh'un yaratılışla nasıl ilgilendiğini ve gözettğini gözler önüne seriyor.

Yeşaya peygamber, Tanrı'nın yaratılışta sergilenen sınırsız büyüklüğünden ve takdirinden (ilahi yönlendiriş ve gözetim) söz ederken şöyle soruyor: "RAB'bin düşüncesine kim akıl erdirebildi? O'na öğüt verip öğretebilen var mı?" (Yşa.40:13). Bu soru üzerinde düşünürken, insanın Tanrı'nın sırlarını bilme konusundaki sınırlarını görmeye başlarız. Belki Kutsal Ruh hakkında çok şey anlayamayız, ama yine de O'nun varlığını, bereketini ve gücünü hissederek kuşanabiliriz. Yelin sırlarını anlayamasak da esişinin etkilerini hissedebiliriz (Yu.3:8).

Sınırlı insan, sınırsız Ruh'un etkinliklerini tam olarak anlayamadığı halde, Kutsal Yazılar'da görülen işlevlerini inceleyebilir. Kutsal Yazılar Kutsal Ruh'un kişiliği ve etkinliğinin boyutları hakkında oldukça kapsamlı bir resim çizer. Kutsal Ruh'un 1) iman etmemiş dünyayla, 2) imanlı bireylerle ve 3) genel olarak kiliseyle ilişkilerindeki etkinliği üzerinde duracağız.

İman Etmemiş Dünyayla İlişkiler

Hedef 3. *Kutsal Ruh'un iman etmemiş dünyadaki, imanlılardaki ve kilisedeki işlevine ilişkin birkaç örnek seçin.*

Kutsal Ruh, yaratılış ve ilahi takdirin ötesinde, Kutsal Yazılar'a göre, imansız dünyada da etkindir. Yuhanna 16:8-11'de Kutsal Ruh, günah, doğruluk ve yargı konularında suçlu olduklarına dair insanları ikna eder.

1. *Günahlı olduklarına ikna eder.* İsa Mesih, Kutsal Ruh hakkında şöyle dedi: "O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir" (Yu.16:8-9). Kutsal Ruh insanları İsa Mesih'e iman etmedikleri için günahlı olduklarına ikna eder.

2. *Doğruluk konusunda ikna eder.* "doğruluk konusunda, çünkü Baba'ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz" (Yu.16:10). Kutsal Ruh insanlara Rab İsa Mesih'in doğruluğunu ve tüm diğer insanların doğru olmadıklarını açıklar. İsa Mesih'in günah üzerindeki zaferinden ötürü, Tanrı'nın günahkârları akladığını ve iman yoluyla doğru olmalarını sağladığını ortaya koyar.

3. *Yargı konusunda ikna eder.* "Yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor" (Yu.16:11). Kutsal Ruh, Mesih'in ölümü ve dirilişiyle dünyanın maruz kalacağı yargı arasındaki ilişkiyi gözler önüne serer. Mesih, ölecek ve dirilerek sonsuz mahvoluşa mahkûm olan Şeytan'ı alt etmiştir. Dolayısıyla çarım, günahın ücreti olan ölüm borcunun ödenmesidir. Aynı zamanda, iman eden herkesin günahlarının bağışlanması, günahın ve Şeytan'ın gücünün kırılmasıdır.

İsa Mesih'in Kutsal Ruh'un etkinliğine ilişkin öğretisi (Yu. 14:16-17,26; 15:26; 16:5-15), kendisi göğe alındıktan sonra, O'nun ve Baba'nın adına artık Ruh'un imansızlara tanıklık edeceği gerçeğini gösterir. Kutsal Ruh imansızları günahlı olduğuna ikna eder ve Mesih'e çeker (Yu.6:44). İmanlıları da aydınlatarak ruhsal sorumluluklarını gösterir (1Yu.1:9).

7 Aşağıdaki tümcelerden hangileri Kutsal Ruh'un iman etmemiş dünyada etkin olduğuna ilişkin DOĞRU örneklerdir? Seçtiğiniz şıkların önündeki harfi daire içine alın.

- a Kutsal Ruh, iman etmemiş bir kişiye aklanmanın tek yolunun Mesih'e iman etmek olduğunu gösterir.
- b Kutsal Ruh dünyadaki varlığıyla Şeytan'a karşı en son zaferi kazanmıştır.
- c Kutsal Ruh, Mesih'in günahın cezasını ilk ve son kez çektiğini göstererek imansızları ilahi yargıya ilişkin ikna edebilir.
- d Kutsal Ruh iman etmemiş kişiye günahını göstererek onu ikna eder.

İmanlılarla İlişkiler

Kutsal Ruh'un Yardımı

Hedef 4. *Kutsal Ruh'un imanlılara sunduğu altı yardım yolunu açıklayın.*

Kutsal Ruh'un imanlılara yönelik etkinliğini iki sınıfta inceleyelim: 1) Kutsal Ruh'un yardımı, 2) Kutsal Ruh'un vaftizi. İsa Mesih, öğrencilerinden ayrılmasının iyi olacağını, çünkü o zaman Kutsal Ruh'un onlara yardım edeceğini söyledi (Yu.16:7). İmanlıların Kutsal Ruh'tan ne kadar çeşitli şekillerde yardım alabileceğini görmek beni şaşırtıyor.

1. *Kutsal Ruh'un etkinliği aracılığıyla imanlı oluruz.* İman olarak, ruhsal yönden ölüydük, ama tövbe ve iman yoluyla Tanrı'ya yaklaştığımızda ruhsal olarak doğduk. Yeni birer yaratık olduk (2Ko.5:17). Tanrı'nın Ruhu yeniden doğmamızı sağladı ve bize yeni bir doğa verdi. İlahiyatçılar bu deneyime *yeniden doğmak* diyorlar (Yu.3:5-7; Ef.2:5 ve Tit.3:5).

2. *Kutsal Ruh bize tanıklık etmemiz için güç veriyor* (Elç.1:8). Müjde'yi başkalarıyla paylaşma kararı verdiğimizde sorunlar çıkar.

Koşullar, insanlar ve kötü ruhlar bize engel olmaya çalışır. Bu engellerin tümünü aşabilmek için özel bir güç gereklidir. Kutsal Ruh, etkili tanıklıkta bulunabilmemize yardımcı olan güç kaynağımızdır.

3. *Kutsal Ruh bize öğretmenlik yapar* (Yu.14:26; 15:26; 16:13). Toplumda ayrıcalıklı bir sınıfın üyesi olmayabilirim, ama Kutsal Ruh'tan yardım dilediğimde bana öğretmenlik yapacaktır. Başkalarına olduğu kadar bana da Tanrı'nın gerçeklerini açıklamaya isteklidir (1Ko.2:12-14).

4. *Kutsal Ruh bizim için aracılık yaparak yardımını sunar*. İhtiyaçlarımızı göksel Babamız'ın huzuruna getirir. Sizler de bazı durumlarda nasıl dua etmeniz gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Bazen içimizden hiç dua etmek gelmez. Böyle durumlarda Kutsal Ruh'un aracılığına güvenebiliriz (Rom.8:26).

5. *Kutsal Ruh Mesih'e benzeyen, zaferli bir yaşam sürebilmemiz için her gün bize rehberlik eder*. Yeniden doğduğumuz ve Kutsal Ruh'u aldığımız zaman, bizim iki doğamız olduğunu keşfederiz. Biri doğal ya da bedensel yönümüzle, diğeri ise ruhsal yönümüzle ilgilidir. Bedenimizin hâlâ benliğin ayartılarına maruz kaldığını görürüz. İçimizde iyilik ile kötülük arasındaki mücadele Romalılar 7'de ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Elçi Pavlus bu metinde şöyle der: "İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var, ama güç yok" (Rom. 7:18). Burada Kutsal Ruh'un yardımı olmadan nasıl bir yaşam sürüldüğünü ortaya koyan Pavlus, 8. bölümde zaferli bir yaşam ile Kutsal Ruh arasındaki bağlantıya 19 kez değinir. Kutsal Ruh'un imanlı yaşamındaki yönetimi günaha karşı zafer kazanmanın sırrıdır. Kutsal Ruh bizi ruhsal yönden geliştirmeye karardır ve bencil doğamızı nasıl alt edeceğini bize göstermek ister (Rom.8:1-14).

Kutsal Ruh'a yaşamımızda ne kadar yer ve önem verirsek, karakterimizi de o denli etkin bir şekilde belirlemiş oluruz. İnsan sabit alışkanlıklarla dünyaya gelmez. Karakter, tekrarlanan eylemlerin sonucunda oluşan alışkanlıklar bütünüdür. Yalnızca bedenini tatmin etmek amacıyla, doğal benliğin yönetiminde yaşayan bir kişinin karakteri çok çarpık ve itici olabilir. Oysa, Kutsal Ruh'un yönetimine izin veren ve böylece ruhsal bir yaşam süren kişinin karakteri, göre-

ceğimiz gibi çok farklı olacaktır. Elçi Pavlus'un bize sunduğu çözüm şudur: "Şunu demek istiyorum: 'Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz'" (Gal.5:16).

6. *Kutsal Ruh Hıristiyan yaşamında ürün verilmesini sağlar.* Bir arkadaşım, Kutsal Ruh'la yakın bir ilişkisi olan kişilerin, neden kendi ruhsallıklarıyla övündüklerini sormuştu. Kutsal Ruh'un kendi kendisiyle övünemeyeceğini belirtmişti. Onunla aynı fikirdeydim. Benlikten (benliğin arzularına teslim olmaktan) ve sığ ruhsallıktan kaçınmak için Kutsal Ruh'un izinde yürümeliyiz.

Kutsal Ruh'un izinde yürümek, sürekli olarak O'na bağımlı olmak ve yaşamın her alanında O'nun kurtuluş sağlayacağına güvenmektir. Günahsız bir mükemmelliğimiz olmayacaktır, ama Kutsal Ruh ile dolu ve O'nun yönetiminde bir yaşam sürersek değişeceğiz. Benliğin işlerini sergilemek yerine (Gal.5:19-21), Kutsal Ruh'un ürününü vereceğiz: "Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özenetimidir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur" (Gal.5:22-23). Bu ürün ya da nitelikler Kutsal Ruh'un vasıflarıdır. Tavırlarımızı, ilişkilerimizi ve eylemlerimizi dikkatle incelemeli, bu vasıfların ve ürünün bulunup bulunmadığına bakmalıyız.

8 Aşağıdaki altı sözcüğe dayanarak Kutsal Ruh'un imanlılara yardımcı olmak için kullandığı altı yolu açıklayın.

- a Yeniden doğmak:.....
- b Tanıklık etmek:
- c Öğretiş vermek:
- d Aracılık etmek:
- e Rehberlik:
- f Ürün:

*Kutsal Ruh'un Vaftizi***Hedef 5.** *Kutsal Ruh'un vaftiziyle ilgili terimleri tanımlayın.*

Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'un imanlıyla yakın ilişkisini betimlemek için çeşitli tanımlayıcı terimler kullanır. Bunlardan biri, 'içine batmak' anlamına gelen *vaftizdir* (Mat.3:11; Elç.1:5). Suya batan bir kişiye ne olur? Baştan aşağı ıslanır! Her yanına su değer. Bizim gibi sıradan insanların Tanrı'ya doyabileceğini (tümüyle dolabileceğini) bilmek ne kadar muhteşem!

İmanlıyla Kutsal Ruh'un ilişkisini tanımlayan diğer bir terim ise, *dolmaktır* (Elç.2:4; 4:31). Dolu bir kâsenin daha fazla alması mümkün değildir. Aynı şekilde, Kutsal Ruh da bizi gücü ve yüceliğiyle tümüyle doldurmak ister. Böylece, Tanrı'yı hoşnut edecek ve Mesih'in bedeninde etkili bir şekilde hizmet edecek gücümüz, bilgeliğimiz ve meshedişimiz olacaktır. Bizler de ilk imanlılar gibi Kutsal Ruh'la tekrar tekrar dolabiliriz. Bizim kapasitemiz büyüdükçe, O'nun doluluğunu daha derin bir şekilde yaşamamız mümkün olacaktır. İmanlılara, "Kutsal Ruh'la dolu olun!" buyruğu verilmiştir (Ef.5:18). Kutsal Ruh'la dolmak yüreğimizin arzusu ol-sun!

Kutsal Ruh'un bize yardım etme yollarından biri de üzerimize *dökülmesidir* (Yoel.2:28-29). Yoel peygamber, çiftçilerin özlemle beklediği ve ürünlerin hasat zamanına kadar yetişmesini sağlayacak olan bahar yağmurlarından söz eder. Bizler de Kutsal Ruh'un kiliselerimizin ve yaşamlarımızın üzerine aynı şekilde dökülmesini, Tanrı'nın yüceliğinin görünmesini arzulamalıyız.

İncil'e göre Kutsal Ruh'un yaşantımızda özel bir etkinliğinin görülmesi gereklidir. Bununla birlikte, Kutsal Ruh'un vaftizi, Ruh'un izinden yürüme sürecimizin doruk noktası olarak görülmemelidir.

Elçilerin İşleri'ndeki imanlıların yaşadığı deneyime baktığımızda, ilk vaftizden sonra (Elç.2) Kutsal Ruh'la tekrar dolduklarını görürüz (Elç.4:31). Kutsal Ruh'taki yaşama kavuştuktan sonra O'nun izinden yürümeye ve ruhsal yönden olgunlaşmaya başladılar. Örneğin, 2.Korintliler 3:18; Romalılar 8:29; 2.Petrus 3:18'i karşılaştırın. Kutsal Ruh'la yaşadığımız bu ilişki her gün daha da güzelleşmelidir.

Zaman geçtikçe ruhsal gelişim de ilerlemelidir. Bizler de iyi bir işe başlamış olan Kutsal Ruh, biz O'nun izinden yürüdüğümüz sürece bunu kurtuluşa eriştirecektir (Flp.1:6).

9 Aşağıdaki boşlukları şu terimleri en iyi tanımlayan tanımlarla doldurun: **Vaftiz, doluluk, dökülme.**

- a** İlahi bakış açısından Kutsal Ruh'un vaftizi
..... olarak görülür.
- b** Kutsal Ruh'taki yaşama adım atmak isteyen ve henüz vaftiz olmamış olan imansızların Kutsal Ruh'un
.....ihtiyacı vardır.
- c** İmanlı kişinin Kutsal Ruh'la ilişkisinde sürekli yenilemesi gereken yön Kutsal Ruh'un
.....

Kutsal Ruh'un Simgeleri

Hedef 6. *Rab'be daha iyi hizmet edebilmeniz için Kutsal Ruh'un her simgesinin ardındaki kavramın yaşamınıza nasıl uygulanabileceğini belirtin.*

Kutsal Ruh öğretisi üzerindeki bir incelemeyi, Ruh'un etkinliğinin bazı yönlerini tanımlayan Kutsal Kitap simgelerine değinmeden sonuçlandıramayız. Aşağıdaki ayetlerin hepsine bakın ve simgenin nasıl kullanıldığını keşfedin.

<i>Ayet</i>	<i>Simge</i>	<i>Tanım</i>
1. Matta 3:11	Ateş	Ateş pak olmayan şeyleri yakıp tüketir.
2. Matta 3:16	Güvercin	Güvercin yumuşak huyluluğun simgesidir.

- | | | |
|---|---|---|
| 3. 1.Krallar 19:16;
1.Yuhanna 2:20 | Yağla Meshetmek
Kutsal Ruh'un
meshedişi | Eski Antlaşma kral-
ları ve peygamberle-
ri Rab'bin hizmetine
kabul edildiklerinin
bir işareti olarak ge-
nellikle yağla
meshedilirlerdi. |
| 4. Luka 11:13 | Armağan | Kutsal Ruh bize Ba-
ba'nın armağanıdır. |
| 5. Yuhanna 7:37-39 | Diri su ırmakları | Kutsal Ruh bizi yeni
bir yaşamın canlılı-
ğıyla doldurur. |
| 6. 2.Korintliler 1:22;
Efesliler 1:13-14 | Mühür ya da pe-
şinat | Kutsal Ruh Baba'yla
sonsuz yaşamımızın
bir güvencesi olarak
bize verilmiştir. |
| 7. Yuhanna 20:22;
Hezekiel 37:9,14 | Soluk, yel | Kutsal Ruh bize ya-
şam veren Tanrı so-
luğudur. |

10 Not defterinize simgelerin listesini yapın. Rab'be daha iyi hizmet edebilmek için her simgenin ardındaki kavramın yaşamınıza nasıl uygulanabileceğini belirtin. Bu alıştırma, Kutsal Ruh'un etkinliğiyle ilgi bazı gerçekleri ve bundan kaynaklanan sevinci yaşamınızda keşfetmenizi sağlayacaktır.

Kutsal Ruh'un Kiliseyle İlişkisi

Hedef 7. *Kutsal Ruh'un imanlıya sunduğu imkânlar ile imanlının bunlara verdiği karşılıkları eşleştirin.*

Kutsal Ruh'un imanlılarda ve imansızlardaki etkinliğini incelemek, O'nun Mesih'in bedeninde nasıl etkin olduğuna ilişkin fikir edinmemiz için temel oluşturur.

Eski Antlaşma döneminde, Tanrı'nın halkı Kutsal Ruh'un bazı seçilmiş kişileri meshetmesinden büyük bereket aldılar. Ancak, İncil

döneminde bu etkinliğin çok daha belirgin olduğunu, imanlı grupları için süregelen ve sınırsız olduğunu görüyoruz. Kutsal Ruh'un İncil'deki hizmetinin neden Eski Antlaşma dönemindeki etkinliğinden neden ve nasıl farklı olduğuna bakalım.

İsa Mesih vaftiz olduğu zaman, Vaftizci Yahya İsa'nın Kutsal Ruh ile vaftiz edeceğini duyurdu (Yu.1:33). İsa kurtuluş sürecinin sonunda, izleyicilerinin Kutsal Ruh'la vaftiz olmaları ve Yardımcı'yı almaları için yolu açtı. Kutsal Ruh İsa Mesih'in temsilcisi olarak, sonsuza dek imanlılarla beraber olacaktı (Yu.14:16). İsa dirilişten sonra, öğrencilerine birkaç gün içinde Kutsal Ruh'la vaftiz olacaklarını ve güçle kuşanacaklarını bildirdi (Elç.1:5,8).

Eski Antlaşma'da, özel bir görev için verilen özel meshedişin aksine, Kutsal Ruh'un vaftizi, bütün imanlıların etkili ve tutarlı bir ruhsal yaşam sürerek hizmet etmelerini sağlayacaktı. Ruh'un varlığı, Eski Antlaşma'da olduğu gibi özel bir görevle ya da belli bir durumla sınırlı olmayacaktı. Daima Mesih'e iman eden kişilerde yaşayacaktı (Yu.7:38-39; 14:17). Kutsal Ruh'un imanlılarda varlığı ve gücü çarpıcı bir gelişmeye yol açacak, İsa'yı izleyenler inançlarını ve deneyimlerini başkalarıyla paylaşacaklardı.

Dolayısıyla, İncil döneminde Kutsal Ruh imanlılarda yaşar, onların kutsal bir yaşam sürmelerini ve Tanrı'ya hizmet edebilmelerini sağlar. Artık, Eski Antlaşma döneminde olduğu gibi dışsal bir örnek (Kutsal Yasa) doğrultusunda yaşamak, Yasa'yı kendi imkânlarıyla ve iyi niyetleriyle yerine getirmeye çalışmak zorunda değildirler. Kilisenin üyelerinde yaşayan ve onları imanlı topluluğunun etkinliklerinde yönlendiren Kutsal Ruh, Tanrı'nın isteğini ve tasarısını yeryüzünde yerine getirmiş olur.

11 Sağdaki dönemlerle Kutsal Ruh'un insanların yaşamındaki etkinliğini tamamlayan soldaki tanımları eşleştirin.

- ... a Kutsal Ruh'un kişileri belli bazı hizmetler için meshetmesi ve sonra onlardan ayrılma
- 1) Eski Antlaşma
2) İncil
- ... b Kutsal Ruh'un Mesih'e iman eden herkeste yaşaması

- ... c Ruh'un içsel ve kişisel varlığı.
- ... d Ruh'un dışsal ve insanlardan uzak varlığı.
- ... e İnsanların Mesih'e iman ederek Kutsal Ruh'la vaftiz olmaları.
- ... f Ruh'un belli bazı kişileri çeşitli nedenlerle geçici olarak meshetmesi.

İsa Mesih'in izleyicileri yalnızca etkin *tanıklar* olmakla kalmayıp Müjde'yi başarılı bir şekilde *savunabilecek* güce de kavuştular. Bu gerçek, Markos 13:9-11'in doğrudan doğruya gerçekleşmesidir. Elçi Petrus, kendisini güçsüz hissetmiş ve İsa'yla ilişkisini savunamamıştı (Mat.26:69-75). Ancak Mesih'in dirilişine tanık olduktan ve Pentikost Günü'nde Kutsal Ruh'la dolduktan sonra, Müjde'yi cesaretle yaymaya başladı (Elç.2) ve inancını cesaretle savunmaya başladı (Elç.4:8-20).

Bunlara ek olarak, Kutsal Ruh kilisenin *müjdeleme hizmetini* destekler, Mesih'in kullarına nereye gitmeleri ve nereye gitmemeleri gerektiğini gösterir (Elç.13:2; 16:6-7). Kutsal Ruh'un etkinliği sayesinde, ilk imanlılar kilisenin hizmetinin devamını sağlayacak ve Müjde'nin herkese yayılmasını sağlayacak önemli merkezlere ulaştılar (Mar.16:15). Kilisenin bu ilk müjdeleme girişiminde, Kutsal Ruh Pavlus'u ve Barnaba'yı hizmet amacıyla ayırdı ve görevlendirdi (Elç.13:2).

Kutsal Ruh kilisenin uygun bir şekilde yönetilmesini sağlar. Kilise geliştikçe, ulusal, kültürel ve dinsel sınırları aştıkça, Kutsal Yazılar ve imanlı sevgisiyle ilgili bazı soruların yanıtlanması gerekiyordu. Doğal insan önyargıları Mesih'in bedeninin birliğini tehdit ediyordu. Ancak Kutsal Ruh, Yakup'un ve elçilerin bu zorlukları çözümlenmelerini ve bilgece öğütler vermelerini sağladı (Elç.15:28-29). Böylece kilise hızla gelişmeye devam etti, birlik ruhunun kökleşmesine tanık oldu.

Kutsal Ruh, Elçi Pavlus'a ve diğer öncülere yön verdi, yüreklen-dirdi, teselli etti, sağlam öğretide güçlendirdi, uyardı ve mektuplar aracılığıyla kilisede düzeni sağladı. Örneğin, Elçi Pavlus sosyal so-

rumluluklar ve davranışlarla ilgili olarak Korint kilisesindeki sorunlarla mücadele ediyordu (1Ko.7:40). İbraniler Kitabı, terbiye ve disiplinin Tanrı'nın imanlıları ruhsal olgunluk yolunda geliştirme sürecinin bir parçası olduğunu belirtir (İbr.12:4-11).

Kutsal Ruh olgunlaşma sürecinde de tümüyle bilge bir yönetici gibi işlev görür, dünyadaki ve Mesih'in Bedeni olan kilisedeki tasarısı doğrultusunda her imanlıyı armağanlarla donatır. Romalılar 12:4-8, 1.Korintliler 12:1-28 ve Efesliler 4:11-16'yı karşılaştırın. Elçi Pavlus şöyle der: "Çeşitli etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır. Herkesin ortak yararı için herkese Ruh'u belli eden bir yetenek veriliyor" (1Ko.12:6-7).

Dolayısıyla, Kutsal Ruh kiliseye aşağıdaki imkânları sağlar.

1. Müjdeleme gücü.
2. İmanı savunmak için bilgelik ve cesaret.
3. Mesih'in tüm bedenine hizmet edebilmek için uygun armağanlar.
4. Hizmetleri devam ettirmek için insanların önderliği.
5. Yüce Görevi yerine getirebilmek için vizyon ve esin.

12 Kutsal Ruh'un sağdaki hizmetleriyle soldaki her tanıma en uygun düşen imanlı karşılığını eşleştirin.

- | | | |
|-------|---|---|
| ... a | İmanlılar imansızlara ulaşma fırsatlarının farkına varırlar ve bunu arzulurlar. | 1. Yaşam ve hizmet için temel gücü sağlar. |
| ... b | Kilisedeki imanlılar birlik içinde tek bir beden olarak işlev görür, her biri kendilerine verilen özel hizmeti devam ettirir. | 2. Armağanlar verir.
3. Yön ve vizyon verir. |
| ... c | İmanlılar Kutsal Ruh'la vaftiz olurlar. | 4. Sorunları çözümler.
5. Bilgelik ve cesaret verir. |
| ... d | İmanlılar Müjde'yi savunma imkânına kavuşurlar. | |

... e İmanlılar zorluklar ve kararlarla karşı karşıya kaldıklarında Kutsal Yazılar'a ve duaya güvenirler.

Ruhsal yaşam, güç, vizyon, etkili hizmet, sınanma zamanlarında yardım, kişisel zafer ve olgunluk için Kutsal Ruh'a ne kadar bağımlı olmamız gerektiğini görüyor musunuz? Kutsal Ruh'a tapının. Yaşamınızdaki varlığından zevk alın. O'nun istediği gibi ruhsal bir kişi olmak üzere gelişmeyi ve olgunlaşmayı arzulayın. Sizinle beraber yaşamaya gelen Kutsal Ruh'un her zaman farkında olun. O'nun sesine, yönlendirişine, sizi düzeltmesine ve öğütlerine karşı duyarlı olun. Her düşüncenizde konuşmanızda ve eyleminizde Kutsal Ruh'un yaşamınızdaki önderliğinin bilincinde olun. O zaman ruhsal gönenç içinde olacaksınız ve yaşamınız başarılı olacaktır.

5. derse geçmeden önce 1. Ünite için ünite öğrenci raporunuzu tamamlayın ve yanıt kağıdını İCI eğitmenine verin.

Sınav

DOĞRU-YANLIŞ. Tümce doğruysa, boşluğa **D** harfini, yanlışsa **Y** harfini yerleştirin.

- ... 1 Tanrılığın sonsuzluk, her şeye gücü yetme, her şeyi bilme gibi vasıfları Kutsal Ruh'a uygulanabilir.
- ... 2 Elçi Pavlus'un yazılarında geçen ve yalnızca Tanrı için kullanılan *Rab* terimi, Kutsal Ruh için kullanılır.
- ... 3 Elçisel kutsama ve vaftiz formülü, Üçlü Birlik'in üyelerinin eşit olduklarını gösterir.
- ... 4 Kutsal Ruh, yel özellikleri taşıyan ve kişiliği olmayan bir varlıktır.
- ... 5 Kişisel eylemler, kişisel unvanlar, kişisel bağlantılar, kişisel adılar ve kişisel karşılıklar Kutsal Ruh'un kişiliği olduğunu ortaya koyar.
- ... 6 Bizler sınırlı, Kutsal Ruh ise sınırsız olduğundan, O'nun kimliği ve etkinliğiyle ilgili hiçbir şeyi anlayamayız.
- ... 7 Kutsal Ruh kutsallıktan uzak ve günahlı insanlarla uğraşmaz.
- ... 8 Kutsal Ruh imanlılar için aracılık ederek onlara özel yardımını sunar.
- ... 9 Elçi Petrus, herhangi bir imanlının kişisel deneyiminin, iman ve uygulama konusunda Kutsal Kitap'tan daha güvenilir bir rehber olduğunu öğretti.
- ... 10 Eski Antlaşma'daki İsrail halkıyla İncil'deki kilise arasında Kutsal Ruh'un hizmeti açısından temel fark, Kutsal Ruh'un İncil'e bağlı imanlılarda yaşamasıdır.
- ... 11 Kutsal Ruh'un etkinliği, sadece Müjde'yi duyulmamış olan yerlere götürmek ve hükümet yetkililerinin huzurunda savunmaktan ibarettir.
- ... 12 Kutsal Ruh, sorunlu durumlarda güvenilir bir yöneticidir.
- ... 13 Kutsal Ruh imanlıya günahlı doğa üzerinde zafer kazandırdıkça, imanlı daha da Rab'be benzer olacaktır.

- ... **14** Kutsal Ruh'ta yaşam, Kutsal Ruh'la dolduğumuz zaman başlar.
- ... **15** Kutsal Ruh'la vaftiz olan bir imanlı, kusursuz ruhsal olgunluğa erişmiş demektir.
- ... **16** Kutsal Ruh'un vaftizi, Ruh'ta yaşamın ve gelişmenin temelidir.
- ... **17** Kutsal Ruh bize Baba'yla sonsuz yaşamın güvencesi olarak verilir.
- ... **18** Yağla meshedilmek Kutsal Ruh'un paklığını temsil eder.
- ... **19** Kutsal Ruh'un vaftizi Kutsal Yazılar'da diri yaşam sularına benzetilir.
- ... **20** Kutsal Ruh'un imanlıda yaşaması, imanlının daima kutsal ve son derece etkili olacağına güvencesidir.

Çalışma sorularının yanıtları

- 1 a** 4) Sonsuzluk
b 3) Her yerde bulunma
c 1) Her şeye gücü yetme
d 2) Her şeyi bilme

7 a, c, ve d doğrudur. **b** şıkkı yanlıştır. (İsa Mesih ölümü ve dirilişiyle Şeytan'a karşı zafer kazanmıştır.

2 a), c) ve d) Kutsal Ruh'un Tanrılığının kanıtlarıdır. **b** şıkkı ise Tanrılığın kanıtı değildir – Yardımcı terimi Kutsal Ruh'un çok sayıda işlevinden biridir.

8 Sizin yanıtınız. Yanıtınız aşağıdaki şıklara benzer olmalıdır:

- a** Kutsal Ruh, yeniden doğuş aracılığıyla bizi Tanrı'nın ev halkına dahil eder.
b Bize müjdeleme gücü verir.
c Bizi eğitir.
d Bizim adımıza Baba'ya dua eder (bizim için aracılık eder).
e Kutsal Ruh'a izin verirsek, Mesih'e benzer ve zaferli bir yaşamda bize öncülük edecektir.
f O'na yaşamımızı verirken içimizde ruhsal meyve üretiyor.

- 3 a** 2) Kutsal Ruh'un yeryüzündeki etkinliği.
b 3) İlahi mutlak hakimiyet.
c 4) Üçlü Birlik üyelerinin ilahi eşitliği.
d 1) Yaratılıştaki Üçlü Birlik üyelerinin çoğulluğu.
e 4) Üçlü Birlik üyelerinin ilahi eşitliği.

- 9 a** dökülüş.
b Vaftizine
c doluluğudur.

- 4 a** 3) İrade.
b 1) Akıl.
c 2) Duygular.

10 Yanıtınız benimkine benzer olabilir:

- Ateş:* Kutsal Ruh beni arıyor.
Güvercin: Beni yumuşak bir şekilde yönlendiriyor.
Meshetme yağı: Kutsal Ruh etkili bir hizmet sunabilmem için beni meshediyor.
Armağan: Kutsal Ruh bana Baba'dan gelen iyi bir armağandır.
Yaşam suyu: Beni dolduruyor, yaşam veriyor.
Mühür ya da peşinat: Kutsal Ruh, Tanrı'nın sınırsız egemenliğine ortak olduğuma dair O'nun güvencesidir.
Suluk, yel: Kutsal Ruh bana sonsuz yaşam veriyor (bu yaşamı üzerime üflüyor).

5 Bunlar, kişilikten yoksun bir kuvvet tarafından değil, yalnızca kişiliği olan bir Varlık tarafından gerçekleştirilebileceğini ortaya koyar. Bu nedenle, Kutsal Ruh'un kişiliği olduğunu ortaya koyarlar.

- 11 a** 1) Eski Antlaşma
b 2) İncil
c 2) İncil.
d 1) Eski Antlaşma
e 2) İncil.
f 1) Eski Antlaşma

6 c (Kişiliği olmayan bir kuvvet) dışında kalan bütün şıkları daire içine almalıydınız.

- 12 a** 3) Yön ve vizyon verir.
b 2) Armağanlar verir.
c 1) Yaşam ve hizmet için temel gücü sağlar.
d 5) Bilgelik ve cesaret verir.
e 4) Sorunları çözümler.

Ünite 2

Tanrı'nın Kulları



Ders 5

Melekler: Karanlığın Orduları Ve Işığın Orduları

Gecenin bir vakti, evimin yakınlarında çatışan birliklerin silah sesleriyle uyandım. Eşim ve ben tepemizde uçuşan bombalardan korunmak için sığınak aradık. Askerlerin masum sivillerden yiyecek aldıklarını gördüm. Savaşın nefret ediyorum!

Düşmanın saldırısına uğrayan iyi ve bilge bir yönetici ne yapmalıdır? Eğer gerçekten halkını düşünüyor, onların canını önemsiyorsa, düşmana karşı koymalıdır. Karşı koymazlarsa başlarına neler geleceğini bilir!

Ruhsal dünyadaki durum bir anlamda buna benzer. Şeytan'ın karanlık güçleri, savunmamızı yarmaya ve bizleri ruhsal olarak öldürmeye çalışırlar. Tanrı'ya güvendiğimiz sürece güvendeyiz. Tanrı'nın daha büyük olan ruhsal güçleri, düşmanımız olan İblis'le mücadele-mizde bize yardımcı olacaklardır. Meleklerle ilgili çalışmamızı, böyle bir ruhsal savaş çerçevesinde yapacağız.

Birinci ünite, Tanrı'nın evren üzerindeki mutlak hâkimiyetini öğrenmiştik. Şimdi ise O'nun ilahi yönetimine, meleklerle, insanlara ve günah sorununa bakacağız. Bundan sonraki üç derste, yalnızca günahın nedenini görmekle kalmayıp Tanrı'nın kulları için ne denli kapsamlı sonuçlara yol açtığını inceleyeceğiz.

Bu ders Kralımız ve O'nun buyruğundaki meleklerle ilgilidir. Çalışmamız sırasında, O'nun kurtulmuş olanları en son zafere götürdüğünü görebilmeniz ve bunu takdir edebilmeniz için dua ediyorum!



Ders taslağı

Meleklerin Doğası
Meleklerin Ahlâksal Karakteri
Meleklerin Sayısı
Meleklerin Organizasyonu ve Etkinliği

Ders hedefleri

Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmalısınız:

- Kutsal Yazılar'a dayanarak meleklerin doğasını, sıfatlarını, sayısını, organizasyonunu, etkinliklerini ve ahlâksal karakterini tanımlayabilmek.
- Şeytan'ın ve buyruğundaki kötü meleklerin kökenini ve doğasını açıklayabilmek.
- Tanrı'nın her şeye yeten gücünün imanlılara kötülüğün güçlerine karşı son zafer güvencesi verdiğini Kutsal Yazılar'a dayanarak kanıtlayabilmek.
- Meleklerin yardımını ve hizmetini daha çok takdir edebilmek.

Öğrenme etkinlikleri

1. Bu dersin temeli için Efesliler 6:10-18, 2.Petrus 2:1-22 ve Yahuda mektubunu okuyun.
2. Birinci derste verilen sürece bakarak dersi tamamlayın. Bu dersi anlamanıza yardımcı olacak çok sayıda önemli ayet var. Bunların hepsini okuyun ve bütün çalışma sorularını yanıtlayın. Sonra da her zamanki gibi sınavı tamamlayın.

Anahtar sözcükler

alem	insanüstü	şeytani
aracılar	isyan	varsaymak
akılcı	kullar	yüceltilmiş
göksel	müdahale	
gözaltı	onaylanmış	

Ders metni

MELEKLERİN DOĞASI

İbraniler mektubunda şöyle bir buyruk vardır: “Konuksever olmaktan geri kalmayın. Çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler” (İbr.13:2).

Bu ayette meleklerin sıra dışı doğasını yansıtan bir gerçek görüyoruz. Sıra dışı oldukları için, melekler insanlara gizemli görünür. Hem Eski Antlaşma hem de İncil bu gerçeği tekrar tekrar gözler önüne serer.

Kutsal Yazılar’da meleklerin varlığını gözden kaçırmak mümkün değildir. Kutsal Kitap’ta meleklerle ilgili neler öğrenebiliriz? Meleklerin kökeni nedir? Ne gibi vasıfları vardır? Bu soruların yanıtlarını bulmak, meleklerin amacını ve yaşamlarımızdaki önemini görebilmemizi sağlayacaktır. Kutsal Kitap’ın meleklerin kökeni (başlangıcı) ve vasıflarıyla ilgili hangi gerçekleri sunduğuna bakalım.

Meleklerin Kökeni

Hedef 1. *Meleklerin kökeni ve vasıflarıyla ilgili tümceleri tamamlayın ve seçin.*

Melekler nedir? Melekler, Tanrı'nın yarattığı sınırlı doğaya sahip haberciler ya da hizmetkârlardır. Güç ve zekâ açısından insandan daha üstündürler. Bazı melekler kutsallıkları sayesinde ve Tanrı'nın isteğini gönüllü olarak yerine getirerek Tanrı'nın tasarısına hizmet ederler. Tanrı'ya karşı başkaldıran diğer melekler ise sonsuza dek O'nun huzurundan kovulmuşlardır. Sonsuza dek kovulmak, Tanrı'nın günahlı insana karşı Mesih İsa'daki kurtuluş aracılığıyla sağladığı özel lütfun bir göstergesidir.

Kutsal Kitap'ın özgün dilinde *melekler* terimi *haberciler* anlamına gelir. *Haberci* bazen insandır (Mal.2:7'deki bir kâhin), bazen de kişiliği olmayan etkenden mecazi olarak söz etmek için kullanılır (Mez.104:4'teki rüzgarlar). Bu sözcük çeşitli şekillerde kullanıldığı için doğru anlamı belirlemek için her durumda bağlamı dikkate almalıyız. Ancak Kutsal Kitap'ta geçen melekler ifadesi, genellikle Tanrı'nın özel habercileri olan ruhsal ve doğüstü varlıkları belirtmektedir.

Melekler nereden geldi? Mezmur yazarı, güneş, ay, yıldızlar gibi göksel cisimler gibi meleklerin ve tüm diğer göksel varlıkların Tanrı tarafından yaratıldığını söyler (Mez.148:2-5). Elçi Yuhanna Tanrı'nın yaratıcı etkinlikleriyle ilgili şunları söyler: “Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı” (Yu.1:3). Kutsal Yazılar her şeyin varoluşunu Tanrı'ya bağladığı için meleklerin de yaratılmış olduklarını biliyoruz. Aşağıdaki ayetler bu gerçeği açığa vuruyor.

1 Aşağıdaki tümceleri tamamlayın.

- a** Koloseliler 1:16'ya göre, Rabbimiz İsa Mesih (melekler de dahil olmak üzere) yarattığını söylüyor.
- b** 1.Timoteos 6:13-16'ya göre, yalnızca Tanrı (melekler de dahil olmak üzere) her şeye verir.

Meleklerin tam olarak ne zaman yaratıldıklarını bilmiyoruz, çünkü Kutsal Kitap'ta zaman belirtilmez. Ancak, Yaratılış 3'ten önce yaratıldıklarını biliyoruz, çünkü kendisi de bir melek olan Şeytan insanlık sahnesinde görüldü. Akıl sahibi tüm varlıklar gibi, melekler de ölümsüzdü; yani varoluşları asla son bulmayacaktı (Luk.20:36).

2 Kutsal Kitap'ta meleklerin kökeniyle ilgili kanıtlara baktığımızda,

- a) öncesizlikten beri varolmuş ölümsüz varlıklar olduğunu görürüz.
- b) yaratılmış ölümsüz varlıklar olduğunu görürüz.
- c) insanlar gibi ölümlü varlıklar olduklarını, ama daha büyük güç ve bilgeliğe sahip olduklarını görürüz.
- d) Tanrı'ya benzer varlıklar olduklarını görürüz.

Meleklerin Vasıfları

Meleklerin kökenini incelerken, onların bir vasıflarına dikkat çektik: Melekler *yaratılmıştır*. Kutsal Yazılar'a baktığımızda, başka vasıflar da görüyoruz.

Melekler *ruhsal varlıklardır*. İbraniler 1:14'te şunlar yazılıdır: "Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir?" İnsanlar *ruh* olarak tanımlanamaz, çünkü beden ve ruh olmak üzere iki yönlü doğaları vardır. Melekler ruh oldukları için onların fiziksel bedenleri olduğunu söyleyemeyiz. Efesliler 6:12'de de aynı gerçeği görüyoruz: "Savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümlerlere, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır." Bu ayet Şeytan'a hizmet eden kötü meleklerden söz ediyor.

Kutsal Yazılar, meleklerin sık sık kendilerini insan suretinde gösterdiklerini ortaya koyar (Hak.6:11-24; Yu.20:12), ama bu olağandışı görünüşler, onların varolmak için fiziksel bedenlere ihtiyaç duydıkları anlamına gelmez. İnsan görünümüne bürünmelerinin nedeni, insanlarla iletişim kurmaktır. Varolmak için fiziksel bedenlere gerek duymadıkları için, melekler gelişmez, yaşlanmaz ya da ölmez.

Melekler *kişiliği olan* varlıklardır. Akıl, duygular ve irade gibi temel kişilik vasıflarına sahiptirler. Eski Antlaşma döneminde yaşamış bazı kişiler meleklerin düşünme yetilerine tanık olmuşlardır (2Sa.14:20). Luka 4:34, kötülüğe hizmet eden meleklerin bile, bilgide insanlardan üstün olduklarını gösterir. Vahiy 12:12, kötülüğe hizmet eden bir meleğin duygularını dışa vurduğunu ortaya koyar (öfke ya da kızgınlık). İsa Mesih, Luka 15:10'da kutsal meleklerin duygularını çok olumlu bir şekilde (sevince) ifade ettiklerini söylemiştir. Elçi Pavlus, İblis'in insanlara kendi istediğini yaptırmak için tuzak kurduğunu belirtir (2Ti.2:26). Bu ayetler meleklerin kişisel doğasını açıkça gözler önüne seren örneklerdir.

Melekler *cinsiyetsizdir*. Her ne kadar bazılarının eril adları olsa da (Cebrael ve Mikail), meleklerin cinsiyetleri yoktur. Kutsal Kitap meleklerin evlenmediğini söyler (Mat.22:30). Melekler üreyerek çoğalmadıklarından, onları ırksal sınıflandırmaya tabi tutamayız. Nitekim, Eski Antlaşma'da *Tanrı'nın oğulları* olarak nitelendirildikleri halde, hiçbir yerde *meleklerin oğullarından* söz edilmiyor (bkz. Eyü.1:6; 2:1; 38:7).

Daha önce de gösterdiğimiz gibi, meleklerin zekâsı insanüstüdür. İsa Mesih meleklerin kapsamlı bilgiye sahip olduklarını ima etti: "O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez" (Mat.24:36). Ancak, bilgileri insanüstü olsa da sınırlıdır. Elçi Petrus, gelecek yücelikten söz ederken şöyle dedi: "Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar" (1Pe. 1:12).

Meleklerin vasıflarını yakından incelediğimiz zaman, güçlerinin diğer vasıflarından daha çok vurgulandığını görürüz. Elçi Petrus, meleklerin insanlardan daha güçlü olduklarını belirtir (2Pe.2:11). Mezmur yazarı da şöyle der: "RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri, O'nun sözünü dinleyen, söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!" (Mez.103:20). Elçi Pavlus da onları "güçlü melekler" diye niteler (2Se.1:7).

Kötü melekler söz konusu olduğunda (bu konuya daha sonra eğileceğiz), vurgulanan vasıf yine güçtür: "Bu dünyanın egemeni" (Yu.12:31); "güçlü bir adam" (Luk.11:21); "karanlığın egemen olduğu saat" (Luk.6:12); "karanlık dünyanın güçleri" (Ef.6:12); "düş-

manın bütün gücünü” (Luk.10:19). Şeytan İsa Mesih’i ayartırken, O’na dünyanın bütün egemenliklerini gösterdi ve şöyle dedi: “Bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim. Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm” (Luk.4:6).

Meleklerin bilgi ve güçleri insanüstü olsa da, *bu vasıfların sınırlı olduğunu vurgulamalıyız*. Bu çağın sonunda Şeytan’ı bağlayıp dipsiz derinliklere atmak için bir melek yeterli olacaktır (Va.20:2-3). Ancak oraya atılmadan önce, Şeytan ve melekleri, Mikail ve melekleriyle savaşıacaktır. Şeytan göklerdeki savaşı kaybedecek ve oradan atılacaktır (Va.12:7-9). Daniel 10’a göre, iyi ve kötü melekler, insanların ve ulusların etkinliklerine karşı savaş vermektedirler. Ne Mikail’in (Yah.9) ne de Şeytan’ın (Eyü.1-2) gücü sınırsızdır.

Meleklerin sınırlı olduğuna ilişkin başka bir kanıt da *her yerde bulunmamalarıdır*. Tanrı Şeytan’a nereden geldiğini sorduğu zaman şöyle bir yanıt aldı: “Dünyada gezip dolaşmaktan” (Eyü.1:7; 1Pe. 5:8). Rab’bin melekleri, “Dünyayı dolaştık” dediler, “İşte bütün dünya esenlik ve güvenlik içinde!” (Zek.1:11). Meleklerin dolaşmaları zaman alır ve hatta gecikmeler olabilir (Dan.10:5; 12-14). Bu sınırlar Tanrı’nın halkının içinde bulunduğu ruhsal savaşların neden bazen uzadığını ortaya koyuyor.

Son olarak, meleklerin *yüceliğe kavuşan insanlar* olmadığını anlamalıyız. Kutsal Kitap, “binlerce melek” ile “doğru kişilerin ruhları” arasındaki ayrımı vurguluyor (İbr.12:22-23). Bu ayrım, İbraniler 2:16’da da görülebilir: “Kuşkusuz O, meleklerle değil, İbrahim’in soyundan olanlara yardım ediyor.”

İnsan bir süre için meleklerden aşağı olsa da (Mez.8:4-5), gelecekte daha üstün olacaktır (İbr.2:7). Elçi Pavlus şöyle sorar: “Melekleri bile yargılayacağımızı bilmiyor musunuz?” (1Ko.6:3). Daha aşağıda olanların daha yukarıda olanları yargılayamayacağını biliriz.

3 Meleklerin vasıflarının sınırlı olduğu üç noktayı belirtin

.....

.....

.....

4 Meleklerin sağdaki vasıflarıyla soldaki uygun tanımları eşleştirin.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ... a Melekler üremez ve çoğalmazlar. | 1) Yaratılmışlardır. |
| ... b Melekler aynı anda tek bir yerde bulunabilirler. | 2) Ruhturlar. |
| ... c Önderlerinin isteğini ve tasarısını gerçekleştirebilirler. | 3) Kişilikleri vardır. |
| ... d İnsanların etkinlikleri hakkında bilgi sahibidirler. | 4) Cinsiyetsizdirler. |
| ... e Bedensel varlıkları yoktur. | 5) Zekidirler. |
| ... f Zamanın belli noktalarında yaratılmışlardır. | 6) Güçlüdürler. |
| ... g Kutsal Yazılar'da açık bir dille insanlardan ayrı oldukları belirtilir. | 7) Her yerde bulunamazlar. |
| ... h Akıl, duygu ve irade sahibidirler. | 8) Yücelmiş insanlar değildirler. |

MELEKLERİN AHLÂKSAL KARAKTERİ

Melekler Kutsal Olarak Yaratılmışlardı

Hedef 2. *Kutsal Yazılar'ı temel alarak, meleklerin ahlâksal karakterleriyle ilgili doğru tümceleri seçin.*

Önceki sayfalarda, hem kutsal hem de kötü meleklerden söz ettik. Bu kısımdaki çalışmamız ise, bütün meleklerin başlangıçta kutsal olarak yaratıldığını, ama bazılarının kutsallıktan koptuğunu ve bu olayın evrende büyük sonuçlar doğurduğunu ortaya koyacak.

Kutsal Kitap meleklerin kökeni hakkında fazla bilgi vermez. Ancak, Tanrı'nın yaratma işlevinin sonunda şu sözleri okuyoruz: "Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü" (Yar.1:31). İyi olan her şeye, kutsal olarak yaratılan melekler de dâhildir. Ancak Kutsal Yazılar onların trajik düşüşlerinden de söz eder. Meleklerin doğru ve yanlış eylemlerde bulunma ve doğru davranış standardını fark edebilme yetilerine bakalım.

- 5 Bütün ayetleri okuyun ve tümceleri tamamlayın.
- a Yuhanna 8:44. İblis'in düşüşüne neden olan günahlardan biri
.....
- b 2.Petrus 2:4. Tanrı melekleri esirgemedi.
- c Yahuda 6. Bazı melekler kalmadılar.
..... terk ettiler.
- d 1.Timoteos 3:6. İblis'in düşüşüne yol açan günahlardan biri
.....

Melekler Bir Seçim Yaptı

Gördüğümüz gibi, melekler mükemmel olarak yaratılmışlardı. Başlangıçta Yaratıcıları'nı seviyorlar ve O'nun isteğini yerine getiriyorlardı. Kutsal Kitap ayrıntılarını vermediği halde, *günah işlemek ve işlememek* arasında seçim yapma hakları vardı. Konularının ve Yaratıcı'yla ilişkilerinin bilincindeydiler. Söz dinleyip dinlememelerinin geleceklelerini belirlediğini de biliyorlardı.

Meleklerin söz dinleme ve günah işleme seçimleri vardı, Tanrı'nın *sözünü dinlemek* ve konularını korumak mecburiyetinde değildiler. Seçimleri tümüyle özgür ve gönüllüydü. Ne yazık ki, meleklerin bir kısmı düştüğü zaman bu trajedinin hangi olaylar çerçevesinde geliştiğini bilmiyoruz. Ancak Elçi Pavlus, İblis'in düşmesinin gururdan kaynaklandığını belirtir (1Ti.3:6).

Bazı ayetler, Şeytan'ı simgeleyen yeryüzü krallarından söz eder. Örneğin, Hezekiel 28:12-19'da, Sur Kralı'nın güzelliğinden ötürü gurura kapılıp düştüğünü dile getirir. Bu gurur, kralı doğru davranma ve değerlendirme becerisinden yoksun bırakmıştır.

Babil Kralı da, Yeşaya 14:12-15'e göre hırs yüzünden yıkıma uğramıştır. Bu örneklerin Şeytan'ın düşüşünü simgeleyip simgelemediklerini kesin bir dille söyleyemeyiz, ama sahip oldukları yetkili

konumları kendi seçimleriyle terk etmişler ve konumlarından ayrılmışlardır (Yah.6).

İblis'in günah işlemesine neden olan tutum, çok sayıda meleğe de yayılmıştır. Vahiy 12:4, Şeytan'ın Tanrı'ya karşı isyanına katılan meleklerin üçte birinden söz ediyor olabilir. Şeytan'ın, ruhsal hilenin babası olduğunu biliyoruz (Yu.8:44). Şeytan ve O'nunla birlikte isyan eden tüm diğer melekler için, bunun Tanrı'nın değil, kendilerinin seçimi olduğu vurgulanmalıdır. Sonuç büyük bir yıkımdı ve Tanrı'nın yargısını gerektirdi: "Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi" (2Pe.2:4).

İnsanın ruhsal gereksinimlerini sağlamak için tasarlanan kurtuluş, günah işleyen melekler için geçerli değildir. Meleklerin devam eden var oluşlarını sonraki kısımda ele alacağız. Ancak meleklerin isyanı, Tanrı'yı reddetme ve O'nun bize sunduğu lütfu ihmal etme tehlikeyle karşı karşıya olan bizler için sürekli bir uyarıdır.

Bazı melekler günah işlediler, yargılandılar ve İblis'in meleklerine katıldılar (Mat.25:41). Diğerleri ise günah işlemedi; Baba ile O'nun *kutsal melekleri olarak* kaldı (Mar.8:38). Kutsal Yazılar, meleklerin daha sonra isyan ettiklerinden ve yargılandıklarından söz etmez. Dolayısıyla, Baba'nın isteğini şimdi yerine getirmeyi seçen melekler sonsuza dek kutsal, kendi isteklerini şimdi yerine getirmeyi seçen melekler ise sonsuza kadar kötüdür.

Tanrı'yla ilişkilerini devam ettirmeyi seçen *kutsal melekler*, göklerdeki Baba'nın yüzüne bakmakta ve O'nun isteğini yapmaktadır (Mat.6:10). Onlara ışık melekleri denir (Şeytan bundan ötürü kendisini ışık meleği gibi gösterir. 2Ko.11:14).

6 Aşağıdaki tümceler Kutsal Yazılar tarafından *açıkça destekleniyor* mu? Simgesel bir dille bağlamda mı ima ediliyor, yoksa Kutsal Yazılar tarafından hiçbir şekilde *desteklenmiyor* mu?

- | | |
|---|--------------------------|
| ... a İblis hile ya da gurur yüzünden günaha düştü. | 1) Açıkça destekleniyor. |
| ... b Melekler mükemmel yaratıldı. | 2) İma ediliyor. |
| | 3) Hiç desteklenmiyor. |

- ... c Meleklerin üçte biri Şeytan'ı izlemeyi seçti.
- ... d Düşen meleklerin tövbe etmeleri mümkündür.
- ... e Bütün melekler günah işleme ve işlememe arasında bilinçli bir seçim yaptı.
- ... f Tanrı günah işleyen bütün melekleri hemen yargıladı.
- ... g Bütün meleklerin günah işleme ya da işlememe seçimleri onaylandı.
- ... h Şeytan'ın bir ışık meleği olduğu düşünülür.
- ... i Kutsal melekler nasıl Tanrı'nın isteğini yerine getiriyorlarsa, kötü melekler de Şeytan'ın isteğini yerine getirmektedirler.
- ... j Şeytan yaratıldığı andan itibaren kötüdür.

MELEKLERİN SAYISI

Hedef 3. *Kutsal Kitap'ın meleklerin sayısı ile ilgili öğretişini en iyi özetleyen tümceyi seçin.*

Kutsal ve kutsal olmayan meleklerin organizasyon ve etkinliklerini yakından incelemeden önce, Kutsal Kitap'ta meleklerin sayısı ile ilgili neler söylendiğine bakalım. Kutsal Yazılar tam bir sayı vermemekle birlikte, meleklerin sayıca çok olduklarını biliyoruz. Aşağıdaki ayetler meleklerin sayısına ilişkin bir fikir veriyor:

1. Elişa peygamber ve uşağı, Dotan Kenti'nde güçlü Aram ordusunun kuşatması altındaydılar. Tanrı, kullarını korumak için daha büyük bir melek ordusu gönderdi (2Kr.6:14-17).

2. Mezmur yazarı şöyle diyor: "Tanrı'nın savaş arabaları sayısızdır" (Mez.68:17).

3. Musa İsrail'i kutsarken on binlerce kutsalla gelen Rab'den söz etti (Yas.33:2).

4. Daniel, bir görümde eskiden beri var Olan'ı (Tanrı'yı) yargı kürsüsündeki yerini alırken gördü. Peygamber bu olayı şöyle tanımlıyor: "Binlerce binler O'na hizmet ediyordu; on binlerce on binler önünde duruyordu" (Dan.7:10).

5. İbraniler Kitabı, diri Tanrı'ya yaklaşmanın ne yüce bir ayrıcalık olduğunu hatırlatırken şöyle diyor: "Bir bayram şenliği içindeki on binlerce meleğe... yaklaştınız" (İbr.12:22).

6. Son olarak Tanrı, sevilen öğrenci Yuhanna'ya göksel mahkemenin muhteşem görünümünü gösterdi. Yuhanna şöyle yazdı: "Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm, seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, onbinlerce onbinlerdi" (Va.5:11).

Bu kanıtlara bakarak, kutsal meleklerin sayılarının çok olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak, Şeytan'ın kötü melekleri de vardır ve onların da sayıları çoktur (Va.12:7-12).

7 Kutsal Kitap meleklerin sayısı hakkında ne öğretiyor?

- Günaha düşen meleklerin sayısı Tanrı'ya sadık kalan meleklerin sayısından çok daha fazlaydı.
- İyi ve kötü meleklerin toplam sayısı çok fazladır.
- Tanrı'ya hizmet eden çok sayıda melek vardır; Şeytan'a hizmet eden kötü meleklerin sayısı ise çok azdır.
- Meleklerin sayısı giderek azalıyor.

MELEKLERİN ORGANİZASYONU VE ETKİNLİĞİ

Organizasyona İlişkin Kanıtlar

Hedef 4. *Hangi tümcelerde kutsal meleklerin organize etkinliğine ilişkin kanıtlar vardır.*

Kutsal Yazılar, ruhsal varlıkların kendilerine verilen özel görevleri yerine getirmek için etkili bir organizasyon içinde bulduklarını gösterir. Bu ayetlerin bazılarını sıralayabiliriz:

1. 1.Krallar 22:19. Mikaya peygamber, meleklerin organizasyonunu şöyle tanımlar: “Öyleyse RAB’bin sözünü dinle! Gördüm ki, RAB tahtında oturuyor, bütün göksel varlıklar da sağında, solunda duruyordu.” Göğün bütün melekleri Tanrı’nın tahtının çevresinde durmaktadır.

2. Matta 26:53. İsa Mesih Petrus’a şöyle der: “Yoksa Babam’dan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem, hemen şu an bana on iki tünden fazla melek gönderir.” Bu sözler Roma ordusunun organizasyonunu andırmaktadır. Aynı zamanda, meleklerin daima uyanık ve Göksel Baba’nın isteğini yerine getirmeye hazır olduklarını göstermektedir.

3. Luka 2:8-14. Çobanlara görünen ve İsa Mesih’in doğumunu duyuran bir meleğe “göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk” katıldı. Özel haberci ve göksel topluluk birlikte Tanrı’yı yüceltmeye başladılar. Böylece, hem ilk melek hem de göksel bir melek topluluğu Baba’nın isteğini yerine getirmiş ve görevlerini tamamlamışlardı.

4. Vahiy 19:10-14. Elçi Yuhanna’nın Rab’bin gelişine eşlik eden zaferli ordu görünümü de meleklerin titiz bir düzen, organizasyon ve amaç birliği ile hareket ettiklerini ortaya koymaktadır: “Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular, beyaz atlara binmiş O’nu izliyorlardı.”

Dikkat ederseniz, Kutsal Yazılar kutsal meleklerin organizasyonundan söz ediyor. Daha sonra kötülüğün güçlerinin de organize olduklarını göreceğiz. Üstelik kötü melekler, Tanrı’ya karşı koymak için organize oluyorlar.

Kutsal Meleklerin Organize Etkinliği

Kutsal ve kutsal olmayan iki ayrı melek grubunu incelediğimiz için ilkönce kutsal meleklerin etkinliğine bakacağız. Onların neler yaptığını keşfettikçe, bu etkinliğin nasıl yürütüldüğünü daha iyi anlayacağız.

Melekler Tanrı’ya taparlar. Kutsal Yazılar’da, kutsal melekler Tanrı’nın huzurunda durmakta ve O’na tapınmaktadırlar (Mez. 103:20; 148:2; Yşa.6:1-7). Sesleri güçlü övgülerle yükselmektedir,

çünkü Tanrı övülmeye layıktır. Melekler Tanrı'ya yüce kimliğinden, sağlayışından ve kurtuluşu gerçekleştiren kullandığı yollarından ötürü tapınmaktadırlar (Va.5:9-12 ile 5:13-14'ü karşılaştırın.)

Kutsal melekler, Tanrı'nın doğadaki büyük yaratıcı işlerinden ötürü sevinmekte (Eyü.38:7), günahkârları değiştirip ev halkına karken gerçekleştirdiği yüce mucizeyi övmektedirler (Luk.15:10). Gökler, meleklerin *göksel bir topluluk* olarak görüldükleri muhteşem bir tapınağa benzer. Orada Tanrı'nın huzurunda durmakta ve O'nu övmektedirler (Mat.18:10).

Melekler hizmet eden ruhlardır. Yalnızca Tanrı'ya tapınarak O'nda ve işlerinde sevinmekle kalmayıp isteğini de yerine getirirler (Mez.103:20). Kurtuluşu miras alacak olanlara hizmet etmek için gönderilmişlerdir (İbr.1:14). Bu hizmetin hem Eski Antlaşma'da hem de İncil'de nasıl sağlandığına dikkat edin:

1. Elçi Pavlus çok tehlikeli koşullarda bir melek tarafından *yüreklendirildi* (Elç.27:23-24).
2. Filipus bir meleğin yardımıyla *hizmete yöneldi* (Elç.8:26).
3. Kornelius Tanrı arayışında bir meleğin *yardımını gördü* (Elç.10:3-7).
4. Elçi Petrus, bir melek tarafından mucizevi olarak *kurtarıldı* (Elç.12:7-10).
5. İsa Mesih, en az iki kez melekler tarafından *güçlendirildi* (Mat.4:11; Luk.22:43).
6. Elişa peygamber kutsal meleklerden oluşan bir topluluk tarafından güçlü Aram ordusundan *korundu* (2Kr.6:8-23).
7. Davut Avimelek'ten kaçtıktan sonra melekler tarafından *korunup kurtarıldığını* dile getirdi (1Sa.21:10-22:1; bkz. Mez. 34:7).

Melekler yargı aracıdır. Tanrı'nın isteğini yerine getirirken O'nun düşmanlarını cezalandırırlar. 2.Krallar 19:35 bu gerçeğin bir örneğidir: "O gece RAB'bin meleği gidip Asur ordugahında yüz seksen beş bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyananlar salt cesetlerle

karşılaştılar.” Ayrıca, Elçilerin İşleri 12:23’te şöyle okuyoruz: “O anda Rab’bin bir meleği Hirodes’i vurdu. Çünkü Tanrı’ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi.”

Meleklerin, hem geçmişte hem de gelecekte ilahi takdirin ve yarının aracıları olduğunu ortaya koyan çok sayıda ayet vardır. Rab’bin gelişinde de O’na meleklerden oluşan özel bir kuvvet eşlik edecektir.

8 Kutsal melekler aşağıdaki hangi etkinlikleri yürütürler?

- Tanrı’ya tapınır, O’nu över ve isteğini yerine getirirler.
- Kurtuluşa kavuşanlara hizmet ederler.
- İnsanlara günahlarını gösterir ve onları tövbeye yöneltirler.
- Tanrı’nın halkını korur, kurtarır, yönlendirir, yüreklendirir ve güçlendirirler.
- Yargı aracıları olarak hareket eder ve Tanrı’nın düşmanlarını cezalandırırlar.

Melekler ulusların eylemlerinde de etkindirler. Daniel 10:13 ve 20’de ulusların üzerinde meleklerden oluşan kötü prenslikler olduğunu ortaya koyar ve bunların kutsal meleklerle karşı koyduklarını belirtir. Bu ayetlerle birlikte Daniel 10:21-11:1’e bakarak, meleklerin ulusların eylemlerinde etkili olduklarını anlıyoruz. Daniel’deki ayetleri Efesliler 1:21; 6:12 ve Koloseliler 1:16; 2:15’le karşılaştırdığımızda, göksel alemlerde sürekli ruhsal savaşlar olduğunu görüyoruz. Bu savaşların amacı insanların zihinlerini ve duygularını etkileyerek sonsuz canlarını tuzağa düşürmektir.

Son derece yoğun geçen bir savaşa başmeleklerden biri bizzat katılmıştır. Yahuda 9’da sözü geçen *Mikail*, kutsal meleklerin *önderidir*. İsrail ulusunun da prensi olarak tanıtılan Mikail, ulusun korunmasından ve gönencinden sorumlu görünür (Dan.10:13,21; 12:1). Rab’bin gelişiyile ilgili olaylar gerçekleşmeye başlayınca Mikail sesini yükseltecektir (1Se.4:16).

Kutsal Yazılar’da adı açıklanan sadece iki melek vardır: Başmelek *Mikail* ve özel bir haberci olduğu anlaşılan *Cebrail* (Dan.8:16;

9:21; Luk.1:19,26). Adsız meleklerin çoğu Rab'be aynı düzeyde hizmet ederler.

Kutsal Kitap meleklerin diğer düzenleri hakkında sınırlı kanıtlara yer verir:

1. *Keruvlar* (Yar.3:24; 2Kr.19:15; Hez.10:1-22; 28:14-16). Keruvlar Tanrı'nın tahtının koruyucularıdır. Aden bahçesinin girişini de koruyorlardı.
2. *Seraflar* (Yşa.6:2,6). Seraflar Tanrı'ya tapınmada önderlik ederler. İlgi alanları kurtulmuş olanların kutsallığı, paklığı, tapınmaya ve hizmete uygun olmalarıdır.
3. *Gözcüler* (Dan.4:13,17). Belli ki gözcüler özel etkinlikleri gözlemlemekle görevlidir. Görevlerinde sadıktırlar ve Tanrı'nın bildirisini insanlara iletirler.
4. *Canlı yaratıklar* (Va.4:6-9; 6:1-7; 15:7). Bu meleğe benzer varlıklar seraflardan, keruvlardan ve sıradan meleklerden farklı görünmektedirler. Tanrı'ya tapınmakta, O'nun hükümlerini yerine getirmekte ve tahtının çevresinde durmaktadırlar.

Kutsal meleklerden oluşan bu topluluğun tümü Tanrı'ya etkin bir şekilde hizmet etmekte ve O'nun tasarısını halkına bildirmektedirler.

9 Sağdaki ad ya da sınıf ile soldaki tanımı eşleştirin.

- | | |
|---|---------------------|
| ... a Özel etkinlikleri gözlemlemekle görevli özel haberciler. | 1) Mikail |
| ... b Özel bir haberci melek. | 2) Cebrail |
| ... c Melekler Tanrı'nın tahtını korurlar. | 3) Kutsal melekler |
| ... d Tanrı'nın tahtının çevresinde duran ve hükümlerini yerine getiren melekler. | 4) Keruvlar |
| ... e Tanrı'nın yüzüne bakan, O'na tapınan ve sözlerini yerine getirmek için hazır bekleyen melekler. | 5) Seraflar |
| | 6) Gözcüler |
| | 7) Canlı yaratıklar |

... f Meleğe benzer varlıklar, Tanrı'nın huzurundaki kutsallıktan ve tapınmanın uygunluğundan sorumludurlar.

... g İsrail ulusunun özel prensi.

Kutsal Meleklerin Etkinlik Alanı

Kutsal meleklerin etkinliği konusunu geride bırakmadan önce, Kutsal Yazılar'a dayanarak etkinlik alanlarıyla ilgili birkaç sonuca varmak yerinde olur.

Öncelikle, kutsal melekler, Tanrı halkının ve kilisenin etkinliklerinde Tanrı'nın özel takdirinin hizmetkârlarıdır. İbraniler 1:7'de şöyle yazılıdır: "Kendi meleklerini rüzgar, hizmetkârlarını ateş alevi yapar" (Ayrıca bkz. Mez.104:4). Başka bir deyişle Tanrı, meleklerini sıradan işlevler için değil, yasasıyla ilgili özel güç gerektiren işler için kullanır (Yas.33:2; Elç.7:53; Gal.3:19 ve İbr.2:2). Meleklerin insanların normal yaşamlarına karışmaları çok nadirdir. Üstelik meleklerin bunu kendi kararlarıyla değil, Tanrı'nın buyruğuyla yaptıkları belirtilmelidir. Melekler Tanrı ile halkı arasına girmezler.

İkinci olarak, meleklerin gücü Tanrı'dan gelmektedir ve Tanrı'ya bağımlıdırlar. Melekler güçlerini ruhsal ve doğal dünyanın yasalarına uygun olarak kullanırlar. Melekler, Tanrı'nın yaratma vasfından yoksundurlar ve Tanrı'nın yetkisini kullanamaz, yüreği araştıramaz ya da doğanın yasalarını değiştiremezler. İnsan zihnini dolaylı olarak etkileyemezler, çünkü bu Kutsal Ruh'un etkinliğidir. Melekler kendilerine tanınan sınırlar içinde işlev görebilir.

Üçüncü olarak, Kutsal Yazılar meleklerin, genellikle Tanrı'nın tasarısındaki önemli noktalarda kendilerini gösterdiklerini ortaya koyuyor. Örneğin, aşağıdaki olaylarda meleklerin etkinliğini görüyoruz:

- Yaratılış sırasında (Eyü.38:7).
- Yasanın verilmesi sırasında (Gal.3:19).
- Mesih'in doğumundan hemen önce ve doğum sırasında (Luk.1:11,26; 2:13).

- İsa'nın çölde ve Getsemani bahçesinde denenmesi sırasında (Mat.4:11; Luk.22:43).
- Mesih'in dirilişinde (Mat.28:2).
- Mesih'in göğe alınmasında (Elç.1:10-11).
- Mesih'in ikinci gelişinden önceki son günlerde (Vahiy Kitabı'nda ve Matta 25:31'de meleklerin son günlerdeki etkinliğiyle ilgili metinlere bakın).

10 Kutsal meleklerin etkinliğini tanımlayan tümcelerin önündeki harfi daire içine alın.

- a** Melekler Tanrı ile halkı arasına girip müdahale ederler.
- b** İlahi takdirin özel hizmetkârlarıdır.
- c** Yasa verildiği sırada güçlerini özel bir şekilde göstermişlerdir.
- d** Yaratılış sürecine eşlik etmişlerdir.
- e** İnsan zihnini etkileyebilirler.
- f** İnsanı doğrudan doğruya denemekle sorumludurlar.
- g** Tanrı'nın kurtuluş tasarısındaki önemli dönüm noktalarına eşlik ederler.
- h** Ruhsal ve doğal dünyanın yasalarını es geçerbler.

Kutsal Olmayan Meleklerin Organize Etkinliği

Hedef 5. *Kutsal olmayan meleklerin ve onların önderinin etkinliği ve geleceğiyle ilgili doğru tümceleri seçin.*

Kutsal Kitap Tanrı'nın tahtı ve hizmetkârları olduğunu söylediği gibi, ruhsal karanlık âleminde İblis'in de bir organizasyonu olduğunu ortaya koyar. Şeytan Tanrı'yı taklit etmektedir. O'nun da bir tahtı vardır (Va.2:13). Kutsal Yazılar'da, "Bu dünyanın egemeni" (Yu.14:30; 16:11) ve, "Havadaki hükümrancılığın egemenidir" (Ef.2:2). Şeytan kötü bir organizasyonun başıdır. Kutsal Kitap Şeytan'ın da melekleri olduğunu söyler ve bu melekler Tanrı'ya karşı koymaktadırlar (Mat.25:41; Va.12:7-9).

Elçi Pavlus'un mektupları bu kötü organizasyonun diğer kanıtlarıdır. Koloseliler 1:16'da, "Tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklardan" söz edilmektedir. Efesliler 6:12'de geçen, "Yönetimler, hükümranlıklar, bu karanlık dünyanın güçleri, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal orduları" gibi ifadeler de aynı gerçeğe işaret

eder. Mesih'in çarmıhta alt ettiği yönetim ve hükümler bunlardır (Kol.2:15). Bu ayetlerin her biri, yetki ve rütbe düzeyine göre organize olmuş varlıkları ortaya koyar. Bu kötü organizasyon Rab İsa Mesih'e karşı isyan içindedir. Şeytan ve melekleri, Tanrı'ya ve O'nun halkına karşı koymaktadırlar. Kutsal olmayan meleklerin önderini inceleyerek onlar hakkında çok şey öğrenebiliriz.

Önderleri

Kutsal olmayan melekler Tanrı'ya karşı koyarak O'nun isteğinin gerçekleşmemesi için çalışırlar. Önderlerine verilen adlar, bu gerçeğin kanıtlarıdır.

1. *Şeytan, düşman* ya da *karşıt* anlamına gelir. Şeytan öncelikle Tanrı'nın düşmanıdır. Aynı zamanda *insanın* da düşmanıdır (Zek. 3:1; Mat.13:39; 1Pe.5:8).

2. Şeytan'ın diğer adı, *İblis'tir*; *suçlayıcı* ya da *iftiracı* anlamına gelir (birine karşı asılsız suçlamalarda bulunan kişi). İblis Tanrı'ya insana suçlu gösterir (Yar.3:1-4) ve insanı Tanrı'ya suçlu gösterir (Eyü.1:9,16; Va.12:10).

3. Şeytan, insanı günah işlemesi için *ayarttığından*, başka bir adı da *ayartıcıdır*. Ayartma yöntemi, günah işlemek için en mantıklı mazeretleri ve kazançları öne sürmektir (Mat.4:3; 1Se.3:5).

Ancak Şeytan sınırlıdır; her şeye gücü yetmez, her şeyi bilemez ve her yerde bulunamaz. Bundan ötürü Tanrı'ya karşı koymak için farklı yollara başvurur. Doğrudan doğruya Tanrı'ya saldıramadığından, Tanrı'nın başyapıtı olan insana çeşitli şekillerde saldırır:

- Yalan söyler (Yu.8:44; 2Ko.11:3).
- Ayartır (Mat.4:1).
- Çalar (Mat.13:19).
- İşkence yapar (2Ko.12:7).
- Engel olur (1Se.2:18).
- Kalburdan geçirir (ayırır, böler; Luk.22:31).
- Aldatmak için görünüm değiştirir (2Ko.11:14).
- Suçlar (Va.12:10).
- Hastalık verir (Luk.13:16).

- Tutsak kılar (Yu.13:27).
- Öldürür ve yutar (Yu.8:44; 1Pe.5:8).

Gördüğümüz gibi, Şeytan çok sayıda kötü meleğe önderlik eder. Bu melekler, Şeytan isyan ettiği zaman O'na katılmış olmalıydılar. Şeytan, kendisine düşmeden önce verilen yetkiyi kaybetmemiştir. Şeytan'ı izleyerek yetkilerinin sınırlarını ve Tanrı vergisi konumlarını kaybeden melekler (Yah.6), gereken karşılığı almışlardır. Kendilerini aldatan önderlerine tümüyle adanmışlar ve O'nun kötü emellerine hizmet etmeye başlamışlardır.

11 Sağdaki terim ya da ad ile soldaki tanımı eşleştirin.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ... a İblis'in saldırılarının hedefi; O'nun Tanrı'ya saldıрма yolu. | 1) Şeytan
2) İblis
3) Ayartıcı |
| ... b Tanrı'ya karşı savaşında İblis'in yanında yer alanlardan biri. | 4) İnsan
5) Kötü melek |
| ... c <i>Düşman</i> ya da karşıt anlamına geliyor. | |
| ... d Bir başkasını günaha sürükleyen kişi anlamına geliyor. | |
| ... e Bir başkasına iftira atan kişi anlamına geliyor. | |

Kutsal Olmayan Meleklerin Etkinlikleri

Kutsal olmayan melekler Tanrı'ya, O'nun halkına ve O'nun tasarrusuna karşı, Şeytan'ın karanlık egemenliğinin militan kanadı olarak karşı koyarlar (Mat.25:41; Ef.6:12; Va.12:7-12). Kutsal olmayan melekler ile cinlerin birbirinden farklı varlıklar oldukları öne sürülmüştür, ama buna ilişkin bir kanıt yoktur.

Kutsal olmayan melekler Tanrı'nın halkını O'ndan koparmaya çalışırlar (Rom.8:38). Kutsal meleklerle karşı koyarlar (Dan.10:12-11:1), insanları bedensel ve zihinsel hastalıklara mahkûm ederler (Mat.9:33; 12:22; Mar.5:1-16; Luk.9:37-42), sahte öğretiler yayarlar (2Se.2:1-12; 1Ti.4:1), insanların ve hayvanların içine girerek onları tutsak ederler (Mat.4:24; Mar.5:8-14; Luk.8:2; Elç.8:7; 16:16).

Tanrı zaman zaman Tanrı tanımaz insanları cezalandırmak (Mez.78:49; 1Kr.22:23) ve iyi insanları terbiye etmek (Eyü.1 ve 2; 1Ko.5:5) amacıyla kutsal olmayan melekleri kullanır.

Sonları

Kutsal olmayan melekler, kötü ahlâka sahip olanlara neler olacağını gösterirler. Aşağıdaki ayetler onların sonunu tanımlıyor:

- İki kişiyi tutsak alan cinler İsa Mesih'e şöyle bağırdılar: "Buraya, vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin?" (Mat.8:29).
- İsa Mesih kötü kişilerin sonundan söz ederken, "İblis'le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!" dedi (Mat. 25:41).
- Elçi Pavlus şöyle yazdı: "Sonra yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. Rab İsa onu ağzının soluğuyla öldürecek, gelişinin görkemiyle yok edecek" (2Se.2:8).
- Yakup da şöyle der: "Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar!" (Yak.2:19).
- Elçi Yuhanna şöyle yazmıştır: "İblis zamanının az olduğunu bilerek büyük bir öfkeyle üzerinize indi" (Va.12:12).
- Elçi Yuhanna, kötü meleklerin sonunu şöyle dile getirmiştir: "Onları saptıran İblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir" (Va.20:10).

12 Aşağıdaki ayetleri okuyun ve tümceleri tamamlayın.

- a** 2.Petrus 2:4. Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları atıp karanlıkta vurdu. dek orada tutulacaklar.
- b** Yahuda 6. Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri, için çözülmez bağlarla bağlayarak hapsedti.
- c** Mezmur 78:49. Tanrı insanları yargılamak için üzerlerine bir alay gönderdi.

- d Matta 8:16; Mar.9:25-26. Kötü ruhlar insanları eder.
- e Luka 13:10-16. Kötü ruhlar insanları
- f Vahiy 12:7-12; Ef.6:12. Şeytan'ın ve kutsal olmayan meleklerin etkinlik alanı dır.

Kötü meleklerin etkinliği ve sonuyla ilgili çalışmamızdan bazı önemli sonuçlar çıkarabiliriz:

1. İblis'in yöntemleri üzerinde düşünürken, O'nun bizden daha zeki olduğunu unutmamalı ve yanılığa düşmemeliyiz (2Ko.2:11). Yaşantımızda O'na fırsat vermemeliyiz (Ef.4:27). Bunun yerine, Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanarak O'na direnmeliyiz (Yak.4:7; Ef.6:10-18).

2. İblis'e sövmemeli (Ya.8,9), O'nun imanlıların ruhsal yaşamını yok etmeye ne denli kararlı olduğunu gözden kaçırmamalıyız. Öte yandan, İsa Mesih'in Şeytan'ı çarımha alt ettiğini asla unutmamalı (İbr.2:14), bu zafere dayanarak imanla yaşadığımızı bilmeliyiz.

3. Şeytan'ın ve kutsal olmayan meleklerin gücü, zaman ve mekan açısından Tanrı'nın isteğiyle sınırlıdır. Kötü meleklerin gücü her şeye yetmez, her şeyi bilemez ve her yerde bulunamazlar.

4. Hastalıkların ve doğal felaketlerin tümünden İblis ve melekler sorumlu değildir. Kötü güçleri gerçek, ama sınırlıdır.

5. Tanrı'ya karşı koydukları halde, Tanrı onları kendi amaçları doğrultusunda kullanabilir. Tanrı onların kötü niyetlerini kendi tasarısı için kullandığı halde, belirlemiş olduğu zamanda onları yarılacak ve cezalandıracaktır.

6. Kötü ruhların insan üzerindeki gücü insanın iradesinden bağımsız değildir. Kötü ruhlar, insanın rızası olmadan güç kullanamazlar. Demek ki, imanlılar dua ve iman yoluyla kötü meleklerin gücüne karşı direnebilirler. Tanrı Sözü bize şöyle bir vaat veriyor: "Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yediniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür" (1Yu.4:4).

13 DOĞRU olan her tümcenin önündeki harfi daire içine alın.

- a** Şeytan'a verilen adlar O'nun emellerini ortaya koyuyor.
- b** İblis doğrudan doğruya Tanrı'ya saldıramadığı için, insana saldırıyor.
- c** İblis Tanrı'ya başkaldıran kötü meleklerin önderi olarak yaratılmıştır.
- d** Kutsal olmayan melekler Tanrı'nın eylemiyle kötülükle yaratıldılar.
- e** Kötü meleklerin gücü sınırsızdır, bu nedenle herkese her şeyi yapabilirler.
- f** Tanrı zaman zaman Tanrı tanımaz insanları cezalandırmak ve iyi insanları terbiye etmek amacıyla kutsal olmayan melekleri kullanır.
- g** Kötü meleklerin bazıları yargılanacakları güne dek bağlanmışlardır, diğerleri ise İblis'in isteğini yerine getirmek için özgürdürler.
- h** Şeytan'ın ve kutsal olmayan meleklerin gücü, zaman ve mekan açısından Tanrı'nın isteğiyle sınırlıdır.
- i** İmanlı kişi, İblis'e ve O'nun kuvvetlerine karşı direnebilmek için tümüyle donatılmıştır ve Kutsal Yazılar direnmesini buyurmaktadır.
- j** İblis, imanlıların rızası olmadan onları tutsak alamaz.

Sınav

DOĞRU-YANLIŞ. Yanlış olan tümcelerin başına **Y**, doğruların ise **D** harfini koyun.

- ... 1 Melekler yaratılmış olan ruhsal varlıklardır.
- ... 2 Meleklerin tümü kutsal olarak yaratılmıştır.
- ... 3 Melekleri ırksal bir sınıflandırmaya tabi tutabiliriz.
- ... 4 Melekler, görevlerine göre organize olmuşlardır.
- ... 5 Yetki sınırlarının dışına çıkan ve kendilerine ayrılan konumları terk eden melekler, bunu kendi seçimleriyle yapmışlardır.
- ... 6 Meleklerin kişilikleri, insanüstü zekaları ve güçleri vardır.
- ... 7 Meleklerin çoğu her şeyi bilir, her yerde bulunabilir ve güçleri her şeye yeter.
- ... 8 Kutsal Kitap Şeytan'ın düşmesini O'nun gururuna ya da hilekarlığına bağlıyor.
- ... 9 Kutsal Kitap'ta başmelek, keruvlar, serafılar ve özel unvanı olmayan çok sayıda melekten söz edilir.
- ... 10 Şeytan'ın gücü, zaman ve mekan açısından Tanrı'nın isteğiyle sınırlıdır.
- ... 11 Kutsal Kitap, en azından meleklerin yarısının Şeytan'ı izleme seçimini yaptığını ve O'nunla beraber düştüğünü belirtiyor.
- ... 12 İblis bizi günaha düşmemiz için ayartabilir, ama bizi düşüremez.
- ... 13 İnsanlar istemedikleri ve direndikleri halde cine tutsak olabilir.
- ... 14 Kutsal Kitap meleklerin sayılmayacak kadar çok olduklarını belirtir.
- ... 15 'Melek' terimi 'haberci' anlamına gelir ve meleklerin önemli bir görevini ortaya koyar.

Çalışma sorularının yanıtları

7 b) İyi ve kötü meleklerin toplam sayısı çok fazladır.

- 1 a göze görünen ve görünmeyen her şey.
b yaşam.

8 a), b), d), ve e) kutsal meleklerin etkinlikleridir.

2 b) yaratılmış ölümsüz varlıklar olduğunu görürüz.

- 9 a 6) Gözcüler.
b 2) Cebrail.
c 4) Keruvlar.
d 7) Canlı yaratıklar.
e 3) Kutsal melekler.
f 5) Seraflar.
g 1) Mikail.

3 Her şeyi bilemezler, her şeye güçleri yetmez ve her yerde bulunamazlar.

10 b), c), d) ve g) kutsal meleklerin etkinlikleridir.

- 4 a 4) cinsiyetsizdirler.
b 7) Her yerde bulunamazlar.
c 6) Güçlüdürler.
d 5) Zekidirler.
e 2) Ruhturlar.
f 1) Yaratılmışlardır.
g 8) Yücelmiş insanlar değildirler.
h 3) Kişilikleri vardır.

- 11 a 4) İnsan
b 5) Kötü melek
c 1) Şeytan
d 3) Ayartıcı
e 2) İblis

- 5 a gerçeğe bağlı kalmamaktır.
b günah işleyen
c yetki sınırları içinde; kendilerine ayrılan yerleri
d gurur.

- 12 a cehenneme, zincire, yargı gününe.
b büyük yargı günü; karanlığa
c kötülük meleği
d tutsak
e sakat bırakır.
f göksel alem ve dünya

- 6 a 2) İma ediliyor.
b 1) Açıkça destekleniyor.
c 2) İma ediliyor.
d 3) Hiç desteklenmiyor.
e 2) İma ediliyor.
f 1) Açıkça destekleniyor.
g 1) Açıkça destekleniyor.
h 3) Hiç desteklenmiyor.
i 1) Açıkça destekleniyor.
j 3) Hiç desteklenmiyor.

13 c, d ve e yanlıştır. Diğerleri doğrudur.

Ders 6

İnsanlık: Yaratıcı'nın İnsan Kulları

İnsanın kökenini açıklamaya yönelik çok çeşitli yanıtlar vardır. Felsefeciler akıl yürütür; evrimciler davalarını savunur; sosyal bilim adamları tahminler yapar. İnsanlığın kökenini ve gelişimini açıklamaya yönelik seküler girişimler bizi tatmin etmekten uzaktır, çünkü insanın tesadüf eseri oluştuğunu, anlamı ya da amacı olmadığını öne sürmektedirler. Bunun tersine, mezmur yazarı kendi kökeni üzerinde düşünürken Tanrı'ya şöyle seslenir: “Sana övgüler sunarım, çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var! Bunu çok iyi bilirim. Henüz döl yatağındaiken gözlerin gördü beni; bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden, hepsi senin kitabına yazılmıştı” (Mez.139:14, 16).

Bizler Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldık. Yaratıcımız yeryüzüne adaletle, yaratıcılıkla ve sorumlulukla egemen olmamız için bizleri yarattı. Zekâmızı, duygularımızı ve ahlâksal açıdan seçim yapabilme yetimizi bize O bağışladı. Bize verilenlerle çok şey yapabiliriz, ama doğal armağanlarımızı boşa tüketip Yaratıcımız'ı inkâr edebiliriz. Tanrı'nın bize bağışladığı büyük potansiyeli fark etmemizin tek yolu, O'nun Sözü'ne bağlı kalarak yaşamaktır. Ancak söz dinlemezliğimiz bizi bu potansiyelimizden hem şimdi hem de sonsuza dek yoksun bırakır.

Son dersimizde ruhlar âlemini incelemiştik. Şimdi de Tanrı'nın diğer kullarına, insanlığa bakalım. “İnsan” ve “insanlık” terimleri hem erkekleri hem de kadınları kapsar. Bu dersi inceledikçe, kendinizi daha iyi tanıyabilecek, Tanrı'nın mutlak hâkimiyetini kabul edenlerin görevlerinin ve haklarının neler olduğunu daha iyi anlayabileceksiniz.



Ders taslağı

İnsanın Kökeni

İnsanın Doğası

İnsanın Ölümsüzlüğü

Ders hedefleri

Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmalısınız:

- Kutsal Kitap'ın insan kökenine, doğasına ve ölümsüzlüğüne ilişkin neler söylediğini belirtebilmek.
- İnsanı oluşturan unsurları tanımlayabilmek.
- Kişinin ahlâksal bir karar verme sürecini tanımlayabilmek.
- Tanrı'nın benzerliğini kendi yaşamınızda yansıtmayı arzulayabilmek.

Öğrenme etkinlikleri

1. Bu dersin temeli olan Yaratılış 1-3'ü okuyun. Buna ek olarak, derste gördüğünüz her ayeti bulup okuyun.
2. Dersi çalışın. Ders bittiğinde, sınavı tamamlayın ve yanıtlarınızın doğruluğunu kontrol edin.

Anahtar sözcükler

Benzemek	ölümsüzlük	vicdanlı
Benzerlik	tabi olmak	yanlızsız
evrim geçirmek	vicdan	

Ders metni

İNSANIN KÖKENİ

Özel Bir Yaratılış

Hedef 1. *İnsanın, Tanrı'nın özel bir yaratığı olduğunu kanıtlayan tümceleri seçin.*

Kutsal Kitap, "İnsan nasıl var oldu?" sorusuna makul ve dolaysız bir yanıt verir. İnsanın kökenini, amacını ve geleceğini açık bir dille ortaya koyar. İnsan Tanrı'nın *özel bir yaratığıdır*.

İnsan eşsizdir. Kutsal Yazılar insanın özel ve ilahi bir eylemle yaratıldığını ortaya koyar: "Dünyayı ben yaptım, üzerindeki insanı ben yarattım" (Yşa.45:11-12). Aynı tanıklığı dile getiren başka ayetler de vardır.

1 Aşağıdaki ayetleri okuyarak insanın kökeni hakkında neler söylediklerini belirtin.

- a Yaratılış 1:27.....
- b Yaratılış 5:1-2.....
- c Yaratılış 6:7.....
- d Yaratılış 9:6.....

- e Yasa'nın Tekrarı 4:32.....
- f Mezmur 100:3.....
- g Yakup 3:9.....

Tüm diğer varlıkların yaratılması, ilahi bir buyruğun derhal yürürlüğe girmesiyle gerçekleşmiştir (bkz. Yar.1:20,24), ama Tanrı'nın insanı yaratması özel bir eylemdi. Önce insanı yeryüzünün unsurlarından oluşturup biçimlendirdi; daha sonra insanın burnuna yaşam soluğunu üfledi (Yar.2:7) ve insan yaşayan bir varlık oldu. Tanrı'nın soluğu sayesinde insan, Tanrı'dan gelen *ruhsal bir doğaya* ve Yaratılış 1'de sözü geçen tüm diğer yaratıklardan daha yüce bir konuma sahip oldu. Üstelik Tanrı'nın yeryüzüne egemen olma buyruğu, insan ile tüm diğer canlıları ve yaratılmamış düzeni birbirinden ayırır (1:28).

Tanrı'nın insana yönelik özel ilgisini, kadın ve erkeği verimli olmaları için *kutsamasında* görüyoruz (Yar.1:28; 5:2). Böylece yeryüzü insan soyuyla dolacak, tüm canlılara egemen olacak ve tohum veren bitkilerle beslenecekti.

İnsan ve diğer yaratıklar arasındaki en önemli fark, *insanın Tanrı'nın benzerliğinde yaratılmış olmasıdır* (Yar.1:26). Hiçbir canlı Tanrı'nın benzerliğinde yaratılmış değildir; yalnızca insana Yaratıcı'nın benzerliği bağışlanmıştır. Dersin ilerleyen kısımlarında göreceğimiz gibi, insanın Tanrı'ya benzerliği *fiziksel* değil, *ahlâksal* ve *ruhsal* bir benzerliktir.

İnsan ile hayvanlar arasındaki büyük farkları incelediğimizde, insanın özel doğasının diğer kanıtlarını keşfederiz. Bu farkların bazısına bakalım.

1. İnsan konuşabilir – hem somut (gerçek) hem de soyut (teorik) düşünceleri dinamik ve yaratıcı bir şekilde iletebilir. Somut (gerçek) bir düşünceyi şöyle örnekleyebiliriz: *Beş odalı beyaz bir evde oturuyorum*. Soyut (teorik) bir düşünceyi şöyle örnekleyebiliriz: *Sevmek, nefret etmekten daha iyidir*. Bu düşüncelerin her ikisi de insanların düşünme, anlama ve konuşarak düşüncelerini ifade edebilmesiyle diğer insanlara iletebilir. Hiçbir hayvan bunu yapamaz.

2. İnsan güzellikten zevk alır – Ancak hayvanlar güzel bir bahçeyle yaban çalılıkları arasında hiçbir fark görmezler.

3. İnsan doğruyu yanlıştan ayırabilir. Oysa hayvanların böyle bir yetisi yoktur. Örneğin, bir köpek söz dinlememenin sonucunda cezalandırılmaktan hoşlanmayabilir. Tekrarlanan cezalarla koşullandırılması ve eğitilmesi mümkündür, ama tavuğun yumurtalarını çalmanın ve yavrularını yemenin *ahlâksal* yönden yanlış olduğunu asla öğrenemez.

4. İnsan yüce bir varlığa tapınmak için büyük bir ihtiyaç duyar. Oysa hayvanların ne tapınma yetileri ne de hürmet etme kavramları vardır.

5. İnsan plan yapabilir, gelecekteki ihtiyaçları önceden görebilir ve olayların gidişini değiştirebilir. Yeni ev dekorasyonundan ya da yeni sanat biçimlerinden zevk alabilir. Hayatını daha iyi ve kolay bir hale getirmek için çevresini sürekli değiştirir. Ancak hayvanlar ne yaratıcılıktan ne de öngörüden anlar. Yalnızca doğalarındaki içgüdülere göre yaşarlar. Örneğin, kuşlar içgüdülerinin yönlendirişiyile yavruları için yuva yaparlar. Yüzlerce yıldır atalarının yaptığı yuvaların aynısını yapmaya devam ediyorlar.

Sonuç olarak, bunların hepsi insanın Tanrı'nın özel bir yaratığı olduğunu gösteriyor. İnsan tesadüfler eseri oluşmamış, evrim yoluyla hayvanlardan türememiştir. Önceki bir derste, evreni yaratan Tanrı'nın onu devam ettirdiğini görmüştük. Doğa kendi haline bırakıldığında, ilerlemeye değil bozulmaya mahkûmdur. Eşyalar yıpranır. Düzendeki düzensizlik baş gösterir. Her şeyin devamını sağlamak ve geliştirmek için evrenin dışındaki bir zekâyâ ve enerjiye gerek vardır. Muhteşem bir yaratık olan insan, Tanrı'nın mutlak hâkimiyeti ve özel eylemiyle yaratılmıştır (Kol.1:16-17).

2 Aşağıdaki tümcelerin hangileri insanın Tanrı'nın özel yaratığı olduğunu kanıtlar?

- a İnsanın yaratılması, bitkilerin ve hayvanların yaratılmasıyla aynı şekilde gerçekleşmiştir.
- b Yalnızca insan Tanrı'nın soluğuyla yaşama kavuşmuştur.
- c İnsana bitkiler ve hayvanlar üzerinde egemenlik verilmiştir.

- d İnsan Yaratıcısı'nın benzerliğinde yaratılmıştır.
- e İnsan yeryüzündeki tüm diğer canlılardan farklı ve yücedir.
- f Yalnızca insan, kendisinden daha üstün bir güce bağımlı olmayabilir.

İnsan Tanrı'nın Benzerliğinde Yaratılmıştır

Hedef 2. *Kutsal Yazular'da insanın Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldığını dile getiren metinleri bulun.*

Kutsal Kitap'a göre, insan Tanrı'nın benzerliğinde ya da suretinde yaratılmıştır (Yar.1:26-27; 5:1; 9:6; 1Ko.11:7; Yak.3:9). İnsanın da Tanrı gibi tasarlama ve amaçlama yetisi vardır. Her birimiz kendince yararlı ve güzel şeyler yaratabiliriz. Ayrıca hepimiz Tanrı'nın yaratıcı eserinin kanıtlarını yaratılışta bulunan kanıtları inceleyerek keşfedebiliriz. Tanrı'nın benzerliği acaba başka neleri içerir, neleri içermez?

“Tanrı'nın benzerliğinde” deyişi, insanın Tanrı'nın tam bir kopyası olduğu anlamına gelmez. Sadece bazı yönlerden Tanrı'ya benzerdir. Birinci derste, Tanrı'nın göze görünmediğini, Ruh olduğunu görmüştük. O halde, Tanrı'nın insandaki benzerliği fiziksel bir benzerlik değildir. Tanrı'ya *benzerliğimiz fiziksel değilse*, nedir?

1. *Kişilik.* Tanrı Ruh olduğu halde, insan ruhumuz O'nun Ruh'yla iletişimde bulunabilir, çünkü bizler de Tanrı gibi kişiliği olan varlıklarız. Tanrı'yla kişisel bir ilişki kurabilir, beraberlikte bulunabiliriz. Yine O'nun gibi, başka varlıklarla da ilişkimiz olabilir.

2. *Ahlâksal Benzerlik.* İnsan, Tanrı gibi doğruyu yanlıştan ayırabilir. İnsanın bütün varlığı, düşünceleri, duyguları ve iradesi Tanrı'ya yönelmek üzere belirlenmiştir. İnsanın ahlâksal doğası, Tanrı'nın sınırsız ahlâksal doğasının sınırlı bir kopyası gibidir. İnsanın seçim yapma ve sorumlu bir şekilde hareket etme yetisi vardır. İyiyi kötüden ayırma ve iyiyi seçme sürecinde özgürlüğünü kullandıkça sınanabilir, değerlendirmede bulunabilir, gelişebilir ve ilerleyebilir. Doğruyu yanlıştan ayırmak, insan için bir ihtiyaçtır.

3. *Akılcı doğa.* İnsan akılcı doğasından ve zekâsından ötürü Tanrı'ya benzer niteliktedir. Akıl yürütebilir; akıl yoluyla Tanrı'yı ve diğer insanları tanıyabilir. Bu yeti insanın Yaratıcı'ya zihinsel yönden benzer olduğunu gösterir.

4. *Yönetme yetisi.* İnsan egemen olma ve hâkimiyet sürme yetisiyle Tanrı'ya benzer niteliktedir. Kendisinden daha güçlü olan hayvanları eğitebilir. İrmakları kullanarak elektrik üretebilir. Çölleri verimli topraklara çevirebilir. Başka bir deyişle, Tanrı vergisi bu yetiyle, Tanrı'nın bütün evren üzerindeki egemenliğini küçük bir alanda da olsa kullanabilir.

5. *Öz bilinç.* İnsan Tanrı'nın benzerliğinde yaratılmış kişisel bir varlık olduğundan öz bilinci vardır. Bir çocuk, daha çok küçük yaşlarda ailedeki herkesten ayrı bir varlık olduğunu öğrenir. Kendisi bir bireydir. Ailesi ya da kültürel çevresi tarafından kendisinden ne beklenirse beklensin, ayrı bir kişi olduğunu bilir. Kendi hayalleri, hırsları, umutları, korkuları ve niyetleri vardır. Başka bir varlığa benzemez. Diğer canlıların öz bilinci yoktur.

6. *Sosyal doğası.* İlahi sosyal doğanın temeli, Tanrı'nın sevgisine dayanır. Tanrı sonsuzluk boyunca sevgisini Üçlü Birlik'in üyeleriyle paylaşmıştır. İsa Mesih şöyle demiştir: "Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın... Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin" (Yu.15:9,12). Sosyal bir doğamız olduğu için, Tanrı'yla ve diğer insanlarla beraberlikte bulunur, hayatımızı temel bir sosyal birim olan aileye dayandırırız. Sevgimiz ve başkalarına yönelik ilgimiz, doğamızın bu sosyal yönünden kaynaklanır.

3 Aşağıdaki ayetleri okuyun ve her birinde insanın Tanrı'ya benzerliğinin hangi yönüne yer verildiğini belirtin:

- a Yaratılış 2:18.....
- b Efesliler 4:24.....
- c Koloseliler 3:10.....
- d Mezmur 139:13-16.....
- e Romalılar 10:8-11.....

- f Yaratılış 1:26,28.....
- g 1.Petrus 1:15.....

Kutsal Kitap insanın kökenini makul bir dille ortaya koyuyor. İnsanın doğasını ve yaratılmış olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. İnsanın Yaratıcısı'na hangi açıklardan benzer olduğunu gösteriyor. Bunlara bakarak insanın ne denli özel olduğunu ve ahlâksal bir varlık olarak tüm diğer canlılardan nasıl üstün olduğunu görebiliriz. Aynı zamanda, Kutsal Kitap'a göre ahlâksal bir varlık olarak üstünlüğünün yanı sıra, insanın çok önemli sorumlulukları da vardır. Gelecek derste de göreceğimiz gibi, bu sorumluluklar insanın sonsuz geleceğini etkiler.

İNSANIN DOĞASI

Hedef 3. *İnsanın maddesel ve maddesel olmayan yönleriyle ilgili olan tümceleri tamamlayın ve ayetlerle eşleştirin.*

İnsan doğasına ilişkin daha kapsamlı bir anlayışımız olursa, sorunlarımızı çözmemiz ve davranışlarımızın altındaki nedenleri keşfetmemiz daha kolay olur. İnsanın karmaşık bir yaratık olduğu doğrudur. Muhteşem bir bedeni, verimli bir zihni, doğruyu yanlıştan ayırma yetisi vardır. Bunlar, insanın önde gelen özelliklerinden sadece bazılarıdır. İnsanın göze görülen bir *maddesel* ve *fiziksel* yönü, bir de göze görünmeyen, laboratuarda ölçümlenemeyen, analiz edilemeyen, fiziksel ve maddesel olmayan başka bir yönü vardır. Şimdi insan doğasının bu değişik yönlerine bakalım.

Maddesel (Fiziksel) Yön

İnsanın maddesel ya da fiziksel yönünü tanımlamamız oldukça kolaydır. Bu, kişinin göze görünen yönüdür. Doktor bu yönümüzü inceleyebilir ve gerekirse ameliyat eder. Fiziksel yönümüzün ağırlığı ve boyu ölçülebilir, laboratuarda analiz edilebilir. İnsanın fiziksel yönü bedenidir.

Kutsal Yazılar insan bedeninden sık sık söz eder ve kurtuluşu muza bedeni de dahil eder (Rom.8:23; 1Ko.6:12-20). Kutsal Kitap

insan bedenine nasıl bir değer veriyor? İnsanın fiziksel olmayan yönü fiziksel yönünden daha önemli olduğu halde (Mat.10:28), bedenlerimizi hor görmemeli, kötü saymamalıyız. Tam tersine, bedenlerimiz ölümden sonra çürüdükleri halde, bir gün mucizevi olarak diriltileceklerdir: “Oysa bizim vatanımız göklerde. Oradan Kurtarıcı’yı, Rab İsa Mesih’i bekliyoruz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir” (Flp.3:20-21).

Elçi Pavlus, Korint kilisesine yazarken, imanlıların Mesih’in bedeninin üyeleri olduklarını belirtir. Bedenleri Kutsal Ruh’un tapınağıdır. Bu nedenle, imanlıların Tanrı’yı bedenleriyle onurlandırmaları gereklidir (1Ko.6:15,19-20).

Rab İsa Mesih, insan bedeni almakla bedeni en üst düzeyde onurlandırmış oldu. Bedence gelişip olgunlaştı (Luk.2:40). İbraniler Kitabı, Rabbimiz’in Başkâhînimiz ve Kurtarıcımız olarak hizmet edebilmesi için insan bedenine sahip olması gerektiğini gözler önüne serer (İbr.2:14-15,17-18).

4 Sağdaki ayetlerle, soldaki uygun tanımları eşleştirin.

- | | |
|--|---|
| ... a İnsan bedeni Tanrı’nın muhteşem bir yapıtıdır ve Tanrı onun çok iyi olduğunu söylemiştir. | 1) Yaratılış 1:27,31
2) Romalılar 12:1
3) 1.Korintliler 6:15; 19-20 |
| ... b İsa Mesih insan bedenine sahip olduğu için Başkâhînimiz olarak hizmet edebilir. | 4) Mezmur 139:13-16
5) İbraniler 2:14-15, 17-18 |
| ... c Bedenimiz, bütün kısımlarıyla birlikte Mesih’in bedenini temsil etmektedir. | 6) 1.Korintliler 6:14
7) Filipililer 3:20-21
8) Romalılar 8:23
9) 1.Korintliler 12:12-27 |
| ... d Beden Kutsal Ruh’un tapınağı olarak onurlandırılmalıdır. | |
| ... e Kurtuluşumuz bedenlerimizi de içerir. | |

- ... **f** Bedenlerimiz Tanrı'ya kutsal ve makbul bir hizmet sunmak amacıyla kullanılmalıdır.
- ... **g** Bedenlerimiz diriltilecek ve İsa'nın yüce bedenine benzer olacaktır.

Bedenimizin Maddesel (fiziksel) Olmayan Yönleri

Maddesel yönümüzü tanımlamak kolay olduğu halde, maddesel olmayan yönümüzü tanımlamak daha zordur. Kutsal Kitap, 1.Selanikliler 5:23'te bedenle birlikte insanın tüm varlığını oluşturan *can* ve *ruhtan* söz eder. Ancak Matta 10:28'de, canımız fiziksel olmayan varlığımızın tamamını temsil eder görünmektedir. Bizler iki mi yoksa üç yönlü varlıklar mıyız? Can ve ruh aynı şeyler mi, yoksa birbirinden farklı mıdır?

Can ve *ruhun* insan varlığının iki ayrı yönü mü olduğunu yoksa aynı yönü mü ifade ettiklerini belirlemek güçtür. Varlığımızın fiziksel olmayan unsurlarını ayrıntılı olarak incelerken bu soruyu göz önünde tutalım.

Bazı Kutsal Kitap uzmanları, Tanrı'nın insana üflediği soluğun yaşayan can olduğunu öne sürerler. Başka uzmanlar ise, fiziksel olmayan varlığın iki unsurdan oluştuğunu belirtirler. Bunlardan biri candır, yani bize soluk veren *biyolojik* yaşamımızdır. Diğeri ise *ruhtur*, yani anlayışımızı kapsayan *akli* yaşamımızdır.

5 Aşağıdaki ayetleri okuyun. İnsanın fiziksel olmayan yapısının bir mi yoksa iki yönü mü olduğu ima ediliyor?

- a** Yaratılış 2:7.....
- b** Mezmur 42:6.....
- c** 1.Korintliler 5:3.....
- d** İbraniler 4:12.....
- e** 1.Selanikliler 5:23.....

Aklî yaşamın çeşitli önemli unsurları vardır. İlk üç unsurun kişiliğin de yönleri olduğunu fark edeceksiniz:

1. *Akıl unsuru*: Anlamak, akıl yürütmek, hatırlamak.
2. *Duygu unsuru*: Hissetme yetisi, bildiklerinden ve yaşadıklarından etkilenmek.
3. *İrade*: Seçebilmek, karar almak, harekete geçmek.
4. *Vicdan*: *Benliğin doğru ve yanlışla ilişkisi*.

Tanrı'nın doğasıyla ilgili çalışmamızda (1.ders), temel kişilik unsurlarıyla yaratıldığımızı öğrenmiştik. Bunlar akıl, duygular ve iradedir. Tanrı'yla ve diğer insanlarla sorumlu ve anlamlı bir şekilde iletişim kurmamız bu unsurlarla mümkündür. Fiziksel olmayan bu unsurlar, fiziksel varlığımızla birlikte bizi tam ve eksiksiz varlıklar kılar. Çevremizi elverişli hale getirir ve yaşamımız için gerekenleri alırız. Uyumlu sosyal ortamlarda başkalarıyla birlikte çalışmayı öğreniriz. Hepsinden önemlisi, bize anlamlı bir yaşam ve sonsuz kurtuluş için gereken her şeyi sağlamış olan Yaratıcımız'ı hoşnut etmeye çalışırız.

İrademiz ve vicdanımız, fiziksel olmayan yönümüzün *ahlâksal yüzünü* oluşturan önemli unsurlardır. Bunu çalışmamızın ilerleyen kısımlarında göreceğiz.

6 Önceki incelememizin ışığında,

- a) İnsanın üç unsurdan oluştuğunu biliriz: Beden, can ve ruh.
- b) Kutsal Kitap insanın üç yönlü bir varlık olduğunu öğretiyor.
- c) İnsanın beden ve can olmak üzere iki unsurdan oluştuğunu biliriz.
- d) Kutsal Kitap açık bir şekilde insanın iki unsurdan oluştuğunu öğretiyor.
- e) Kutsal Yazılar insan doğasını tanımlarken beden, can, ruh, yaşam soluğu gibi terimler kullanıyor, ama insanın iki mi yoksa üç unsurdan mı oluştuğunu açıkça söylemiyor.

7 İnsanın aklî yaşamının dört unsuru
.....'dır.

Ahlâksal Yönler

Hedef 4. *Ahlâksal seçimlerde etkin olan vicdan ve iradenin işlevleriyle ilgili doğru tümceleri ayırt edin.*

Fiziksel olmayan varlığımızın incelediğimiz aklî nitelikleri, bizleri doğru ya da yanlış eylemler için donatır. Aklımız hem doğru hem de yanlış olan seçenekleri bilir. Duygularımız belli bir yönde hareket etmemiz için bizi yönlendirir. İrademiz de karar almamızı sağlar. Ancak dördüncü unsur, yani vicdanımız olmadan, ahlâksal bir eyleme geçemeyiz.

Vicdanımız, Tanrı'nın ahlâksal yasasını çeşitli eylemlerimize yansıtan ve yasaya uymamızı fısıldayan "içsel ses" olarak tanımlanabilir. Bu ahlâksal gücü daha iyi anlayabilmek için *vicdan* ve *iradenin* eylemlerimizle ilişkisine bakacağız.

Vicdan

Vicdanımızın tavırlarımız ve eylemlerimizle ilgili olduğuna kısaca değinmiştik. Tanrı'yı hoşnut eden ya da hoşnutsuzluğunu uyandıran eylemleri ve tavırları vicdanımızla değerlendiririz. Tanrı'nın Sözü bizler için makbul bir yaşam standardıdır. İlahi gerçeğin öğretilmesi ve uygulanması, nasıl bir yaşam sürmemiz gerektiğini anlamamıza yardımcı olur. Tanrı Sözü'nde açıklanan Tanrı'nın isteği ile bu gerçeğin günlük yaşamımıza uygulanması vicdanın işlev görme temelidir.

Vicdanımız, eylemlerin aldığı biçime göre tavırlarımızın doğruluğunu ya da yanlışlığını denetler (uyarır, yol gösterir). Elçi Pavlus, bunun nasıl işlev gördüğünü şöyle dile getirir: "Böylelikle Kutsal Yasa'nın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleriye onları ya suçlar ya da savunur" (Rom.2:15).

İmanlı bir işadammın (adı Erol olsun) şöyle bir kararla karşı karşıya kaldığını varsayın: "Önemli bir iş anlaşması için çirkin eğlencelerin yapıldığı bir yerde yemeğe gidebilir miyim?" "Yoksa anlaşmayı kaybetme pahasına doğruluğa mı sadık kalmalıyım?"

Erol'un standardı Tanrı Sözü'dür. Tanrı'nın, yanlış bağlantılarla ilgili neler söylediğini bilir (2Ko.7:1; 1Ko.15:33). Vicdanı bu daveti kabul etmesinin doğru olmadığına, çünkü Tanrı'nın standardına ters düştüğüne tanıklık eder. Tanrı'nın isteği doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini hatırlatır. Böylece Erol'un vicdanı Tanrı Sözü'nü temel alarak doğru ile yanlış arasındaki farkı görür. Erol imanlı olduğundan, vicdanı Kutsal Ruh'un etkisi altındadır.

Erol vicdanının tanıklığını ve ahlâksal sorumluluklarını göz ardı ederse, utanç ve pişmanlık duyacak, üstelik eyleminin doğuracağı sonuçlardan korkacaktır. Ayartıya teslim olmak, başarısızlık duygusunu ve Tanrı'nın standardına ulaşamamanın getirdiği ezikliği körükleyecektir. Başarısızlık, utanç, pişmanlık ve korku, vicdani unsurlar değil, duygulardır. Vicdan sadece akli tavırlarımızın ve davranışlarımızın yargıcidir.

8 İmanlı için, vicdanın sesine karşı gelmek üç duyguyla sonuçlanır.....

Tanrı bizleri bu içsel yargıç ya da "ses" ile yarattığı için vicdanımıza neler olabileceğini ve sınırlarını daha iyi anlamalıyız. Öncelikle, biz gelişip olgunlaştıkça vicdanımız da gelişir. Sorumluluklarımızın farkına vardıkça, eylemlerimizin sonuçlarını kavramaya başlarız. İkinci olarak, Kutsal Kitap vicdanın bozulduğunu, yozlaştığını, duyarsızlaştığını ortaya koyar:

Hâlâ putperest alışkanlıklarının etkisinde kalan bazıları, yedikleri etin puta sunulduğunu düşünüyorlar. *Vicdanları zayıf olduğu için lekeleniyor* (1Ko.8:7).

Yüreği temiz olanlar için her şey temizdir, ama yüreği kirli olanlar ve imansızlar için hiçbir şey temiz değildir. Çünkü onların *zihinleri de vicdanları da kirlenmiştir* (Tit.1:15).

Vicdanları adeta kızgın bir demirle dağlanmış bu yalancılar evlenmeyi yasaklayacak, iman edip gerçeği bilenlerin şükranla yemesi için Tanrı'nın yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar (1Ti.4:2).

Bu ayetler, özensiz Hıristiyan yaşamının, vicdanın sesini kulak arkası etmenin ve iman yolundan dönmenin sonucunda, vicdanın işlevini yitireceğini gözler önüne seriyor. Ancak, Kutsal Kitap vicdanın tümüyle yok olacağından söz etmiyor.

Üçüncü olarak, vicdan *yanlışsız* değildir (başka bir deyişle, hatasız değildir). Eğer kişiye yanlış bir standart verilmişse, vicdanı onu yanlış yönlendirebilir. Elçi Pavlus, Şam yolunda Rab'le karşılaşmadan önce, yanılığında olduğunu bilmiyordu. *Vicdanen doğru bir yaşam sürdüğünü sanıyordu*. Ateşli ruhu ve Yasaya uygun karakteri takdire layıktı. Ancak eylemleri şok ediciydi. Akli Eski Antlaşma'nın yanlış bir yorumunu benimsediğinde, vicdanı bu yorumu temel alıyor ve onu yanlış bir yola sürüklüyordu (Elç.9'a Bkz.).

O halde vicdanımız eylemlerimizi ve tavırlarımızı aşağıdaki temeller doğrultusunda yargılar:

1. Tanrı'nın varlığına ilişkin bilgimiz;
2. Tanrı'nın açıklanmış isteği;
3. Bize verdiği ahlâksal bilinç;
4. Bize öğretilenler (vicdanın temel aldığı standart);
5. Kabul ettiğimiz sosyal standartlar.

Tanrı'ya karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Ancak, günahtan ve Tanrı'nın standardını reddetmekten ötürü sosyal standartlar her zaman aynı değildir. Bu nedenle, *vicdanın Tanrı'ya makbul olan tek standardı, O'nun Sözü'ne dayanan ve Kutsal Ruh ile yorumlanan standardıdır*.

9 Her DOĞRU tümcenin önündeki harfi daire içine alın.

- a** Vicdanımız makbul bir standarda uygun yaşıyorsak bunu onaylar.
- b** İmanlılar doğruyu yanlıştan ayırırken genellikle sosyal standartlara dayanabilirler.
- c** Vicdan daima dayandığı standart ile tutarlıdır.
- d** Vicdan Tanrı Sözü standardına dayanıyorsa, bozulmaz, yozlaşmaz ve duyarsızlaşmaz.

- e İmanlının vicdanını doğru ve yanlış eylemlerle ilgili yorumu biçimlendirir.
- f Vicdana sürekli kulaklarımızı tıkarsak, bozulabilir, yozlaşabilir ve duyarsızlaşabilir.
- g Kişi sürekli vicdanının tersine hareket ediyorsa, vicdanını tümüyle kaybedebilir.

İrade

İrademiz, eylemler arasında karar vermemizi, seçim yapmamızı sağlayan yetimizdir. Eylemlerle ilgili duygularımızı ifade etmeden önce, eylem hakkında bilgimiz olmalıdır. Ardından, bilgilerimizin ve duygularımızın etkisiyle belli eylemleri seçeriz. Özgürce seçtiğimiz eylemler doğamıza uygun düşen eylemlerdir. Örneğin, irademiz koşmayı seçebilir, ama balık gibi su altında yaşamak istemez. Koşmak insanın doğasına uygun bir eylemdir, su altında yaşamak ise böyle bir eylem değildir. Sonraki dersimizde de göreceğimiz gibi, insan günahahtan ötürü sınırlıdır ve *iradesiyle* doğru olmayı seçerek ahlâksal durumunu düzeltemez.

O halde iradeyi neler etkiler? Tümüyle insanın mı denetimindedir yoksa Tanrı'nın mı? Karar alma sürecimiz hangi adımları içerir? İnsan doğasını daha iyi tanıyabilmek için bu konulara bakalım.

Tanrı insanı yarattığı zaman, ona seçim yapma yetkisi verdi. Bu yetki günah işleme ve işlememe seçimini içeriyordu. Tanrı insanı Aden bahçesine yerleştirdi ve kendisiyle hangi koşullarda beraberlikte bulunabileceğini belirtti.

“Ona, ‘Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin’ diye buyurdu, ‘Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün’” (Yar.2:16-17).

Adem Rab'bin buyruğuna nasıl karşılık verdi? Karar verme süreci büyük olasılıkla aşağıdaki adımları içeriyordu:

1. Adem'in *aklı* Tanrı'nın standardını kabul ediyordu. Tanrı'nın kendisine ne söylediğini anlıyordu.

2. *Duyguları* Tanrı'nın sözlerinin doğruluğunu onaylıyordu. Yaratıcı ve Mutlak Hakim olarak Tanrı'nın bu standardı koyma hakkı vardı.
3. *İradesi*, yılanın ayartısını kabul etme ve reddetme arasında seçim yapmaya hazırды (Yar.3:4-6).
4. Adem'in *vicdanı*, o kritik anda, Tanrı'nın standardına karşı hareket etmenin sonuçlarını tarttı.
5. Adem *iradesini kullanarak* ayartıya teslim olma seçimi yaptı.

Böylece Adem, Tanrı'nın sözüne bilerek karşı çıktı ve bunun sonuçlarına katlandı. Vicdanı kendisini mahkûm etti ve ona Tanrı'nın buyruğunu çiğnediğini gösterdi. Adem, masumluğunu çalan bu söz dinlememe eyleminin sonucunda utanca, pişmanlığa ve korkuya boğuldu (Yar.3:7-10). Artık doğası bozulmuştu. Masumluğunu kaybetmiş ve yozlaşmıştı. Adem Tanrı'nın beğenisini yitirdiği için artık insanlık o günden beri günahlı bir doğanın getirdiği sınırlara maruz kalmıştır. Tanrı'nın yardımı olmadan kendi iradesiyle Tanrı'nın sözünü dinleyemez. Elçi Pavlus şöyle dedi: "İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var, ama güç yok" (Rom.7:18).

Ne var ki Tanrı, insanı yozlaşma içinde bırakmaya razı değildi. Kaybolan insana lütfunu bağışlamaya hazırdır. Günahlarından dönüp sunduğu kurtuluşu kabul etmesi için sürekli çağrıda bulunur (Tit. 2:11). Kutsal Ruh bu noktada devreye girer; insanın iradesini etkileyerek Tanrı'ya dönmesi için yönlendirir (Flp.2:13). Tanrı'ya dönenler de O'nun çocukları olma hakkına kavuşurlar (Yu.1:12).

Tanrı düşkün insana lütfunu sunarak Kurtarıcı Mesih'i kabul etmesini sağlar. İnsanı bunu yapması için zorlamaz. İnsan Tanrı çağrısını kabul eder ve Tanrı'nın çocuğu olur, ya da reddeder ve Tanrı'nın gazabı altında kalır. İradesi bu konuda karar vermesi için özgürdür. Karar verme sürecine hem Tanrı'nın iradesi hem de insanın iradesi dahildir (Tit.2:11-12; Yu.7:17).

10 Sağdaki ayetlerle soldaki tümceleri eşleştirin.

- ... **a** Tanrı'nın lütfü bize Tanrısızlığa ve dünyasal arzulara "Hayır" dememizi öğretiyor.
- ... **b** İstememiz (irademizi kullanmamız) ve harekete geçmemiz için Tanrı bizlerde etkindir.
- ... **c** Tanrı'nın isteğini yerine getirmeyi seçen bir kişi... bu öğretinin Tanrı'dan gelip gelmediğini görecektir.
- ... **d** İyilik yapmaya arzuluyum, ama bunu başaramıyorum.

- 1) Yuhanna 7:17
2) Filipililer 2:13
3) Titus 2:11-12
4) Romalılar 7:18

11 Eyleme geçme ya da karar alma sürecinde, insanın akli yeteneklerinin ve güçlerinin etkin olduğunu görüyoruz. Bu süreci açıklamak için aşağıdaki tümceleri tamamlayın.

- a** Akıl.....
- b** Duygular.....
- c** Vicdan.....
- d** İrade.....

Aklî yetelerimiz ahlâksal kararlar alma sürecine katıldığı halde, eğer düşüncemizi Ruh'un arzusuna çevirirsek, O'nun bizlerdeki olumlu etkisini göreceğiz (bkz. Rom.8:5-9,12-14). Kutsal Ruh, kendi isteğini arzulamamız için bizlerde etkin olacaktır (Flp.2:13). Kutsal Ruh'ta yaşamayı öğrenmek ve Ruh'un izinden yürümek, Hıristiyan olgunluğu yolundaki deneyimimizi geliştirecektir (Gal.5:16-18,25).

İNSANIN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ

Hedef 5. *Ölümsüzlük düşüncesini ve fiziksel ölümden sonra insana ne olduğunu açıklayın.*

Ölüm sırasında insana ne olur? Ölümden sonraki yaşam hakkında bilmediğimiz çok şey var, ama Kutsal Kitap mutlak bir dille ölümden sonra yaşam olduğunu söyler.

Fiziksel ölüm bedenın işlevinin son bulmasıdır. Beden çürür ve toprağa döner (bkz. Yar.3:19). Ancak, insanın fiziksel olmayan varlığı, yani Kutsal Kitap'ın can ya da ruh dediği yönümüz varlığını devam ettirir. Bu gerçeği onaylayan çok sayıda ayet vardır.

Luka 23:43: "İsa ona, 'Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın' dedi."

2.Korintliler 5:8: "Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta, Rab'bin yanında olmayı yeğleriz."

Filipililer 1:22-23: "Hayatta kalırsam yararlı işler yapacağım. Ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum. İki seçenek arasında kaldım. Dünyadan ayrılıp Mesih'le birlikte olmayı arzuluyorum; bu çok daha iyi."

Yuhanna 5:24: "Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir."

İnsanın fiziksel ölümü, bir lanettir. Adem günah işlediğinde, şöyle hüküm verilmişti: "Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin" (Yar.3:19). İmanlı kişi ölümden maddesel varlığını kaybetse bile, Mesih'in ikinci gelişinde kavuşacağı yüce bedenin umuduna sahiptir. İsa Mesih ölümüyle günahlarımızı kaldırmış ve dirilişiyle bizim de ölümden dirileceğimize dair güvence vermiştir. 1.Korintliler 15:42-49'da bu güvencenin açıklandığını görüyoruz:

Ölümlerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkûm olarak gömülür, çürümez olarak dirilitilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak dirilitilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak dirilitilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak dirilitilir. Doğal beden olduğu gibi, ruhsal beden de vardır. Nitekim şöyle yazılmıştır: "İlk insan Adem yaşayan can oldu." Son Adem'se yaşam veren ruh oldu. Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. İlk insan yerden, yani topraktandır. İkinci insan göktendir. Topraktan olan insan nasılsa, topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasıl-

sa, göksel olanlar da öyledir. Bizler topraktan olana nasıl benzediysek, göksel olana da benzeyeceğiz.

İmanlının sahip olduğu bu güvencenin tersine, tövbesiz bir günahkâr öldüğü zaman, canı Hades ya da cehennem denilen yoğun acıların yaşandığı bir yerde bilinçli varlığını devam ettirir. İsa Mesih'in Lazar ve zengin adam öyküsü, bu durumu gözler önüne seriyor (Luk.16:19-24). Zengin adam, Hades'te düşünmeye, hatırlamaya, konuşmaya ve hissetmeye devam ediyor. Üstelik bilinci de yerindedir.

Dolayısıyla, insanın Tanrı tarafından ölümsüz bir varlık olarak yaratıldığını görüyoruz. Mesih'in bağışlatan etkinliğini kabul edenler, O'na hizmet edip sözünü dinleyenler için bu mübarek bir umuttur. İmanlılar öldüğü zaman, canları hemen Rab'bin huzuruna yükselir. İsa Mesih, ikinci kez geldiğinde, ölümlü bedenlerimiz dirilecek ve yüce bedenlere dönüştürülecektir (1Ko.15:50-57). O ne muhteşem bir gün olacak! Buna karşın, iman etmeyenler sonsuz yargıyla yüzleşecek ve Rab'bin varlığından sonsuza dek kovulacaktır (bkz. Va.20:7-10).

12 Bu incelemeler ışığında, aşağıdaki soruların yanıtlarını not defterinize yazın:

- a Öldüğü zaman bedene ne olur?
- b Ölüm anında cana ya da ruha ne olur?
- c Mesih'in ikinci gelişinde imanlılara ne olacaktır?
- d Mesih'i kabul etmeyenlerin sonsuz geleceği nedir?
- e "İnsan ölümsüz bir varlıktır" deyişini açıklayın.

Sınav

ÇOKLU SEÇİM. Doğru yanıtın önündeki harfi daire içine alın.

- 1 Kutsal Kitap'ın insanın yaratılışıyla ilgili görüşüne göre,
- İnsan sadece Tanrı'nın belirli bir dönemde yarattığı canlı varlıklardan biridir.
 - İnsan Tanrı'nın eşsiz bir yaratığıdır; tüm diğer canlıların üzerindedir ve Tanrı tarafından kutsanmıştır.
 - İnsan zamanla evrim geçirmiş, diğer canlılardan ayrılarak yükselmiş ve sonunda onlara egemen olmuştur.
- 2 İnsanın *Tanrı'nın benzerliğinde* yaratıldığını söylerken,
- Her ayrıntıda tıpatıp Tanrı gibi olduğunu öne sürüyoruz.
 - Tanrı'nın sınırlı bir kopyası olduğunu, ama zamanla her yönden Tanrı'ya benzeyeceğini, sınırsız bir güce ve yetkiye sahip olacağını ifade ediyoruz.
 - Kişilik, ahlâksal, sosyal bilinç ve yönetme yetileri açısından Tanrı'ya benzer olduğunu dile getiriyoruz.
- 3 İnsanın,
- hem maddesel hem de maddesel olmayan yönleri vardır.
 - yıpranan ve ölümden sonra çürüyen bir bedeni, son yargıda canlanmak üzere ölen bir ruhu vardır.
 - Beden kötüdür, fiziksel olmayan yön ise iyidir.
- 4 İnsanın maddesel olmayan, biyolojik yaşama sahip olan yönü bazı uzmanlar tarafından
- beden.
 - can.
 - ruh.
 - yaşam soluğu olarak görülür.
- 5 *Can, ruh, yaşam soluğu* ve *vicdan*, Kutsal Kitap'ta insanın
- maddesel varlığıdır.
 - maddesel olmayan varlığıdır.
 - kişiliğidir.
 - bedenidir.

6 İnsanın aklî varlığıyla ilgili olarak aşağıdaki tümcelerden hangileri doğrudur?

- a) Akıl kişinin anlamasını ve akıl yürütmesini sağlar.
- b) Duygular kişinin hissedebilmesini ve bildiklerinden etkilenmesini sağlar.
- c) Vicdan bir eylemi ya da tavrı doğru ve yanlış standardına dayanarak tartar.
- d) İrade kişinin seçebilmesini ve harekete geçmesini sağlayan yettir.

7 Bir konu açıkça anlaşıldığı zaman, ilkönce

- a) irade hemen karar verir.
- b) akıl bir standarda dayanarak iyi ve kötü yönleri tartar.
- c) duygular kişiyi belli bir yönde hareket etmesi için yönlendirir.
- d) vicdan suçluluk ve pişmanlık yaratır.

8 Kişi karar alma sürecinde, ilkönce

- a) konuyla ilgili gerçekleri anlamalıdır.
- b) toplumun standartlarına dayanarak karar almalıdır.
- c) duygularını dikkate almalı ve kararının sonuçlarını düşünmelidir.

9 Vicdan

- a) kişinin arzularına dayanan bir karar almasını sağlar.
- b) eylemi standarda göre tartar.
- c) eyleme geçme kararı alır.
- d) eylemi seçer.

10 İnsanın iradesi aşağıdaki hangi nedenle Tanrı'nın iradesine uygun şekilde işlev görür?

- a) İyi olanı yapma arzusundan ötürü.
- b) İnsanın vicdanı kendisine Tanrı'nın iradesini açıkladığı için.
- c) Tanrı'nın lütfu kurtuluş ve Tanrı'nın sözünü dinleme yetisi sağladığı için.
- d) Tanrı'nın hükmünden ve yargısından korkulduğu için.

11 İnsanın ölümsüzlüğüyle ilgili aşağıdaki tümcelerden hangisi doğrudur?

- a) İnsanın bedeni ve canı şimdiki haliyle ölümsüzdür.

- b) İnsanın bedeni çürüyecek ve ölecek, ama canı kusursuz bir esenlik içinde sonsuza dek yaşayacaktır.
- c) İnsan bedeni ölecektir; imanlının canı/ruhu hemen Rab'bin huzuruna yükselecek, Mesih'in ikinci gelişinde yüce bir bedene kavuşacaktır. İmansız ise Hades ya da cehennemde sonsuza dek işkence görecektir.

Çalışma sorularının yanıtları

- 1 a Tanrı insanı kendi benzerliğinde yarattı.
 b Tanrı insanı erkek ve kadın olarak kendi benzerliğinde yarattı.
 c Tanrı insanı yarattı.
 d Tanrı insanı Kendi benzerliğinde yarattı.
 e Tanrı insanı yeryüzünde yarattı.
 f Bizi yaratan Rab'dir.
 g İnsanlar Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldı.
- 7 Akıl unsuru, irade unsuru, duygu unsuru ve vicdandır.
- 2 b), c), d) ve e) tümceleri kanıtlar.
- 8 utanç, pişmanlık ve korku.
- 3 a Sosyal doğa
 b Ahlâksal benzerlik
 c Aklî doğa
 d Bilinç.
 e Kişilik
 f Yönetme yetisi.
 g Ahlâksal benzerlik.
- 9 a Doğru.
 b Yanlış.
 c Doğru.
 d Yanlış.
 e Yanlış (Kutsal Ruh ile yorumlanan Tanrı Sözü'yle biçimlenir).
 f Doğru.
 g Yanlış.
- 4 a 1) ve 4) Yar.1:27,31; Mez.139:13-16.
 b 5) İbr.2:14-15, 17-18.
 c 9) 1Ko.12:12-27.
 d 3) 1Ko.6:15,19-20.
 e 8) ve 6) Rom.8:23; 1Ko.6:14.
 f 2) Rom.12:1.
 g 7) Flp.3:20-21.

10 a 3) Tit.2:11-12

b 2) Flp.2:13.

c 1) Yu.7:17

d 4) Rom.7:18.

5 a Yaşam soluğu (bir yön).

b Can (bir yön).

c Ruh (bir yön).

d Can ve ruh (iki yön).

e Can ve ruh (iki yön).

11 Yanıtınız aşağıdakine yakın olmalıdır:

a Durumu ve koşulları ya da nasıl bir karar alınması gerektiğini anlar.

b Belli bir eyleme geçilmesi için yön verir.

c Eylemin ahlâk standartlarına uygunluğunu tartar.

d konuya karar verir.

6 e) Kutsal Yazılar insan doğasını tanımlarken beden, can, ruh, yaşam soluğu gibi terimler kullanıyor...

12 Yanıtınız aşağıdakilere yakın olmalıdır:

a Çürür ve toprağa döner.

b İmanlı kişi hemen cennette Rab'bin huzuruna yükselir. İmansız ise Hades'te ya da cehennemde acı çeker.

c İmanlıların ölümlü bedenleri dirilecek ve ölümsüz yüce bedenlere dönüştürülecektir.

d Tanrı'nın huzurundan uzakta sonsuz yargı ve işkence.

e İnsan Tanrı tarafından maddesel/maddesel olmayan bir varlık olarak yaratılmıştır, canı/ruhu asla ölmeyecektir. Ya Rab'bin huzurunda ya da sonsuz cezanın verildiği cehennemde ebediyen varolmaya devam edecektir.

Ders 7

Günah ve Kurtuluş: Sorun ve Çözüm

“Bob, yandaki evi yapan işçiler bugün çimento atıyorlar, oraya gitme. Üzerinde yeni gömleğin var.”

Eşim, annesinin bu uyarısına sinirlenen kardeşiyle ilgili bu öyküyü anlatmaktan hoşlanır. Kardeşi yapılı ve uzun boylu bir gençmiş, korkusuz bir şekilde inşaata yaklaşmış. Tam oraya varacakken, çimento karıştırma teknesine bir kelebek konmuş. Bob acı çeken yarattığı kurtarmak için eğilmiş, ama bu arada dengesini kaybedip çimentonun içine düşmüş! Ayağa kalktığı anda başından aşağı çimento dökülüyormuş. Yeni gömleği de berbat olmuş! Bob’un cesareti korkulu işkenceye dönmüştü. Annesinin yüzüne nasıl bakacaktı? Söz dinlemezliğinin ne gibi sonuçları olacaktı?

İnsanlık işte buna benzer bir durumdadır. Altıncı dersin konusu olan Tanrı’nın yüce yaratıkları, günah yüzünden bozulup yozlaşmışlardı. Bu derste, Kutsal Kitap’ın günahın kökeni ve sonuçları hakkında neler söylediğine bakacağız. Ne mutlu ki, ders sırasında umutsuzluğa teslim olmak zorunda değiliz. Mesih’in sağladığı çözümü öğreneceğiz. Bu önemli konular üzerinde dururken, Kutsal Ruh’un yardımını dileyelim.



Ders taslağı

Günahın Gerçekliği
Günahın Kökeni
Günahın Doğası
Günahın Sonuçları
Günahkârların Bağışlanması

Ders hedefleri

Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmalısınız:

- Günahın gerçekliğini kanıtlayan örnekler verebilmek.
- Kutsal Yazılar'a dayanarak günahın kökeni hakkında bildiklerini belirtebilmek.
- Günahın doğasını ve sonuçlarını tanımlayabilmek.
- Günahkâr kişinin bağışlanmasını sağlayan adımları sıralayabilmek.

Öğrenme etkinlikleri

1. Bu dersin temeli için, günah sorunuyla ilgili olan Yaratılış 2 ve 3'ü, Romalılar 5 ve 6'yı okuyun. Ayrıca, Tanrı'nın günah sorununa sağladığı çözümle ilgili ipuçları için Yeşaya 53'ü okuyun. Ardından, ders metnine dönün.
2. Sınavı tamamladıktan sonra, 5-7 derslerini gözden geçirin. Sonra, 2 no.lu Ünite Öğrenci Raporunda yer alan soruları yanıtlayın.

Anahtar sözcükler

Aldatıcı	isyankâr	sahte
bağışlatma	kasıtlı	taklit etmek
eğilim	kirlilik	yozlaşmış

Ders metni

GÜNAHIN GERÇEKLİĞİ

Hedef 1. *Günahın gerçekliğinin tanımını ve iki kanıtını belirtin.*

Günah Tanrı'nın akıl sahibi yaratıklarına verdiği yasaların çiğnenmesi ya da bunlara uyulmamasıdır. Tanrı'nın yasası, O'nun ahlâksal doğasının ifadesi olduğundan, insan Tanrı'nın kutsal doğasını hoşnut edebilmek için yasaya uymalıdır. Kutsal Kitap günahın gerçekliğini, kökenini, doğasını, sonuçlarını ve çaresini açık bir dille ortaya koyar. Günahın bütün bu yönleri ders metninde ele alınacaktır.

Son derste de gördüğümüz gibi, insan akıl sahibi bir yaratıktır. Dolayısıyla, 1) yapmaması gerekenleri yaptığında, 2) yapması gerekenleri yapmadığında, 3) olmaması gereken bir kişi olduğunda, 4) olması gereken bir kişi olmadığında günah suçu işler. Günahın gerçekliğine ilişkin çok sayıda kanıt vardır. Bunların ilki Kutsal Kitap'ta bulunur.

Kutsal Kitap Kanıtları

Günah Kutsal Kitap'ın ana konularından biridir. Yaratılış 3, insanın ilk günahını aktarır. 4. bölüm, öyküyü devam ettirir, günah sorununun Adem ve Havva'nın ilk çocuklarını nasıl etkilediğini ortaya koyar. Bu noktada, Tanrı Kayin'e etkileyici bir uyarıda bulunur: "Doğru olanı yapmazsan, günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor. Ona egemen olmalısın" (Yar.4:7). Ancak Kayin, kıskançlık ve nefret duygularına teslim olarak kendi kardeşini katleder.

1 Adem'in, Havva'nın ve Kayin'in günahının özünü üç sözcükte nasıl açıklarsınız? (Yar.3:11 ve 4:7).

.....

Günah sorununu Kutsal Kitap'ın tümünde tekrar tekrar görürüz. Tanrı, halkına yol göstermek için yazılı Yasa'yı verdi (Çık.20:1-17). Halkına ilettiği bütün yasalarla ilgili olarak Musa'ya buyruklar verdi ve günahın nasıl bağışlatılabileceğini açıkça gösterdi. İsrail halkı, işledikleri günahlara karşılık uygun kurbanlar sunacaklardı (Lev.4-7). Üstelik, yılın bir günü halkın tümü günahlarıyla yüzleşecekti (Lev. 16). Eski Antlaşma'nın ilk beş kitabına Yasa kitapları denir, çünkü kutsal bir yaşam sürmek ve günahların bağışlanması için halkın neler yapması gerektiğine ilişkin bütün buyrukları içerir.

Yeşu'dan Ester'e kadar tarih kitaplarının tümü, halkın Tanrı'nın buyruklarına uymada ne kadar başarısız olduklarını gözler önüne serer. İmanda gerileme, söz dinlememe, inatçılık, Tanrı'ya isyan ve O'nun yasalarını çiğnemek çok sık rastlanan günahlardır.

2 Hakimler 2:6-7'yi 2:10-19 ile karşılaştırın. Yeşu'nun ölümünden sonra insanlar nasıl değişti?

.....

3 Hakimler 3:7,9,12,15; 4:1; 6:1'i okuyun. Bu ayetlerde tekrarlanan konu nedir?

.....

Mezmun yazarı kişisel günah yüzünden duyduğu kederi şöyle dile getiriyor: "Ey Tanrı, lütfet bana, sevgin uğruna; sil isyanlarımı, sırsız merhametin uğruna. Tümülle yıka beni suçumdan, arıt beni

günahımdan... Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı” (Mez.51:1-2,5). Peygamberler İsrail’in sürçmesine neden olan günaha karşı feryat ettiler (Hez.23; Yer.5; Dan.9:1-23).

İncil Yahuda İskariot’un hainliğini aktarır (Mat.26:14-16). Dünyanın günahını üzerine alan Kurtarıcımız’ın acılarını resmeder (Luk. 22:39-44; Yu.19:1-3,18). Hananya ve Safira’nın korkunç düzenini tanımlar (Elç.5:1-11). Günahın gerçekliğiyle ilgili en canlı deneyimlerden biri Romalılar 1:18-32’de geçer. Günah şöyle tanımlanır:

Tanrı’yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışsız davranışlara teslim etti. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle doludular. Dedikodu, yeric, Tanrı’dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır. Böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı buyruğunu bildikleri halde, bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar (28-32).

4 1.Yuhanna 5:17’deki günahı ve incelememizi tanımlayın.

.....

Günahtan Ötürü Yönetimin Gerekliliği

Kutsal Kitap yalnızca günahın birçok örneğini sunmakla kalmaz, toplumun başında neden bir yönetim olması gerektiğini de kanıtlarıyla ortaya koyar. Hakimler 21:25’te şöyle diyor: “O dönemde İsrail’de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu.” Tanrı o güne kadar İsrail’i buyrukları doğrultusunda yönetecek hâkimleri kullanmıştı, ama 1.Samuel 8’de, İsraililer Samuel’e kendilerine önderlik edecek bir kral atmasını söylüyorlar. Çevrelerindeki uluslar gibi bir yönetime sahip olmak istiyorlar (a.5). Halk Tanrı’nın sözünü dinlemeye istekli olmadığı için bir yönetim ihtiyacı doğmuştu.

İnsanlar zaman zaman bir ütopyanın, yani mükemmel adaletin ve sosyal uyumun hüküm sürdüğü ideal bir yer arzularlar. Ütopya herkes kendi işine bakar, başkalarının gönencine katkıda bulunur ve

yaşamın sunduğu iyiliklerden sonuna kadar faydalanır. Ne var ki, yeryüzünde ütopya olamaz. İnsanların doğası bencil ve isyancıdır. Günah yaşamın her gün yüzleşmek durumunda olduğunuz bir gerçektir. Günahın etkilerinden kimse kaçamaz. Günahın trajik sonuçlarını her gün gazetelerde okuruz, radyoda dinler ve diğer kitle iletişim araçlarında izleriz. Bunların tümü, toplumumuzun başında bir yönetimin zorunlu olduğunu ortaya koyar.

Günah gerçektir. Batıl inancın ya da eğitimin sonucu değildir. Günah, Tanrı'nın yasalarına karşıt yaşam süren insanların gerçektir.

5 Günah gerçeğinin iki kanıtını not defterinize yazın ve her biri için birer örnek verin.

GÜNAHIN KÖKENİ

Düşünürler yüzlerce yıldır günahın ezelden beri mi, yoksa iyilikle birlikte mi var olduğunu sorgulamışlardır. Bazıları doğru ve yanlış arasındaki mücadelenin daima var olduğunu ve ebediyen varolacağını öne sürmüştür. Geçmişte yalnızca iyiliğin var olduğu bir zaman oldu mu? Bu durumda, günah ilk kez ne zaman görüldü? Bu soruların yanıtlarını vermek için, evrende ve insanlıkta günahın kökenini inceleyelim.

Evrende Günahın Kökeni

Hedef 2. *Günahın kökenini doğru bir şekilde tanımlayan tümce-leri seçin.*

Beşinci derste, meleklerin günah yüzünden Tanrı'nın huzurundan kovulduklarına ve Kutsal Yazılar'ın evrende günahın kökeniyle ilgili neler söylediğine bakmıştık. Bu gerçekleri kısaca gözden geçirerek, günahın insanlığa nasıl yayıldığını inceleyelim. İlk önce, *Meleklerin Ahlâksal Karakteri* adlı kısımdaki 5. dersi okuyun. Bu kısım şöyle özetlenebilir:

1. Melekler, iradeleri Yaratıcıları'na dönük olarak yaratılmış kutsal, mükemmel ve kişiliği olan varlıklardır.
2. Meleklerin seçim yapma özgürlükleri vardı ve söz dinlemeden sonuçlarını anlıyorlardı.

3. Melekler arasında Şeytan'ın yüce bir konumu vardı (Hez. 28:12; 2Ko.4:4; Ef.2:2).
4. Şeytan başlangıçtan beri besbelli isyanın önderiydi (Yu.8:44; 1Yu.3:8).
5. Yeryüzün krallarına yapılan göndermeler Şeytan'ı simgeliyor. Dolayısıyla, Şeytan'ın günahının hırs ve gururla başladığını anlıyoruz. (Hez.28:11-19 ve Yşa.14:13-14 ve 1Ti.3:6).

Yukarıda verdiğimiz ayetler, Şeytan'ın Tanrı'nın hâkimiyeti altındaki konumundan hoşnut olmadığını gösteriyor. Tanrı'ya hizmet etmekten çok kendi hırsıyla meşguldü. Güzelliği O'nu öylesine kör etmişti ki, Yaratıcı'dan bile üstün olduğunu düşündü. Bencildi, hoşnutsuzdu, kıskançtı, Yaratıcı'nın kendisine bağlıladığı şeylerle yetinmeyip yalnızca Tanrı'ya ait olan onura göz koymuştu. Şeytan'da gördüğümüz günah belirtileri, diğer kötü meleklerdeki günahın köklerinde de vardı.

Bu gerçeklerin tümü bizim için büyük önem taşır, çünkü Şeytan ve melekleri Tanrı'ya isyan ettikleri zaman, günah evrendeki bir yaşam ilkesi halini aldı. Onların günahları, sevgili göksel Babamız'a yönelik karşıtlığın temsili oldu. Şeytan'ın şimdiki amacı, evrenin her alanında Tanrı tasarısını bozmaktır.

- 6** Evrende günahın kökeniyle ilgili **DOĞRU** tümcelerin önündeki harfleri daire içine alın.
- a Tanrı, yaratıklarının kendisine ne kadar bağlı olduklarını sınamak için evrende günahı bizzat kendisi oluşturdu.
 - b Günah, iyilik ilkesini dengelemek için tasarlanmış ezeli bir ilkedir.
 - c Günahın başlangıcı yaratılmış sorumlu varlıkların Yaratıcıları'nın sözünü dinlemeyip kendi yollarında yürümeye karar vermeleriyle başladı.
 - d Evrende günahın kökeni, Şeytan'ın hırs ve gururla hareket ederek daha yüce bir konuma yükselmek istemesidir.
 - e Tanrı kimseyi kendisine tapınması için zorlamaz, bu nedenle seçim yapma yetisi insanlar kadar melekler için de gereklidir.

İnsanlıkta Günahın Kökeni

Gördüğümüz gibi, Tanrı insanı günahsız bir doğayla yaratmış, ideal bir çevreye yerleştirmiş ve bütün ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Tanrı Adem'e güçlü bir zihin vermiş, zamanını ve enerjisini adayacak birçok olanak yaratmıştır. Bunun ardından, uyulması gereken kuralları göstermiş, Adem ve Havva'yı söz dinlememenin sonuçlarına ilişkin uyarmıştır. Sonra da yaratmış olduğu bu çift ile yakın bir beraberlikte bulunmuştur.

Tanrı'nın Adem ve Havva'ya uyarısı sade bir sınavdı. Sahip oldukları bütün bolluk ve ayrıcalık içerisinde, yalnızca tek bir şeyden, bir ağacın meyvesinden uzak durmaları gerekiyordu. Bu sınav, Tanrı'nın sözünü ne kadar dinlediklerini göstermeyi amaçlıyordu. Adem ve Havva, sadece Tanrı'nın yüceliği için yaşamak üzere yaratılmış, kendi seçimlerini yapmaktan aciz robotlar değildi. Gerçi iradeleri Tanrı'nın iradesini yerine getirmeye eğilimliydi, ama bu eğilim doğrultusunda hareket edip etmeme seçimi önlerindeydi. Zaten böyle bir sınav için özgür seçim yetisi zorunlu bir koşuldur.

Şeytan Tanrı'ya isyan ettiği zaman O'nu ayartan kimse yoktu, ama ilk insanlar bir ayartıcıyla karşı karşıyaydılar. Adem ve Havva Aden bahçesine yerleştirildikten kısa bir süre sonra, Şeytan Havva'ya yaklaşarak Tanrı'nın Adem'den ve kendisinden iyi ve yararlı bir şey gizlediğini ima etti. Havva'nın Tanrı'ya yönelik bu ciddi suçlama karşısında itirazda bulunmaması şaşırtıcıdır. Aslında Şeytan, "Kesinlikle ölmezsiniz" derken, düpedüz Tanrı'nın yalancı olduğunu öne sürüyordu (Yar.3:4). Havva ne Şeytan'ın yalanlarına karşı çıktı ne de Tanrı'nın kutsal karakterini savunmaya çalıştı. Yalnızca, ayartıcının tavsiyesine kulak verdiği takdirde elde edeceklerini düşünüyordu. Bu tavsiye duyularına, iştahına ve yeni uyanan hırsına hitap ediyordu.

Böylece Havva, iradesini Şeytan'ın aldatmacasına teslim ederek, Tanrı'nın isteğine karşı geldi. Yaratılış 3:1-5'e göre Havva, 1) Tanrı'nın yasakladığı bir şeye sahip olmak istedi; 2) Tanrı'nın açıklamadığı bir şeyi bilmek istedi ve 3) Tanrı'nın tasarısına uygun olmayan bir kişi olmak istedi.

Havva Tanrı yerine kendi benliğini tercih etti. Yapmak üzere olduğu seçimi düşündü. Meyveye bakarak akıl yürütmeye başladı; hoş bir yiyecek olduğundan, yemesinde herhangi bir sakınca yoktu. Üstelik güzel bir meyveydi ve yediği takdirde bilgi sahibi olacağı söy-

lenmişti. Bu arada Havva, en önemli gerçeği göz ardı etti: TANRI O MEYVEYİ YASAKLAMIŞTI! Sadece görmek istediklerini gören Adem ve Havva, Tanrı sözünü çiğneyerek meyveyi yediler. Sonucunu bilecek anlayışa sahip oldukları halde bu eylem Tanrı'yı yüceltirmiyemi diye düşünmediler. Acaba neden yaptıklarını daha dikkatlice düşünmediler?

İlk atamız kasıtlı olarak Tanrı'nın uyarısını kulak arkası etti. Ayartıldıkları doğrudur, ama hiç kimse onları Tanrı'nın buyruklarına karşı gelmeleri için zorlamadı. Adem ve Havva'nın söz dinlemezliği, günahın bütün insanlığa yayılmasına neden oldu (bkz. Rom.5:12). Aynı tavır insan doğasındaki varlığını devam ettirmektedir. Bunu hepimiz hissederiz. Günah dünyaya böyle girdi, kötü etkisini bütün insanlığa hissettirdi ve insanın Tanrı'yla mutlu beraberliğini mahvetti. Adem'in soyundan gelen herkes günahın etkilerine maruzdur. Her insan Adem'in günahlı doğasını miras alır ve düzeltilmediği takdirde ruhsal ölüme teslim olur.

7 Yaratılış 3:22-23 ve Romalılar 5:12'yi okuyun. Aşağıdaki soruları yanıtlayın:

a Adem'in günahı, yaşamında ne gibi sonuçlar doğurdu?

.....

b Adem'in soyunda ne gibi sonuçlar doğurdu?

.....

8 Tanrı'nın Adem ile Havva'ya ve onlar aracılığıyla bütün insanlığa verdiği cezanın neden yerinde bir ceza olduğunu not defterinize yazarak açıklayın.

GÜNAHIN DOĞASI

Hedef 3. *Günahın yönlerini tanımlayın.*

Keşke günah yalıtılarak bünyemizden çıkardığımız fiziksel bir madde olsaydı! O zaman, araştırmacılardan kimyasal bir ilaç ya da serum bularak günahı yok etmelerini isterdik. Ardından, uzman ekipler semt semt dolaşip herkesi aşilar, günahın gücünü ve sonuçlarını sonsuza dek ortadan kaldırırlardı. Ancak günahın bir mikrop ya da virüs olmadığını biliyoruz. O halde, günahın gerçek doğası nedir?

Bu dersin ilk kısmında günahın kısa bir tanımını gördük; günah Tanrı'nın verdiği yasaların çiğnenmesi ya da bunlara uyulmamasıdır. İnsanların yanlış yaptığı her şey günahtır. Yapmamamız gerekenleri yapmak, yapmamız gerekenleri yapmamaktır.

Eski Antlaşma İbranicesi'nde ve İncil'in Grekçe lehçesinde, Tanrı'ya karşı günah işleme eylemini tanımlamak için vurgulu sözler kullanılmıştır. Sözcüklerin oluşma biçimini inceleyen Kutsal Kitap uzmanları, bunların ne gibi düşüncelerle yazıldığını açıklamaya çalışmışlardır. Terimlerin her biri, Tanrı'nın hoşnutsuzluğunu uyandıran bir eylem ya da tavrı farklı bir şekilde ifade eder. Bunların bazılarına bakalım. Parantez içindeki deyişler, İbranice ya da Grekçe kökün çevirisidir.

1. *Suç işlemek* (başkasına ait araziye girmek; Rom.5:14-17). "Girilmez" yazılı levhaları her yerde görürüz. Bir başkasına ait olan ya da girmeye hakkımız olmayan bir yerin sınırında durduğumuzu anlarız. İnsanlar bu tür levhalar astıklarında, kendilerine ait bir yere başkalarının girmesini istemediklerini belirtirler. Aynı şekilde, Tanrı da insanlar için çeşitli ahlâksal sınırlar koymuştur ve bunların adı yasadır. Tanrı'nın sınırlarını aşan kişi, günaha düşmekte, suç işlemekte, çünkü Tanrı'nın yasasını göz ardı etmektedir. Yasa tanımazlık, günahtır (1Yu.3:4).

2. *Günah işlemek* (hedeften şaşmak; Çık.20:20). Günah işleyen bir kişi, Tanrı'nın kendisi için hazırladığı tasarıdan sapmış demektir. Bu anlamda, günahı hedeften şaşmaktır. Aslında bu bir okçuluk terimidir ve hedef tahtasının merkezini tutturamamak anlamına gelir.

3. *Bencillik* (Mez.119:36; Flp.2:3). İlk söz dinlememe eylemi bencilliğin ürünüydü, çünkü insan Tanrı'nın kendisine yasakladığı bir şeyi arzulamıştı. Arzusu da kibrini ya da gururunu uyandırmıştı.

4. *Başkaldırmak* (Çık.23:21; 1Sa.24:11). Başkaldırmak, yetkili kişinin sözünü dinlememek, ona karşı çıkmak demektir. Tanrı'nın yasasından ayrılmaktır. Yeşaya peygamber, bu kavramı şu sözlerle dile getiriyor: "Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi" (Yşa.53:6). Bugün de insanlar aynısını yapıyor. Her biri kendi yolunda yürümek, kendi arzularının ardınca gitmek istiyor. Aynı ger-

çek bütün toplumlar ve uluslar için geçerlidir. İnsanlar Tanrı'nın kendileri için açtığı yolda yürümek istemiyorlar.

5. *Lekeleme* (kirlilik, Yak.1:27). Bilerek günah işleyen bir kişi yanlış yaptığını bilir, çünkü vicdanı onu suçlar. Günahın doğurduğu suçluluk duyguları, bu kirliliğin farkına varmasını sağlar. Vicdanı kirlenmiştir. Nitekim, günahın kirliliğinden temizlenmek, yıkanmak ve arınmakla ilgili çok sayıda ayet vardır (Mez.51:2,7; 1Yu.1:7).

Kısaca özetleyecek olursak, günah Tanrı'nın akıl sahibi yaratıklarının O'nun yasalarını çiğnemeleridir. Tanrı'nın yüceliğini amaçlamayan her şey günahdır (Rom.3:23). İnsanda Tanrı'nın kutsal karakterine karşı olan her şey günahdır.

9 Günahın bir yönünü temsil eden terimlerle, uygun tanımları eşleştirin.

- | | |
|---|--------------------|
| ... a Tanrı'nın yolunda yürümektense, kendi yolunu seçmek. | 1) Suç işlemek |
| ... b Temizlenme ihtiyacı doğurur. | 2) Hedeften şaşmak |
| ... c Bu yaşamda Tanrı'nın amacını gerçekleştiremeyen. | 3) Bencilik |
| ... d Tanrı'nın belirlediği sınırları aşmak. | 4) Başkaldırmak |
| ... e Tanrı'nın yetkisine karşı çıkmak – Tanrı'nın yasasından ayrılmak. | 5) Kirlilik |

GÜNAHIN SONUÇLARI

Hedef 4. *Günahın sonuçlarını doğru tanımlayan tümceleri seçin.*

Yaratılış 3 ilk günahın trajik sonuçlarını aktarır. Tanrı, "İyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün" diye uyarıyordu (Yar.2:17). İnsan Tanrı'nın uyarısını kulak arkası ederek yasağı çiğnediği için Tanrı'nın bildirdiği sonuçlara katlanacaktı. İlk günahın belli başlı sonuçlarına kısaca bakalım.

Tanrı'yla Beraberlik Bozuluyor

Bilgili ve bilinçli olarak Tanrı'nın sözünü dinlememek, Âdem ve Havva'yı hemen suçluluk duygularına boğdu. Masumiyetlerini kaybettiler; vicdanları eylemlerini mahkûm etti. Hem Tanrı'nın hem de birbirlerinin huzurunda çıplaklıklarını fark ederek utançla Tanrı'dan saklanmaya çalıştılar. Tanrı onlarla yüzleştiği zaman, birbirlerini suçladılar. Adem Havva'yı, Havva yılanı suçladı (Yar.3:12-13). Bu trajik sözlerle birlikte, Tanrı'yla güzel ve kişisel beraberlikleri son buldu. Ruhsal ölüme mahkûm edilerek (Yar.2:17) Aden bahçesinden kovuldular, kendilerini o güne dek bilmedikleri düşkün bir yaşama mahkûm buldular.

Günahlı Bir Doğa

Adem ve Havva'nın günahı yalnızca kendi yüreklerini değil, bütün soylarının yüreklerini yozlaştırdı. Kutsal Kitap, bu yozlaşma ilkesinin her insana bulaştığını belirtir (Rom.5:12). Bütün dünya günahın gücüne tutsaktır (Gal.3:22). Bu tutsaklıktan ötürü gazap çocukları haline geldik (Ef.2:3). Günahlı doğalarından ötürü insanların Tanrı'yı hoşnut etmeleri olanaksızdır. Artık her insan yozlaşmış doğasına uygun davranmaktadır.

Kutsal Kitap, düşkün ve günahlı bir doğayla dünyaya geldiğimizi ortaya koyar (Mez.51:5). Çocukların mükemmel ve günahsız bir doğaları olduğunu düşünürüz. Oysa kardeşlerin nasıl kavga ettiklerini ve bencilliklerini gördüğümüzde, bu doğayı keşfederiz. Çocuğun söz dinlememe eğilimi de günahlı doğanın sonucudur.

10 İnsanın günahla yozlaşmış yönünü (sağda), ayetlerle eşleştirin (solda).

... **a** 1Ti.4:2; Tit.1:15.

... **b** Rom.1:28; 1Ko.2:14; 2Ko.4:4; Ef.4:18.

... **c** Ef.2:1,5; Kol.2:13,18.

... **d** Yer.17:9-10; Ef.4:19.

... **e** Rom.1:28; 7:18-20.

1) Akıl

2) Duygular ya da hisler

3) İrade

4) Vicdan

5) Ruh (ölüdür)

Bu metinler insan varlığının her yönünün günahın etkisiyle yozlaştığını ve bu durumda Tanrı'yı hoşnut edecek hiçbir şey yapamayacağını ortaya koyar. Tanrısız insanın iyilikten, güzellikten anlamadığını, bunları takdir edemediğini söyleyemeyiz. Sadece Tanrı'nın beğenisini kazanacak hiçbir şey yapamaz. Tanrı'nın insandaki benzerliği bozulmuştur.

Bizler yalnızca Adem'in günahının sonuçlarına ve ondan miras aldığımız günahlı doğanın etkilerine maruz kalmayıp aynı zamanda kendi günahlarımızın sonuçlarına da katlanıyoruz. Tembellik edip çalışmazsam, bunun sonuçlarına katlanırım (ailem de).

Üstelik birbirimize karşı işlediğimiz günahların sonuçları da vardır. Bir ülkenin vatandaşları, yozlaşmış hükümet yüzünden çok acı çeker. Ayyaş bir babanın çocukları kötü muameleye ve hatta tacize maruz kalır. Sarhoş sürücüler yüzünden araba kazalarında ölen insanların sayısı çok yüksektir. Toplum hem kanunsuz insanların suçlarına katlanır hem de vergileriyle hapisane ücretlerini öder.

Altıncı derste, insanın hayranlık uyandıran iyi yönüne bakmıştık, şimdi de trajik yönüne bakıyoruz. Tanrısız insan yozlaşmıştır. Son günlere yaklaştıkça her yerde korkunç koşullar görmeye hazırlanalım. Elçi Pavlus, peygamberlik ruhuyla şöyle yazmıştır:

Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övünge, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur (2Ti.3:1-5).

11 Günahın sonuçlarını en iyi açıklayan tümce hangisidir?

- Yalnızca Adem'in günahına ya da miras aldığımız günahlı doğaya değil, başkalarının günahlarının sonuçlarına da katlanıyoruz.
- Her kişi kendi günahının sonuçlarına katlanır, ama onun günahının başkaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

c) İnsanlar aydınlandıkça, günahın etkisi son günlerde azalacaktır.

Fiziksel bir Sorumluluk

Âdem ve Havva, Aden bahçesinde yaşarlarken hastalık ve illet nedir bilmezlerdi. Ancak günah, her türlü mikrobu ve virtüsün türemesine yol açtı. Bunların günah ve yargıyla bağlantılarını daha sonra açık bir şekilde görmek mümkündür (Çık.15:26; Yas.28:58-62). Acılar, sancılar, bitkinlik, fiziksel çöküş, günah süreciyle başlayan gelişmelerdir ve bunların sonucu ölümdür (Yar.3:16-19). Üstelik insanın Tanrı için yaşamaya ve O'nu hoşnut etmeye yönelik gayretleri Şeytan'ın direnciyle karşılaşır (Yar.3:15).

Düşmanca Bir Ortam

Günahın getirdiği lanetten ötürü, bütün evren zarar görmektedir (Yar.3:17-18). Hayvanlar vahşet saçmaktadır. Yeşaya 11:6-9'a göre, Tanrı'nın yaklaşan egemenliğinde hayvanlar vahşi değil, barışçıl olacaktır. Şu anda içinde yaşadığımız bozuk düzen, günahın lanetinin sonucudur; güçlüler zayıfları avlamakta, doğadaki uyum alt üst olmaktadır.

Bitkilerin dünyası bile günahın etkilerini gözler önüne serer. Yaban otları ve dikenler, verimli bitkileri boğmaktadır. İnsan büyük gayretlerle yiyecek edinmektedir. Bu gayret insanın bedeninde ağır sonuçlar doğurmaktadır. Elçi Pavlus şöyle yazmıştır:

Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemler bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın, yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz (Rom.8:19-22).

Sonsuz bir Ayrılık ve Ceza

Günahın en son cezası, hepsinden daha üzücüdür. Kutsal Kitap, tövbesiz bir günahkârın sonsuza dek cezalandırılacağını ortaya ko-

yar. Keşke daha farklı bir son olsaydı, ama Kutsal Kitap dilini değiştirmek mümkün değildir.

12 Bu ayetlerin her birini bulun ve sonsuz yaşam hakkında neler söylediğini belirtin:

- a Matta 25:41.....
- b Markos 9:48.....
- c Romalılar 2:8-9.....
- d Yahuda 13.....
- e Vahiy 14:10-11.....

Kutsal Kitap yazarları, bu cezaya bazen “yıkım”, bazen de “azap” derler. Sonu olmayan bir yıkımdır bu (bkz. Mez.52:5; 2Se.1:6-9). Aynı sözcük Matta 25:46’da hem cenneti hem de cehennemi tanımlamak için kullanılır; cehennemdeki ceza da, cennetteki yaşam da sonsuzdur. Günahlarından tövbe etmeyen ve günah sorununu çözmeyen kişiler, Rab’bin huzurundan uzakta sonsuz cezaya maruz kalacaklardır.

GÜNAHKÂRLARIN BAĞIŞLANMASI

Hedef 5. *Günahkâr kişinin nasıl bağışlandığını açıklayan tümce-leri seçin ve bağışlanmanın sonuçlarını belirtin.*

Günahtan kaynaklanan bu umutsuzluğun ortasında bir umut ışığı parlıyor. Tanrı, insanı ruhsal ölümün sonuçlarından kurtarmak için bir yol açmıştır. Sunusunu kabul edenler, O’nun sonsuz yüceliğinde yaşayacaklardır. Ruhsal ve bedensel olarak düzelmemiz, günahın etkilerinden kurtulmamız mümkündür.

Ruhsal Düzeltme

Tanrı, günahlarımızı bağışlatmak için yerimize ölen Oğlu İsa aracılığıyla ruhsal şifanın yolunu açmıştır. Yuhanna 3:16-17’de şöyle diyor:

Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu'nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

Günahlarımızdan tövbe eder ve hepsini geride bırakma kararı alırsak, ruhsal şifaya kavuşmamız mümkündür. Ancak Tanrı'nın sunduğu kurtuluşu kabul etmeli, O'nun yardımına sığınmalıyız. Bunun için de iman adımı atmak gerekir. Kutsal Kitap şöyle diyor: "İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır" (Ef.2:8). İsa'nın Rab olduğuna yürekten iman etmemiz gerekir (Rom.10:9). Mesih'e iman ettiğimizde, günahlarımızı itiraf ederek geride bıraktığımızda, İsa'yı Rabbimiz olarak kabul ettiğimizde, değişmeye başlarız. Ruhsal yönden yaşama kavuşur (Ef.2:1-9); Kol.2:13), Mesih'te yeni yaratıklar oluruz: "Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur" (2Ko.5:17). Elçi Pavlus imanlılara eski doğalarını bırakmalarını ve Tanrı'yı yüceltecek yeni yaratılışı giyinmelerini buyurur (Ef.4:17-28; Kol.3:1-17).

Rabbimiz ölümüyle günahımızın bedelini ödemiş ve Tanrı'nın adil gazabını yatırtmıştır. Doğruluğa Mesih aracılığıyla kavuşuyoruz. Bizi bağışlayan, eksiksiz ve karşılıksız bir kurtuluşa kavuşturan Rabbimiz'dir. Bize yepyeni bir doğa verir. Dünyaya yozlaşmış bir doğayla geldiğimiz halde, bizi Tanrı'nın kutsal ailesine kabul eder. O'nun sayesinde Tanrı'nın oğulları olur ve Tanrı'nın zenginliklerinin mirasçısı haline geliriz (Rom.8:17). Rabbimiz yalnızca bağışlanmamızı ve düzelmemizi sağlamakla kalmaz, avukatımız olarak hareket eder; Her şeye gücü yeten Yargıç, Tanrı'ya bizim için yalvarır ve merhamet diler (İbr.7:25; 1Yu.2:1).

Yeni imanlı, kurtuluş armağanıyla birlikte çeşitli sorumluluklar edinir. Işıktadır yürümelidir (bkz. 1Yu.1:7; Yu.1:4-9). İmanlı kişi, bu dünyada asla mükemmel olamayacağını bildiği halde yine de ışıktadır yürümeyi, ışığı izlemeyi seçebilir. İmanlı ışığı seçtiği zaman iki gelişme olur: 1) Diğer imanlılarla beraberliği olur ve 2) arınır. Kutsal Ruh'un kendisine başarısızlıklarını, yanlış tavırlarını ya da günahlarını göstermesine izin verdiği zaman, arınmanın yolu açıılır. Kutsal

Ruh'un yönetiminde yaşamaya kararlı olmalı, günahlarını itiraf etmeye ve gelecekteki ayartılara karşı direnmeye devam etmelidir (Rom.8:5).

13 Çalışmanın bu kısmına dayanarak, İsa Mesih'in kendisini kurban etmekle bizleri kavuşturduğu 3 bereketi not defterinize sıralayın.

Fiziksel Düzeltme

İsa Mesih yalnızca *ruhsal* düzelmemizi sağlamakla kalmamış, çarmıhtaki ölümüyle *bedensel* düzeltme için de gereken temeli atmıştır. İsa Mesih çarmıhta canını verdiği zaman, lanetin bir parçası olan hastalığın insanlığın üzerindeki gücü kırıldı. Kutsal Kitap, Mesih'in bize sağladığı düzeltmenin şifayı da içerdiğini ortaya koyuyor. Kutsal Yazılar'daki en güzel şiirlerden biri, Mesih'in sağladığı şifa üzerinedir:

Aslında hastalıklarımızı o üstlendi,
Acılarımızı o yükledi.
Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığımızı,
Vurulup ezildiğini sandık.
Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni değişti,
Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.
Esenliğimiz için gerekli olan ceza
Ona verildi.
Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk (Yşa.53:4-5).

14 Aşağıdaki ayetleri okuyarak, ilahi şifa hakkında neler söylediklerini yazın.

a Matta 8:17.....

b 1.Petrus 2:24.....

İsa Mesih, halkın arasına hizmet ederken, sayısız hastaya şifa verdi. Tanrı'nın Egemenliği'yle ilgili bildiriye yaymak için görevlendirdiği kişilere, hastaları da iyileştirmelerini buyurdu (bkz. Mat.10:7-8; Mar.16:18; Luk.9:1-2; 10:9).

İsa Mesih göğe yükseldikten sonra, izleyicileri şifa mucizelerini gerçekleştirmeye devam ettiler. Elçilerin İşleri Kitabı, şifa mucizele-

riyle dopdoludur. Üstelik Yakup kilise ihtiyarlarına hastalar için dua etmelerini buyurur ve Tanrı'nın onlara şifa vereceğini söyler (Yak.5:14). Bu gerçeklerin tümü, İsa'nın 'bol' yaşam vaadiyle tutarlıdır (Yu.10:10).

Dünya henüz hastalıklardan ve acılardan tümüyle kurtulmuş değildir. Kilise tarihi, İsa Mesih'e şifa için imanla yaklaşan insanların cevap aldıklarına tanıklık eder. Dolayısıyla, Rabbimiz'in çarşıdaki ölümü sayesinde bizler ruhsal, fiziksel ve ebedi bereketlere kavuşabiliriz. Günah Âdem aracılığıyla insanlığı tutsak kılmıştır. Ancak İsa Mesih aracılığıyla günahın ve günahın sonuçlarından özgür kılınıyoruz! Bizlere sunduğu bu yüce kurtuluş armağanı için yüreklerimiz şükranla dolsun!

15 Ruhsal ve fiziksel düzelmeyi **DOĞRU** bir şekilde tanımlayan tümcelerin önündeki harfi daire içine alın.

- a Ruhsal düzelmeyen en önemli yönü, bizi Tanrı'yla beraberliğe kavuşturmasıdır.
- b İsa Mesih günahlarımız için çarşıda canını verdiği için insanlık artık günahın cezasından kurtulmuştur.
- c Ruhsal düzelmeyi tövbeyi, günaha sırt çevirmeyi ve ışıktaki yürüme gerektirir.
- d Hastalık, yaşamın bir parçası olarak kabul etmemiz gereken lanetin bir sonucudur.
- e İlahi şifa alabilmek için iman gerekir.
- f Işıktaki yürümek günahın arınmamızı ve diğer imanlılarla beraberlikte bulunmamızı sağlar.
- g İncil'in ilk günlerinden beri, sayısız insan ilahi şifa almıştır.
- h İlahi şifa alabilmek için gerekli olan tek şey, kilisedeki bir ihtiyarın duasıdır.
- i Mesih'in çarşıda günahları bağışlatan ölümü, Adem'in günahından ötürü insanlığın yaşadığı her sonuç için çözümdür.

8. derse geçmeden önce 2. Ünite için ünite öğrenci raporunuzu tamamlayın ve yanıt kağıdını İCI eğitimine verin.

Sınav

KISA YANIT. Aşağıdaki tümceleri tamamlayın.

- 1 Günahın insanlıktaki kökeni'nın günahına dayanır.
- 2 Günahın evrendeki kökeni isyanına dayanır.
- 3 Günahın gerçekliğinin iki kanıtı
- 4 Günahkârın bağışlanması ve düzelmesi için gerekli olan adımlar.....
- 5 Günahın en üzücü ve en ciddi sonucu

DOĞRU-YANLIŞ. Doğru tümcenin başındaki boşluğa **D**, yanlış olan tümcenin başındaki boşluğa **Y** harfini yerleştirin.

- ... 6 Eğer önce Şeytan günah işlememiş olsaydı, insanın günaha düşmesi hiçbir şekilde mümkün olmazdı.
- ... 7 İnsanın günahlı doğasından ötürü yasalar gereklidir.
- ... 8 Kutsal Kitap insanın kendi doğasıyla Tanrı'yı hoşnut edemeyeceğine dair çok sayıda kanıt gösterir.
- ... 9 Kutsal Kitap kanıtlarına göre, Şeytan'ın düşmesine gurur ve bencillik neden olmuştur.
- ... 10 Şeytan'ın bugün dünyadaki stratejisi, Tanrı'nın programına hiç benzemeyen bir programa sahip olmaktır.
- ... 11 Havva'nın meyveyi yemesi, sadece Tanrı tarafından yasaklandığı için günahtır.
- ... 12 Günah insanlığa hâkim olduğu için, insan ölü bir ruhsal doğayla dünyaya gelir.

Çalışma sorularının yanıtları

8 Yanıtınız şu düşünceleri içermelidir: Tanrı insana Tanrı'ya hizmet etmeyi seçme yetisi verdi. Seçimin gerçek olması için bir sınavı dayanması gerekiyordu. İlk atalarımız Âdem ve Havva, Tanrı'ya eğilimli yüreklerinden çok kendi bencil arzularını izlemeyi seçtiler. Onlar Tanrı'nın yasasını çiğnediği için bizler günahlı bir doğayı miras aldık. Tanrı'nın cezası yerinde bir cezadır, çünkü Adem ve Havva, sonuçlarını bilerek iyi ile kötü arasında seçim yaptılar.

1 Tanrı'nın sözünü dinlememek.

- 9 a** 3) Bencillik
b 5) Kirlilik.
c 2) Hedeften şaşmak.
d 1) Suç işlemek.
e 4) Başkaldırmak.

2 Yeni kuşak Rab'bin gözünde kötü olanı yaptı (Tanrı'ya karşı günah işledi).

- 10 a** 4) Vicdan.
b 1) Akıl.
c 5) Ruh.
d 2) Duygular ya da hisler.
e 3) İrade.

3 İsraililer tekrar tekrar Rab'bin gözünde kötü olanı yaptılar.

11 a) Yalnızca Adem'in günahına ya da miras aldığımız günahlı doğaya değil, başkalarının günahlarının sonuçlarına da katlanıyoruz.

4 Günah söz dinlememek ve Tanrı'nın yasalarına uymamaktır. İnsanların yanlış yaptığı her şey günahtır.

- 12 a** Lanetliler İblis ve meleklerle sonsuz ateşte yanacak.
b Cezaya uğrayanlar, kemiren kurdun ölmediği, yakan ateşin sönmeyeceği cehenneme atılacak.
c Kötülük yapanlar için gazap ve öfke, dert ve sıkıntı olacak.
d Sonsuz yargı, en koyu karanlığı içerir.
e Tanrı'yı reddedenler, yakıcı kükürtle sonsuza dek işkence görecek; ne gece ne de gündüz rahat edecekler.
- 5** Yanıtınız şu düşünceleri içermelidir: Kutsal Kitap Âdem ve Havva'nın günahıyla başlıyor, Kayın ile devam ediyor ve İsrail ulusunun tekrarlanan günahlarını sıralıyor. Böylece, günahın tarihsel gerçekliğinin kanıtlarını gözler önüne seriyor. İncil'de ise birçok günah örneği verilir ve Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla günaha getirdiği çözüm ortaya konulur. Bütün dünya halklarının yönetimlere ihtiyaçları vardır, çünkü insanlar bencil ve isyancıdır.
- 13** Şunlardan herhangi biri: Tanrı'nın günaha karşı gazabını dindirdi; günahlarımızın cezasını kaldırdı; bizleri doğru kılar; bağışlanmamızı sağlar; eksiksiz ve karşılıksız kurtuluş sunar. Bizi yeni bir doğaya kavuşturur; Tanrı'nın çocukları ve mirasçıları yapar. Bizim için Tanrı'nın huzurunda aracılık eder. Günlük yaşantımızda bizi ışığıyla aydınlatır.
- 6 a** Yanlış.
b Yanlış.
c Doğru.
d Doğru.
e Doğru.
- 14 a** Zayıflıklarımızı o kaldırdı, hastalıklarımızı o üstlendi.
b Onun yaralarıyla şifa buldunuz.
- 7 a** Ölüme mahkûm edildi.
b Ölüm.
- 15 a** Doğru.
b Yanlış.
c Doğru.

- d** Yanlış.
- e** Doğru.
- f** Doğru.
- g** Doğru.
- h** Yanlış.
- i** Doğru.

Ünite 3

Tanrı'nın Düzeni



Ders 8

Kutsal Yazılar: Tanrı'nın Yazılı Vahyi

Önceki derslerde Tanrı'nın doğası, insanın doğası, günahın kökü ve doğası, melekler ve etkinlikleri, Tanrı'nın düşkün insan için kurtuluş tasarısı hakkında çok sayıda gerçek öğrendik. Bütün bu öğretilerin çoğunun ana kaynağının Kutsal Kitap olduğunu fark etmişsinizdir. Kutsal Kitap Tanrı'nın kendisiyle ve yaratılışıyla ilgili yazılı vahyidir.

Her şeye egemen olan sevecen ve doğru Tanrı'nın, kendisini akıl sahibi yaratıklarına yazılı bir kayıt aracılığıyla açıklamak istemesi makuldür. Kutsal sözleri yazdırmak için isteğini yerine getirmeye razı ve kendisine teslim olan insanları kullanması muhteşem bir gerçektir. 1600 yıllık bir dönemde 40'dan fazla kişi Kutsal Yazılar'ı kayda geçirmiş, bunlar günümüze kadar korunmuş ve bize ulaşmıştır.

Üçüncü Ünite çalışmamıza başlarken, öncelikle Kutsal Yazılarda Tanrı'nın kurtuluş tasarısının nasıl açıklandığına bakacağız. İkinci olarak, Kutsal Kitap'ın gerçekten de Tanrı'nın kutsal sözü olduğuna ilişkin güvence veren kanıtları gözden geçireceğiz. Daha sonra, Tanrı'nın kurtulmamış insanları çağırmak, imanda geliştirmek ve etkili tanıklar haline getirmek için kullandığı yapıyı, yani kiliseyi inceleyeceğiz. Bu kursun son dersinde, gelecekle ilgili çalışmamızda, kurtuluşun amaçlarını inceleyeceğiz.



Ders taslağı

Yazılı Vahiy İhtiyacı
Kutsal Yazılar'ın Esinlenmesi
Kutsal Yazılar'ın Eşsizliği
Kutsal Yazılar'ın Yorumlanması
Kutsal Yazılar'ın Yetkisi

Ders hedefleri

Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmalısınız:

- Kutsal Yazılar'ın esiniyle ilgili terimleri tanımlayabilmek.
- Tanrı'nın yazılı vahyinin neden gerekli olduğunu belirtebilmek.
- Kutsal Yazılar'ın eşsizliğinin ve yetkisinin ne anlama geldiğini açıklayabilmek.
- Kutsal Yazılar'ın imanlıların yaşamında ve kilisede nasıl bir yetkisi ve yeri olması gerektiğini gösterebilmek.
- Kutsal Yazılar'ı doğru yorumlamanın önemini anlayabilmek.

Öğrenme etkinlikleri

1. Birinci derste verilen sürece göre dersi çalışın. Ders metnindeki bütün ayetleri okuyun ve çalışma sorularının hepsini dikkatlice yanıtlayın.
2. Sözlükte size yeni gelen anahtar sözcükleri bulun ve tanımlarını çalışın.
3. Sınavı tamamlayın ve yanıtlarınızı kontrol edin.

Anahtar sözcükler

Aydınlatmak	Kanon	Sözlü Gelenekler
Çarpıtılmış	Korunmuş	Vahiy
El yazısı	Mektuplar	Yetkili
Esin	Onaylamak	Yükseltme
Eşsizlik	Öğreti	

Ders metni

YAZILI VAHİY İHTİYACI

Hedef 1. *Tanrı'nın kendisini neden yazılı vahiyle açıklaması gerektiğini belirten tümceleri seçin.*

Bazılarımızın belleği çok zayıftır. Tanrı bana kendisini bir gün olduğu gibi gösterseydi, bu müthiş olayın ayrıntıları zamanla zihnimde netliğini yitirirdi. Sonunda, bu vahyin bazı kısımlarını canlı olarak hatırlasam bile, ayrıntıların doğruluğundan emin olamaz ve güvenemezdim. Olayın hemen ardından, çocuklarımdan birine bütün ayrıntıları anlatsam bile, onun da söylediklerimi hatırlayacağından emin olamazdım. Yıllar sonra, kendi çocuklarına anlatmak istese, öykünün büyük bir kısmı unutulmuş, gerçekler çarpıtılmış olurdu. Gördüğümüz gibi, Tanrı'nın vahyini belleğe dayanarak paylaşmak, pek güvenilir bir yöntem değildir.

İnsanların *sözlü gelenekleri*, bir kuşaktan sonrakine aktarılan öyküleri içerir. Bunlar aktarma sırasında büyük oranda değişirler. Dolayısıyla, Tanrı'yı ve tasarısını bu şekilde öğrenmek hiç güvenilir bir yol olamaz.

Yüce ve bilge Tanrımız'ın sevgisini, bizim için sağladığı şeylerde görmek mümkündür. Bedenlerimiz, Tanrı'nın karmaşık tasarımının sonucunda yaşamsal özelliklerini devam ettirir. Örneğin, yeryüzündeki su stoklarının sürekli yenilenmesini ve temizlenmesini sağlayan harika bir döngü tasarlamıştır. Atmosferdeki oksijenin sürekli yenilenmesini sağlayan yöntemi, başka bir tasarım harikasıdır. Biz soluk verirken dışarı karbondioksit atarız, oysa bitkiler oksijen atar. Bizim oksijene, bitkilerin de karbondioksite ihtiyaçları vardır.

Tanrı bizim *bedenimiz* için bu kadar ince bir tasarım yaptığına göre, *ruhsal* sorunlarımızda bizi yardımsız bırakmayacaktır. Zaten Tanrı'nın vahiy olmadıkça, insanın doğal haliyle umutsuz durumunu ve yardıma ne denli muhtaç olduğunu fark etmesi bile mümkün değildir. Tanrı vahyinin neden gerekli olduğunu anlayabilmek için, *vahiy* sözcüğünün anlamını açmalıyız. *Vahiy* Tanrı'nın kendisi hakkında açıkladığı ya da gösterdiği gerçeklerdir. İnsanlar Tanrı ve tasarısı hakkındaki bu gerçekleri başka türlü öğrenemezler. Ders sırasında diğer anahtar sözcüklerle birlikte vurgulayacağımız bu tanımı aklınızda tutun.

1 Vahiy teriminin tanımını not defterinize yazın.

Tanrı büyük ve sevecendir; insan da günah sorununu mutlaka çözmelidir. Dolayısıyla, Tanrı kendisinin kim olduğunu ve insandan ne istediğini açık bir şekilde iletmelidir. Üstelik bu vahiy korunmalı, insanlara çarpıtulmadan iletilmelidir. Tanrı'nın vahyini hangi nedenle yazılı olarak ilettiğini ve korunmasını sağladığını anlıyoruz.

2 Her **DOĞRU** tümcenin önündeki harfi daire içine alın.

- a Tanrı'nın kendisini yazılı bir vahiyle açıklaması gereklidir. Öyle ki, insanlar Tanrı'nın kendilerinden ne istediğini bilsinler.
- b Tanrı'nın vahyinin bir kuşaktan sonrakine aktarılmasının en güvenilir yolu, sözlü geleneklerdir.
- c Yazılı vahiy yerine sözlü gelenek tercih edilir, çünkü güncellenebilir ve insanın ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir.
- d Yazılı kayıtlar, bize olup bitenlerin doğru bir şekilde aktarılmasını ve korunmalarını sağlar. Böylece olanları unutmayız.

KUTSAL YAZILAR'IN ESİNLENMESİ

Esinin Tanımı

Hedef 2. *Kutsal Yazılar'da esinin kanutlarını tanımlayın ve sıralayın.*

Kutsal Yazılar Tanrı'nın, kendisi ve insanların yaşamlarındaki tasarısıyla ilgili yanılmaz (hatasız) vahyidir. Kutsal Ruh'tan *esinlenen* insanlar tarafından yazılmıştır. Kutsal Yazılar, Tanrı'nın ilahi gerçeğinin insana yazılı olarak iletilmesidir.

Kutsal Yazılar, Eski ve Yeni Antlaşma olarak bilinen ve 66 kitap-tan oluşan yazıların tümüdür.

Kutsal Ruh, Kutsal Kitap'ın yazarlarını *esinlemiş*, yani onları yönlendirmiş, hangi sözleri nasıl kullanmaları gerektiğini göstermiştir. Kutsal Ruh'un esini, bu özel görev için gerekli kişilere bağışlanan özel bir yetidir. Tanrı kendi isteğini, Kutsal Yazılar'ı yazdırmak için belirlediği kişilerin yüreklerine ve zihinlerine açıklamıştır. Kutsal Ruh, yazan kişilerin Tanrı'nın isteğini hatasız ve eksiksiz bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamıştır. Ancak Tanrı, vahyini iletirken bu insanların kişiliklerini de kullanmıştır. Her kitabın üslubu ve sözcük dağarcığı yazarın kendine özgü karakterini yansıtır.

Yazarlar, verilen vahyin Kutsal Kitap'a dâhil olup olmayacağını bilmek zorunda değildiler. Ne zaman bir esin gelse, söz dinleyerek yazıyorlar ve hangi sözcükleri kullanacaklarına ilişkin kuşku duymuyorlardı. Örneğin, Tanrı, Luka'ya İsa'nın yaşamındaki bütün görgü tanıklarını özenle soruşturmasını ve olayların güvenilir bir kaydını tutmasını buyurdu (Luk.1:1-4). Aynı şekilde Elçi Pavlus, kiliselerin sorularını yanıtlamak ve bireylere buyruklar vermek için sık sık yazıyor (1Ko.1:10-13; 7:1; Gal.1:6-7; 1Ti.1:3; Flm.10), bunu Kutsal Ruh'un esiniyle yapıyordu.

İncil'deki iki metin, yazarların nasıl bir esinle yazdıklarını ortaya koyar. Elçi Pavlus, "Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir" der (2Ti.3:16). Burada, "Tanrı esinlemesi" için kullanılan özgün Grekçe deyiş, "Tanrı'nın soluğu" anlamına gelir. Elçi Petrus, peygamberlikle ilgili olarak şöyle bir açıklama yapmıştır:

Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılar'daki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini iletiler (2Pe. 1:20-21).

Yazarlar hem kendi esinlenmelerinden hem de Kutsal Yazılar'ı yazan başkalarının esinlenmelerinden sıkça söz ettiler. Bu deneyimi dile getirirken, *Tanrı'nın kendileriyle konuştuğunu* söylediler.

3 Aşağıda sıralanan ayetleri okuyun. Bu ayetler, Tanrı'nın yazara seslendiğini gösteren neler söylüyorlar:

- a Mısır'dan Çıkış 17:14.....
- b Mısır'dan Çıkış 24:4.....
- c Yeşaya 43:1.....
- d Yeremya 11:1.....
- e Amos 1:3,6,9.....
- f 1.Korintliler 14:37.....
- g 2.Petrus 3:15-16.....

Kutsal Ruh'un, insanları esinleyerek Kutsal Yazılar'ın kaleme alınmasını sağlaması, *özel bir görev için verilen özel bir yetidir*.

4 Şu tümcenin devamı nasıl olmalıdır? Seçin: *Kutsal Yazılar'ın esinlenmesi*,

- a) bir Kutsal Kitap konusundan ilham alınarak gerçekleştirilen herhangi bir yaratıcı etkinliktir.
- b) Kutsal Ruh'un özel bir görev için verdiği özel bir yetidir.
- c) Tanrı'nın ilettiği Kutsal Yazılar'da kaydedilmiş herhangi bir düşünce ve eylemdir.
- d) Kutsal Ruh'un seçilmiş kişileri yönlendirerek Tanrı'nın kendisi ve tasarısıyla ilgili vahyini kaydettirmesidir.

- e) Kutsal Yazılar'ı yazan insanların üslupları ve sözcük dağarcıklarıdır.
- f) Kutsal Yazılar'ın içerdiği her şey, sözü geçen olaylar ve seçilen sözcüklerdir.

Esinlemenin Kanıtları

Şimdi, esinlemenin kanıtlarını inceleyelim. Eski Antlaşma'nın, peygamberliklerin ve Kutsal Kitap konularının İsa Mesih tarafından onaylanmasına bakacağız.

1. *İsa Mesih, Eski Antlaşma'yı hem onayladı hem de saygı gösterdi.* İsa Mesih, Eski Antlaşma'yla ilgili duygularını üç şekilde dışa vurdu. Birincisi, sonsuza dek kalıcı olduklarını belirtti (bkz. Mat.5:17-18; Luk.10:26; 21:22; Yu.10:35). İkincisi, Kutsal Yazılar'ın kendisinden söz ettiğini dile getirdi (Mat.26:24; Mar.9:12; Luk.18:31; 24:44; Yu.5:39). Üçüncüsü, Eski Antlaşma'dan altınlar yaparak yetkisini kabul ettiğini gösterdi (Mat.4:4,7,10; 21:13; 26:31).

İsa Mesih'in Eski Antlaşma öğretişlerinden hiçbirini yanlış ya da değersiz görmediğini fark ettiniz mi? Eğer Eski Antlaşma'da Tanrı'nın esinlemediği metinler olsaydı, İsa hiç kuşkusuz bunu dile getirmekten çekinmezdi. Oysa Yahudiler'in Tanrı tarafından esinlenmiş olarak kabul ettiği Kutsal Yazılar'ın tümünü kendisi de kabul etti. İsa Mesih'in Eski Antlaşma yazılarını kabullenmesi, onlara hürmet etmesi ve bizzat kullanması, Tanrı esini olduklarının güçlü bir kanıtıdır.

2. *Kutsal Kitap peygamberlikleri yerine gelmiştir.* Kutsal Kitap'ın sadece yetenekli yazarlar tarafından kaleme alınmış bir eser olduğu iddia edilemez. Önbildirilerinden çoğunun mutlak bir doğrulukla yerin gelmiş olması, Kutsal Ruh tarafından esinlendiğini gösterir. Bu olayların insan aklıyla önceden görülebilmeleri mümkün değildir. Peygamberlik bildirilerinin büyük bir kısmı çarpıcı bir gerçeklikle yerine gelmiştir ve geri kalanlar da zaman içinde yerine gelecektir.

İsa Mesih'in doğum yeri. Mesih'in doğacağı küçük kent, Mika peygamber tarafından doğumdan 700 yıl kadar önce bildirildi: "Ama

sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır" (Mik.5:2). Yusuf ve Meryem'in bu kente ulaşmak için verdikleri uğraşı hayal edin. Oraya neredeyse varamayacaklardı! Ancak vardıkdan kısa bir süre sonra, İsa Mesih doğdu. Her şeyi bilen Kutsal Ruh, ilahi Kral'ın Yerusulim'de değil, Beytlehem adlı küçük kentte doğacağını biliyordu.

İsa Mesih'in ele verilmesi. İsa'nın uğradığı ihanetin, doğumundan 1000 yıl önce mezmurcu tarafından bildirilmesi beni hayrete düşürüyor. İsrail'e kurtuluş getirecek, egemenliği sonsuza dek sürecek olan ve birçok kuşağın özlemle beklediği Mesih'in, yakın bir arkadaşı tarafından ele verileceğini kim önceden görebilirdi? İşte şu sözler bu gerçeği ortaya koyuyor: "Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana" (Mez.41:9).

Ölüm tarzı. Mesih'in idam yönteminin önceden bildirilmesi de beni şaşırtıyor. Davut 22. Mezmuru yazdığı zaman, bu idam yöntemi henüz İsrail'de bilinmiyordu. O günlerde Yahudiler, idam mahkûmunu taşlayarak öldürürlerdi. 22. Mezmur ise daha farklı bir yöntem öngörüyor: "Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar" (a.16). Bu sözler Yahudiler'in kulağına çok tuhaf gelirdi, ama Romalılar'ın çarmıh yöntemini betimlemektedir.

Peygamberlik sözleri, çarmıhın ayrıntılarını dahi bildirmektedir. Halkın Mısır'dan çıkması için Tanrı'nın hazırlık amacıyla Musa'ya verdiği özel buyrukları hatırlarsınız. Bir Fısıh kuzusu kurban edilmeli ve kanı kapı sövelerine sürülmeliydi. Et de özel bir şekilde hazırlanacak, bir bütün olarak kızartılacaktı. Tanrı'nın bu buyruklar için mutlaka özel nedenleri vardı, ama bir buyruk son derece açıktı: *Kurbanın hiçbir kemiği kırılmamalıydı.* Eğer eti kaynatsalardı, kemikleri çömleğe sığdırmak için kırmaları gerekecekti. Kutsal Ruh, İsrail'in Fısıh kurbanının, gerçek ve mükemmel Fısıh Kuzusu'nun simgesi olduğunu biliyordu. Böylece, İsa Mesih'in doğumundan 1000 yıl önce verilen peygamberlik sözü, O'nun aşağılanacağını, parçalanacağını ve ezileceğini, ama *hiçbir kemiğinin kırılmayacağını* bildiriyordu (Yşa.52:13-15 ve 53:1-12'yi Mez.34:20'yle karşılaştı- rın).

5 Yuhanna 19:31-37'yi okuyun ve incelediğimiz bu peygamberlik sözlerinden neler öğrendiğinizi not defterinize yazın.

Diğer peygamberlikler. Rastlantı diye geçiştirilemeyecek olan çok sayıda başka peygamberlik sözleri vardır. Rab'bin İsrailîler'e verdiği vaatlere bakın (bkz. Yşa.35:1-2; Hez.37; Zek.8:7-8; 10:9). Daniel Kitabı'ndaki önbildiriler öyle büyük bir çoğunluğu gerçekleştirdi ki, liberal eleştirmenler bunların peygamberlik sözü değil, tarihsel kayıt olduğunu öne sürdü. Ama haksız çıktılar. Çağdaş uzmanlar, Daniel'in Babil'de tutsak olarak yaşadığı döneme ve gelecek yıllarla ilgili vahiylerine ait yeni kanıtlar keşfetmeye devam ediyorlar.

3. *Kutsal Kitap'ın konuları arasında mucizevi bir birlik vardır.* 1600 yıllık bir dönemde 40 kişi tarafından yazıldığı halde, Kutsal Kitap'ın bütün kısımlarının ortak bir konusu vardır: *Tanrı'nın, Oğlu İsa Mesih'i kurban sunarak insanlığın kurtuluşunu sağlamasıdır.* Kutsal Yazılar'da tek bir öğreti sistemi, tek bir ahlâk standardı, tek bir kurtuluş tasarısı ve çağlara yayılan tek bir ilahi plan vardır. Kitaplar birbirleriyle çelişmez, konular birbirine karışmaz. Hepsi de son derece uyumlu bir şekilde birbirlerini tamamlar. Birbiri ardınca gelen vahiyler, çarpıcı bir gelişim izleyerek, soluk kesen bir doruk noktasına ulaşır ve Şeytan'a karşı son zafer gözler önüne serilir. Levililer ve Yuhanna gibi farklı kitaplar, tek bir konu, tek bir öykü ve tek bir etkinlikte birleşir. Dört müjde kitabı Mesih'in yaşamıyla ilgili ayrıntılara yer verir; her biri O'nun karakterinin ve hizmetinin farklı bir yönüne ışık tutar. Böylece, hepsi bir bütünün halkalarını oluşturur.

6 Aşağıdaki soruları önceki kısma bakmadan yanıtlayın.

a Kutsal Yazılar'ın esiniyle ilgili üç kanıt sıralayın.

b İsa Mesih Eski Antlaşma'nın yetkisini kabul ettiğini nasıl gösterdi?

c Kutsal Kitap'taki peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğine ilişkin bir örnek verin.

d Yaradılış'tan Vahiy'e kadar süren ana Kutsal Kitap konusu nedir?

KUTSAL YAZILAR'IN EŞSİZLİĞİ

Hedef 3. *Eski ve Yeni Antlaşma kitaplarının eşsizliğinin ölçütünü belirtin ve Kutsal Yazılar'ın doğruluğuyla ilgili tümceleri tanımlayın.*

Kutsal Yazılar'ın eşsizliğinden söz ederken, Tanrı'nın ilahi gerçeklerinin eksiksiz bir şekilde vahyolunduğunu vurguluyoruz. Gördüğümüz gibi, Tanrı vahyini kaydetmek için insanları kullanmıştır. İlahi vahyin tamamlanması için geçen zamanı da inceledik. Sonuç olarak, iki önemli noktaya geliyoruz: 1) Vahiy ne zaman tamamlandı? 2) İlahi vahiy neleri içeriyordu? Şimdi bu konulara bakalım.

İlahi Vahyin Tamamlanması

İsa Mesih'in Eski Antlaşma'ya karşı tutumunu inceledik – Eski Antlaşma'dan sık sık alıntı yaparak onayladığını gösterdi. Bununla birlikte, yeryüzündeki hizmetinin sonuna doğru, öğrencilerine açıklayacak çok daha fazla gerçek olduğunu belirtti.

Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Baba'nın nesi varsa benimdir. 'Benim olandan alıp size bildirecek' dememin nedeni budur (Yu.16:12-15).

Bu metne göre, Kutsal Ruh öğrencilere başka gerçekler de gösterecektir. Bu gerçekler, gelecekteki olayları bildirecek, yön ve anlayış sağlayacak (benim olandan alıp size bildirecek), öğretiler verecek (tüm gerçeğe yöneltecek) ve Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam sürmeyi mümkün kılacak (O beni yüceltecek).

İsa Mesih'in sözlerinde büyük önem taşıyan iki nokta var:

1. Kutsal Ruh, izleyicileri tüm gerçeğe yönelterek vahyin tamamlanmasını sağlayacaktır (a.13). İsa'nın öğretilerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlayacaktır.

2. İsa, henüz İncil vahyi tamamlanmadan önce, bunun insanlara

verileceğini ve yazılacağını bildiriyordu. Başka bir deyişle, bunu önceden *onaylamış* oluyordu. Müjde kitapları, Elçilerin İşleri ve Vahiy Kitabı önceden bildiriliyor, açıklanıyor ve onaylanıyordu.

Elçi Pavlus gibi imanlılar, vahiy yoluyla aldıkları gerçekleri yazdıklarını belirttiler. Efesliler 3:1-12’de bu deneyiminden söz eden elçi, kendisinin, diğer elçilerin ve peygamberlerin daha önce bilinmeyen gerçeklerle ilgili ilahi vahiy aldığını söyler. Elçi Petrus Kutsal Ruh’un açıkladığı ve kayıt edilmesi için esinlediği gerçeklerin değerini biliyordu (2Pe.1:20-21). Nitekim, 2.Petrus 3:15-16’da, Pavlus’un öğretilerini “*Kutsal Yazılar*” olarak nitelemiştir.

Müjde kitaplarının ve mektupların çoğu, İ.S. 64 ya da 65 yılında tamamlanmıştı ve kiliseler arasında dolaşıyordu. 25, 30 yıl kadar sonra da Elçi Yuhanna vahiy aldı. Kutsal Ruh, elçinin bu vahiy almasını sağladıktan sonra İncil mühürlenmiş oldu. Kutsal Yazılar tamamlandığı için artık onlara bir şey eklemeye ya da çıkarmaya gerek yoktu. Tanrı iradesini ve tasarısını 1600 yıllık bir dönemde adım adım açıklamıştı. Bundan daha fazlasına gerek yoktur. Tanrı kendisiyle ve tasarısıyla ilgili bilmemiz gereken her şeyi söylemiştir.

Kutsal Ruh günümüzde Tanrı’nın yazılı Sözü olarak kabul edilebilecek özel esinler iletmemektedir. Yazılı vahiy yalnızca Kutsal Yazılar’ı kaleme alan kişilere esinlenmiştir. Bizler Tanrı’nın egemenliğinin ilerlemesi için O’ndan esin alabiliriz, ama bu yazılı vahiy düzeyinde değildir. Kutsal Yazılar’ın öğretişini okuyarak, inceleyerek ve uygulayarak Tanrı’nın bizimle *açık* ve *tutarlı* bir şekilde konuştuğunu söyleyebiliriz. Tanrı bizlere yazılı olarak iletmek istediklerini *eksiksiz* bir şekilde açıklamıştır. Daha fazlasına ihtiyaç yoktur.

Tanrı’nın günümüzde kilisesiyle konuştuğunu fark etmemiz önemlidir. Kutsal Ruh peygamberlik armağanı aracılığıyla imanlılara Tanrı’nın düşüncesini bildirmeye devam ediyor. Ancak, aldığımız peygamberlik sözleri Tanrı Sözü’yle uyum içinde olmalı, imanlıları eğitmeli, öğüt vermeli ve teselli etmelidir (1Ko.14:3). Peygamberlik sözleri, Elçisel Çağ’da verilen genel vahiy ile çelişemez ya da onun yerini alamaz.

7 İsa Mesih’in hizmeti sırasında sık sık Eski Antlaşma ayetlerini kullanarak onları onayladığını gördük. Not defterinize İncil ile ilgili aşağıdaki soruların yanıtlarını yazın.

- a İsa Mesih'in İncil ayetlerini Kutsal Yazılar olarak önceden onayladığını belirten metin hangisidir?
- b İsa Mesih'in öğrencilerine bildireceğini söylediği gerçekler neyi içeriyordu?
- c Elçilerin, yazdıklarının ilahi vahiy olduğunu bildiklerini ortaya koyan iki metni belirtin.

8 Tanrı'nın yazılı sözü olan Kutsal Kitap'ın, Tanrı'nın eksiksiz vahyini oluşturduğunu bilmemiz neden önemlidir? Yanıtınızı not defterinize yazın.

Kutsal Yazılar'ın Kanonu

Son Kutsal Yazılar'ın vahyedilmesinden bu yana 2000 yıl geçti. Kutsal Yazılar Eski Antlaşma'da ilk açıklandığı andan İncil'de insanlığa yönelik son davete kadar Tanrı'nın kurtarma programını içeriyor.

Şöyle bir soru sorulabilir: "Yazılı gerçeğin birçok kaydı nasıl tek bir kitap olarak birleştirildi? Bu görev ne zaman tamamlandı? Kutsal Kitap'ın oluşumundan hangi araçlar, kurumlar ya da bireyler sorumludur? Şimdi bu soruların yanıtlarına bakalacağız.

Eski Antlaşma'nın Oluşumu

Eski Antlaşma'nın 39 kitabına *kanon* adını veriyoruz. *Kanon* sözcüğü, 'kamyş ya da çubuk' anlamına gelen Grekçe sözcükten türemiştir. Daha sonra, 'ölçme çubuğu, kural ya da standart' anlamında kullanılmaya başlamıştır. Kutsal Yazılar söz konusu olduğunda, kanon belli ölçütlere tabi tutulmuş ve Tanrı'nın esinlenen vahyi olarak onaylanmış kitaplar anlamına gelir.

Kısaca gözden geçirecek olursak, Tanrı vahyi İ.Ö. 1450'de Musa tarafından kaydedilmeye başlamıştır. Eski Antlaşma'nın en son kısmı ise İ.Ö. 5. yüzyılda kaydedilmiştir. Eski Antlaşma'nın ilk beş kitabı Musa tarafından yazılmıştır ve bunlara genellikle *Yasa* kitapları denilir. Yasa kitaplarından sonra *Peygamberlerin kitapları* gelir. Bu kitaplar peygamberlik hizmetini yürütmüş kişilere esinlenmiştir.

Diğer kitaplara ise *Yazılar* adı verilir ve bunlar üç grupta toplanır: 1) Bayram gibi özel dönemler için yazılmış kitaplar (örneğin, Ester Purim Bayramı'nda okunuyordu); 2) Şiir kitapları (Mezmurlar, Özdeyişler ve Eyüp); 3) Peygamberlikten çok tarih içeren kitaplar (Daniel, Ezra, Nehemya ve Tarihler. Her ne kadar Daniel peygamberlik armağanını kullanmış olsa da, bu kitaplar "peygamber" unvanı taşımayan kişiler tarafından yazılmıştı). Eski Antlaşma'nın 39 kitabı İbranice yazılmıştır ve İbranice Kutsal Kitap'ta (Yahudiler'in kullandığı) aynı kitaplar yer almaktadır.

Yahudi tarihçi Josephus (İ.S. 95) Eski Antlaşma kitaplarının Ezra'nın yönlendirişyle ve Büyük Havra'nın yöneticileri tarafından Mesih'ten beş yüzyıl önce bir araya getirildiğini belirtir. Sözüünü ettiğimiz üç kategorideki 39 kitap –Yasa, Peygamberler ve Yazılar– Tanrı'nın halkı tarafından ilahi esin olarak görülüyor, iman ve yaşam için tek yetki kaynağı olarak kabul ediliyordu. Filistin'in Yavne Kenti'ndeki öğretim evinde, İ.S. 70 ile 100 arasında yapılan incelemelerin kayıtları, bizim Eski Antlaşma adını verdiğimiz 39 kitaptan oluşan kanonu kabul etmiştir.

İncil'in Oluşumu

Mesih'ten önceki son iki yüzyılda, İsrail yabancı ulusların elinde korkunç bir zulüm ve baskı döneminden geçti. İnsanlar, "Tanrı neden buna müdahale etmiyor? Adalet yerini bulmayacak mı?" diye soruyorlardı.

Sanki bu kaygılı sorulara yanıt olarak, dünya çapındaki olaylarla ilgili bir dizi yazı ortaya çıktı. Bu kitapların eski Kutsal Kitap karakterleri tarafından yazılmış olduğu iddia ediliyordu. Bu kitaplarda yer alan peygamberlik bildirimleri, kıyametle ilgiliydi. Tanrı'nın çok yakında tarihe şiddetli bir yargıyla müdahale edeceğini, kötü kişileri cezalandırıp doğru kişileri ödüllendireceğini öne sürüyordu. Bu tür yazıların tarihsel değeri olduğu halde, ne Yahudiler ne de ilk kilise bunları Kutsal Yazılar'la eşdeğer görmüyordu. Bu tür yazıların bir kısmı *Apokrif* adı altında derlendi.

İşte bu dönemin hemen ardından, İsa Mesih hizmet etmek, ölmek, dirilmek ve Baba'nın sağına yükselmek üzere geldi. Günahın

karanlığında yaşayan insanlara umut ve ışık getirmek için geldi. İsa ne kötülerini cezalandırdı ne de doğruları ödüllendirdi. Bunun yerine, kiliseyi oluşturdu ve imanlılara her yerde Müjde'yi yaymalarını buyurdu. Söylediği her şeyin izleyicileri tarafından öğretilmesini söyledi (Mat.28:20). Hiç kuşkusuz, Mesih'in sözlerinin yazılı bir kaydı tutulmalıydı.

İlk kilise sayısal olarak gelişip coğrafi olarak yayıldıkça, Müjde yayılıyor ve imanlılar olgunlaşıyordu. Bu hizmet, yeryüzünde Rab ile beraber olanlar tarafından başlatıldı. İmanlılar ruhça gelişirken, Tanrı'nın lütfunu günlük yaşamın sorunlarına, kültürel farklılıklara, toplumun ihtiyaçlarına ve sapkın öğretilere (kabul edilen öğretilere karşı düşünce ve öğretiler) uygulamakla ilgili sorular ortaya çıkıyordu. Elçisel önderler bu ihtiyaca karşılık verdiler, mektuplar yazarak kiliseler arasında dağıtılmasını sağladılar. Bu mektuplar Kutsal Ruh'un esiniyle yazıldığı için Kutsal Yazı'ydı (2Pe.3:15-16).

Elçiler, ilk kuşak önderler ve imanlılar yaşlanmaya başladıkça, Kutsal Ruh, Mesih'in yaşamını kaydetmeleri için aralarından bazılarında işlev görmeye başladı (2Pe.1:12-15). Böylece Müjde kitapları yazıldı (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna).

Kilise olgunlaştıkça, bazı sahte kardeşlerin, sahte elçilerin ve Mesih karşıtlarının kiliseye sızmaya ve öğretilerini kabul ettirmeye çalıştıklarını göz önünde bulundurmalıyız (2Ko.11:12-15; Gal.1:6-9; 3:1; Kol.2; 1Ti.4:1-3; 2Se.2; 2Pe.2; 1Yu.2:18-19 ve Yah.). Kutsal Yazılar yayılırken, başka yazın türleri de yayılıyordu. Bununla birlikte, zamanla kilise Tanrı tarafından esinlenmiş gerçek Kutsal Yazı'ı ayırt edebiliyordu.

İncil'in Kanonu sınırlanırken aşağıdaki kurallar geçerliydi:

1. Bir elçi tarafından yazılmış ya da destekleniyor olmalı.
2. İçeriği ruhsal olmalı ve ilahi vahiy niteliği taşımalı.
3. Bütün kiliseler tarafından ilahi vahiy olarak kabul edilmeli.

Kilisenin ilk döneminde, İncil'in 27 kitabı bu ölçülere uyuyor, bütün kiliseler tarafından gayri resmi kabul görüyordu. Bu kabulü

resmileştirmek için Kartaca Heyeti (kilise önderlerinden oluşan bir grup) toplandı ve İ.S. 397’de İncil kanonununun 27 kitaptan oluştuğunu resmileştirdi. Böylece, kilise Kutsal Ruh’un yönetimindeki imanlıların zaten baştan beri kabul ettiği Kutsal Yazılar’ı sonraki bir tarihte onaylamış oldu.

9 Eski Antlaşma ve İncil metinlerinin kanon olarak kabul edilme tarihlerini ve bundan sorumlu olan grupları belirtin.

- a) Eski Antlaşma.....
 b) İncil.....

10 İlk kilisenin, Kutsal Yazılar’ı İncil kanonu olarak kabul ederken kullandıkları üç ölçütü kendi sözlerinizle ifade edin (Yanıtınızı not defterinize yazın).

Elyazmalarının Güvenilirliği

Kutsal Ruh’un Tanrı’nın vahyini yazdırmak için kullandığı özel esin, ilk ve özgün metinler, yani elyazmaları için geçerlidir. Günümüzde bu ilk elyazmaları yoktur, ama bu belgelerin mükemmel kopyaları vardır. Kopyalar arasında çok küçük farklar olduğu için her kopyayı Tanrı’nın esinlediğini söylememiz doğru olmaz.

Bununla birlikte, Kutsal Yazılar’ın kopyalanması ve dağıtılması sırasında bile Tanrı’nın korumasının ve gözetiminin kanıtlarını görmek mümkündür. Aslında, metnin kuşaktan kuşağa bu kadar uzun süre doğru olarak korunması başlı başına bir mucizedir ve Tanrı’nın takdiridir. Şöyle bir soru sorulabilir: “Kopyalar arasında küçük farklar olduğuna göre, metin ne derece doğrudur?” Bu soruya büyük bir güvenle son derece dürüst bir yanıt verebiliriz. “Metin tümüyle güvenilir! Bu farklar ne öğretimizi ve öğretişimizi ne de Tanrı’nın vahyiyle ilgili anlayışımızı değiştirir.”

Uzmanlar, eski elyazmalarını hem birbirleriyle hem de güvenilir olan diğer metinlerle yıllardır karşılaştırmış, kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Ölü Deniz yakınlarında bulunan Kutsal Kitap’ın eski metinleri de bu çalışmalara büyük katkıda bulunmuştur.

Bütün bu uzmanlık arařtırmaları, elimizdeki metinlere tümüyle güvenebileceğimizi ortaya koyar. řu anda sahip olduėumuz İbranice ve Grekçe metinlerin ilk elyazmalarına birebir uyduėunu, hem Eski Antlařma'nın hem de İncil'in önemli öğretilerinin hatasız olduėunu söyleyebiliriz. Vahyini insana esinleyen Tanrı, onu kuřaklar boyunca korumuřtur. Kutsal Kitap'ın Tanrı Sözü olduėundan emin olabiliriz.

Kutsal Kitap ilahi vahiy almak için Kutsal Ruh'un özel esininin gerekli olduėunu belirtir (2Pe.1:20-21), ama Kutsal Yazılar'ı çeviren, ileten ve kopyalayan kiřilerde aynı esinin iřlev gördüėünü söyleyemeyiz. Çevirilerin güvenilmez olduėunu söylemiyorum. Tam tersine, günümüzdeki çevirilerin çoėu tarihsel olarak çok sıkı taramalardan geçmiř, uzmanlarca onaylanmıřtır. Çoėu son derece yüksek kaliteli çalıřmalardır. Bununla birlikte, tek bir çeviriyi iman ve yařam için son yetki olarak kabul edemeyeceğimizi söylemek istiyorum. Dilimize çevrilen bir metni, diėeriyle karřılařtırmak ve uzmanlık ıřığında deėerlendirmek bilgece olacaktır.

11 Bu derste öğrendiėimiz kadarıyla, Kutsal Yazılar'ın kanonuyla ilgili olan ařağıdaki tümcelerden hangileri **DOĐRU**'dur?

- a Elimizde ilk özgün elyazmaları olmadıėı için, kanonun esinlenmiř Tanrı Sözü olduėundan emin olamayız.
- b *Kutsal Yazılar'ın kanonu* terimi, Kutsal Kitap'taki bütün kitapların bu standarda uyduėunu ve Tanrı tarafından esinlendiėini gösterir.
- c Kutsal Kitap'ın öğretilerini güvenle kabul edebiliriz, çünkü Tanrı onları yalnızca esinlemekle kalmamıř, yüzyıllar boyunca korunmalarını saėlamıřtır.
- d Tanrı yalnızca Kutsal Yazılar'ı kaleme alan kiřileri deėil, başka dillere çeviren kiřileri de özel bir řekilde esinlemiřtir. Bu nedenle, bütün çeviriler tümüyle güvenilirdir.
- e Apokrif gibi bazı metinler, Eski Antlařma kanonu olarak kabul edilmiřtir.
- f Elimizdeki Eski Antlařma, İbranice Eski Antlařma'nın aynısıdır.

g Eski Antlaşma kanonunda 39, İncil kanonunda ise 27 kitap vardır.

KUTSAL YAZILAR'IN YORUMLANMASI

Hedef 4. *Kutsal Yazılar'ı uygun bir şekilde analiz etme ve yorumlama yöntemini belirtin.*

Kutsal Yazılar'ı okurken, bazı ayet ve metinlerin, Tanrı'nın eylem ve tasarılarını açık bir şekilde yansıtmadığına dikkat etmiş olabilirsiniz. Bu ayet ve metinler Tanrı'nın insandan beklentisi konusunda da çok net görünmezler. Aslında, bazen Tanrı'dan söz bile edildiğini görmekte güçlük çekebilirsiniz. Örneğin, ben, Vaiz Kitabı'nın değeri üzerinde çok düşünmüş ve Tanrı'nın Sözü'ne neden dahil olduğunu sorgulamışumdır. Bu kitabın birçok tümcesi, sanki Kutsal Yazılar'ın diğer kısımlarındaki öğretilere karşıt gibidir. "Her şey boş, bomboş, bomboş!" ifadesinin kitapta sıkça tekrarlandığı görülür.

Kutsal Yazılar'ın bu tür ayet ve metinlerine geldiğimizde, onları doğru bir şekilde yorumlamak için dikkatlice analiz etmemiz gerekir. Bu metinlerin önünde ve arkasında neler olduğunu okumalıyız. Vaiz söz konusu olduğunda, bu metinleri kitabın ya da Kutsal Kitap'ın geri kalan kısmından soyutlayarak okuyup hayatımıza böyle uygulamalıyız. Vaizin neye "boş" dediğini anlayabilmek için kitabın tamamını okumalıyız. Nitekim kitabın son bölümüne geldiğimizde, tümünün anlam kazandığını görürüz. Yazar aslında, "Tanrı olmaksızın" yaşamın yararsız ve anlamsız olduğunu söylemektedir. Tecrübeleri kendisine, bizlere de yararlı bir öğüt olarak iletmek istediği bir ders vermiştir:

Gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa... Tanrı'ya saygı göster, buyruklarını yerine getir, çünkü her insanın görevi budur. Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır, ister iyi ister kötü olsun (12:1,13-14).

Bu örnek bize değerli bir ilke öğretiyor. *Her ayet Kutsal Kitap'ın tamamının öğretisinin ışığında analiz edilmeli ve yorumlanmalıdır.*

Bu ilkeyi öğrenir ve uygularsak, Hıristiyan yaşamımızı sağlam bir temel üzerine inşa ederiz. Hayatımızı ve eylemlerimizi tek bir ayet ya da metin üzerine kurmamalıyız. Bu ilkeyi izlemediğimiz takdirde, ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz.

Tanrı, kendi sözünün öğretişlerini anlamamıza yardımcı olacaktır. Kutsal Ruh yalnızca Kutsal Yazılar'ı kaleme alanları esinlemekle kalmamıştır, okuyanların zihinlerini de *aydınlatmaktadır*. Kutsal Ruh, Tanrı sözünü okuyan imanlıların zihnini *açacaktır*. Kutsal Ruh'un yardımı olmaksızın, Kutsal Yazılar'ı kimse anlayamaz, çünkü günah insanın zihnini karartmıştır. Kutsal Ruh içimizde yaşadığında, bize Tanrı sözünün gerçeklerini açıklar ve doğru yorumlamamızı sağlar (bkz. Rom.1:21; Ef.1:18; 4:18; 1Ko.2:6-16 ve 1Yu.2:20,27).

Sonuç olarak, Kutsal Kitap, Tanrı'nın insana ilettiği vahiydir. İçindeki bazı tümceler zor anlaşılrsa ve çelişkili gibi görünse de, bütün kitabın ya da Kutsal Kitap'ın ışığında okunduğunda, anlamları çok açık olacaktır. Üstelik Kutsal Ruh, zihnimizi aydınlatarak Tanrı sözünü doğru yorumlamamızı ve Tanrı'nın vermek istediği dersleri anlamamızı sağlar.

12 Aşağıdaki tümceyi tamamlayın: Her ayet
..... ışığında ve öğretişlerinde analiz edilerek yorumlanmalıdır.

KUTSAL YAZILAR'IN YETKİSİ

Hedef 5. *Tanrı Sözü'nün yaşamlarımızda nasıl bir yetkiye sahip olması gerektiğini belirtin.*

Kutsal Kitap çalışması yaptığımız zaman önemli bir soruyla karşılaşırız. Yaşamımız ve irademiz söz konusu olduğunda Kutsal Kitap'ın önemi nedir? Kutsal Yazılar baştan sona Tanrı'nın duygularını açığa vurur. *Kutsal Yazılar iman ve yaşam konusunda en büyük yetkimiz olmalıdır* (2Ti.3:16-17).

Tanrı, insanlarla iletişim sırasında isteğini ve amacını açıkladı. Tanrı insanlara ilettiği buyrukları onların bilmelerini ve ona göre ha-

reket etmelerini bekler: “Size bildirdiğim bütün buyruklara iyice uyun. Bunlara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın” (Yas. 12:32). Buyruklarını anlayıp anlamadıklarını ve uyup uymadıklarını görmek için onları sınavacağını bile söyledi (Yas.13:3).

Bir peygamber ya da rüya yorumcusu bölgenize gelse, bir mucize yapsa ya da özel bir şekilde bir vaadi gerçekleştirse, ne olur? Bu kişiyi gerçek bir peygamber olarak kabul eder misiniz? Söylediği şeyler, Tanrı'nın Sözü'yle uyum içinde olmalıdır (bkz. Yas.13:1-3).

Bu ilke Kutsal Yazılar'da sürekli tekrarlanır. Sahte harikalar, belirtiler ve mucizeler bizi Tanrı'nın Sözü'ndeki gerçekten uzaklaştırmamalıdır.

İsa Mesih'le ilişkimizi devam ettirmenin yolu, O'nun Sözü'ne göre yaşamaktan geçer: “Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevginde kalırsınız, tıpkı benim de Babam'ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi...” (Yu.15:10). Mesih'e duyduğumuz sevgiyi, O'nun isteğini yerine getirerek gösteririz: “Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarınız olursunuz” (Yu.15:14).

Tanrı'nın Sözü gerçektir (Yu.17:17). Dolayısıyla, Kutsal Yazılar kişisel hayatımızın ve kilise yaşantımızın en yüksek yetkisi olmalıdır. Günümüzde birçok kilisede, kürsüyü merkezdeki platformun ortasına koyarız, çünkü Tanrı Sözü orada vaaz edilir. “Kutsal tapınağına doğru eğilir, adına şükrederim, sevgin, sadakatın için. Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun” (Mez.138:2).

Tanrı Sözü yaşantımızın her alanında en ön sırada yer almalıdır. Tanrı Sözü'nün öğretilerine ailemizden ya da dostlarımızdan daha çok önem vermeliyiz. Uyarılarına ve yönlendirişine dikkat etmeliyiz. Tanrı Sözü duyularımıza da hükmetmelidir.

Bu yüzden, kiliselerimizde sağlam Kutsal Kitap öğretisi olmalıdır. İmanlının yüreğinde Tanrı Sözü'nü sistemli olarak çalışma arzusu olmalıdır. İnsanlar programları ya da kişileri değil, Tanrı Sözü'nü sevdikleri için Tanrı'nın evinde toplanmalıdır.

*Ot kurur, çiçek solar,
Ama Tanrımız'ın sözü sonsuza dek durur
– Yeşaya 40:8.*

13 Bu kısımda öğrendiklerinize dayanarak, Tanrı Sözü'nün yaşantınızda nasıl bir yetkisi olması gerektiğini açıklayın.

Sınav**EŞLEŞTİRME**

1 Sağdaki her terimi soldaki tanımlarla eşleştirin.

- | | |
|---|-----------------------------|
| ... a Yazılı olmayan öykülerin bir kuşaktan diğerine aktarılması. | 1) Kıyametle ilgili yazılar |
| ... b Kutsal Ruh Kutsal Yazılar'ı anlamamızı sağladığında neler olur? | 2) El yazıları |
| ... c Kutsal Yazılar'ın ilk el yazmaları | 3) Sözlü Gelenek |
| ... d Kutsal Ruh'un Kutsal Kitap'ı yazan kişileri yönlendirme etkinliği. | 4) Kanon |
| ... e Tanrı'nın kendisini ve eylemlerini açıklaması. Bunları başka türlü bilmek mümkün değildir. | 5) Esin |
| ... f Dünyayı sarsacak şiddetle dolu olayların anlatıldığı yazılar. | 6) Aydınlanma |
| ... g Hangi kitapların Tanrı tarafından esinlendiğini belirlemek için ölçü sistemi. | 7) Vahiy |

DOĞRU-YANLIŞ. Doğru tümcelerin önüne **D** harfini, yanlış tümcelerin önüne **Y** harfini koyun.

- ... **2** Kilise iman ve yaşam konularında en üst yetkidir.
- ... **3** Tanrı Sözü'nün gerçeklerini anlamak için bunları, Kutsal Kitap'ın tamamındaki öğretiler ışığında dikkatlice analiz etmeli ve yorumlamalıyız.
- ... **4** Kutsal Yazılar'ın esinlenmesi, el yazmalarını, el yazmalarının kopyalarını ve çevirileri içerir.
- ... **5** Elimizdeki Kutsal Kitap'ın Tanrı'nın güvenilir esinlenmiş sözü olduğuna dair güvencemiz vardır, çünkü Tanrı'nın kendi

sözünü kuşaklar boyunca koruduğuna ilişkin kanıtları görüyoruz.

- ... **6** Kutsal Yazılar'ın kanonuna kabul edilmiş bütün kitaplar Tanrı tarafından esinlenmiştir.
- ... **7** Kutsal Yazılar'ın *eşsizliği*, Tanrı'nın yazılı vahyinin 66 kitapta eksiksiz bir şekilde bulunmasıdır.

Çalışma sorularının yanıtları

7 a Yuhanna 16:12-15.

b Peygamberlik yönlendirişi, aydınlatması ve diğer öğretiler.

c Efesliler 3:4-5,9-10; 2.Petrus 3:15-16; 2.Petrus 1:20-21.

1 Vahiy Tanrı'nın kendisi hakkında açıkladığı ya da gösterdiği gerçeklerdir. İnsanlar Tanrı ve tasarısı hakkındaki bu gerçekleri başka türlü öğrenemezler.

8 Çünkü daha sonra gelen sözde vahiyleri reddetmemiz gereklidir, çünkü bunlar Tanrı'nın açıklamış olduğu gerçeklerle tutarlı değildir ve O'nu yüceltmezler.

2 a Doğru.

b Yanlış.

c Yanlış.

d Doğru.

9 a) İ.Ö. 500 yılında Ezra ve Büyük Havra üyeleri tarafından.

b) İ.S. 397'de Kartaca Heyeti tarafından.

3 a RAB Musa'ya, "Bunu anı olarak kayda geç" dedi.

b Musa RAB'bin bütün buyruklarını yazdı.

c "Ey Yakup soyu, seni yaratan, ey İsrail, sana biçim veren RAB şimdi şöyle diyor" (Yeşaya yazıyor).

d "RAB Yeremya'ya şöyle seslendi."

e "RAB şöyle diyor."

f "Kendini peygamber ya da ruhça olgun sayan varsa, bilsin ki, size yazdıklarım Rab'bin buyruğudur."

g Sevgili kardeşimiz Pavlus'un da kendisine verilen bilgelikle size yazdığı gibi, Rabbimiz'in sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve karsız kişiler, öbür Kutsal Yazılar'ı olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar.

10 Bir elçi tarafından yazılmış ya da destekleniyor olmalı. İçeriği ruhsal olmalı ve ilahi vahiy niteliği taşımali. Bütün kiliseler tarafından ilahi vahiy olarak kabul edilmeli.

4 b) Kutsal Ruh'un özel bir...

d) Kutsal Ruh'un ... Tanrı'nın vahyini kaydettirmesidir.

f) Kutsal Yazılar'ın içerdiği her şey...

11 a Yanlış

b Doğru.

c Doğru.

d Yanlış

e Yanlış

f Doğru.

g Doğru.

5 Çarmıha gerilen kişilerin kemikleri ölümlerini çabuklaştırmak için kırılırdı. Ancak İsa Mesih'in kemiklerini kırmak gerekmiyordu, çünkü askerler O'nun zaten ölmüş olduğunu gördüler. Kemiklerini kırmak yerine bedenini mızrakla deldiler.

12 Kutsal Kitap'ın tamamı.

6 a İsa Mesih Eski Antlaşma'nın Tanrı sözü olduğunu daima onayladı ve hürmet gösterdi. Birçok peygamberlik gerçekleşti. Kutsal Kitap'ta konu birliğini görebiliriz.

b Sık sık Eski Antlaşma'dan alıntı yaptı.

c Bir örnek, Mika peygamberin önceden bildirmiş olduğu İsa'nın doğum yeridir. Bir başkası, Yeşaya ve Davut tarafından bildirilen ölüm biçimidir.

d İnsanın kurtuluşu.

13 Yanıtınız şuna benzer olmalıdır: Kutsal Kitap, Tanrı'nın Sözü, iman ve yaşam konularında en üst yetkimiz olmalıdır. Eylemlerimizi, düşüncelerimizi ve duygularımızı yönlendirmelidir. Kutsal Kitap'ı sadık bir şekilde incelemeli ve öğretilerini yaşamımızın tümüne uygulamalıyız.

Ders 9

Kilise: Tanrı Halkının Topluluğu

Hiç çocukların beraber oyun oynarken birbirlerine nasıl doğal olarak yaklaştıklarını gördünüz mü? Bu, insanın sosyal bir varlık olduğunu gösterir. Kendisine benzeyen diğer insanlarla ilişkiler kurmak ve beraberlikte bulunmak insanın doğasında vardır. Dolayısıyla, İsa Mesih'in, benzer düşüncede olan kişilerle bir topluluk kurmasına, yani kiliseyi oluşturmasına ve Tanrı'nın isteğinin kilise aracılığıyla gerçekleşmesini tasarlamasına şaşmamak gerek. Kilise, birbirleriyle ilişkileri, İsa Mesih'le ilişkilerine dayanan insanların topluluğudur.

Elçi Petrus şöyle dedi: "Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, şimdiyse merhamete eriştiniz" (1Pe.2:10). Biz dışarıydık; günahlarımız bizi Tanrı'dan ayırıyordu. Ne var ki, İsa Mesih'i Kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz zaman, iman yoluyla Tanrı'yla yeni bir ilişkiye kavuştuk. Bu yeni ilişki, diğer imanlılarla da ilişki kurmamızı sağladı. Tanrı'nın ailesinin üyeleri, O'nun kilisesi olduk.

Bu derste, Tanrı'nın kendisini yüceltmek, ruhsal yaşamı geliştirmek ve Müjde'yi başkalarıyla paylaşmak için seçtiği aracı inceleyeceğiz. Kilise hakkında çalışmada bulunduğca kilisenin gerçek anlamını kavrayacak, Rabbimiz'in kiliseye canını feda edecek kadar çok değer vermesini takdir edeceğiz (Ef.5:25).



Ders taslağı

Kilise Nedir?
Kilise Ne Zaman Başladı?
Kilise Neye Benzer?
Kilise Ne Yapar?

Ders hedefleri

Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmalısınız:

- *Kilise* teriminin tanımını yapabilmek, Kutsal Kitap'a uygun ve uygun olmayan tanımlar arasındaki farkı görebilmek.
- Kilisenin ne zaman başladığını belirtebilmek ve bu açıklamanızı Kutsal Kitap kanıtlarıyla destekleyebilmek.
- Kilisenin iki yönlü doğasını açıklayabilmek.
- Kilisenin üç temel amacını ve bu amaçlara ulaşma yöntemlerini sıralayabilmek.

Öğrenme etkinlikleri

1. Bu dersin temeli için, Elçilerin İşleri 2'yi; 1.Korintliler 12:12-31'i; Romalılar 12'yi; Efesliler 4:1-16'yı; 5:22-23'ü okuyun.
2. Birinci derste belirtilen süreç doğrultusunda ders metnini takip edin. Size yeni gelen anahtar sözcüklere bakın.

Anahtar sözcükler

Dinamizm	Topluluk
Evrensel	Törenler
İşlevler	

Ders metni

KİLİSE NEDİR?

Hedef 1. *Kutsal Yazılar'da kullanıldığı şekliyle kilise terimini tanımlayın.*

1 *Kilise* sözcüğünü daha önce hiç duymamış bir kişiye söylediğinizi düşünün; o da size, “*Kilise* nedir?” diye soruyor. Tecrübenize dayanarak, bu sorunun kısa bir yanıtını not defterinize yazın.

Eğer günümüzdeki birçok insan gibi düşünüyorsanız, yukarıdaki soruya şöyle bir yanıt verirsiniz: “*Kilise* insanların tapınmak için toplandıkları yerdir.” Daha net bir dil kullanmak isteseydiniz, şöyle de diyebilirdiniz: “*Kilise* sözcüğü, farklı yerlerden gelen, aynı öğretilere inanan, aynı kurallara ve benzer hedeflere bağlı olan insanların organizasyonudur.”

Bu yanıtların ikisi de *kilise* teriminin birçok kişi tarafından nasıl tanımlandığı konusunda bir fikir verebilir ve çağdaş insanın anlayışında ikisi de doğrudur. Ancak, *Kutsal Kitap kiliseden* söz ettiğinde, bu yanıtlardan çok daha büyük bir anlam ifade etmektedir.

Aslında, *Kutsal Kitap binalardan* değil, topluluğu oluşturan *insanlardan* söz etmektedir. *Kutsal Kitap*, kilisenin bir *organizasyon*

olduğunu da söylemez. Günümüzde *kilise* terimini kullanan insanlar, genellikle Katolik, Baptist, Metodist ya da diğer mezheplerle özdeşleştiriliyor.

Kutsal Kitap söz konusu olduğunda, kilise sözcüğünün iki tanımı vardır. İncil’de kilise olarak çevrilen Grekçe *ekklesia* sözcüğü, Tanrı’nın çağrısına karşılık veren insanların resmini oluşturur. Bu çağrıya olumlu karşılık veren ve İsa Mesih’i Rab olarak kabul edenler, O’nun ailesinin üyeleri olurlar. Rab’bin buyurduğu gibi kurtuluş müjdesini paylaşırlar. Kilise, Mesih’in isteğini yapmak için söz dinleyen ve organize olan insanların topluluğudur. Geniş anlamda ise, İsa Mesih’i Rab olarak kabul eden imanlılar, *evrensel kiliseyi* temsil ederler; buna görünmeyen kilise de denir. Evrensel kilise İsa Mesih’e iman eden ve O’na sadık olan bütün imanlıları içerir.

Daha dar anlamıyla kilise, imanlıların bir araya gelmesidir. İsa Mesih’e iman eden ve sadık olan imanlılar, belli bir yerde buluşarak tapınırlar. Buna *yemel kilise* ya da *görülen kilise* denir. İncil’deki yemel kilise örneklerini şöyle sıralamak mümkündür:

Romalılar 1:7: “Tanrı’nın Roma’da bulunan, kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine, Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten size lütf ve esenlik olsun.”

1.Korintliler 1:1-2: “Tanrı’nın isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis’ten Tanrı’nın Korint’teki kilisesine selam!”

Galatyalılar 1:1: “İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve O’nu ölümden diriltten Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Pavlus’tan ve benimle birlikte olan bütün kardeşlerden Galatya’daki kiliselere selam!”

Filipililer 1:1: “Mesih İsa’nın kulları ben Pavlus ve Timoteos’tan Filipi’deki gözetmenler ve görevlilerle birlikte Mesih İsa’ya ait bütün kutsallara selam!”

Genel bir tanım yapacak olursak, İncil’de kilise Tanrı halkının topluluğudur. Kiliseyi tanımlarken *topluluk* terimi önemlidir, çünkü birlikte Tanrı’ya tapınmak ve beraberlikte bulunmak için toplanan

imanlıları tanımlar. Elçilerin İşleri 2:42-47’de bu topluluk ruhundan şöyle söz ediliyor:

Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı’yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.

Kutsal Kitap, kilisenin aşağıdaki işlevleri gerçekleştirmek üzere Tanrı tarafından seçilmiş aracı olduğunu ortaya koyar:

1. İmanlıların toplu olarak tapınmalarını sağlar (Yu.4:20-24; krş. İbr.10:25).
2. İmanlıların ruhsal yönden gelişmelerini sağlar (Ef.4:13-16).
3. Mesih’in kurtuluş müjdesinin insanlara yayılmasını sağlar (Mat.16:18; 24:14; 28:18-20).

Dersin kalan kısmında bu işlevlerin her birine daha ayrıntılı olarak bakacağız.

Tanrı’nın kilisesi ya da *Mesih’in kilisesi* deyişlerini Kutsal Yazılar’da sık sık görürüz. Bu terimler, imanlılar topluluğunun en önemli vasfının üyeleri değil, Baş, yani Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih olduğunu ortaya koyar.

Kilise, aynı Kurtarıcı’yı kabul etmiş ve kurtuluşa kavuşmuş günahkârların beraberlikte bulunduğu, Tanrı tarafından yaratılmış topluluktur. İmanlıların arasında birlik vardır, çünkü üyeler Mesih’te birdir ve Kutsal Ruh’un Mesih’te oluşturduğu bir birliğe sahiptirler.

İncil, İsa Mesih’e iman eden yeni imanlıların suyla vaftiz olduklarını gösterir. Su vaftizi, imanlıların Mesih’le birleştiklerini görsel bir şekilde ortaya koyuyordu (bkz. Elç.2:38; 8:12-13; 9:1-19; 10:47-48). Yerel kiliseleri oluşturan yeni imanlılar, evrensel kilisenin bir parçasıydılar ve aşağıdaki özelliklere sahiptiler:

1. İsa Mesih'e iman ediyorlardı.
2. İmanlarını vaftizle ortaya koyuyorlardı.
3. Mümkün olduğu kadar kısa sürede bir topluluk oluşturuyorlardı (Elç.13:43'ü 14:23 ile karşılaştırın.)
4. Belirgin bir amaçları vardı: Toplu olarak tapınmak ve Tanrı'nın isteğini gerçekleştirmek için bir araya gelmek.

2 Aşağıdaki tümceyi doğru tanımlayan şıkların önündeki harfi dairesine alın: Kutsal Kitap'taki *kilise* terimi

- a) insanların Tanrı'ya tapınmak için bir araya geldikleri binayı ifade eder.
- b) İsa Mesih'e iman eden ve bağlı olan insanların topluluğunu ifade eder.
- c) aynı Kurtarıcı'ya güvenen ve O'nunla beraberliklerinden ötürü bir araya gelen imanlıların topluluğunu ifade eder.
- d) çeşitli büyüklüklerdeki dinsel gruplar, organizasyonlar ya da mezhepleri ifade eder.
- e) İsa Mesih'e Rab olarak iman eden insanların dünya çapındaki topluluğunu ifade eder.

KİLİSE NE ZAMAN BAŞLADI?

Hedef 2. *Kilisenin ne zaman başladığını ortaya koyan iki Kutsal Kitap kanıtını belirtin ve ilk imanlıların yedi etkinliğini sıralayın.*

Eski Antlaşma'da, Tanrı halkının topluluğu düşüncesi ilkönce, Tanrı'nın İbrahim'e verdiği aile vaadinde görülür. İbrahim'in soyu bütün dünya için bereket kaynağı olacaktı (Yar.12:1-3). İsrail halkının Mısır'dan kurtarıldığı günlerde bu vaat yeniden onaylandı. Tanrı ile İbrahim arasındaki antlaşmanın getirdiği sorumluluklar ve bereketler sıralandığı zaman, Tanrı'nın topluluğu kavramı daha da netleşti (Çık.19:4-6 ile Yar.22:17-18'i karşılaştırın).

Ne var ki, Eski Antlaşma tarihi, İsrail ulusunun bütün dünya için bereket kaynağı olma görevinde başarısız olduğunu ortaya koyar. Eski Antlaşma'da Tanrı'nın topluluğu olduğu halde, belirlenen amacına ulaşmadı. Ancak Tanrı'nın kendisine ait bir halk yaratma, onları günahahtan kurtarma ve sonsuz kurtuluşa kavuşturma tasarısı başarısızlığa uğramadı. Bu tasarı İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle gerçekleşecekti.

İsa Mesih yeryüzündeki hizmeti sırasında Tanrı'nın topluluğu düşüncesini ortaya koymuştu: Gelecek zaman kipini kullanarak, "Topluluğumu kuracağım" demişti (Mat.16:18). Elçi Pavlus, Efesliler 1:19-23'te kilise kurulmadan önce Rabbimiz İsa Mesih'in dirilişinin ve göğe yükselişinin gerekli olduğunu ortaya koyar. Kilise topluluğunun başı İsa Mesih olacaktır:

Bu kudret, Tanrı'nın, Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında otururken O'nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. Her şeyi ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise O'nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur (a.20, 22-23).

İsa Mesih'in, kendi halkı (kilise) için sonsuz Başkâhin olarak hizmet edebilmesi için de ölümden dirilmesi ve göğe alınması gerekliydi. Üstelik böylece, kilisenin işlev görebilmesi için gereken armağanları da verebilecekti (bkz. İbr.4:14-16; 7:25; Ef.4:7-12).

3 Yukarıda verilen İncil ayetlerine göre, aşağıdaki tümcelerin hangisi doğrudur?

- Kutsal Kitap kilisenin İsa Mesih tarafından yeryüzündeki hizmeti sırasında kurulduğunu ortaya koyar.
- Kutsal Yazılar, Mesih'in kiliseyi kurmadan önce ölmesi, dirilmesi ve göğe alınması gerektiğini ortaya koyar.

İmanlılar daha önce de bir araya geldikleri halde, kilise resmen Pentikost gününde başlamıştır. Şimdi bunun kanıtlarına bakalım:

1. İsa Mesih göğe alınmadan hemen önce, öğrencilerine şöyle dedi: "Yeruşalim'den ayrılmayın, Baba'nın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz" (Elç.1:4-5; ayrıca bkz. Yu.14:12; 16:7-8,13-15).

2. İsa Mesih, Kutsal Ruh'la vaftiz olan öğrencilerin, hem yakında hem de uzakta Müjde'yi güçlü bir şekilde yayacaklarını söyledi (Elç.1:8).

3. Bir evin üst katında dua eden öğrenciler ve imanlılar, İsa'nın sözleri doğrultusunda Pentikost Günü'nde üzerlerine inen Kutsal

Ruh'la vaftiz oldular (Elç.2:1-4; Yu.7:37-39 ile 14:17'yi karşılaştırın).

4. Aynı gün, 3000 kişi Müjde bildirisine olumlu karşılık vererek imanlılar topluluğuna katıldılar. Böylece, kilise kuruldu. Birlik içinde şükran sunmaya, Tanrı sözünden beslenmeye, müjdelemeye ve tanıklık etmeye başladılar.

Kutsal Ruh'un gelişiyle birlikte, imanlılar Tanrı'nın kurtaran lütfuna tanıklık etmek ve evrensel kurtuluş çağrısını duyurmak amacıyla ilahi güce kavuştular ve böylece yepyeni bir çağ başladı. Elçilerin İşleri Kitabı, imanlıların o günden itibaren bir aile ve topluluk olarak hareket ettiklerini ortaya koyuyor. İlk imanlıların ve ilk kilisenin bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Öğretisel bir standartları vardı; elçilerin öğretisine bağlıydılar (Elç.2:42).
2. Diğer imanlılarla beraberlikte bulunuyorlardı (Elç.2:43).
3. Su vaftizi ve Rab'bin Sofrası törenlerini devam ettiriyorlardı (Elç.2:41-42,47; bkz. Mat.28:19; 1Ko.11:23-26).
4. Toplu olarak dua etmek ve tapınmak için bir araya geliyorlardı (Elç.2:46; 4:23-31).
5. İhtiyaç içinde olanlara yardımcı oluyorlardı (Elç.2:41; 4:32-35; 6:1-7).
6. Müjde'yi yaymak üzere başka yerlere gidecek ve topluluklar oluşturacak kişileri görevlendiriyorlardı (Elç.8:14-17; 11:22).
7. Müjde'yi yaymanın getirdiği gelişmelerle ilgilendiler. Yeni Hıristiyanlar'la birlikte gelen yeni uygulamalara ve ihtiyaçlara karşılık verdiler. İmanlılar için temel öğreti standartları oluşturdular (Elç.11:1-3,18; 15:4-35).

4 İsa Mesih göğe alındıktan kısa süre sonra Pentikost Günü'nde gerçekleşen ve kilisenin kurulduğuna işaret eden iki gelişmeyi not defterinize yazın (bkz. Elç.2).

5 İlk imanlılara kilise olma özelliği kazandıran yedi etkinliği ezberden sıralayın. Bunları not defterinize yazdıktan sonra, bu kısımda

bizim verdiğimiz listeye karşılaştırın. Bu liste sizin yerel kilisenizdeki etkinliklere benziyor mu?

KİLİSE NEYE BENZER?

Hedef 3. *Kilisenin doğasını tanımlayan özellikleri ayırt edin.*

Bir kişi İsa Mesih'i Rab olarak kabul ettiğinde, Kutsal Ruh onu tüm diğer imanlılarla birlikte, *Mesih'in bedenine*, yani kiliseye katar. Kilise Kutsal Kitap'ta bir bedene, geline, binaya, bağa ve sürüye benzetilir. Aynı unsurlar bireysel imanlıya da, yerel kiliseye de, evrensel kiliseye de uygulanır.

6 Sağdaki terimi soldaki ayetle eşleştirin.

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ... a Luk.15:4-10 (sürü) | 1) Bireysel imanlı |
| ... b 2Ko.11:2 (gelin) | 2) Yerel topluluk |
| ... c 1Ko.3:16-17 (bina) | 3) Evrensel kilise |
| ... d Ef.1:22-23 (beden) | |
| ... e İbr.13:20 (sürü) | |
| ... f Yu.15:1-5 (dallar) | |

Bu alıştırma, kilisenin doğasının bir yönünü aydınlatıyor. Bireysel bir imanlı tek başına kiliseyi oluşturamaz; kilise bireysel imanlıların topluluğudur. Kiliseyi bir kurum ya da organizasyon olarak tanımlarsak, imanlılar topluluğu yönünü kolayca gözden kaçıırız. Kilise, Mesih'le kişisel ilişkilerinden ötürü yakın ilişkiler kuran imanlılardır. Bu imanlılar birbirlerine hizmet eder, sevgi gösterir ve iman yaşamında yardımcı olur. Dolayısıyla, kilisenin doğasını iki şekilde açıklamak mümkündür. Birincisi, imanlıların arasındaki ilişkileri içerir. İkincisi, imanlıların Mesih'teki birliğinin görsel göstergesidir.

1. *Kilise imanlıların birbirleriyle ve Mesih'le ilişkilerini içerir.* Müjde bildirişiyle karşılaşan bir günahkâr, Tanrı'nın huzurunda tek başınadır. Müjde'yi kabul etmek ya da reddetmek kişisel seçimidir ve bu seçimi yalnızca kendisi yapabilir. Seçimi yaptıktan sonra baş-

kalarının da aynı seçimi yaptığını keşfeder. Bu nedenle, kurtuluş son derece kişisel bir seçim olduğu halde, özel bir seçim değildir. Hem İsa Mesih'le hem de diğer imanlılarla kişisel bir ilişkiye kavuşuruz. Bireysel imanlının ruhsal gelişimi ve Mesih'e benzer bir karaktere sahip olması için her ikisi de gereklidir.

Elçi Pavlus, kurtuluş anında imanlının İsa Mesih ile kavuştuğu ilişkiden söz ederken şöyle demiştir: "Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu'na imanla sürdürüyorum" (Gal.2:20). İmanlıların arasındaki ilişkiden söz ederken şöyle demiştir: "Hepimiz aynı beden üyeleriyiz" (Ef.4:25). İmanlıların tümü kiliseyi oluşturur.

Bu nedenle bir açıdan her imanlı, Mesih'le kişisel ilişkisi ve Hıristiyan yaşamında kişisel sorumlulukları olan bir bireydir. Başka bir açıdan ise, imanlıların tümü, Mesih'le ve birbirleriyle ilişkileri olan, kişisel sorumluluklarının yanı sıra topluluk içinde de sorumluluk sahibi kişilerdir.

7 Kutsal Yazılar Mesih ile kilise arasındaki ilişkiyi beden ile baş arasındaki ilişkiye benzetir. 1.Korintliler 12:12-27; Efesliler 1:22-23; 4:7-16 ve Koloseliler 1:18'i okuyun. Bu ayetlere bakarak, aşağıda Mesih'in bedeniyle ilgili her doğru tümcenin önündeki harfi daire içine alın.

- a Mesih'in bedeninin birçok kısmı vardır.
- b Bedenin bazı üyeleri, diğerlerinden daha az önemlidir.
- c İmanlı, Mesih'in bedeninin etkin bir üyesi olmadan da iman yaşamında tek başına olgunlaşabilir.
- d Her imanlı, Mesih'in bedeninin bir üyesidir.
- e Mesih, bedeni olan kilisedeki her şeyin başıdır.
- f Her imanlı yalnızca Mesih'e karşı sorumludur.
- g Bedenin bir üyesi acı çekiyorsa, diğer üyeler onun acısını hissetir ve onunla birlikte acı çeker.
- h Mesih'in kiliseye verdiği armağanlar, her üyenin kişisel gelişimini tamamlayabilmesi için gereklidir.

Bu ayetler, Hıristiyan yaşamının İncil’de toplulukla özdeşleşmesinin rastlantı olmadığını gösterir. Yeni imanlar doğal olarak birlikte tapınmak, beraberlikte bulunmak ve tanıklık etmek için toplanma gereğini duyarlar. Yeniden doğdukları zaman bencil doğalarını geride bırakır, paylaşan ve birbirlerini gözeten bir topluluğun parçası olurlar.

Kutsal Kitap diğer imanlılarla aynı bedende bulunmanın ve Baş’a karşı sorumlu olmanın çetin bir sınav olduğunu ortaya koyar. Her birimiz, kişisel seçimlerimizi, Baş’la kişisel ilişkimizi ve kendi değerlerimizi aşan sorumluluklara sahibiz. Artık Mesih’in bedeninin bir parçası olarak işlev görmeliyiz. Elçi Pavlus, bu nedenle Korint kilisesi için kaygılanıyordu:

Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih’in adıyla yalvarıyorum: Hepiniz uyum içinde olun, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşünce ve görüşte birleşin (1Ko.1:10).

Mesih’le ilişkili topluluk olan kilisenin bir parçası olarak, Mesih’teki diğer üyelerle uyum içinde olmalıyım. Kilise, Kutsal Yazılar’da “halk” olarak resmediliyor. Bu halk, Mesih’le ve O’nun aracılığıyla birbirleriyle ilişkileri olan imanlılardan oluşmaktadır.

2. *Kilise imanlıların Mesih’le birliğinin görsel göstergesidir.* Tanrı kilisenin özünün, imanlıların ilişkileri aracılığıyla yansıtılmasını amaçlamıştır. Mesih’le ilişkimiz ruhsal bir deneyim olduğu için, bu deneyimi görsel kılmanın tek yolu yaşantımızdır. İncancımızı başkalarına anlatabiliriz. Eğer yaşantımız iyilik, özveri ve gerçek Hıristiyan sevgisiyle dolu olursa, insanlar Mesih’le *görünmeyen* ilişkimizin gerçek olduğunu fark edeceklerdir. Ancak, yaşantımız sözlerimize uymuyorsa, imansızlar, “Eylemlerin söylediklerini yalanlıyor” diyecektir.

Kilisenin topluluk yaşamı için de bu doğrudur. Beden (kilise) ile Baş (Mesih İsa) arasındaki ilişkinin gerçekliği kilisenin yaşamında görülmelidir. Bu nedenle Elçi Pavlus, Efesli imanlılara şöyle buyuruyor: “Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruh’un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin” (Ef.4:2-3).

Elçi Pavlus'un günlerinde Yahudiler ile diğer uluslar, köleler ile özgür doğanlar arasında büyük sosyal engeller vardı. Müjde olmadan bu engellerin ortadan kalkması olanaksızdır, ama Efesliler 2:11-22'ye göre, Mesih'in çarmıhı sayesinde bu durum tümüyle değişmiştir. İsa Mesih Yahudiler ile diğer uluslar arasındaki engeli kaldırmış, hepsini "yurttaş ve Tanrı'nın ev halkının üyeleri" yapmıştır. Mesih'le ilişki, sosyal ayrımları ortadan kaldırır ve bütün imanlıları Tanrı'nın ev halkına dahil eder.

İmanlılar farklı sosyal geçmişlerine rağmen, aynı bedenün üyeleri olarak ruhta ve amaçta birleşmelidirler (bkz. Flp.2:2). Birbirlerine karşı sevecen ve şefkatli olmalıdırlar. İsa Mesih, bunu *yeni bir buyrukla* ifade etmiştir: "Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginin olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır" (Yu.13:34-35).

İmanlıların ilişkileri sevgiyle tanımlanmalıdır. Bu ilke o denli önemlidir ki, kişinin Tanrı'yla ilişkisini ölçer: "Işıktaki olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hâlâ karanlıktadır" (1Yu.2:9).

Bizse seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi. Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez. "Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin" diyen buyruğu Mesih'ten aldık (1Yu.4:19-21).

Elçi Pavlus bu nedenle, Korintliler arasındaki kıskançlığı ve kavgaları kınadı. Bu tutum, "Ben Pavlus yanlısıyım; ben Apollos yanlısıyım" gibi bölünmelere yol açıyordu (1Ko.3:4). Bu, imanlılara yakışan bir tutum değildir; ruhsal olmayan bebeklerin ruhsal olmayan tutumudur. Bu buyruk ve örnekler, birbirimizle uyum içinde yaşamadığımız taktirde, Tanrı'yla da uyum içinde olmayacağımızı ortaya koyar.

8 (En iyi yanıtı seçin.) Ruhsal bir topluluk olarak kilisenin doğası şöyle tanımlanabilir:

a) Birlik içinde yaşamaya çalışan bir grup.

- b) Mesih'le bir olan bütün imanlılar.
- c) Her gün iman yaşamı süren Hıristiyanlar.

9 İmanlının Mesih'le ilişkisinin görsel bir ifadesi olarak kilisenin doğası şöyle tanımlanabilir:

- a) Tanrı'yla ruhsal bir sevgi bağı.
- b) İnsanların sosyal geçmişlerine göre gruplaşarak tapınmaları.
- c) İmanlıların sevgiye ve birliğe dayalı yerel toplulukları.

Dolayısıyla, kilisenin doğasının ruhsal olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, kilise imanlıların hem Rab ile hem de birbiriyle ilişkilerini gösterdikleri pratik bir topluluktur. İmanlılar gerçek sevgiyi toplulukta görürler ve yaşarlar. Ruhsal ilişkinin en temel özelliği sevgi olduğu için yerel toplulukta da aynı sevginin görünmesi gerekir:

Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O'nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi. Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz (1Yu.4:8-11).

10 Bu kısımdaki bilgiye dayanarak kilisenin doğasını tanımlayan iki özelliği belirtin.

.....

.....

KİLİSE NE YAPAR?

Kilise ne yapar? Kilisenin varolma amacı nedir? Efesliler'e yazılan mektupta, Tanrı'nın kendi adını yüceltmek için imanlıları toplulukta bir araya getirdiğini öğreniyoruz. Tanrı'nın bizi kurtarmadaki amacı, O'nun "yüce lütfunun övülmesidir" (Ef.1:6,12,14).

Kilise Tanrı'yı üç yönde yüceltir:

1. İmanlılar O'na tapındıkça, *yukarı doğru*.

2. İmanlılar birbirlerini geliştirdikçe, *içeri doğru*.
3. İmanlılar Müjde'yi iman etmemiş kişilerle paylaştıkça, *dışarı doğru*.

Kilise Tanrı'ya Tapınır

Hedef 4. *Toplu tapınmayla ilgili doğru tümceleri ve Tanrı'ya tapınmada neler sunduğumuzu tanımlayın.*

Tapınma, Tanrı'nın değerini takdir etme, O'na hürmet etme ve övgüler sunma eylemidir. İmanlılar toplu tapınma sırasında, halkına İsa Mesih aracılığıyla bağışladığı değerli armağanlar için doğrudan doğruya Tanrı'ya şükreder ve O'nu onurlandırır. Gerçek tapınmanın odak noktası insanlar değil, Tanrı'dır. Tanrı'ya gerçek karakterinden ve yaptıklarından ötürü tapıyoruz.

Bu kursun 1-3. derslerinde, Tanrı'nın tapınmamıza layık olduğunu ortaya koyan birçok neden sıraladık. Mezmur 107:1-3 şöyle diyor: "RAB'be şükredin, çünkü O iyidir, sevgisi sonsuzdur. Böyle desin RAB'bin kurtardıkları, düşman pençesinden özgür kıldıkları, doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden, bütün ülkelerden topladıkları."

İsa Mesih, Tanrı'nın kendisine ruhta ve gerçekte tapınan insanlar aradığını söyledi (Yu.4:23). Buna göre, tapınmamız içten olmalı ve İsa Mesih'le kişisel ilişkiye dayanmalıdır. Ruhumuz O'nun Ruh'uyla beraberlikte bulunmalıdır. Tanrı, kurtuluşumuzu sağlayarak, bizi kendisiyle beraberlikten alıkoyan engelleri sonsuza dek ortadan kaldırmıştır (bkz. İbr.4:16; 10:19-22). İmanlıların gerçek tapınması, bizim Tanrı için neler yaptığımıza değil, İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi aracılığıyla Tanrı'nın bizler için neler yaptığına dayanır.

Tapınmamız, taş ve tahtadan yapılmış ilahlara tapınan putperestlerin tapınması gibi değildir. Onların tapınması, ilahlarının öfkesini dindirmeye ve onların gözüne girmeye odaklıdır. Ancak, Tanrı'nın halkı olarak O'na tapınanlar, O'nun karşılıksız olarak sunduğu merhametin ve lütfun farkına varırlar (Mez.118:1). Tapınma, lütfundan ötürü Tanrı'ya minnetimizi ifade etmektedir. Tapınmanın içinde hem övgü hem de hayranlık vardır.

Tanrı'ya özel yaşamımızda tapınmamız gerekir, ama toplu tapınmanın değerini fark etmemiz de önemlidir. Toplu tapınma, Tanrı'ya birlikte sunduğumuz bir *senfoni* gibidir. Tanrı'nın ev halkı, O'nu yüceltmek üzere huzuruna yaklaştığında, her imanlı O'nun halkının birliğini fark edecektir. Toplu tapınmada bireyin tek başına tecrübe edemeyeceği ruhsal bir *dinamizm* vardır. Tapınmak için toplandığımızda, her imanlıyı güçlendiren ve yüreklendiren ruhsal bir kudret hissederiz. Diğer imanlılarla birlikte tapındığımızda, bunun yararını görür ve büyük yardım alırız. Bu nedenle, Kutsal Yazılar şöyle diyor: "Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının aldığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim" (İbr.10:24-25).

Kilise toplu tapınma zamanında, Kutsal Ruh'un yönetimiyle ve Tanrı'nın Sözü'ne uygun bir şekilde ezgilerle, dualarla ve Söz'ün vaaz edilmesiyle Tanrı'yı yüceltir. Bunlar tapınma biçimleridir. Bununla birlikte, tapınma biçimleri gerçekten tapındığımız anlamına gelmez. Müziğin güzelliğinden, vaizin etkileyici sözlerinden ve diğer imanlılarla beraber olmaktan zevk alıp Tanrı'ya gerçekten tapınmamak mümkündür. Gerçek tapınmanın Tanrı'yı yüceltmek olduğu unutulmamalıdır. Tapınmamızın odak noktası Tanrı'nın kendisi olmalıdır.

Kutsal Kitap'ta toplu tapınmanın çok sayıda örneği vardır. Birkaç örneğe bakalım:

Nehemya 8:6: "Ezra yüce Tanrı'ya, RAB'be övgüler sundu. Bütün halk ellerini kaldırarak, "Amin! Amin!" diye karşılık verdi. Hep birlikte eğilip yere kapanarak RAB'be tapındılar.

2.Tarihler 29:28: "Ezgiciler ezgi söylüyor, borazancılar borazan çalıyor, bütün topluluk tapınıyordu. Yakmalık sunu bitinceye dek bu böyle sürüp gitti."

Elçilerin İşleri 2:46-47: "Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de eklemek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu."

Vahiy 5:13: “Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: ‘Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek tahtta oturanın ve Kuzu’nun olsun!’”

Ezgilerin, duanın ve şükranların yanı sıra, kilise İsa Mesih’in buyurduğu iki töreni kutlar: Su vaftizi ve Rab’bin Sofrası. Su vaftizi yeni imanlıların Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz olmaları ve böylece içsel değişimlerini dışa vurdukları törendir. İsa Mesih, Rab’bin Sofrası kutlamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: “Beni anmak için böyle yapın... Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab’bin gelişine dek Rab’bin ölümünü ilan etmiş olursunuz” (bkz. Mat.28:19; 1Ko.11:23-26).

11 Aşağıda toplu tapınmayla ilgili tümcelerin hangileri **doğrudur**? Seçtiğiniz yanıtların önündeki harfi daire içine alın.

- a Toplu tapınmanın amacı Tanrı’nın öfkesini yatıştırmak ve gözüne girmektir.
- b Ruhsal ve gerçekte tapınmak, İsa Mesih’le kişisel bir ilişki ve içtenlik gerektirir.
- c Toplu tapınma imanlıları birlik ve kudret içerisinde bir araya getirir.
- d Ruhsal tapınmanın odak noktası daima Tanrı’dır.
- e Toplu tapınma Kutsal Yazılar’da örneklenir ve buyrulur.

12 Tapınmada Tanrı’ya neler sunduğumuzu açıklayan üç sözcüğü adlandırın.

.....

.....

Kilise Kendisini Geliştirir

Hedef 5. *Geliştirme teriminin anlamını açıklayın. Kutsal Ruh’un armağanları ve ürünü ile kilise arasında ne gibi bir ilişki olduğunu belirtin.*

Kutsal Yazılar’da kilisenin işlevleriyle ilgili Kutsal Yazı kanıtlarını incelediğimiz zaman, ortaya dikkat çeken bir gerçek çıkar: Tanrı

imanlılarla *topluluk* içerisinde ilgilenir. Kiliseyi beden kavramıyla özdeşleştirdiğimizde topluluğun bu işlevini daha iyi anlarız. Kutsal Yazılar ruhsal beden olan kilisenin işlevlerini açıklamak için beden örneğini kullanır (bkz. Rom.12:4-8; 1Ko.12:4-31 ve Ef.4:7-16). Her üye ve yaptığı katkılar, bedenin sağlıklı bir şekilde işlev görmesi için önemlidir.

İnsan bedeni son derece karmaşık bir organizmadır. Aynı şekilde, Mesih'in bedeninin çok sayıda üyesi vardır. Her üye, bedenin tamamına katkıda bulunacak bir ya da birkaç armağana sahiptir. Bu armağanlar nelerdir? Armağanları sıralamak, Mesih'in bedeninin üyelerine bağışlanan büyük çeşitliliği gözler önüne serer.

1. Romalılar 12:4-8: Peygamberlik, hizmet, öğretiş, öğüt, başışta bulunma, önderlik, yönetme, merhamet.
2. 1.Korintliler 12:8-10: Bilgelik sözü, bilgi sözü, iman, hastaları iyileştirme, mucizeler yapma, peygamberlik, ruhları ayırt etme, çeşitli dillerle konuşma, dilleri çevirme (Ayrıca bkz. a.28-30).

Tanrı'nın armağana sahip bireyleri *kiliseye* vermesinin nedeni, imanlıları hizmet görevini yapmaları ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatmaktır (Ef.4:12). İmanlılar birbirleriyle ilişki içinde ve birbirlerine sadık bir şekilde yaşamalıdır. Mesih'in bedeninin her üyesinin bir hizmeti, yeteneği ya da yapacak özel bir katkısı vardır. Her üye diğer üyelerin katkısına muhtaçtır. Tanrı, Mesih'in bedenine elçiler, peygamberler, müjdeciler, önder ve öğretmenler vermiştir (Ef.4:11).

Mesih'in bedeni Mesih'in kendisiyle birleşmiş olan *ruhsal bir organizmadır*. Sadece imanlılardan oluşan bir grup değildir. Mesih'e iman edenler, O'nun bedenine katılıp Baş'a ortak olurlar. Birliğin daima yalnızca Mesih'ten geldiğini hatırlamalıyız. Üyeler *Mesih'e ait olduklarından, birbirlerine de aittirler*. Beden Baş'a hizmet etmek için yaşar. Eğer beyin ölüyse, bedene gerek yoktur. İsa Mesih, Sart'taki kiliseye, "Yaptıklarını biliyorum. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın, ama ölüsün" dedi (Va.3:1). Kilise, Baş olan İsa Mesih'le ilişkisini tapınma yoluyla devam ettirmeli ve kendini geliştirmelidir. *Geliştirmek*, ruhsal yönden eğitmek, inşa etmek, kökleştirmek ya da iletirmek demektir.

Tanrı bu ruhsal organizmada, yani kilisede uyum olmasını istemiştir. İnsan bedeninin kısımları, her kısmın ihtiyaçlarına nasıl karşılık veriyorsa, ruhsal beden de bireysel imanlıların ihtiyaçlarına aynı şekilde karşılık verir. “Bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir” (1Ko.12:24-26). Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz: “O’nun önderliğinde bütün beden, her eklemın yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüüp sevgide gelişiyor” (Ef.4:16).

Bedeni inşa etme süreci, kilisenin kendisini aklamasını gerektirir. Bu da günah işleyen bir üyenin disiplin altına alınmasını gerektirir. Bu konudan söz eden İsa Mesih (Mat.18:15-20) bu tür kişilere sevgi ruhuyla yaklaşmamız gerektiğini gösterdi. Bununla birlikte, dinlemeyi ve tövbe etmeyi reddederlerse, imanlılar topluluğundan dışlanmaları gereklidir (ayrıca örnek için bkz. 1Ko.5:9-13).

Kutsal Ruh, imanlının bedenın diğer üyeleriyle ilişkilerinde bu ürünü oluşturur. Galatyalılar 5:22-23’te sıralanan Ruh’un ürünü, Mesih’in özellikleridir ve bunlar birbirimizle gelişen ilişkiler çerçevesinde olgunlaşır. Ruh’un ürünü sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.

13 Aşağıdaki tümceleri tamamlayın:

- a** Kilise kendini *geliştirir*. *Geliştirmek*
.....tir.
- b** Kutsal Ruh’un armağanlarıyla kilise arasındaki ilişki
.....
- c** Kutsal Ruh’un ürünü ile kilise arasındaki ilişki
.....

Hıristiyanlık tek başına yapılan bir yürüyüş değildir. Elçilerin İşleri Kitabı’nı okuduğumuz zaman, Mesih’in bedeninin hizmetle meşgul, birlikte tapınan ve her şeyi paylaşan imanlılardan oluştuğunu görürüz. İmanlılar birlikte Tanrı’yı yüceltmekte, O’nun sevgisinde gelişmekte ve başkalarının da O’nun egemenliğine girmesi için çalışmaktadır. Kilise, Mesih’in bedenindeki üyeleri geliştirmeye ve

olgunlaştırmaya adanmıştır. Bu süreç ilerledikçe, üçüncü işlevini yerine getirmeye, yani Müjde'yi imansızlarla paylaşmaya hazırdır.

Kilise Müjde'yi Dünyaya Yayıyor

Hedef 6. *İsa'nın kilisenin hizmetiyle ilgili öğretilerinin nasıl yaşama geçirilmesi gerektiğini açıklayın.*

İsa Mesih'in ihtiyaç içindeki insanlara verdiği ilk buyruk, "Gelin" olmuştur (Mat.11:28). Mesih'in bağışlamasını ve kabullenmesini yaşayan imanlılara verilen ikinci buyruk "Gidin" olmuştur (Mat. 28:19). Yerel imanlılar topluluğu imanda geliştikçe, enerjisini iman etmemiş dünyaya aktarmaya başlamalıdır. Tanrı, insanları kazanmak için yine *insanları* kullanır! İmanlılar kurtuluş müjdesini başkalarıyla paylaştıkça, müjdeleme etkinliklerinde buldukça, kilise Tanrı'yı yüceltir. "Müjdeleme" sözcüğü, "Müjde'nin duyurulması" anlamına gelir. Kilisenin sorumluluğu ve ayrıcalığı, Tanrı'nın sunduğu kurtuluşu bütün insanlara duyurmaktır.

İmanlılar artık dünyanın değerleri ve bağlılıkları tarafından denetlenmedikleri için artık dünyaya hizmet etmeye çağrılmaktadır. Müjde'yi iman etmemiş kişilere iletmekle sorumludurlar. "Ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller... Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim" (Yu. 17:16,18). İmanlılar yaşam biçimi söz konusu olduğunda kendilerini iman etmemiş kişilerden ayırmalı, ama bu yaşam biçimini değiştirebilmek için onlarla ilişkilerini devam ettirmelidirler. İmanlıların dünyaya gönderilmesine *Yüce Görev* adı verilir.

İncil, müjdeleme sahamızı Matta 13:38'de belirtir: "Tarla ise dünyadır." İzleyicilerine Yüce Görev'i şu sözlerle buyurur: "Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin" (Mat.28:19-20; Mar.16:15). Dolayısıyla, kiliseye kurtuluş müjdesini her yerde bütün insanlarla paylaşmak zorundadır.

Müjdeleme sorumluluğu imanlılar için bir tercih değildir. İsa Mesih, imanlılara Kutsal Ruh'la kuşandıklarında, "Yeruşalim'de,

bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız" demiştir (Elç.1:8). İnsanlar kurtuluşa kavuşup Mesih'in bedenine katıldıklarında Tanrı yücelmiş olur. Bu süreç Hıristiyanlar'ın da Mesih'in iradesine uygun ve verimli imanlılar olmalarını sağlar (Yu.15:1-8).

14 Elçilerin İşleri Kitabı, Müjde'yi yayma sorumluluğuna nasıl bakmamız gerektiğini ortaya koyar. Aşağıdaki ayetleri okuyun ve elçilerin her durumda nasıl bir tepki gösterdiklerini belirtin.

- a Elçilerin İşleri 4:16-20:.....
- b Elçilerin İşleri 4:31:
- c Elçilerin İşleri 5:40-42.....

1994 yılı sayımlarına göre, dünyada 5.6 milyar insan vardır. Bu insanların üçte ikisi, İsa Mesih'in müjdesiyle ilgili tanıklığı yeterli bir şekilde duymamıştır. Ürünün sahibi olan Rab, müjdesini o insanlara duyurmamızı bekliyor. Dünya üzerindeki bütün kullarının üzerine Kutsal Ruh'u'nu dökerek kendilerini müjdeleme etkinliğine vermeleri için yönlendiriyor. Rab kiliseyi sadece Kutsal Ruh'un gücüyle donatmakla kalmamış, Yüce Görev'i tamamlamalarını sağlayacak etkili gereçler sağlamıştır: Radyo, televizyon, yazılı eserler ve (bazı kültürlerde) kitlesel müjdeleme toplantıları. Müjde bütün bu gereçlerle eskisinden çok daha geniş bir sahada duyurulmaktadır. Ancak dünyaya Müjde'yi ulaştırma sorumluluğu, etkili ve büyük müjdeleme çabaları kadar her imanlının Mesih'e benzeyen yaşamıyla yerine getirilir.

O halde amacımız, her insanın Mesih'e kazanılması, dünyadan kurtarılarak Mesih'in elçisi olarak yine dünyaya gönderilmesidir. Her imanlı Mesih'te kavuştuğu yeni inançlar ve standartlarla birlikte yeniden dünyaya girerek O'nu temsil etmeli ve bütün insanlara kurtuluşu sunmalıdır. Kilise, bu şekilde hizmetini söz dinler ve etkili bir şekilde devam ettirebilir ve aynı zamanda Tanrı'yı yüceltir.

15 Aşağıdaki soruları kısaca yanıtlayın:

- a Mesih'in günahkâr kişiye verdiği buyruk nedir? (tek sözcük)

.....

- b** Mesih imanlı kişiye verdiği buyruk nedir? (tek sözcük)
.....
- c** İsa Mesih'in Yüce Görev'i devam ettirmek için kiliseye verdiği en önemli şey nedir?
.....
- d** Tanrı kaybolanları kazanmak için kimleri kullanır?
.....
- e** İsa Mesih imanlılara, bu dünyadan olmadıklarını söyledi. Bu sözlerle ne demek istiyordu?
.....
- f** İmanlıların dünyada olduklarını söylerken ne demek istiyordu?
.....
- g** Elçilerin İşleri Kitabı'nda elçilerin örnek yaşamları, kilisenin nasıl bir tutuma sahip olması gerektiğini gösteriyor?
.....

Sınav

ÇOKLU SEÇİM. Her soru için en iyi yanıtı seçin.

1 Kutsal Kitap'ta *kilise* ne anlamda kullanılır?

- Benzer inançlara sahip insan grubu.
- Tanrı'nın çağrısına karşılık veren insanların topluluğu.
- İnsanların tapınmak amacıyla bir araya geldikleri yer.
- Aynı öğretileri paylaşan insan grubu.

2 Kutsal Kitap'ın kiliseyi çok üyeli bir bedene benzetmesi neyi gösterir?

- Tanrı'nın adıyla toplanan insanlar kiliseyi oluşturur.
- Mesih'le ilişkisi olan her insan bir kilisedir.
- Kilise Mesih'le bireysel ilişkilerinden ötürü birbirleriyle ilişkileri olan insanları içerir.
- Her topluluk birbirine tümüyle benzer şekilde organize olur.

3 Yerel ya da görünen kilise

- Mesih'in bedeninin tamamıdır.
- İsa Mesih'e iman eden ve tapınmak için bir araya gelen imanlılardan oluşur.
- Bir mezhebe ait olan imanlıların hepsidir.
- Evrensel kilisedir.

4 *Topluluk* terimi hangi düşünceyi uyandırıyor?

- Hükümet.
- Görülmeyen kilise.
- Farklı konularda farklı düşünceleri olan insanları.
- Birlikte paylaşmak ve beraberlikte bulunmak.

5 Kutsal Kitap'a göre kilise ne zaman başlamıştır?

- İsa Mesih'in yeryüzündeki hizmeti sırasında.
- İsa Mesih göğe alındığı zaman.
- Pentikost Günü'nde.
- Elçi Pavlus'un iman etmesinden sonra.

6 Kilisenin ruhsal doğası aşağıdakilerden hangisinde görsel olarak dışa vurulur?

- a) İmanlıların birliğiyle ve birbirlerine yönelik sevgileriyle.
- b) Mesih'in imanlıların yüreklerinde yaşamasıyla.
- c) Kutsal Ruh'un armağanlarıyla.
- d) Ezgiler, dualar ve vaazlarla.

7 Bir kişinin Tanrı'yı sevdiğinin en iyi kanıtı nedir?

- a) Başka insanları da sever.
- b) Duaya ve tapınmayı çok zaman ayırır.
- c) Yerel bir kiliseye üye olur.
- d) İman etmemiş kişilere tanıklık eder.

8 Kutsal Kitap, Kutsal Ruh'un armağanlarının kimlere verildiğini söylüyor?

- a) Kişisel bir hizmete sahip olmak isteyen her kişiye.
- b) Gelişmek ve imanlıların birbirlerine hizmet etmelerini sağlamak için kiliseye.
- c) Müjde'yi dünyaya ulaştırmaya yardımcı olmak için kiliseye.
- d) Mesih'e benzer bir karaktere sahip olmaları için yetenekli kişilere.

9 Mesih'in bedeni olan kilisenin temel karakteri nereden kaynaklanır?

- a) Üyelerinden.
- b) Etkinliklerinden.
- c) Başından.
- d) Beraberlikten ve paydaşıktan.

10 KISA YANIT: Kilisenin aşağıdakilerin her biriyle ilişkisindeki amacını açıklayın:

a Tanrı'yla ilişkisinde:.....

b Kendisiyle ilişkisinde:.....

c Dünyayla ilişkisinde:.....

Çalışma sorularının yanıtları

- 8 b) Mesih'le bir olan bütün imanlılar.
- 1 Sizin yanıtınız.
- 9 c) İmanlıların sevgiye ve birliğe dayalı yerel toplulukları.
- 2 b), c) ve e) harflerini daire içine almalıydınız.
- 10 İmanlıların Mesih'le sevgiye dayalı ilişkileri. İmanlıların birbirleriyle sevgiye dayalı ilişkileri.
- 3 b) Kutsal Yazılar, Mesih'in kiliseyi kurmadan önce ölmesi, dirilmesi ve göğe alınması gerektiğini ortaya koyar.
- 11 a dışındaki şıkların tümü doğrudur.
- 4 Öğrenciler, İsa Mesih'in vaadi uyarınca Kutsal Ruh'la doldular. Yaklaşık 3000 kişi Müjde'nin bildirisini kabul ederek imanlılara katıldı.
- 12 Şu özelliklerden herhangi biri: Yücelik, onur, hürmet, övgü, şükran, söz dinleme.
- 5 Yanıtınızı bu kısımdaki listeye karşılaştırın. Ardından, yerel kilisenizdeki işlevlerle karşılaştırın.
- 13 Yanıtınız aşağıdakilere benzer olmalıdır:
- a inşa etmek, ilerletmek, güçlendirmek, kökleştirmektir.
 - b Armağanlar kilisenin tümünün yararı için verilir. Armağanlar toplu tapınma sırasında etkin olur.
 - c Kutsal Ruh başkalarıyla ilişkilerimizde ürün verir. Ruh'un ürünü ilişkilerden kopuk bir şekilde olgunlaşmaz.
- 6 a 1) Bireysel imanlı.
- b 2) Yerel topluluk.
- c 2) Yerel topluluk.
- d 3) Evrensel kilise.
- e 3) Evrensel kilise.
- f 1) Bireysel imanlı.

- 14 a** Gördüklerini ve işittiklerini anlatmadan edemediler.
b Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurdular.
c Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa'yla ilgili Müjde'yi yaymaktan geri kalmadılar.
- 7 a, d, e, g ve h** doğrudur.
- 15 a** Gelin
b Gidin.
c Kutsal Ruh'tur.
d İmanlıları (kiliseyi).
e İmanlıların kendilerini dünyanın yaşam biçiminden ayırdıklarını ve artık onun denetimi altında olmadıklarını söylemek istiyordu.
f İmanlıların dünyaya Müjde'yi ulaştırmak ve böylece insanların kurtuluşunu sağlamakla görevli olduğunu dile getiriyordu.
g Müjde'yi bütün dünyaya yaymak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini gösteriyor.

Notlarınız İçin

Ders 10

Gelecek: Vahiy, Ödül ve Dinlenme

Kutsal Kitap, Tanrı'nın, halkıyla ilgili tasarısı hakkında pek çok bilgi verir. Elçi Petrus, Pentikost'un ardından verdiği ilk bildiriye, Tanrı'nın gelecekte her şeyi yeniden düzenleyeceğini belirtti (Elç. 3:21). Daha sonra, Elçi Pavlus imanlıları neyin beklediğini son derece etkili bir dille ortaya koydu (Rom.8:18-25). Yaratılışı bile Tanrı'nın kurtuluş tasarısının tamamlanmasını beklemekteydi.

İnsan günaha düştüğü günden beri, doğa lanetin trajik etkileri altındaydı. İnsanoğlu günahın laneti yüzünden inatçı bir dünyada inliyordu. Bedeni hastalık ve çürümenin sonuçlarına katlanıyordu. Kulaklarını Yaratıcı'nın sesine diken insan (Yaratılış'ın geri kalan kısmıyla birlikte), "artık hiçbir lanet kalmayacak" sözlerini işitmek için bekliyor (Va.22:3). Tanrı'nın bütün bu sorunların kaynağına müdahale edeceği gün geliyor. Kötü insanlar, Şeytan'la birlikte yargılana-cak, İsa Mesih doğru kişileri göğe almak için gökten görünecek. İmanlının mübarek umudu budur!

Bu derste, Kutsal Kitap'taki peygamberliklerin ve Tanrı'nın tasarısının gelecekte gerçekleşmesine bakacağız. Bu önemli konular üzerinde düşünürken, size verilen umut, kendinizi dikkatle sınamanızı sağlasın ve Rab'bin gelişine hazırlanmanıza engel olan her şeyden sizi arıtsın.



Ders taslağı

Mübarek Umut

Büyük Sıkıntı

İsa Mesih'in Dönüşü

Bin Yıllık Dönem

Şeytan'ın Yargısı ve İman Etmeden Ölenler

Yeni Yaratılış

Ders hedefleri

Bu dersi tamamladığınızda şu hedeflere ulaşmalısınız:

- Kıyametle ilgili olayların sırasını ve her bir olayın anlamını belirtebilmek.
- Büyük sıkıntının amaç ve sürecini açıklayabilmek.
- Bin yılın kanıtlarını ve amaçlarını belirtebilmek.
- Rabbimiz İsa Mesih'in ikinci gelişinin imanlılar ve imansızlar için önemini anlayabilmek.

Öğrenme etkinlikleri

1. Bu derse temel olarak, Matta 24; Markos 13; Luka 21; 1.Korintliler 15; 1Selanıkliler 4:13-17; 2.Selanıkliler 2:1-12 ve Vahiy 19'u okuyun. Derste verilen diğer ayetleri de bulun ve okuyun. Her zaman olduğu gibi, dersi ve sınavı tamamlayın.
2. 8-10. dersleri dikkatlice gözden geçirin. Sonra, 3. Ünite Öğrenci Raporu'ndaki soruları yanıtlayın. Tamamladığınız zaman, yanıtınızı İCİ eğitmenine gönderin.

Anahtar sözcükler

iğrenç
küfür
Şabat yılı
yüzleştirmek

Ders metni

MÜBAREK UMUT

Hedef 1. *Mübarek umutla ilgili terimlerin kısa tanımlarını yazın.*

Elçi Pavlus, Titus'a yazdığı mektupta, Tanrı lütfunun bütün insanlara göründüğünü belirtir. İnsanları ahlâksal bir seçimle yüzleştirir. Tanrısızlığa ve dünyasal tutkulara hayır diyerek *mübarek umudun* gerçekleşmesini beklerken bu çağda özdenetimli ve Tanrı'ya yaraşan bir yaşam sürmeye çağırır. Bu *mübarek umut*, yüce Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in görkemli dönüşüdür (Tit.2:11-14). Mesih'in dönüşü Tanrı karşıtı bütün yetkilerin yıkılmasıyla sonuçlanacaktır. Kıyametle ilgili çalışmamıza başladığımız için, ilk önce imanlının *mübarek umuduna* bakacağız.

Rabbimiz, ölümünden önceki son saatlerde, 12 öğrencisine imanlının umudunun temelini söyledi. Babasının evinde kalacak çok yer olduğunu belirtti. Onlar (ve kendisine iman eden herkes) için yer ha-

zırlamaya gidiyordu. Ayrıca, onları almak için geri döneceğini ve kendisiyle beraber yaşayacaklarını bildirdi (Yu.14:1-3).

Bu umut bildirisi, İsa Mesih'in göğe alınmasının ardından melekler tarafından da onaylandı. Melekler şöyle dedi: "Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir" (Elç.1:11). Elçi Pavlus, ilahi vahiyle imanlılara bedenlerinin kuruluşunu gayretle beklemeleri gerektiğini duyurdu (Rom. 8:23). Bedenler Rab İsa Mesih'in dönüşünde değişecekti (Flp.3:20-21).

Kutsal Yazılar Rab'bin gelişinin iki yönünü içerir: 1) Mesih imanlılar için gelecek ve 2) onlarla birlikte gelecektir. Mesih'in imanlılar için gelmesine "Göğe Yükselme" denilir. Mesih'in onlarla birlikte gelmesine de "Tecelli" denilir. Kıyametle ilgili gelişmeleri incelediğimiz için bu iki olayı ele alacağız. Öncelikle, *Göğe Yükselme* ve *İmanlıların Ödülleri* konularına bakalım, ardından diğer olaylarla ilişkilerine geçerez.

1 (En uygun yanıtı seçin). *Mübarek umut*

- a) Mesih'in kendisine ait olanlarla birlikte dönmesidir.
- b) Mesih'in kendisine ait olanları almak için dönmesidir.
- c) Kıyametle ilgili tüm olaylardır.

İmanlıların Göğe Yükselmesi

Tanrı, her şeye egemen bilgeliğiyle Müjde'yi yayma görevinin *tamamlandığına* karar verdiği zaman, tasarısı yerine gelmiş olacaktır.

2 Matta 24:14 ile Matta 24:36'yı karşılaştırın. Bu ayetlere göre, İsa Mesih kendisine ait olanları almak üzere ne zaman dönecektir?

.....

1.Selanikliler 4:17'de, imanlıların, Rab ile havada buluşmak için göğe yükselecekleri ve ardından Yuhanna 14:1-3'te söz edilen yerlere götürülecekleri belirtiliyor. 1.Korintliler 15:50-52'de, bütün imanlıların bedenlerinin değiştirileceği, ölümlü bedenlerin göksel bedenlere dönüşeceği yazıyor. Bu olay ansızın gerçekleşecektir. İmanlı ne-

rede olursa olsun, ansızın göğe yükselecektir. Kutsal Kitap bu olayı, hırsızın gece aniden gelmesine benzetiyor (1Se.5:2).

İmanlılar için bildiri çok açıktır: Her gün öz denetimle, uyanık bir şekilde yaşamalı, Tanrı'nın kurtuluş sunusunu reddedenlerin Tanrı tarafından yargılanacağını bilmelidirler (1Se.5:1-11). İmanlıların umudu, 1) Tanrı'nın gazabından kurtulmuş olmak; 2) Rab'bi görecek olmanın ayrıcalığı ve 3) O'na benzer olmaktır (1Yu.3:2).

3 1.Selanıkliler 4:13-17'yi okuyun ve aşağıdaki tümcelerde boşlukları doldurun.

- a** Göğe yükselecek olan iki imanlı türü vardır: olanlar ve kalanlar.
- b** İmanlıların Rab'bin dönüşüne ilişkin umutları dayalıdır.
- c** Elçi Pavlus, imansızların bedenini dirilişi ve sonsuz yaşam konularında olmadığı için umutsuzluğa kapıldıklarını belirtir.

1.Korintliler 15:50-54'ü yakından incelediğimizde, Göğe Yükselme anında bazı değişikliklerin olacağını görürüz. Göğe yükselen imanlılar anında ölümlü bedenlerinden kurtulup ölümsüzlüğe kavuşacaklardır. Başka bir deyişle, artık asla ölmeyeceklerdir. İlk önce Mesih'e ait olarak ölenler dirilecek, ardından çürüten (yok olmaya ve bozulmaya mahkûm olan) çürümezliği (asla bozulmayan) miras alacaktır. Bedenimiz bu haliyle Tanrı'nın Egemenliği'ni miras alamaz, bu nedenle *göksel bedenlere* kavuşmalıdır. Göksel bedenlerle ilgili bilgimiz sınırlıdır, ama bir daha acı ve hastalık görmeyeceklerini ve ölmeyeceklerini biliyoruz. Göksel bedenlerimiz sonsuz olacaktır.

Göğe yükselme ansızın gerçekleşecektir. Bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini Baba Tanrı'dan başkası bilemez, ama bize bazı ipuçları verilmiştir. İsa Mesih göklerdeki bazı belirti ve işaretlerin uluslarda şaşkınlık ve dehşet yaratacağını ortaya koyar. Ayrıca, göksel işaretlere ek olarak, uluslar arasında yaygın bir şekilde kıtlık-

lar, hastalıklar ve savaşlar patlak verecektir (bkz. Luk.21:10,25-28). Bu olaylar, sonun yaklaştığına dair işaretlerdir. İmanlılar bütün bu olaylara bakarak hem Mesih'le birlikte olma gününün yaklaştığını hem de Rab'be kavuşmuş olan arkadaş ve akrabalarını *yeniden görecekleri* günün yaklaştığını bilebilirler.

4 Göğe yükselme anında hem hayatta olan hem de ölmüş olan imanlılara neler olacağını kısaca açıklayın.

.....

.....

İmanlıların Ödülü

Çeşitli ayetler imanlıların Mesih'e yaraşan davranışlarına göre ödüllendirileceklerini ortaya koyuyor (bkz. Mat.16:27; 2Yu.8; Va.22:12). Elçi Pavlus Korint kilisesinin üyelerine yazarken şöyle dedi: "Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü, yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız" (2Ko.5:10). Yargı kürsüsü olarak çevrilen sözcüğün Grekçesi *bema*'dır ve *gözden geçirme kürsüsü* anlamına gelir. Olimpiyatlardaki yarışmaları takip etmek ve galip gelenleri ödüllendirebilmek için böyle bir gözleme kürsüsü kullanılırdı. İmanlıların Tanrı için neler yaptığı gözden geçirilecektir (Rom.14:10-12).

İmanlı olarak sunduğumuz hizmet gözden geçirilecektir. İşlerimizin *niceliğinden* çok *niteliği* incelenecektir. Hizmetimizin ardında hangi niyet vardı? Bencillikten uzak, özverili bir hizmet sunduk mu? Yoksa kendi yeteneklerimize, becerilerimize ve kaynaklarımıza dikkat çekmek için mi hizmet ettik? Kutsal Kitap'a göre, yaptıklarımızın niteliği gözden geçirilecek ve nitelikli hizmet ödüllendirilecektir. Ancak bencillik ve gururla sunulan hizmet ödüksüz kalacaktır (bkz. 1Ko.3:11-15).

Bu gözden geçirmenin tam olarak ne zaman yapılacağı bilinmediği halde, Kutsal Kitap uzmanlarına göre göğe yükselmemizin ardından gerçekleşecektir. Tanrı'nın kurtuluşunu reddedenler, yer-yüzünde büyük kötülükler, acılar ve karışıklıklar içinde boğulurken, Rab'bin sadık kulları O'nun huzurunda onurlandırılacaklardır.

5 (En iyi yanıtı seçin.) Kutsal Yazılar'a göre, her imanlı hizmetinin hesabını Tanrı'ya verecek ve her biri

- a) hizmeti büyük ya da küçük olsun aynı ödülü alacaktır.
- b) hizmetinin hem niteliğine hem de niceliğine bakılarak ödüllendirilecektir.
- c) hizmetinin niteliğine ve ardındaki niyete göre ödüllendirilecektir.
- d) ya ceza ya da ödül alacaktır.

6 Aşağıdaki terimlerin her birini not defterinize kısaca açıklayın.

- a İmanlının göksel bedeni.
- b İsa Mesih'in vahyi.
- c Göğe Yükselme.
- d *Mübarek umut.*
- e Mesih'in yargı kürsüsü.

BÜYÜK SIKINTI

Matta 24, Markos 13 ve Luka 21'de gördüğümüz Zeytindağı söylevinde, İsa Mesih öğrencilerinin şu sorularına yanıt vermiştir: 1) Tapınak binaları ne zaman yıkılacak? 2) Senin gelişinin ve çağın sonunun belirtileri neler olacak?

İsa Mesih'in bu önemli sorulara ayrı ayrı değil, birleşik bir yanıt vermiştir. Dolayısıyla, yanıtının hangi kısımlarının tapınağın yıkılmasından ve Yahudiler'in dağılmasından, hangi kısımlarının çağın sonundan ve kendisinin dönüşünden söz ettiğini kestirmek güçtür.

İsa Mesih, Daniel peygamberin son zamanlarla ilgili bildirilerine gönderme yapmıştır. Dolayısıyla, yanıtını anlamamız kolaylaşmaktadır (Mat.24:15). Buna ek olarak, Yahudi halkının tarihini gözden geçirerek üzerinde durduğumuz olaylarla ilişkisini ortaya koyabiliriz. Tanrı Yahudi halkı ve onların başkenti Yeruşalim'le ilgili gelecekteki olayları genel bir çerçevede içerisinde bildirdi (Dan.9:24-27). Bu çerçevede, Yahudiler'in hem geçmiş tarihini hem de geleceğini

kapsıyordu. Bu olaylarla ilgili çalışmamıza hazırlanmak için Daniel 9. bölümü okuyun.

Kutsal Kitap Tarihinde ve Peygamberliklerinde Genel Olarak İsrail

Hedef 2. *Daniel 9 ve Amos 9'daki peygamberlik olaylara bakarak, bunların hangilerinin gerçekleşmiş olduğunu belirtin.*

Daniel'in Görümü

Kutsal Yazılar, Yahudi halkı yedi yılda bir Şabat'ı tutmadıkları için yetmiş yıl süresince düşmanlarının ülkesinde kalacaklarını bildirdi (Lev.25:2-7 ve 26:14-16,31-35 ile 2Ta.36:21'i karşılaştırın). Halk 490 yıl boyunca Şabat yılını tutmadığı için, Daniel'in 9. bölümünde 24-27 ayetleri "yetmiş" yedi sayısına ya da her biri yedi yılı simgeleyen yetmiş haftaya odaklanır.

İsrail ulusu, yılları "haftalar" olarak ifade etmeye alışkındı, çünkü yedi yılda bir toprakta *Şabat yılı* ilan edilirdi (Lev.25:3-4). Elli yılda bir kutlanan özgürlük yılı ise büyük sosyal ve ekonomik değişimlere sahne olurdu. Dolayısıyla özgürlük yılı, yedi Şabat yılının ardından gelirdi (bkz. Lev.25:8-9). Ellinci yılda bütün borçlar silinir, köleler serbest bırakılır ve topraklar ilk sahiplerine geri verilir.

70 yıllık tutsaklığın ardından, bir meleğin Daniel'e Tanrı'nın Yahudi halkıyla yeni bir ilişki içinde olacağını bildirmesi ne kadar da olağandışıdır! Daniel'in peygamberliğinden anlaşılacağı gibi, bu dönem, tutulmayan Şabat yıllarının sayısına denk düşmektedir (490 yıl, yedi kere yetmiş yıl). Daniel'in görüşünde sıralanan bazı gerçekleri kısaca gözden geçirip yoruma geçelim.

1. Daniel'in halkı olan Yahudiler ve kutsal kentleri Yeruşalim'le ilgili peygamberlik (a.24).
2. Yedi kere yetmiş haftalık olan ve yılları simgeleyen peygamberlik. Bu dönem toplam 490 yılı temsil eder.

PEYGAMBERLİKSEL AÇIDAN YETMİŞ HAFTA

"Senin halkına ve bazal keretine yetmiş hafta kadar zaman saptamıştır."
Daniel 9:24

70 HAFTANIN
BAŞLANGICI
İ.Ö. 445
Artahşasta'nın
yirminci yılı
(Nehemya 2:1-8)

MESHİH'İN DÖNÜŞÜ
Mesih'in güç içinde geri
dönüşü
Vahiy 19:11-18

KİLİSENİN
ALINIŞI
Mesih'in yargı
kürsüsü

"Gelecek önder" in yapacağı
antlaşma.

Önderin kurban ve sunuyu
kaldırması.
YETMİŞİNCİ HAFTA
7 yıl (a. 27)

Meshedilmiş Olan'ın
ödürlülmesi.
Yetmişinci haftadan önce.
(a. 26)

Şehrin yıkılışı.
İ.S. 70.
Roma'nın
Yeruşalim'i
yıkması.



Kilisenin Müj-
de'yi duyurması
(Matta 24:14)

Pentikost'la kilisenin
doğuşu.

YEDİ HAFTA
49 yıl (a. 25)
Yeruşalim'in yeniden
kurulması.

ALTMIŞ İKİ HAFTA
434 yıl (a. 26)

ALTMIŞ DOKUZ HAFTA
438 yıl

Meshedilmiş Olan'ın gelişi.
Yeruşalim'e girişi.
(Luka 19:28-38)

SIKINTI DÖNEMİ

GERÇEKLEŞMİŞ OLAYLAR

GERÇEKLEŞMİŞ YA DA
GERÇEKLEŞMEKTE OLAN
OLAYLAR

GERÇEKLEŞMEMİŞ
OLAYLAR

3. Bu dönemde gerçekleşecek etkinlikler:
 - a. Suçun sona erdirilmesi.
 - b. Günahın ortadan kaldırılması.
 - c. Kötü kişilerin bağışlatılması.
 - d. En Kutsal Olan'ın meshedilmesi.
 - e. Sonsuz doğruluğun başlangıcı (a.24).
4. İlk dönem yedi kere yedi yıldan (49 yıl) ve yedi altmış ikiden (434 yıl) oluşuyordu. Bunların toplamı yedi kere altmış dokuz (483 yıl, bkz. a.5) eder.
5. Bu dönem belirli bir olayla *başlıyor*: Yeruşalim'i onarma ve yeniden kurma buyruğundan.
6. İlk dönem belirli bir olayla *bitiyor*: Meshedilmiş Olan'ın gelişi ve ardından öldürülmesi (a.25-26).
7. İki yönetici vardır: *Meshedilmiş Olan* (İsa Mesih) ve *gelecek olan önder* (Mesih karşıtı). Mesih karşıtının halkı, kenti ve tapınağı yok edecektir (a.25-26).
8. *Gelecek olan önder* (Mesih karşıtı) söz konusu olduğunda yedi haftalık bir dönem daha vardır. Mesih karşıtı, Yahudi halkıyla yedi yıllık bir antlaşma yapacaktır. Ancak, bu dönemin 3.5 yıllık ilk yarısının sonunda antlaşmayı bozacak, Yahudiler'in dinsel etkinliğine son verecek ve yıkıma uğramadan önce tapınağın ıssız kalmasına yol açacaktır.

- 7 Bütün bu bilgiler ışığında, Daniel'in görümündeki dönemlerin,
- a) Yahudi halkının tutmadığı Şabat yıllarına denk geldiğini,
 - b) Yahudi halkına hükmedecek önderlerin sayısını temsil ettiğini,
 - c) Bir yılın haftalarını temsil ettiğini söyleyebiliriz.

Görümün Yorumlanması

Daniel 9:25'te başlayan bu dikkat çekici görümü yorumlayalım:

“Şunu bil ve anla: Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, meshedilmiş olan önderin gelişine dek yedi

hafta geçecek. Altmış iki hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı” (a.25-26).

Yeruşalim’i onarma ve yeniden kurma buyruğunun Artahşasta’nın yirminci yılında verildiğini hatırlayalım (Neh.2:1-8). Tarihsel kayıtların dikkatlice incelenmesi, bu buyruğun İ.Ö. 445 yılında verildiğini ortaya koyar. Kent gerçekten de sıkıntılı günlerde yeniden kurulmuştur. Bunun ardından, peygamberlik sözlerinde bildirildiği gibi, Meshedilmiş Olan’ın gelişine kadar 434 yıl geçmiştir. Kutsal Kitap uzmanları, Artahşasta’nın buyruğundan, Meshedilmiş İsa’nın gelişine kadar tam olarak 483 yıl geçtiğini belirlemişlerdir. Meshedilmiş İsa, yeryüzündeki hizmetinin sonunda Yeruşalim’e zaferle girmiştir (Luk.19:28-38). Ardından, birkaç gün içinde çarımha gerilerek öldürülmüştür.

Daniel’in görünümündeki melek, ona gelecek bir önderden söz eder. Bu önder Mesih’in ölümünden sonra kenti ve tapınağı yerle bir edecektir (a.26). Peygamberliğin bu kısmı İ.S. 70’te gerçekleşti. Roma ordusu Yeruşalim Kenti’ni yıktı, duvarlarını parçaladı, tapınağı ateşe verdi ve taş üstünde taş bırakmadı (Mat.24:2). Böylece Yahudi ulusunun özerkliği sona erdi. Halkı dünyanın dört bucağına dağıldı ve Tanrı’nın uzun vadeli hedefleri ertelenmiş gibi göründü.

Daniel görünümündeki “son yedi” dönemi ya da yılların yetmişinci haftası henüz gerçekleşmemiştir. Tanrı’nın bu son dönem için Yahudi ulusu hakkındaki tasarısı bizi özellikle ilgilendiriyor. Bu nedenle, Tanrı’nın oluşturduğu zaman diliminde neyin kesintiye sebep olduğunu incelemeliyiz. Yahudi ulusunun ilk günleriyle başlayalım.

Tanrı, vaat edilen ülkeye girmeye hazırlanan İsrail ulusuna, kendisinin yasalarına uydukları takdirde, bunun bereketlerini göreceklarını bildirmiştir (bkz. Yas.28:1-14). Söz dinlemedikleri takdirde, başlarına sadece kötülük gelecektir (Lev.26:14-45; Yas. 28:15-68). Nitekim, Kutsal Kitap’a göre, Tanrı söz dinlemeyen ve günah içinde

yaşayan halkının sonunda ülkeden kovulmasına izin vermiştir. İsrail ıssız bir ülkeye dönüşmüştür (Yşa.6:11-12; 17:9; 64:10). Daha önce, 70 yıllık sürgün, halkı Tanrı'ya döndürmeye yetmemiştir. Bu nedenle, Roma istilasıyla başlayan dağılma Yahudiler'i gezgin bir halk haline getirmiştir. Düşman uluslardan kaçarlarken inanılmaz acılara ve sefaletle katlanmışlardır.

Seçilmiş ulus olan İsrail, vaat edilen ülkeden uzaklarda yaşamaya mahkûm edilmiştir. Tanrı, sevgisinden ve adaletinden ötürü, halkını tümüyle bırakmayacağını belirtmişti (Lev.26:43-45). Onları dünyanın dört bir bucağından toplayıp geri getirecekti (Yşa.11:11-12). Onları bir araya getirmek için çok çeşitli yollar kullanacak, dağılarak yerleştikleri ülkelerden çıkaracak ve ataları İbrahim'e sonsuz miras olarak vaat ettiği ülkeye çekecekti (Yer.16:14-16).

8 Daniel'in peygamberliğinin gerçekleşmesiyle Yahudi ulusunun sonunu getiren ve dünyanın dört bir bucağına dağılmalarına yol açan olay neydi?

.....

İsrail'in Dönüşü

Ne kadar ilginçtir ki, geçen yüzyılın başlarında, yüzlerce yıllık zulümlerden sonra Yahudiler, kendilerinden o kadar çok nefret edilmediğini fark ettiler. Bu nedenle, dünyanın çeşitli yörelerine yerleşerek hallerinden memnun bir yaşam sürmeye başladılar. Sonuç olarak, vaat edilen ülkeyle eskiden gelen bağları zayıfladı.

Ne var ki, Avrupa'da yaşayan Dr. Theodore Herzl adlı bir Yahudi önder, 19. yüzyılın sonlarında Rusya'da tanık olduğu zulmün yükselişinden ötürü rahatsızdır. Halkı için gelişmelerin daha da kötüleşeceğine inanarak Filistin'de ulusal bir ülke kurma düşüncesiyle harekete geçer. Ancak, çağdaş bir Sioncu Akım oluşturma gayretleri başarısız olur. Örneğin, Almanya'daki Yahudiler, "Sion'u bilmeyiz. Almanya Filistinimiz, Münih Yeruşalimimiz" diye karşılık verdiler.

Dünya Avrupa'daki savaşa hazırlanırken, Yahudiler yaşamlarının giderek zorlaştığını gördüler. 1.Dünya Savaşı sırasında, Sioncu

Akım, İngiliz Hükümetine baskı yaparak *Balfour Bildirgesi*'nin yayınlanmasını sağladı. Bu belge, Filistin'de Yahudiler'in bir ülke oluşturabilmesi için İngiliz hükümetinin desteğini sağlıyordu. İngilizler savaşın ardından kutsal toprakları denetlerken, Yahudiler'in Filistin'e göç etmeleri teşvik edildi. Yahudiler'in çoğu, yüzlerce yıldır o yörede bulunan Araplar'la beraber yaşamak için geldiler.

Daha sonra, 2.Dünya Savaşı'nın tehdidiyle birlikte Yahudiler ciddi bir şekilde zulüm görmeye başladılar. Bu zulüm dönemi Avrupa'da o kadar yoğun yaşandı ki, Yahudiler'in çoğu hayatta kalmak için tek umutlarının Avrupa'dan çıkmak ve eski topraklarına dönmek olduğunu gördüler. 2.Dünya Savaşı'nın ardından, kitleler halinde geçici ülkelerinden ayrılıp Filistin'e döndüler. 1948 yılının Mayıs ayında, İsrail devletinin kuruluşu ilan edildi. Böylece Amos 9:14-15'teki peygamberlik gerçekleşti.

Sürgün halkım İsrail'i geri getireceğim,
Yıkık kentleri onarıp orada yaşayacaklar,
Bağlar dikip şarabını içecekler,
Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler.
Onları topraklarına dikeceğim,
Bir daha sökülmecekler
Kendilerine verdiğim topraktan.
Tanrınız RAB böyle diyor.

Ülke toprakları 2000 yıl boyunca verimsiz kalmıştı, ama şimdi orada bağlar ve bahçeler dikilecekti (Yşa.35:1-2). Yeşaya'nın peygamberliği gerçekleşiyordu. Yıkıntılar onarılıyor, viran olan ülkenin toprakları işleniyor, kimsesiz kalmış kentler yeniden güçlendiriliyor ve içinde oturuluyordu (Hez.36:33-36; ayrıca bkz. Yşa.61:4).

Bir tarihçi şöyle demişti: "1.Dünya Savaşı Yahudi halkı için vaat edilen ülkeyi hazırladı; 2.Dünya Savaşı Yahudiler'i ülkeleri için hazırladı. Gelecek olan savaş Yahudiler'i Tanrıları için hazırlayacak."

Ortadoğu'daki gelişmeleri takip edenler, Yahudiler'in eski topraklarına dönmeleriyle birlikte, orada uzun süredir yaşayan Filistinliler yerlerinden olarak mülteci durumuna düştüler ve Ortadoğu'nun

diğer ülkelerine göç ettiler. Bu durum, Yahudiler ile Arap komşuları arasında artan gerilimlere neden oldu. Daha sonra da göreceğimiz gibi, bu gerilim Ortadoğu ile ilgili peygamberliklerin gerçekleşmesinde etken olacaktır.

Bu peygamberlik resmini aklımızda tutarak Daniel 9:27'ye dönelim. Gelecek olan öndere ve 24. ayette Tanrı'nın bildirdiği gelişmelerin tamamlanmasına bakalım.

9 Bu kısımda açıklanan ve gerçekleşmiş olan peygamberlik bildirimlerinin önündeki harfi daire içine alın.

- a** Yahudiler'in söz dinlemezliklerinden ötürü 70 yıl boyunca sürgün edilmeleri.
- b** Sürgünden sonraki 70 yıllık dönemde Yeruşalim'in onarılması ve yeniden kurulması.
- c** Meshedilmiş Olan'ın gelişi.
- d** Mesih karşıtının gelişi.
- e** Meshedilmiş Olan'ın öldürülmesi.
- f** Gelecek olan yöneticinin halkının kutsal ülkeyi ve tapınağı yerle bir etmeleri.
- g** Yahudi ulusunun özerkliğinin sona ermesi.
- h** Amos 9'da bildirildiği gibi, İsrail ulusunun bir kez daha kurulması, insanların ülkelerinde bağlar ve bahçeler dikmesi.
- i** Yahudi halkıyla gelecek olan önder arasındaki antlaşmanın üç buçuk yıl sonra bozulması.

Daniel'in Yetmişinci Haftası

Hedef 3. *Mesih karşıtının dönüşü ve Armagedon savaşıyla ilgili olaylar hakkındaki doğru tümceleri seçin.*

Meshedilmiş Olan'ın öldürülmesinin ardından İsrail ulusunun sona erdiğini görmüştük. Aynı dönemde, kilise kuruldu ve Tanrı'nın

verdiği görevi gerçekleştirmeye başladı. Elçi Pavlus Romalılar 9-11'de Tanrı'nın İsrail'i tümüyle reddetmediğini bildirdi. Aynı zamanda, kiliseyi harekete geçirerek kurtuluş müjdesini dünya halklarına duyurmalarını buyurdu. Meshedilmiş Olan'ın öldürülmesiyle Tanrı'nın İsrail'le ilgili tasarısının tamamlanması arasındaki dönemde kilise işlev görmeye devam etti.

Kutsal Yazılar'a göre, kilise Rab'bin gelişini ve göğe alınmayı beklemektedir (1Ko.15:50-52, 1Se.4:13-17). Gelecek olan önder, kilisede etkin olan Kutsal Ruh sayesinde kötü emellerini gerçekleştirmekten alıkonmaktadır (2Se.2:1-12). Kilise göğe yükseldikten sonra, yasa tanımayan bu adam ortaya çıkacaktır. Bunun ardından, Tanrı bir kez daha İsrail'de etkin olacak ve yetmişinci haftanın olayları gerçekleşmeye başlayacaktır.

Daniel 9:24-27'nin Yahudi halkıyla ilgili olduğunu belirtmiştik. Yeremya peygamber bu dönemi önceden bildirirken, İsrail'in deneyimini doğum yapmaya hazırlanan sancılı bir anneye benzetiyor (Yer.30:1-11). Tarihteki hiçbir dönem sıkıntılar açısından bu döneme benzemeyecek. Yakup soyu, yani İsrail ulusu için sıkıntı dönemi olacak (a.7). Bu sıkıntılı dönem nasıl gerçekleşecek?

Mesih Karşıtı

Daniel 9:26 gelecek olan önderden söz ediyor, 27. ayet de onun etkinliklerini bildiriyordu. Önder birçoklarıyla yedi yıllık bir antlaşma yapacaktır. Belli ki, Yahudiler ile Arap komşuları arasındaki gerilimler artacak ve büyük bir krize dönüşerek dünya barışını tehdit edecektir. Bu aşamada, Mesih karşıtı barışı sağlamak amacıyla harekete geçecektir. Diplomatik başarısı büyük bir zafer olarak görülecek, dünya halkları onu eşsiz bir kişi olarak kabul edecektir (Va. 13:4).

İsrail, barışın devamı için barış yapıcısına güvenecektir. Askeri yönden artık hazır olmak zorunda olmadıkları için, paralarını ve enerjilerini barışçıl etkinliklere yönlendirecekler, ülkeyi geliştirmek, yaşam standartlarını yükseltmek, ev ve iş kurmak için çaba göstereceklerdir. Barış antlaşması, *barış yapıcısının* aslında "yasa tanımayan adam" olduğunu ortaya koyacaktır (2Se.2:3).

Bir süre için bütün bölgede her şey yolunda gidecek, ama antlaşma döneminin ortasında önder sözünden cayacaktır (Dan.9:27). Kutsal Kitap, önderin İsrail'in dinsel ve sivil haklarına son vereceğini bildirir. Onların ibadetine de son verecek, tapınağa *iğrenç bir şey* (Tanrı'ya ait olan yeri çirkin bir şekilde kirletecek) yerleştirecektir. Kendisini Tanrı olarak yüceltecek (Tanrı olduğunu iddia edecek) ve insanların kendisine tapmalarını buyuracak (bkz. 2Se.2:4,8-11; Va.13:13-15). Tapınağa kendisinin bir suretini dikip ona tapınmayan Yahudiler'in öleceğini ilan etmesi mümkündür. Mesih karıştının kendisine yardımcı olacak, bir bakıma propaganda görevlisi olarak çalışacak özel bir yardımcısı olacaktır. Bu sahte peygamber mucizeler yapacak, insanları kudretli ve kötü bir gücün etkisiyle sürükleyecektir (Va.13:13; 16:13).

İsa Mesih, bu büyük küfrü “yıkıcı iğrenç şey” olarak niteledi ve şöyle dedi: “Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman –okuyan anlasın– Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın” (Mat.24:15-16). Bu sözler, Yahudiler'in son günlerde yaşayacağı korkunç yıkımı ortaya koyuyor (bkz. Va.12:13-17; Dan.12:1,6-7).

Aynı dönem, Yahudi olmayanlar için de büyük bir karışıklık ve zorluk zamanı olacak, yeryüzünde yaşayanlar üç aşamalı bir yargıya uğrayacaktır. Vahiy 6,8,9,15 ve 16. bölümler, zaman ilerledikçe Tanrı'nın gazabının “gelecek olan önderin” egemenliğinin üzerine döküleceğini ortaya koymaktadır.

Kötülüğün aracı olan önder gücünü artırmak için bütün dünya ekonomisini denetimine alacaktır. Böylece önderliğini kabul etmeleri için insanları zorlayacaktır. Onun işaretini taşımayan hiç kimse iş yapamayacaktır (Va.13:16-17). Dünyada egemenliğini kurarken direnişle karşılaşacaktır. Yedi yıllık yönetiminin son yarısına savaş hakim olacaktır.

Hezekiel peygamber, yasa tanımaz adamın sağladığı güvenliğe kanan İsrail ulusunun kuzeydeki uluslar tarafından kuşatılacağını bildirir. İsrail'i yok etmeyi uman bu tanrıtanımaz insanlar, Tanrı'nın halkına yönelik ilgisini hesaba katmamaktadır. Saldırıları sürdürdükçe Tanrı halkını savunur ve işgalci gücü hemen hemen tümüyle yok

eder (Hez.38 ve 39). Bu arada, başka kuvvetler de harekete geçer ve yasa tanımaz adam yönetimini korumak için mücadele eder.

Armagedon

Daniel peygamber de çeşitli yerlerde isyanlar olacağını bildirir. Bundan ötürü, yasa tanımaz adam kendisine karşı olanları ezmek için savaşa başlar (Dan.11:40-45). Kıyamet günü yaklaştıkça, Tanrı dünyanın ordularını tarihin en büyük ve en son savaşına katılmaları için çağırır. Savaş *Armagedon* denen yerde olacaktır (Va.16:16).

Ne var ki Armagedon savaşının sonucunu insana ait gelişmiş silahlar, orduların büyüklüğü ya da savaşçıların yiğitliği belirlemeyecektir. *Tanrı, toplanan bütün bu orduları dünyanın dışından müdahale ederek alt edecektir.* Savaşın sonu, tarif edilemeyecek kadar korkunç olacaktır (bkz. Va.19:19-21).

Kibirli insanlar bu savaşta yalnızca Tanrı'ya meydan okumakla kalmayıp İsrail'i de yok etmeyi tasarlamaktadırlar. Ancak, Rabbimiz İsa Mesih'in gelişyle çeşitli gelişmeler olacaktır. Düşmanlarının yıkımına tanık olan İsrail halkının yürekleri değişecektir (bkz. Zek.14:4-5,12-15). Savaşı yöneten İsa Mesih, atalarının reddettiği kişidir. Çarmıha gerilen Mesih, şimdi onlara büyük bir kurtuluş getirmektedir. Yahudi halkı, Mesih'in ortaya çıkışıyla pişmanlığa, tövbeye ve yasa boğulacak (Zek.12:10-13:1) ve Rab'bin adıyla geleni kabul edecektir. Daniel 9:24'te belirtilen tasarı, sonraki kısımda göreceğimiz gibi, yeniden odak noktası haline gelir.

10 Mesih karşıtı ve Armagedon savaşı dönemiyle ilgili aşağıdaki olayların hangileri **DOGRU**dur?

- a Mesih karşıtının diğer adları, *gelecek olan önder ve yasa tanımaz adamdır.*
- b Meshedilmiş Olan, İsa Mesih'tir.
- c Kilise kurulduğu zaman Tanrı İsrail ulusunu tümüyle reddetmiştir.
- d Gelecek olan Önder ortaya çıkmadan önce, kilise göğe yükselecektir.
- e İsrail halkı son günlerin sıkıntılarını ve acılarını görmeyecektir.

- f Mesih karşıtı İsrail ile yedi yıllık bir barış antlaşması yapacak, bu dönem dünya çapında büyük bir barış ve bolluk dönemi olacaktır.
- g Kutsal Yazılar'a göre, Mesih karşıtı İsrail'le antlaşmasını bozacak ve kutsal tapınağı kirletecektir.
- h Mesih karşıtı bütün dünyayı kontrol edecek ve iş yapmak isteyen herkese kendi işaretini vurduracaktır.
- i Armagedon savaşı sırasında en güçlü silahlara sahip olanlar, ilk hamleyi yapacaklardır.
- j İsa Mesih, en sonunda Yahudi ulusuna onların Rab'bi olarak görünecektir.

İSA MESİH'İN DÖNÜŞÜ

Hedef 4. *Mesih'in dönüşüne zemin hazırlayan koşulları açıklayın ve birbirine karşıt iki önderin sonunu tanımlayın.*

Koşullar

Sıkıntı döneminin gelişmeleri birbiri ardına patlak verirken imanlılar Rab ile birliktedir. Dünyada kötülük ve günah doruk noktasına ulaştığı sırada Rab'bin dönüşü gerçekleşir. Mesih hem dünya halklarına hem de ordularına görünür (Va.1:7; 19:11-21). İmanlılar da Rab ile birlikte yeryüzüne dönerler (Kol.3:4).

Bu aşamada, dayanılmaz bir hale gelen iki durum vardır. Birincisi, insanların *tanrısızlığı* ve *bencilliğidir*. Bu nedenle, iki melek biçme saatinin geldiğini söyler (Va.14:15). Yargı anı gelmiştir. İnsana özgürce seçim yapma hakkı tanıyan Tanrı, artık onun kendi çarpık tutkularının ardından gitmesine izin vermeyecektir. Kutsal Tanrı düşüncesine karşı çıkan kuşkucular ve imansızlar susturulacaktır. Günah sorunu sonsuza dek çözümlenmelidir. İki meleğin sözlerine karşılık olarak, bir melek simgesel anlamda orağını dünyaya salar, üzümeleri toplar ve Tanrı öfkesinin büyük masarasına atar (Va. 14:19).

Tanrı'nın artık hoş görmeyeceği ikinci koşul, İsrail'e yapılan zulümdür. Gördüğümüz gibi, yasa tanımaz adamın temel amacı artık

Rab'bin kardeşlerini tümüyle ortadan kaldırmaktır. Ne var ki Tanrı, bu kötü amacın gerçekleştirilmesine karşı duracaktır. Mesih'in dönüşü için bu olaylara müdahale edeceği zaman gelecektir.

11 (Bir yanıt seçin). Vahiy 14:19'daki mecazi dil, Tanrı'nın

- yeryüzündeki bütün bitkisel yaşama son vereceğini,
- kendisini reddeden günahlı insanları son kez yargılayacağını,
- kiliseyi göğe alacağını,
- kötü insanların kendi kendilerini yok etmelerine neden olacağını ortaya koyuyor.

Olay

İsa Mesih yeryüzüne ilk gelişinde acı çeken bir Kul olarak yaşadı. Küçük bir köyde, gösterişsiz, törensiz bir şekilde dünyaya geldi. Göksel orduların bu olayı sevinçle kutlamasına tanık olanlar, yalnızca ıssız bir Yahuda tepesindeki çobanlardı (Luk.2:8-15). Ne var ki, Mesih ikinci kez geldiği zaman, aynı ülkede yücelik ve büyük onurla görünecektir. Bu kez insanlara ricalarla çağrıda bulunmayacaktır. Yok edecek, ele geçirecek ve yetkisini kudretle ortaya koyacaktır.

Önderleri İsa Mesih'e eşlik eden göksel ordular, insanlar tarafından görülecektir. İnsanlar, Rab ile yasa tanımaz adamın kuvvetlerinin karşı karşıya geldiğini göreceklerdir. Rab'bin dönüşüyle birlikte ne gibi gelişmeler olacağına kısaca bakalım:

1. İlk hedef, dünya çapında patlak veren isyan savaşlarını sonuçlandırmak olacaktır (Va.16:12-21; 19:11-21).
2. Rabbimiz, kralların Kralı ve rablerin Rab'bi olarak kendisini gösterecektir. O ana kadar dünya egemenliklerine hakim olduğunu iddia eden Şeytan etkisiz kılınacak, gerçek Kral olan İsa Mesih, krallık görevini üstlenecektir.
3. İsa Mesih, Şeytan'ın ordusunun önderlerini ateşten göle atacaktır (Va.19:19-21).
4. Elbette, daha önce de gördüğümüz gibi, İsrail'in kurtarılması büyük bir öncelik olacaktır. Rabbimiz'in dönüşü, Yahudiler'in tövbe ve pişmanlıkla Tanrı'ya dönmelerini sağlayacaktır. Daha önce tarihte görülmemiş büyüklükte ruhsal bir yenilenme olacaktır: Ruhsal yönden kör olan bu insanlar taş yü-

reklerden kurtulup Kutsal Ruh'un gücüyle Yaratıcı'nın yasalarına uymalarını sağlayan etten yüreklere kavuşacaklardır (Hez.36:26-27).

5. Son olarak, Rab'bin yücelik içinde gelişiyile birlikte dünyada doğruluğun bin yıl boyunca egemen olduğu bir dönem başlayacaktır. Bu egemenliğe girme koşulları Mat.25:31-46'da açık bir dille ortaya konulur. Rab'bin kardeşlerine nasıl davranıldığı bunu belirleyecektir (bkz. Mat.25:40; ayrıca Yar. 12:1-3). Gelecek konumuz Bin Yıllık dönemdir.

12 İsa Mesih'in kurtulmuş olanlarla beraber dönüşüne neden olacak iki koşul nelerdir?

.....

.....

.....

13 İki kuvvetin önderleri son kez karşı karşıya geldikleri zaman, bunun sonucu ne olacaktır?

.....

.....

.....

BİN YILLIK DÖNEM

Hedef 5. *Bin Yıllık Egemenlik'in amaçlarını kavrayın ve özelliklerini tanımlayın.*

Bin Yıllık Egemenlik'in Amaçları

Kutsal Kitap, Rabbimiz İsa Mesih'in ikinci gelişiyile birlikte doğruluk, esenlik, adalet ve bolluk çağının başlayacağından söz ediyor (Yşa.2:1-4; 65:20-22; Mik.4:1-5). Vahiy 20:1-7'de bu dönemin 1000 yıl süreceği bildiriliyor. Egemenliği tanımlamak için Kutsal Kitap'ta çeşitli terimler kullanılır. Rab'bin duasında egemenliğin gelişinden söz edilir (Mat.6:10). Luka 19:11'de ise "Tanrı'nın Egemenliği" ifadesi geçer. Vahiy 11:15 ise, "Dünyanın egemenliğinin Rabbimiz'in

ve Mesihî'nin olduğunu" dile getirir. Daniel 7 ise, "Hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, hiç yıkılmayacak bir krallıktan" söz eder (a.14).

Bu egemenliğin ne gibi amaçları vardır? Tanrı'nın ilk başta kurduğu ahlâksal düzen, Şeytan'ın ayartısıyla onun egemenliğine tutsak oldu. Bu nedenle, öncelikle Tanrı'nın yüceliğinin ve zaferinin Şeytan'ın egemenliği üzerinde görünmesi gerekir. Lanet ortadan kalkınca ve Şeytan bağlanınca, insan sevginin ve adaletin ardınca gidebilecek, eşitlik ve gerçekle hüküm süren Rab'be gereken önceliği verebilecektir. Sonuç olarak, insan Rab'be bağlanacaktır. Rab, iyilikten oluşan egemenlikte, insanın ihtiyaçlarının karşılandığını, adaletin var olduğunu, yeryüzünde barış ve uyumun mümkün olduğunu gözler önüne serecektir.

İkinci olarak, peygamberliğin gerçekleşmesi için Egemenlik Çağ'ının gelmesi gereklidir. Tanrı Davut'a soyunun sonsuza dek egemenlik süreceğini vaat etmişti (2Sa.7:8-17; Mez.89:3-4,19-37; Yer.33:14-26). Gördüğümüz gibi, bu yönetim kesintiye uğradı ve peygamberlik hâlâ gerçekleşmeyi bekliyor. Vakit geldiğinde, Davut'un soyundan Meryem, İsa Mesih'i dünyaya geldi. Ancak İsa, İsrail'de Davut'un tahtı üzerinde hiç egemenlik sürmedi. Dolayısıyla, bu peygamberlik bildirisi, gelecekte gerçekleşecektir (Ayrıca ilgili peygamberlikler için bkz. Dan.2:34-35,44-45 ve Rom.8:18-25).

Egemenliğin Özellikleri

Çeşitli ayetler, Meshedilmiş Olan'ın egemenliğindeki idari ve ruhsal koşulların nasıl olacağını ortaya koymaktadır. Bunları dikkatlice inceleyelim.

1. Yeryüzünde somut bir egemenlik olacaktır (Zek.14:9).
2. Yeryüzündeki insanların tümünü içerecektir (Mez.72:8-11; Dan.7:14; Mat.25:31-32).
3. Lanetin etkisinden kurtulan ülkede yiyecek üretimi çoğalacaktır. Kıtlık olmayacak, yiyecek sıkıntısı yaşanmayacaktır (Yşa. 35:1; Mik.4:1-4).
4. Bütün insanlar Tanrı'nın yasına uyacaktır. İyilikle dolu, şefkatli ama kararlı bir yönetim olacaktır. Sonuç olarak yetkin

yargı ve adalet hüküm sürecektir. Söz dinlemeyenler cezalandırılacaktır (Mez.2:9; Yşa.11:4; 65:20; Zek.14:16-19).

5. Kralın yeryüzü egemenliğinin vatandaşları, Büyük Sıkıntıdan geçebilen Yahudiler ve diğer uluslar olacaktır.
6. Barış Önderi'nin egemenliğinin temel özelliği barış olacaktır. Şeytan'ın kötü etkisi olmadığından savaş da olmayacaktır (Yşa.11:6-7).
7. Egemenliğin idari işlerini kurtuluşa kavuşmuş imanlıların yürüteceği bellidir. Elçiler İsrail üzerinde hüküm sürecektir, Davut diriltilecek ve Rabbimiz'in yardımcısı olarak hizmet edecektir (1Ko.6:2-3; Va.5:10; Mat.19:28; 25:31; Yer.30:9; Hez.37:24-25).
8. Hayvanlar alemi de ciddi bir değişimden geçecektir. Vahşi hayvanlar evcilleşecek ve artık onlardan korkulmayacaktır. Birbirleriyle barış içinde yaşayacaklardır (Yşa.11:6-9).
9. İnsanlar Tanrı'ya ve ruhsal gerçeklere arzu duyacaklardır. Tanrı Sözü'nü öğrenecekler ve bilgisinin her yerde bulunmasını sağlayacaklardır (Yşa.2:3; 11:9; Zek.8:20-23).

14 Aşağıdakilerden hangileri Bin Yıllık Egemenlik'in amaçları arasındadır?

- a) Şeytan ve iman etmeden ölmüş kişilere tövbe etmeleri ve Tanrı'ya gelmeleri için bir fırsat daha vermektir.
- b) Davut'un soyuyla ilgili peygamberlik sözlerini gerçekleştirmektir.
- c) Tanrı'nın yüceliğini ortaya koymak, O'nun yolunun tek doğru yol olduğunu göstermektir.

15 Bin Yıllık Egemenlik'te aşağıdakilerin durumunu defterinize yazarak belirtin.

- a Hayvanlar alemi.
- b Rab'bin yasası.

- c Egemenliğin yeri.
- d Mesih'le birlikte geri dönen imanlılar.
- e Kral Davut.
- f Büyük Sıkıntı'dan geçen Yahudiler ve diğer uluslar.
- g Tanrı'nın Sözü ve ruhsal gerçekler.
- h Yiyecek üretimi.

ŞEYTAN'IN YARGISI VE İMAN ETMEDEN ÖLENLER

Hedef 6. *Şeytan'ın Bin Yıllık Dönem'in ardından neden kısa bir süre için serbest kalacağını ve Büyük Beyaz Yargı Kürsüsü'nün amacını açıklayın.*

Şeytan'ın Son Hilesi

Şeytan Bin Yıllık dönemin sonunda bağlı olduğu yerden serbest bırakılacaktır (Va.20:7-10). Derhal bütün yeryüzünü dolaşarak insanları yine aldatmaya başlayacak ve Rab'be karşı isyan tohumları atacaktır. Büyük kitleleri kandırarak peşine takacak ve Tanrı'nın halkına karşı savaşa sürükleyecektir.

Şöyle bir soru sorabilirsiniz: "Kral İsa'nın yönetimi altında yaşamış olan insanlar, nasıl O'na sırt çevirebilir ve karşı koyabileceklerini düşünebilir?" Bin Yıllık Dönem'de Şeytan'ın bağlı olacağını hatırlamanızı isterim. İnsanlar Kralın yasalarına uymak zorunda olacaktır. Bazıları Rabbimiz'in sözünü dinlerken, bazıları O'nun kurtuluş sağlayan lütfunu kabul etmeyecektir. Tanrı, Kurtarıcı'yı kabul etmeleri için onları zorlamayacaktır. Böylece, egemenliğin son günlerinde, kurtuluşları için Mesih'e iman etmemiş birçok kişi olacaktır. Daha sonra, büyük yalanlar ve aldatmacayla ortaya çıkan Şeytan'ın kışkırtmasıyla isyan etme fırsatını bulacaklardır. O gün seçme özgürlüğünü kullanacaklardır.

Dünya çapına yayılan bu isyan, Şeytan'ın kuvvetlerini Tanrı halkının üzerine sürmesine kadar devam edecektir. Ne var ki, Tanrı isyancıları ateşle yargılayacak ve onlar ateşe verilecektir. Önderleri

olan Şeytan sonsuza dek bağlanacak, canavar ve sahte peygamberle birlikte ateş gölüne atılacaktır. Orada isyanlarının sonuçlarına katlanacaklardır.

Büyük Beyaz Taht

Şeytan'ın çıkardığı bu son isyanın ardından, yargı zamanı gelecektir. Bütün yaratılış, Tanrı'nın muhteşem huzurunda toplanacaktır. Tanrı'nın sunduğu kurtuluşu kabul etmeden ölenlerin tümü dirilecek ve Büyük Beyaz Taht'ın önüne çıkacaktır (Va.20:11-15). Hatırlayacağınız gibi, Mesih'te ölenler kilisenin göğe yükselişiyle birlikte dirilmişlerdir (1Se.4:13-17).

Büyük Beyaz Taht'ın önünde duranlar yaptıklarına ve adlarının yaşam kitabında olup olmamasına bakılarak yargılanacaklar. Yargı süreci devam ettikçe, her birinin yaptıkları gözden geçirilecek. Ardından yaşam kitabındaki adları aranacaktır. Tanrı'nın kurtuluşunu kabul etmeden ölenlerin adları yaşam kitabında olmayacaktır. Tanrı'nın yetkin adaletine dayanılarak, her imansız ateş gölüne atılma cezası verilecektir. Bu kişiler yalnızca ateş gölüne atılmakla kalmayıp karanlığa ve dehşete mahkûm edilecektir. İsa Mesih, bu korkunç olayı dile getirmek için "ağlayış ve dış gıcırtısı" terimlerini kullanmıştır (Mat.8:12; 13:42; 22:13; 24:51; 25:30). Böylece Tanrı, kötüliğe son verecek ve sonsuza dek ortadan kaldıracaktır.

16 Aşağıdaki tümceleri tamamlayın.

a Şeytan'ın bin yılın ardından serbest bırakılmasının nedeni

.....

b Büyük Beyaz Taht'ın amacı

.....

YENİ YARATILIŞ

Hedef 7. *Tanrı'nın var edeceği yeni yaratılışın hangi kısmına ait olmayı beklediğinizi belirtin.*

Elçi Petrus şu anki dünya düzeni hakkında yazarken, her şeyin yarıp yok olacağını bildiriyor. Yeryüzü ateşten geçerken büyük bir

değişime uğrayacak ve yenilenecektir (Yşa.65:17; 2Pe.3:7). Ancak elçi, bizim doğruluğun barınacağı yeni bir gök ve yeryüzü beklediğimizi belirtir (2Pe.3:10-13). Böylece Tanrı, sadık halkını yüce ve sonsuz yaratılışına kavuşturacaktır.

Bin yıl gerçek bir Altın Çağ olacak, bunun ardından imanlılar, Baba Tanrı'nın her şeyi doldurduğu yeni yaratılışa geçecektir. Bu yeni yaratılışta Tanrı'nın konutu yeryüzünde olacaktır. İmanlılar için hazırladığı kent tanımlanamayacak kadar yüce (1Ko.2:9-10), gördüğümüz her şeyden daha güzeldir (Va.21-22).

Sonsuz yaşam, değişiklik ve çeşitlilikten yoksun değildir. Üstelik, Tanrı programını tamamladıktan sonra çalışmaya son verecek değildir. Tanrı yaşayanların Tanrısı'dır ve bizler de O'nun gibi olmalıyız. Tanrı sürekli yenilenen bir evren yaratmıştır. Şu anda sonsuzluğun cılız bir yansımasını gören bizler, gelecekte O'nun süregelen yaratılışının harikalarına tanık olacağız (1Ko.13:12). Tahtın çevresinde Tanrı'yı yücelten ihtiyarların ezgisine bizler de katılalım:

Rabbimiz ve Tanrımız!
Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın.
Çünkü her şeyi sen yarattın;
Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.

—Vahiy 4:11

Meleklerin İsa Mesih'in dönüşünü bildirdikleri günden bugüne dek tarihte neler olduğuna bakabiliriz (Elç.1:11). O kadar büyük gelişmeler oldu ki! O kadar çok peygamberlik bildirisi gerçekleşti ki! Sayısız olay, dünyayı şu anda üzerinde durduğumuz noktaya getirdi: *Tanrı'nın programının son aşamasındayız*. Seviniyoruz, çünkü kurtuluş gününe her zamankinden daha yakınız. Yeni yaratılışın, Kralımız İsa'yla birlikte bizleri beklediğini daima aklımızda tutalım! İsa Mesih şöyle dedi: "İşte tez geliyorum! Bu kitaptaki peygamberlik sözlerine uyana ne mutlu!" (Va.22:7). Rab'bin kurtardığı bizler, "Amin. Gel, Ya Rab İsa!" diyoruz.

17 Bu dersi tamamlarken kendinizi inceleyin ve Tanrı'nın var edeceği yeni yaratılışın hangi kısmında hangi gerekçeyle yer alacağınıza not defterinize yazın (bkz. Va.22:12-17).

Bu çalışmanın sonuna gelirken Tanrı Sözü'nü, özellikle peygamberlik içerikli Sözü'nü çalışmanın etik bir değeri olduğunu unutmamalıyız:

Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih görüldüğü zaman O'na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O'nu olduğu gibi göreceğiz. *Mesih'te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar* (1Yu.3:2-3).

Sınav

DOĞRU-YANLIŞ. Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başındaki boşluğa **D**, yanlış olanların başındaki boşluğa ise **Y** harfini yazın.

- ... 1 Göğe yükselişin ardından yeryüzünde gerçekleşecek olaylara “mübarek umut” denilir.
- ... 2 Göğe yükseliş ve Mesih’in dönüşü iki ayrı olaydır. Birincisinde Mesih, kendisine ait olanları alacak, ikincisinde ise kendisine ait olanlarla birlikte yeryüzüne dönecektir.
- ... 3 İsa Mesih’in döneceği gün ve saati Daniel 9’daki “yediler” listesini inceleyerek öğrenebiliriz.
- ... 4 Göğe yükselişe hem ölü hem de yaşayan imanlılar dahil olacaktır.
- ... 5 Kutsal Kitap imanlılar için farklı ödül düzeyleri olduğunu ortaya koyar.
- ... 6 Daniel 9’daki peygamberliklerin çoğu gerçekleşmiştir.
- ... 7 *Öldürülecek olan*, meshedilmiş Mesih karşıtıdır.
- ... 8 Büyük karışıklık dönemi yedi yıl sürecek, bu dönemin yarısında Mesih karşıtı Yahudiler’le anlaşmasını bozacaktır.
- ... 9 İsrail sözdinlemezlikten ötürü vaat edilen ülkeden sürülmüştür.
- ... 10 İsrail ulusunun, 1948 yılında yeniden doğuşu peygamberliğin yerine gelmesidir.
- ... 11 Mesih karşıtı dünyaya 1000 yıllık kalıcı barış getirecektir.
- ... 12 Mesih karşıtının kuracağı düzen içerisinde iş yapabilmek için yalnızca Yahudiler’e onun işareti vurulacaktır.
- ... 13 Armagedon, Yahudi ulusuyla düşmanları arasındaki korkunç bir savaştır; Yeruşalim ve içinde yaşayanların tümü yok olacaktır.
- ... 14 İsa Mesih, Yahudiler’in zulmü ve insanlığın tanrısızlığı had safhaya ulaştığı zaman dönecektir.

... **15** İsa Mesih'in dönüşünde yasa tanımaz adam ve orduları yenilecek ve İsa kralların Kralı ve rablerin Rab'bi olarak hak ettiği yeri alacak.

3. Ünite için öğrenci raporunuzu tamamlayın ve yanıt kağıdını ICI eğitmenine verin.

Çalışma sorularının yanıtları

9 a, b, c, e, f, g ve h şıklarındaki olaylar gerçekleşmiştir. d ve i şıkları henüz gerçekleşmemiştir.

1 b) Mesih'in kendisine ait olanları almak için dönmesidir.

- 10 a Doğru
 b Doğru.
 c Yanlış.
 d Doğru.
 e Yanlış
 f Yanlış.
 g Doğru.
 h Doğru.
 i Yanlış.
 j Doğru.

2 Mesih'in dönüşü Müjde'nin bütün dünyaya duyurulması tamamlandığı zaman gerçekleşecektir. Kimse o günü ya da saati bilemez.

11 b) kendisini reddeden insanları son kez yargılayacağını ortaya koyuyor.

- 3 a ölü olanlar ve yaşamakta olanlar.
 b Rab'bin kendi sözüne dayalıdır.
 c umut.

12 İsrail ulusuna yapılan zulmün ve insanlığın tanrısızlığının had safhaya varması

4 İmanlıların tümü, yeni, göksel, ölümsüz ve çürümez bedenlere kavuşacaklar.

13 Şeytan ve O'nun kuvvetleri alt edilerek ateş gölüne atılacaklar. İsa Mesih kralların Kralı ve rablerin Rab'bi olarak hak ettiği yeri alacak.

5 c) Hizmetinin niteliğine ve ardındaki niyete göre ödüllendirilecektir.

14 b) ve c) Bin Yıllık Egemenlik'in amaçları arasındadır.

- 6 a Göğe yükseliş sırasında fiziksel bedenin yerini alacak olan ölümsüz, çürümez beden.
- b İsa Mesih kendi halkıyla dönerek egemenliğini kurduğu zaman.
- c İsa Mesih kendisine ait olanları almak için döndüğü zaman: İlk önce Mesih'te ölmüş olanlar dirilecek, ardından hayatta olanlar O'nu havada karşılayacaktır.
- d Mesih'in ikinci gelişi (Göğe Yükselme).
- e İsa Mesih'in imanlıların işlerini yargılayacağı gözden geçirme kürsüsü. İmanlılar imanlı yaşamlarının ve hizmetlerinin niteliğine göre ödülleri alacaklardır.

15 a Hayvanlar alemi barış içinde yaşayacak.

- b Rab'bin yasasına uyulacak; böylece yetki, yargı ve adalet ortaya çıkacak.
- c Yeryüzü.
- d Mesih'le birlikte geri dönen imanlılar Mesih'le birlikte egemenlik sürecek.
- e Mesih'in yardımcısı olarak hizmet edecek.
- f Göksel kralın kulları olacaklar.
- g Tanrı'nın Sözü'nü arzulamak ve incelemek.
- h Yiyecek bolluğu olacak.

7 a) Yahudi halkının tutmadığı Şabat yıllarına denk geldiğini söyleyebiliriz.

16 a yeryüzünde yaşayanlara Tanrı'nın yanında ya da karşısında yer alma fırsatı vermektir.

- b İman etmeyenlerin, adlarının yaşam kitabında yazılı olup olmadığına bakılarak yargılanmalarıdır.

8 İ.S. 70'te tapınağın yıkılması.

17 Yanıtınız. Yeni yaratılış İsa Mesih'i Rab olarak kabul eden, adları yaşam kitabında yazılı olan ve O'nun dönüşünü bekleyenler içindir.

Sözlük

Sağda çalışma kılavuzunda kelimenin ilk olarak kullanıldığı ders belirtilmiştir.

		<i>Bölüm</i>
Adalet	Adil olmak, hukuka ve yasaya uymak.	2
Ahlaksal	Karakter ve davranışta doğru olmak.	2
Üstünlük		
Akılcı	Makul, rasyonel.	5
Aldatıcı	Yanlış yönlendirme amacı güden.	7
Alem	Egemenlik, Dünya.	5
Aracılar	Bir başkasının yerine ya da adına hareket etme yetkisi olan kişi.	5
Aydınlatıcı	Bilgilendirici, eğitici.	4
Aydınlatmak	Açıklamak, anlayış kazandırmak.	8
Bağışlatma	İsa Mesih'in ölümü aracılığıyla günahkârları Tanrı'nın huzurunda bağışlatması.	2
Bağışlatma	Bir yanlışın, kaybın ya da hasarın karşılığını vererek affı sağlanmak.	7
Barıştıрма	Farklılıkları ve ayrımları ortadan kaldırarak birleştirme.	3
Batırmak	Bir sıvı tarafından tümüyle örtülecek şekilde daldırmak, vaftiz.	4
Beden alma	Tanrı'nın insan bedeni alması. Tanrı'nın doğası ile insanın doğasının İsa Mesih'te birleşmesi.	3
Benliğe ait olmak	Dünyasallık, bedenin tutkularına uymak, ruhsallıktan yoksun olmak.	4
Benzemek	Belli alanlarda aynılanmak.	6
Benzerlik	Görünümde yakın olmak.	6
Bölünmezlik	Ayrılmaz bir bütün olmak, tek olmak.	1
Çarpıtılmış	Yanlış temsil edilmiş.	8
Çevirmen	Bir şeyin anlamını açıklayan kimse.	4
Çoğulluk	Birden çok olmak.	4
Devam ettirme	Varoluşu sürdürmek için iyi durumda tutma, onarma, ilgilenme, gözetme.	2

Dinamizm	Güçlü, hareketli ve enerjik olmak.	9
Doğaüstü	Doğa yasalarına uymayan, doğa yasalarıyla açıklanamayan, tabiatüstü.	3
Doğruluk	Sözde, düşüncede ve yaşamda adil, dürüst ve doğru olmak.	2
Duyarlılık	Hassas olmak.	4
Dürüstlük	Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, özü sözü bir.	2
Eğilim	Belli bir özelliğe ya da unsura yönelim.	7
El yazısı	Kutsal Yazılar'ın özgün metinleri.	8
Esin	Tanrı'nın yönlendirmesi.	8
Eşitlik	İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik.	4
Eşsizlik	Eşi benzeri bulunmama durumu, tek olma.	1
Eşsizlik	Benzersiz olmak.	8
Evrensel	Bütün insanlar için geçerli olan.	9
Evrim geçirmek	Yavaş yavaş gelişmek, değişmek.	6
Geliştirmek	Ruhsal olarak eğitmek, donatmak ve bina etmek.	9
Göksel	Cennete ait olan.	5
Görünümler	Belirgin bir şekilde gösterilen ya da açıklanan unsurlar.	1
Gözaltı	Davranışın, karakterin ve niteliklerin sınanması.	5
İğrenç	Tiksinti yaratan, son derece itici gelen.	10
İlahi Takdir	Tanrı'nın gözetimi ve yardımı.	2
İnsanüstü	Sıradan insan deneyiminin ve gücünün üzerinde, dışında.	5
İsyan	Ayaklanma, kendisinin üstündeki bir yetki ve imtiyaz sahibine başkaldırma.	5
İsyankâr	Asi, başkaldırıcı, söz dinlemez.	7
İşlevler	Eylemler, etkinlikler, yükümlülüklerin yerine getirilmesi.	9
Kanon	Kilise tarafından gerçek ve esinlenmiş olarak kabul edilmiş Kutsal Kitap kısımları.	8
Kasıtlı	Önceden planlanmış, niyet edilmiş, amaçlı.	7
Kirlilik	Temiz olmama durumu, pis.	7

Koruma	Bozulmaktan, dağılmaktan ve çürümekten alıkoyma, güvende tutma.	2
Korunmuş	Muhafaza edilmiş.	8
Köken	Kaynak, başlangıç noktası.	4
Kullar	Bir başkasının gücü, yetkisi ya da denetimi altında olanlar.	5
Kutsallık	Yürekte, düşüncede ve ruhta pak, hilesiz ve temiz olmak, Tanrı'ya adanmış olmak.	2
Küfür	Tanrı'ya ve kutsal değerlere saygısızlık.	10
Madde	Fiziksel, somut bir unsur.	1
Mecaz	Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.	1
Mektuplar	İncil'in kısımları, genellikle uzun ve eğitici nitelikteki bildiriler.	8
Merhamet	Adaletin gerektirdiğinden çok iyilik ve şefkat göstermek.	2
Motivasyon	Kişiyi harekete geçiren duygu ya da düşünce.	4
Mutlak hakim	Rütbe, yetki ve kudret açısından en yukarıda bulunan.	1
Müdahale	Araya girmek, engellemek.	5
Müdahale etmek	Araya girmek.	2
Olağandışı	Olağan olmayan.	3
Onaylamak	Tasdik etmek, doğruluğunu vurgulamak.	8
Onaylanmış	Sabitlenmiş.	5
Ödün	Taviz.	2
Öğreti	Kutsal Kitap'ta açıklanan gerçek, inanç.	8
Ölümlü	Fiziksel varlığı mutlak surette ölümle son bulacak olan.	3
Ölümsüz	Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedi.	1
Ölümsüzlük	Sonsuza dek yaşamak.	6
Öz	Ayrılmaz bir bütün olmak, tek olmak.	1
Potansiyel	Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil.	4
Sahte	Kalp, aldatmak amacıyla yapılan gerçeğin kopyası, gerçek ve içten olmayan.	7
Savunmak	Bir başkasının davasını yürüten kişi.	4

Sıfatlar	Bir varlığa ya da kişiye ait nitelikler, özellikler.	1
Sonsuz	Başlangıcı ve sonu olmayan, zamanın dışında olan.	1
Soyağacı	Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, hayat ağacı, şecere.	3
Sözlü gelenekler	Ana babadan çocuklara aktarılan inançlar, düşünceler ve öğretiler dizini.	8
Şabat yılı	Yahudiye'de toprağın yedi yılda bir nadasa yatırılması.	10
Şeytani	Kötücül, Şeytan'dan kaynaklanan kötülüğe ait.	5
Tabi olmak	Rütbe ya da önem açısından aşağıda olmak.	7
Taklit etmek	Örnek almak, öykünmek.	7
Tanrılık	İlahi doğa	3
Temsilci	Başka birinin yerine konuşma ve hareket etme yetkisi olan kişi.	3
Topluluk	Ortak ilgi alanları ve hedefleri olan insan grubu.	9
Törenler	Belli bir amaç ve çerçevede gerçekleşen uygulamalar.	9
Ululuk	Yücelik, görkem.	3
Unsurlar	Bir bütünü oluşturan kısımlar.	4
Uyuşmak	Aynı düşüncede olmak, birlikte çalışmak, işbirliği içinde olmak.	2
Üçlü Birlik	Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un tek bir ilahi öze sahip olması.	1
Vahiy	Gizli ya da sır olan bir şeyin açıklanması, örtünün açılması.	8
Varsaymak	Bir olgunun sonuçlarından yararlanabilmek, bu sonuçlar üzerine düşünce yürütebilmek için onu olmuş veya olacak saymak, farz etmek.	5
Vicdan	Kişide var olan doğru ve yanlış bilinci. Yanlış yaptığında kişiyi uyaran içsel düşüncelerin ve duyguların toplamı.	6
Vicdanlı	Doğru olanı seçme ve yapma konusunda dikkatli davranan.	6

Yanlızsız	Hatasız, tümüyle güvenilir.	6
Yeniden doğuş	Ruhun yeniden doğması, yeni bir ruhsal yaşamın başlaması.	4
Yetkili	Uzman bilgisine sahip kişi.	8
Yozlaşmış	Ahlaksal yönden kötü, kötülükle bozulmuş.	7
Yüce	En büyük olan, yetki, rütbe ve güç açısından en üstte olan.	2
Yüceltilmiş	Göğün yüceliğine ermiş.	5
Yükseltme	Üst rütbeye ya da konuma geçmek.	8
Yüzeysel	İçten ve gerçek olmamak, sığlık.	4
Yüzleştirmek	Karşı karşıya getirmek.	10

Sınav Yanıtları

Ders 1

- | | |
|--|---|
| 1 a) ruhtur | 5 Yanlış. |
| 2 a) hayatımı O'nu hoşnut edecek şekilde düzenler ve karşılaştığım her sıkıntıda bana yardımcı olması için O'na güvenirim. | 6 Yanlış.
7 Doğru.
8 Doğru.
9 Doğru. |
| 3 c) her ihtiyacımızı karşılayabilecek güçtedir. | 10 Yanlış. |
| 4 c) bilgeliğini | |

Ders 2

- | | |
|-----------|------------|
| 1 Doğru | 8 Doğru. |
| 2 Yanlış | 9 Doğru. |
| 3 Doğru. | 10 Doğru. |
| 4 Yanlış. | 11 Doğru. |
| 5 Doğru. | 12 Yanlış. |
| 6 Doğru. | 13 Doğru. |
| 7 Yanlış. | 14 Yanlış. |

Ders 3

- 1 a), b) ve d) Mesih'in insan yönünün kanıtlarıdır.
- 2 b) Mesih'in davranışları, iddiaları ve nitelikleri O'nun insani sınırların çok ötesinde olduğunu gösterir.
- 3 d) gerçek Tanrı ve gerçek insandı.
- 4 b) İnsan özünü almış Tanrı'ydı.
- 5 a) Tanrı'nın kurtuluş tasarısını başlatmaktı.
- 6 a) günahımızın bedelini isteyerek ödedi.

- 7 a), b) ve d) Mesih'in insan bedeni almasının nedenlerini ortaya koyar.
- 8 b) günahlı doğalarını öldürmelidirler, çünkü kurtuluş sayesinde kutsal bir yaşam sürmeleri mümkündür.
- 9 a), b), d) ve e) Mesih'in dirilişinin neden önemli olduğunu belirtir.
- 10 a) Mesih'in hizmetinin yeni bir dönemini oluşturur; her şeye hâkim Rab olarak kilisesiyle ilgilenir, geliştirir ve varlığı her yerdedir.

Ders 4

- 1 Doğru
2 Doğru
3 Doğru
4 Yanlış
5 Doğru
6 Yanlış
7 Yanlış
8 Doğru
9 Yanlış
10 Doğru
11 Yanlış
12 Doğru
13 Doğru
14 Doğru
15 Yanlış
16 Doğru
17 Doğru
18 Yanlış
19 Doğru
20 Yanlış

Ders 5

- 1 Doğru
2 Doğru
3 Yanlış
4 Doğru
5 Doğru
6 Doğru
7 Yanlış
8 Doğru
9 Doğru.
10 Doğru.
11 Yanlış
12 Doğru
13 Yanlış
14 Doğru
15 Doğru.

Ders 6

- 1 b) İnsan Tanrı'nın eşsiz bir yaratığıdır; tüm diğer canlıların üzerindedir ve Tanrı tarafından kutsanmıştır.
- 2 c) Kişilik, ahlâksal, sosyal bilinç ve yönetme yetileri açısından Tanrı'ya benzer olduğunu dile getiriyoruz.
- 3 a) hem maddesel hem de maddesel olmayan yönleri vardır.
- 4 b) can
- 5 b) maddesel olmayan varlığıdır
- 6 a), b), c) ve d) doğrudur.
- 7 c) duygular kişiyi belli bir yönde hareket etmesi için yönlendirir.
- 8 a) konuyla ilgili gerçekleri anlamalıdır.
- 9 b) eylemi standarda göre tartar.
- 10 c) Tanrı'nın lütfu kurtuluş ve Tanrı'nın sözünü dinleme yetisi sağladığı için.
- 11 c) İnsan bedeni ölecektir; imanlının canı/ruhu hemen Rab'bin huzuruna yükselecek, Mesih'in ikinci gelişinde yüce bir bedene kavuşacaktır. İmansız ise Hades ya da cehennemde sonsuza dek işkence görecektir.

Ders 7

- 1 Adem ve Havva.
- 2 Şeytan'ın ve meleklerinin
- 3 Kutsal Kitap'taki örnekler ve toplumdaki hükümet ihtiyacıdır.
- 4 tövbe etmek, günahı bırakmak, Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla sunduğu kurtuluşu kabul etmek ve ışıktay yaşamaktır.
- 5 Tanrı'nın sonsuza dek ayrı kalmak ve sonsuz cezaya mahkum olmaktır.
- 6 Yanlış (Tanrı insana kendisiyle beraber olma seçeneğini sundu).
- 7 Doğru.
- 8 Doğru.

9 Doğru.

10 Yanlış (Şeytan Tanrı'nın programını taklit ediyor.)

11 Doğru.

12 Doğru.

Ders 8

1 a 3) Sözlü gelenek.

b 6) Aydınlanma.

c 2) El yazıları.

d 5) Esin.

e 7) Vahiy.

f 1) Kıyametle ilgili yazılar.

g 4) Kanon

2 Yanlış.

3 Doğru.

4 Yanlış.

5 Doğru.

6 Doğru.

7 Doğru.

Ders 9

1 b) Tanrı'nın çağrısına karşılık veren insanların topluluğu.

2 c) Kilise Mesih'le bireysel ilişkilerinden ötürü birbirleriyle ilişkileri olan insanları içerir.

3 b) İsa Mesih'e iman eden ve tapınmak için bir araya gelen imanlılardan oluşur.

4 d) Birlikte paylaşmak ve beraberlikte bulunmak.

5 c) Pentikost Günü'nde.

6 a) İmanlıların birliğiyle ve birbirlerine yönelik sevgileriyle.

7 a) Başka insanları da sever.

- 8 b) Gelişmek ve imanlıların birbirlerine hizmet etmelerini sağlamak için kiliseye.
- 9 c) Başından.
- 10 a) Kilise övgü, saygı, onur ve söz dinlemeyle Tanrı'ya tapınır.
b) Kilise kendi kendisini eğitir (güçlendirir, geliştirir, öğretiş verir, eğitir ve üyeleriyle ilgilenir.)
c) Kilise müjdenin bildirisini dünyaya iletir (müjdeyi yayar).

Ders 10

- 1 Yanlış.
- 2 Doğru.
- 3 Yanlış.
- 4 Doğru.
- 5 Doğru.
- 6 Doğru.
- 7 Yanlış.
- 8 Doğru.
- 9 Doğru.
- 10 Doğru.
- 11 Yanlış
- 12 Yanlış
- 13 Yanlış
- 14 Doğru.
- 15 Doğru.

HH3131

Gerçeğin Temel Taşları

ÜNİTE ÖĞRENCİ RAPORLARI
VE
YANIT KAĞITLARI



İsteme Adresi:

İCİ

P.K.: 33 Bakırköy / İstanbul

TALİMATLAR

Ünite çalışmalarını tamamladıktan sonra, her biri için ünite yanıt kağıdını doldurun. Aşağıda soruları nasıl yanıtlamanız gerektiğine ilişkin talimatlar bulacaksınız. İki tür soru vardır: DOĞRU-YANLIŞ ve ÇOKLU SEÇİM.

DOĞRU-YANLIŞ SORUSUNA ÖRNEK

Aşağıdaki tümce doğru ya da yanlıştır. Tümce DOĞRU ise, A harfinin bulunduğu kutucuğu işaretleyin. Tümce YANLIŞ ise, B harfinin bulunduğu kutucuğu işaretleyin.

1 Kutsal Kitap, Tanrı'nın bize yönelik bildirisidir.

Yukarıdaki tümce doğrudur, bu nedenle A harfinin bulunduğu kutucuğu işaretlemelisiniz.

1 A B C D

ÇOKLU SEÇİM SORUSUNA ÖRNEK

Aşağıdaki soruya en iyi yanıtı veren tek bir örnek şık vardır. Bu şıkkın başındaki harfin bulunduğu kutucuğu işaretleyin.

- 2 Yeniden doğmak,
 a) genç yaşta olmak
 b) İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul etmek
 c) yeni bir yıla başlamak
 d) başka bir kiliseye gitmek anlamına gelir.

Doğru yanıt b) şıkkıdır, bu nedenle B harfinin bulunduğu kutucuğu işaretlemelisiniz.

2 A B C D

BİRİNCİ ÜNİTENİN ÖĞRENCİ RAPORU

Birinci Ünitenin bütün sorularını Ünite Bir'in Yanıt Kağıdında işaretleyin. TALİMATLAR sayfasındaki örneklere bakarak, nasıl yanıt vereceğinizi gözden geçirin.

1. KISIM – DOĞRU-YANLIŞ SORULARI

Aşağıdaki tümceler doğru ya da yanlıştır. Tümce DOĞRU ise A harfinin, YANLIŞ ise B harfinin bulunduğu kutucuğu işaretleyin.

- 1 Birinci Ünite'deki tüm dersleri dikkatlice okudum.
- 2 Tanrı kişiliği olmayan bir varlıktır.
- 3 Tanrı göze görünmez, maddesel değildir ve kısımlardan oluşmaz.
- 4 Tanrı'nın ahlaksal vasıfları, bilgeliği ve mutlak yetkisidir.
- 5 Tanrı'nın takdiri, sözünü dinleyen imanlıların acı çekmesine izin vermeyeceği anlamına gelir.
- 6 Tanrı Oğlu'nun insan bedeni alması, Tanrı'nın özünün İsa Mesih'te insanlıkla birleşmesidir.
- 7 Baba Tanrı'yı ve Oğul Tanrı'yı tanımlayan tüm ilahi vasıflar, Kutsal Ruh'u da tanımlar.
- 8 Kutsal Ruh sadece imanlılarda etkindir.

2. KISIM – ÇOKLU SEÇİM SORULARI

Aşağıdaki soruların her birine en uygun yanıtı verin. Seçiminizi yanıt kağıdı üzerinde boşluğu karalayarak gösterin.

9 Tanrı'nın eşsizliğinden ve sayısal birliğinden söz ederken,

- a) O'nun birçok kısımdan oluştuğunu,
- b) O'nun yaratılmış varlıklara benzediğini,
- c) O'nun tek Tanrı olduğunu,
- d) O'nun kişiliği olduğunu söylüyoruz.

10 Aşağıdakilerden hangisi Tanrı'nın vasfı DEĞİLDİR?

- a) Sonsuz.
- b) Ölümlü.
- c) Değişmez.
- d) Her şeye gücü yeten.

11 Her şeyi bilmek,

- a) her şeye gücü yeter olmak.
- b) her yerde bulunmak.
- c) değişmez olmak.
- d) tüm bilgiye sahip olmak demektir.

12 Tanrı'nın evreni devam ettirme etkinliği, O'nun

- a) yaratmış olduğu her şeyi etkin bir şekilde korumasıdır.
- b) günah ve kötülük konusunda hiçbir sınır koymamasıdır.
- c) insanın her eylemini kontrol etmesidir.
- d) doğanın kanunlarını sık sık çiğnemesidir.

13 Tanrı'nın insanlarla birlikte etkin olması,

- a) insanların işlerine hiç karışmaması,
- b) insanın eylemlerinin Tanrı'dan gelen doğal güçlerin sonucunda gerçekleşmesi,
- c) Tanrı'nın rızası olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmemesi,
- d) insanın özgürlüğünü her şeyden üstün tutması anlamına gelir.

14 Ölü fareye dokunan bir İsraili'nin, gün batımına dek kirli sayılması Tanrı'nın

- a) kutsallığının,
- b) evreni korumasının,
- c) sınırsız sevgisinin,
- d) adaletinin göstergesidir.

15 Aşağıdakilerden hangisi Mesih'in Tanrılığının örneklerinden biridir?

- a) Günahları bağışladı.
- b) Zihinsel, bedensel, toplumsal ve ruhsal yönden ilerleyerek gelişti.
- c) İnsan olmanın sınırlarını yaşadı.
- d) Adı *Yeşua*'nın Grekçesi'ydi.

16 Mesih'in insan bedeni almasına ilişkin Kutsal Kitap öğretisi, O'nun

- a) gerçek anlamda Tanrısal olduğunu, ama gerçek bir insan olmadığını,
- b) dirilişten önce gerçek bir insan olduğunu, dirilişten sonra da gerçek bir Tanrı olduğunu,
- c) hem ilahi hem de insani vasıfları olduğunu gösterir.
- d) ilahi doğasına insan doğasını eklediğini ortaya koyar.

17 Mesih'in insan bedeni alması gerekiyordu, öyle ki Tanrı,

- a) ayartıları ve günahı bizzat yaşayabilsin.
- b) günahların ücretini ödemek için bir kurban sunabilsin.
- c) tapınmamıza layık olabilsin.
- d) Oğul'u yüceltebilsin.

18 Aşağıdakilerden hangisi, Kutsal Ruh'a atfedilen ilahi vasıflardan biri değildir?

- a) Üçlü Birlik'in diğer üyeleriyle birlikte tanımlanır.
- b) İlahi adları vardır.
- c) Sınırlı bilgisi vardır.
- d) İlahi etkinlikleri vardır.

19 Aşağıdakilerden hangisi Kutsal Ruh'un etkinliği DEĞİLDİR?

- a) Baba'nın sağında Başkâhinimiz olarak aracılık eder.
- b) Tasarısını gerçekleştirmek için imansızlar aracılığıyla etkin olur.
- c) Günah, doğruluk ve yargı konularında dünyaya suçluluğunu gösterir.
- d) Tutarlı ve etkili bir Hıristiyan yaşamı sürebilmemizi sağlar.

20 Kutsal Ruh imanlıların ürün vermesini sağlar. Bu ürünlerin diğer adı

- a) ruhsal armağanlardır.
- b) Mesih'e benzer karakterdir.
- c) Kutsal Ruh'un vaftizidir.
- d) müjdeleme gücüdür.

BİRİNCİ ÜNİTE İÇİN GEREKENLERİN SONU. Yanıt kağıdınızdaki diğer talimatları takip ederek İCİ adresine iletin. Ardından İkinci Ünite üzerindeki çalışmanıza başlayın.

Gerçeğin Temel Taşları

Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı

HH3131

Tebrikler, 1. ünitedeki dersleri tamamladınız. Lütfen aşağıdaki boşlukları doldurun:

İsminiz:

ICI Öğrenci Numaranız:

(Eğer öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş bırakın)

Adresiniz:

.....

..... Şehir:

Yaşınız: Cinsiyetiniz:

Mesleğiniz:

Ailenizde kaç kişi var?

Kaç yıl okula gittiniz?

Eğer bir kilisenin üyesiyseniz kilisenizin ismi nedir?

.....

Kilisenizde ne gibi bir sorumluluğa sahipsiniz?.....

.....

Bu kursu nasıl çalışıyorsunuz? Yalnız mı?

Bir grupla mı? ICI'nın başka hangi kurslarını

çalıştınız?



Şimdi sayfayı çevirip soruları yanıtlayın.

ÜNİTE BİR'İN YANIT KAĞIDI

Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın.

1	A	B	C	D	8	A	B	C	D	15	A	B	C	D
2	A	B	C	D	9	A	B	C	D	16	A	B	C	D
3	A	B	C	D	10	A	B	C	D	17	A	B	C	D
4	A	B	C	D	11	A	B	C	D	18	A	B	C	D
5	A	B	C	D	12	A	B	C	D	19	A	B	C	D
6	A	B	C	D	13	A	B	C	D	20	A	B	C	D
7	A	B	C	D	14	A	B	C	D					

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa bunları aşağıya yazabilirsiniz.

.....

.....

.....

Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulduğunuz yerdeki ICI adresine yollayın. Bütün soruları yanıtladığınızdan emin olun.

Sadece ICI'nın Kullanımı İçin

Tarih Not

Hıristiyan Hizmeti Programı

ICI

P.K.: 33 Bakırköy / İstanbul

İKİNCİ ÜNİTENİN ÖĞRENCİ RAPORU

İkinci Ünitenin bütün sorularını Ünite İki'nin Yanıt Kağıdında işaretleyin. TALİMATLAR sayfasındaki örneklere bakarak, nasıl yanıt vereceğinizi gözden geçirin.

1. KISIM – DOĞRU-YANLIŞ SORULARI

Aşağıdaki tümceler doğru ya da yanlıştır. Tümce DOĞRU ise A harfinin kutucuğunu, YANLIŞ ise B harfinin kutucuğunu işaretleyin.

- 1 İkinci Ünite'deki tüm dersleri dikkatlice okudum.
- 2 Kutsal Kitap'a göre bazı melekler iyi, diğerleri ise kötü olarak yaratılmıştır.
- 3 Melekler ruhsal ve kişisel varlıklardır, ama aynı anda her yerde bulunamazlar.
- 4 Kutsal Kitap melekler arasında organize etkinlik olduğunu ortaya koyar. Meleklerin bazıları diğerlerinden daha yüksek konumdadır.
- 5 İnsan, evrenin tüm diğer unsurlarıyla aynı şekilde yaratılmıştır: Tanrı'nın ağzından çıkan sözle varolmuştur.
- 6 İnsanın doğası hem maddesel hem de maddesel olmayan unsurları içerir. Kutsal Kitap insan doğasının beden, can ve ruhtan oluştuğunu söyler.
- 7 İlk günah Aden Bahçesi'nde işlendi. Adem ve Havva orada Tanrı'ya karşı geldi.
- 8 Tanrı'nın yasasına ya da isteğine uymayan her şey günahtır.

2. KISIM – ÇOKLU SEÇİM SORULARI

Aşağıdaki soruların her birine en uygun yanıtı verin. Seçiminizi yanıt kağıdı üzerinde boşluğu karalayarak gösterin.

- 9** Tanrı'nın, Adem ve Havva'nın bir ağacın meyvesinden yemelerini yasaklamaları gerekliydi, çünkü
- her şeyi anlamalarını istemiyordu.
 - ağacın meyvesi kötüydü.
 - özgür iradelerini kullanmalarının tek yolu Tanrı'nın isteğine uygun olan ya da olmayan bir seçim yapmalarından geçiyordu.
 - Tanrı onların tümüyle kendisinin merhametine muhtaç ve seçim yapma özgürlüğünden yoksun durumda olduklarını anlamalarını istiyordu.

10 Kötü meleklerin kendi iradeleriyle isyan ettikleri onaylandı. Bu tümce,

- Meleklerin tövbe fırsatına sahip olacakları bir dönemden geçtikleri anlamına gelir.
- Meleklerin şu andaki durumlarıyla yaratıldıkları ve değişemeyecekleri anlamına gelir.
- Tanrı'ya karşı seçimlerini yaptıkları ve sonsuza dek yargılanacakları anlamına gelir.
- Şu anki duruma düşmelerinde kendi seçimlerinin sonucu değildi.

11 Kutsal meleklerin önderinin unvanı

- Keruv
- Başmelek
- Gözcü
- Seraf'tır.

12 Kutsal Kitap kutsal meleklerin aşağıdaki etkinliklerde bulduklarına dair örnekler verir.

- Ruhsal ve doğal dünyanın yasalarını değiştirmek.
- İnsanların zihinlerini etkilemek.
- Tanrı'nın tahtının önünde insanlar için aracılık etmek.
- Tanrı'nın kurtuluş tasarısıyla ilgili önemli olaylara karışmak.

13 Aşağıdakilerin hangisi Şeytan için geçerli değildir?

- a) Yalan söyler.
- b) İnsanları aldatmak için çeşitli kimliklere bürünür.
- c) Hastalıklara neden olur.
- d) Aynı anda her yerde bulunur.

14 İnsanlarla diğer yaratıklar birbirinden farklıdır, çünkü insan

- a) Tanrı'nın benzerliğinde yaratılmıştır.
- b) ölümsüzdür.
- c) karar verebilir.
- d) konuşabilir.

15 Kutsal Kitap insan bedeninin

- a) sonsuz kurtuluşumuza dahil olduğunu,
- b) sonunda yok olacağını,
- c) insanın fiziksel olmayan yönünden daha önemli olduğunu,
- d) kötü olduğunu ortaya koyar.

16 Aşağıdakilerin hangisi rasyonel yaşamın bir unsuru değildir?

- a) Zihin
- b) Duygular
- c) Soluk
- d) Vicdan.

17 Aşağıdakilerin hangisi vicdan için geçerli değildir?

- a) Kirlenebilir.
- b) Bizimle birlikte olgunlaşabilir ve gelişebilir.
- c) Yanılmazdır.
- d) Yaptığımız yanlışların tehlikelerine dair bizi uyarmak üzere eğitilebilir.

18 Günahın kökeni

- a) Tanrı'da,
- b) Şeytan'da,
- c) Adem'de,
- d) Havva'da bulunur.

19 Günah söz konusu olduğunda, suç işlemek

- a) Tanrı'nın çizdiği sınırları geçmek,
- b) Tanrı'nın isteğine uyamamak,
- c) kendi yolunda yürümek,
- d) arınma ihtiyacı duymaktır.

20 Ruhsal doğumun en önemli yönü

- a) bedenimizi yenilemesidir.
- b) günahın neden olduğu bütün sorunları ortadan kaldırmasıdır.
- c) eski doğamızı ortadan kaldırmasıdır.
- d) bizi Tanrı'yla beraberliğe kavuşturmasıdır.

İKİNCİ ÜNİTE İÇİN GEREKENLERİN SONU. Yanıt kağıdınızdaki diğer talimatları takip ederek İCİ adresine iletin. Ardından Üçüncü Ünite üzerindeki çalışmanıza başlayın.

Gerçeğin Temel Taşları

Ünite İki İçin Yanıt Kağıdı

HH3131

Tebrikler, 2. ünitadaki dersleri tamamladınız. Lütfen aşağıdaki boşlukları doldurun:

İsminiz:

ICI Öğrenci Numaranız:
(Eğer öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş bırakın)

Adresiniz:
.....
.....

Şehir: Ülke:



Şimdi sayfayı çevirin ve bütün soruları yanıtlayın.

ÜNİTE İKİ'NİN YANIT KAĞIDI

Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın.

1	A	B	C	D	8	A	B	C	D	15	A	B	C	D
2	A	B	C	D	9	A	B	C	D	16	A	B	C	D
3	A	B	C	D	10	A	B	C	D	17	A	B	C	D
4	A	B	C	D	11	A	B	C	D	18	A	B	C	D
5	A	B	C	D	12	A	B	C	D	19	A	B	C	D
6	A	B	C	D	13	A	B	C	D	20	A	B	C	D
7	A	B	C	D	14	A	B	C	D					

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa bunları aşağıya yazabilirsiniz.

.....

.....

.....

Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulduğunuz yerdeki ICI adresine yollayın. Bütün soruları yanıtladığınızdan emin olun.

Sadece ICI'nın Kullanımı İçin

Tarih Not

Hıristiyan Hizmeti Programı

ICI

P.K.: 33 Bakırköy / İstanbul

ÜÇÜNCÜ ÜNİTENİN ÖĞRENCİ RAPORU

Üçüncü Ünitenin bütün sorularını Ünite Üç'ün Yanıt Kağıdında işaretleyin. **TALİMATLAR** sayfasındaki örneklere bakarak, nasıl yanıt vereceğinizi gözden geçirin.

1. KISIM – DOĞRU-YANLIŞ SORULARI

Aşağıdaki tümceler doğru ya da yanlıştır. Tümce DOĞRU ise A harfinin kutucuğunu, YANLIŞ ise B harfinin kutucuğunu işaretleyin.

- 1 Üçüncü Ünite'deki tüm dersleri dikkatlice okudum.
- 2 Kutsal Yazılar, özel bir meshedişe sahip kişiler tarafından Kutsal Ruh'un esiniyle yazılmıştır.
- 3 Kilise sözcüğünün Kutsal Kitap'taki anlamı, insanların Tanrı'ya tapınmak üzere toplandığı yerdir.
- 4 Kutsal Yazılar bir kuşaktan diğerine aktarılan sözlü geleneklerle oluşmuştur.
- 5 Kilise, imanlıların Tanrı'yla ve birbirleriyle ilişkilerini içerir.
- 6 Mesih'in dönüşü ile kilisenin göğe alınması aynı olaydır.
- 7 Bir kişinin Tanrı'ya duyduğu sevginin en önemli kanıtı şudur: "Başkalarını gerçekten seviyor mu?"
- 8 Daniel 9'da peygamberin İsrail ulusunu merkez alan son günlerle ilgili görüşü vardır.

2. KISIM – ÇOKLU SEÇİM SORULARI

Aşağıdaki soruların her birine en uygun yanıtı verin. Seçiminizi yanıt kağıdı üzerinde boşluğu karalayarak gösterin.

- 9** İsa Mesih'in Eski Antlaşma'yı doğrulaması ve alıntılar yapması
- sözlü geleneklerin değerini,
 - Kutsal Yazılar'ın ilahi kaynağını,
 - Kutsal Kitap'ın sıradan insanlar tarafından sıradan koşullarda yazılmış olduğunu,
 - Eski Antlaşma'nın Kutsal Yazı olduğunu onaylıyor.

10 Kutsal Kitap'ta en çok vurgulanan konu

- Tanrı'nın Şeytan üzerindeki zaferidir.
- Mesih'in ikinci gelişidir.
- insanlığın kurtuluşudur.
- kilisenin önemidir.

11 Kutsal Kitap'a göre kilise,

- Tanrı halkının topluluğudur.
- dinsel bir organizasyondur.
- bir binadır.
- mezheplerden herhangi biridir.

12 Aşağıdakilerden hangisi kilisenin üç temel işlevinden biri değildir?

- Müjde'yi imansızlarla paylaşmak.
- Tanrı'ya tapınmak.
- İmanlıları eğitmek.
- Sosyal programlar düzenlemek.

13 *Apokrif*,

- Kutsal Yazılar'ın Eski Antlaşma kanonudur.
- Kutsal Yazılar'ın aydınlatmasıdır.
- ilk kilise atalarının onayladığı Kutsal Yazı kanonudur.
- kıyametle ilgili şiddetli olayları bildiren Kutsal Yazılar'dır.

14 Kutsal Yazılar'ın çoğaltılması ve korunmasında

- çeşitli el yazmalarında ana öğreti farklılıklarının kanıtları vardır.
- Tanrı'nın el yazmalarını güvenilir bir şekilde koruduğunun kanıtları vardır.
- çeşitli metinler arasında hiçbir fark olmadığını kanıtları vardır.
- Kutsal Kitap'ı değersiz kılan güvenilirmez metinlerin kanıtları vardır.

15 Tanrı'nın imanlıları bir topluluk olarak görmesini Kutsal Yazılar'da iyi tanımlayan örnek şudur:

- İman yolculuğunu tek başına sürdüren kişiler.
- Su vaftizi.
- Bedenin üyelerinin, bedenin gelişmesi için yaptıkları çeşitli katkıları.
- Çocukların birlikte oynaması.

16 Kutsal Kitap'a göre kilise,

- Mesih'in doğduğu gün kuruldu.
- Mesih'in göğe alınmasının ardından Pentikost gününde kuruldu.
- Mesih'in halk arasındaki hizmetine başladığı gün kuruldu.
- Vaftizci Yahya'nın Mesih'in gelişini duyurmaya başladığı gün kuruldu.

17 Kutsal Kitap'a göre, Mesih'in ikinci gelişi

- belli bir gün ve saatte gerçekleşecektir.
- Mesih karşıtının ortaya çıkışından hemen sonra gerçekleşecektir.
- Müjde bütün dünyaya duyurulur duyurulmaz gerçekleşecektir.
- Büyük Sıkıntı döneminin yarısında gerçekleşecektir.

18 Aşağıdaki terimlerden hangisi, imanlıların göğe alınmalarının ardından bedenlerinin durumunu tanımlamıyor?

- Ölümlü.
- Ölümsüz.
- Yücelmiş.
- Çürümez.

19 Mesih'in yargı kürsüsü,

- a) imanlıların yaptıklarına göre ödülleri alacakları gözden geçirme yeridir.
- b) Şeytan'ın ve imansız ölülerin yargılanacakları yerdir.
- c) Armagedon'dur.
- d) İsa Mesih'in dönüşüdür.

20 Armagedon'da orduları yok edecek olan Meshedilmiş,

- a) peygamberlik sözlerinde geleceği bildirilen yöneticidir.
- b) Daniel'in görünümündeki melektir.
- c) seçilmiş İsrail ulusudur.
- d) kralların Kralı ve Rablerin Rab'bi olan İsa Mesih'tir.

ÜÇÜNCÜ ÜNİTE İÇİN GEREKENLERİN SONU. Yanıt kağıdınızdaki diğer talimatları takip ederek ICI adresine iletin. Böylece bu kursu tamamlamış oluyorsunuz. ICI eğitmeninizden size başka bir çalışma önermesini isteyin.

Gerçeğin Temel Taşları

Ünite Üç İçin Yanıt Kağıdı

HH3131

Tebrikler, 3. ünitedeki dersleri tamamladınız. Lütfen aşağıdaki boşlukları doldurun:

İsminiz:

ICI Öğrenci Numaranız:
(Eğer öğrenci numaranızı bilmiyorsanız boş bırakın)

Adresiniz:

.....
.....

Şehir: Ülke:

BİLGİ İSTEME

Bulduğunuz yerdeki ICI, size diğer kurslar hakkında bilgi vermekten mutluluk duyacaklardır. Bu bilgileri istemek için aşağıdaki boşlukları kullanabilirsiniz.

.....
.....
.....



Şimdi sayfayı çevirin ve bütün soruları yanıtlayın.

ÜNİTE ÜÇ'ÜN YANIT KAĞIDI

Aşağıdaki her soru için doğru boşluğu karalayın.

1	A	B	C	D	8	A	B	C	D	15	A	B	C	D
2	A	B	C	D	9	A	B	C	D	16	A	B	C	D
3	A	B	C	D	10	A	B	C	D	17	A	B	C	D
4	A	B	C	D	11	A	B	C	D	18	A	B	C	D
5	A	B	C	D	12	A	B	C	D	19	A	B	C	D
6	A	B	C	D	13	A	B	C	D	20	A	B	C	D
7	A	B	C	D	14	A	B	C	D					

Dersler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa bunları aşağıya yazabilirsiniz.

.....

.....

.....

TEBRİKLER

Bu kursu bitirdiniz. ICI'yla başka kurslar da yapacağınızı umuyoruz. Bu öğrenci raporu yanıt kağıdını bulduğunuz yerdeki ICI adresine yollayın.

Sadece ICI'nın Kullanımı İçin

Tarih Not

Hıristiyan Hizmeti Programı

ICI

P.K.: 33 Bakırköy / İstanbul



GERÇEĞİN TEMEL TAŞLARI

Kutsal Kitap Öğretisi Üzerine Bir Çalışma

Elinizdeki bu kitap;

- Yaratılış, günaha düşüş, insanın kurtuluşu, Tanrı'nın tasarısı ve sonsuzluk hakkında temel Kutsal Kitap öğretilerini anlamanıza,
- Tanrı'nın sizinle kişisel ve ebedi bir ilişki kurmak istediğini görmeye,
- Kutsal Kitap'ı ve öğretilerini hayatınız ve davranışlarınız için ölçüt haline getirmeyi arzulamanıza,
- Yaşamınızın idaresini evrenin Rab'bine teslim etmenize yardımcı olacaktır.

Hıristiyan Hizmeti Dizisi'ndeki diğer kitaplar;

Ruhsal Armağanlar

Dua ve Tapınma

Hıristiyan Olgunluğu

Bu simge, bir etüt dizisinin kılavuzudur. Hıristiyan Hizmeti dizisi, her biri altı kurstan oluşan üç üniteye ayrılmıştır. *Gerçeğin Temel Taşları*, 1'inci ünitenin 3'üncü kursudur. Kursları doğru sıralamaya göre etüt etmek size daha çok yardımcı olacaktır.

ISBN 978-975-9062-18-6

H3131T-09

