

... inanıyorum!

Pınarbaşı Yayınları ile Küresel Üniversite

CEP BOYU EKРАН İÇİN

ON

GELECEK

Herkes gelecekle ilgilenir. Gelecek hakkında, insanların gelecekte neler olacağını düşündüklerini yazan, iyi, kötü birçok kitap yazılmıştır. Bilim adamları ve hükümet önderlerine, uluslarının geleceğinde neler olacağını düşündükleri sorulur.

İnsanlar her zaman gelecek hakkında endişeli bir merak duymuşlar ve geleceği öğrenmek için, kahve falları, yıldız falları, kristal küreler ve başka "falcılık türlerine" başvurmuşlardır. Bir keresinde bir kadın koşarak yanıma gelip, el falıma bakıp bana geleceğimi bildirmek istedi-

ğini söyledi. Kendisine, bana geleceğimi anlatan küçük bir kitabım olduğunu ve bu kitapta onun geleceğinden de söz edildiğini söylediğimde çok şaşırıldı! Ona bir İncil verdim.

Kutsal Kitap, gerçek kehanetlerin tek kaynağıdır. Tanrı, Sözü aracılığıyla bizlere bilmeye ihtiyacımız olan her şeyi söyler. Kahve fallarına ya da tarot kartlarına ihtiyaç yoktur. Hatta bunlar ve başka "sihir/büyü" çeşitleri Tanrı tarafından yasaklanmıştır.

Eğer geleceğinizi ve İsa yeniden döndüğünde neler olacağını merak ettinizse bu ders çok ilginizi çekecektir.

Bu derste gelecekteki yargıları ve Rab'

bin gelişinin zamanını etüt edeceğiz. Son derste etüt ettiğimiz melekler bile Rab'bin yeryüzüne ne zaman döneceğini bilmek isterler. Şimdi Kutsal Kitap'a bakalım ve geleceğimiz hakkında neler söylediğini görelim!

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

- * İnanlılar'ın Göğ'e Alınması
- * İsa'nın Yeryüzündeki Hükümranlığı
- * İman Etmeyenlerin Yargısı

İNANLILAR'IN GÖĞ'E ALINMASI

Ders 5'te, imanlıların "Göre Alınması" sözünün ne anlama geldiğini inceledik. Bu söz, Rab'bin kilisesiyle havada buluşacağı gelecekteki ikinci dönüşünden

söz eder. İmanlıların ne zaman göğe alınacağını bize kimse söyleyemez çünkü bunun ne zaman olacağını sadece Baba Tanrı bilir.

"O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez" (Matta 24:36).

Ama imanlıların Göre Alınması'nın yaklaştığını bildiren belirtiler vardır. İsa, dönüşünden hemen önce, dünyasal arzuları, kötülük ve şiddette bir artış olacağını söylemişti. Sahte mesihler ve sahte peygamberler çıkacaktı; depremler, kıtlık ve hastalıklar olacaktı. Savaşlar ve savaş söylentileri olacaktı. Matta 24 ve Luka 21'de sözü edilen bütün bu belirti-

ler günümüzde gerçekleşmektedir.

“Ancak her şey olumsuz değildir. Kötü zamanlara karşın, birçok insan Rab’bi arayıp bulacaktır.” Yoel 2:28-29 bize bundan söz eder!

“/ Ondan sonra bütün insanların üzerine / Ruhum’u dökceğim. / Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. / Yaşlılarınız düşler, / Gençleriniz görümler görecek. / O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhum’u dökceğim.”

İmanlılar, göğe alınacakları zamanı sevinçle beklerler. Rab’de ölmüş olanlar dirilecek ve o sırada yaşıyor olanlar değiştirilecekler. Herkes Rab’bi havada karşılamak üzere birlikte göğe alına-

caktır.

“İşte size bir sır açıklıyorum: Hepimiz ölmeyeceğiz; son borazan çalınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değıştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değıştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir.” (1.Korintliler 15:51-53).

Göge Alınmaşı'ndan sonra imanlılar yargılanacak ve Mesih'e olan sadakatlerine göre ödüllendirileceklerdir. Bundan sonra Tanrı Kuzusu, Mesih'in, kiliseyi gelini olarak karşıladığı Kuzu'nun düğün şölenine gideceklerdir.

“Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek

kötü, yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız” (2.Korintliler 5:10).

Günahlarımızın İsa'nın kanı aracılığıyla kaldırıldığını ve bunlardan sorumlu tutulmayacağımızı biliyoruz. Ama sadakatimize göre ödüllendirileceğiz. Karşımıza sıkıntılar çıktığında Rab'bin her şeyi gördüğünü kendimize hatırlatmamız iyi olacaktır.

“/ Sevinelim, coşalım! / O'nu yüceltelim! / Çünkü Kuzu'nun düğünü başlıyor, / Gelini hazırlandı. / Giymesi için ona temiz ve parlak / İnce keten giysiler verildi.

İnce keten, kutsalların adil işlerini simgeler. Sonra melek bana, 'Yaz' dedi. 'Ne mut-

lu Kuzu'nun düğün şölenine çağrılmış olanlara!' Ardından ekledi: 'Bunlar gerçek sözlerdir, Tanrı'nın sözleridir.'" (Vahiy 19:7-9).

İSA'NIN YERYÜZÜNDEKİ HÜKÜMRANLIĞI

Rab, yeryüzünde bin yıl süreyle hüküm sürmek üzere halkıyla birlikte dönecektir. Bu zaman dönemine milenyum adı verilir (Latince'de, "bin" anlamına gelen "mille" sözcüğünden türetilmiştir).

Kutsal Kitap bu dönemden, yeryüzünde büyük sevinç ve esenlik dönemi olarak söz eder. Yahuda 14, *"İşte Rab herkesi yargılamak üzere onbinlerce kutsalıyla*

geliyor" der.

"İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı'nın ve Mesih'in kâhinleri olacak, O'nunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler" (Vahiy 20:6).

"O'nun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, / Parsla oğlak birlikte yatacak; / Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, / Onları küçük bir çocuk güdecek" (Yeşaya 11:6).

İMAN ETMEYENLERİN YARGISI

İsa, bin yıl hüküm sürdükten sonra, imansız olarak ölenler Tanrı'nın önünde yargılanmak üzere diriltileceklerdir. Bun-

dan sonra, Şeytan, melekleri ve bütün kötüler cehenneme atılacaklardır. Bu yargıya Büyük Beyaz Taht Yargısı denir. Esinleme 20'den birkaç ayet bize ona neden bu ismin verildiğini açıklamaktadır.

“Sonra büyük, beyaz bir taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler. Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İş-

te bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı” (Vahiy 20:11-15).

İsimleri dirilerin kitabında yazılı olanlar Mesih'e iman edenlerdir. Onların korkacak hiçbir şeyleri yoktur çünkü onsuza dek Mesih'le birlikte olacaklardır. Vahiy 21:2-3 bizlere Yuhanna'nın bir görüm gördüğünü yazar.

“Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: "İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında

bulunacak.”

Büyük Beyaz Taht Yargısı'ndan sonra, Tanrı'nın çocukları O'nunla birlikte olacaklar. Tanrı onlar için yeni bir gökyüzü ve yeni bir yeryüzü hazırlayacak.

“Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı” (Vahiy 21:4).

İçindekilere...