

... inanıyorum!

Pınarbaşı Yayınları ile Küresel Üniversite

CEP BOYU EKРАН İÇİN

ON ÜÇ

BAŞKALARIYLA OLAN İLİŞKİMİZ

Kutsal Kitap Okulu'nun pazartesi sabahı yapılan kilise toplantısında tanıklık zamanıydı. Olga adlı bir kız tanıklıkta bulunmak için ayağa kalktı.

Bir gün önce bir başka öğrenci arkadaşıyla birlikte yerel kiliselerden birine çalışmaya gitmişlerdi. Hizmet ederken kiliseye birkaç sarhoş adam girmiş ve kavgaya başlamışlardı. İmanlılar kaçarken, adamlardan biri kendisi gibi sarhoş olan oğlunu kazayla bıçaklamıştı. Olga genç adamın yaralandığını görünce arkadaşıyla birlikte durup ona yar-

dım etmeye başlamışlardı. Kendi yaşamları tehlikedeydi ama bir düşmanın hayatını kurtarmışlardı. Olga, *"Bu delikanlının yaşayıp Mesih'i Kurtarıcısı olarak bulması için dua edelim"* dedi.

Dua etmek için başlarımızı önümüze eğdik, ama ben sadece o delikanlı için dua etmiyordum. Ayrıca Olga ve başka insanlara, hatta düşmanlarına karşı bile olan sevgisinden ötürü Tanrı'ya teşekkür ediyordum.

Olga, Ders 12'de öğrendiğimiz dersi öğrenmişti. Tanrı'ya sevgimizi gösterebilmemizin bir yolu da, başka insanları sevip onlara yardım etmektir. Tanrı Sözü'nün başka insanlarla olan ilişkimiz hak-

kında ne söylediğine bir bakalım.

Bu derste şunları inceleyeceksiniz

- * Bizim Üzerimizde Olan Kişiler
- * Etrafımızda Olan Kişiler
- * Bize Karşı Olanlar

BİZİM ÜZERİMİZDE OLAN KİŞİLER

Herkesin üzerinde birilerinin olduğu zamanlar olmuştur. Çocukların üzerlerinde anne-babaları, annebabaların üzerlerinde dinsel ve politik liderler vardır. O liderlerin üzerinde bile kendilerine ne yapmalarını söyleyen kişiler vardır. Kutsal Kitap, üzerimizde olan kişilerle olan ilişkimiz hakkında ne söylemektedir?

Anne-babalar sevimli, onurlandırılmalı ve itaat edilmelidir. Bunun Ders 11'de etüt ettiğimiz buyruklardan biri olduğunu hatırlayacaksınız. Efesliler 6:1-2 de bizlere, *"Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. 'İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin'"* der.

Polis, hakim ve vali gibi yöneticilere de itaat gösterilmelidir. *"Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur"* (Romalılar 13:1).

İmanlılar olarak üzerimizde vaizler, kilise yönetim kurulu ve İncil dersi öğretmenleri gibi yöneticiler vardır. Bu kişilere

saygı gösterilmeli ve sorumluluklarıyla ilgili konularda kendilerine itaat edilmedir.

“Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil—bunun size yararı olmaz—sevinçle yapsınlar” (İbraniler 13:17).

Sadece Tanrı'nın otoritesi üzerimizde olan liderlerinkinden daha yüksektir. Onlara itaat etmememiz gerektiği tek zaman, bizden Tanrı'nın buyrukları ya da iradesine karşı bir şey yapmamızı istediklerindedir. Bu, vaaz etmeleri yasaklandığında Petrus ve diğer öğrencilerin başına gelmişti. Petrus, her şeyin üye-

rinde Tanrı'ya itaat edilmesi gerektiğini biliyordu. Elçilerin İşleri 5:29 şöyle der :
"Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler : 'İnsanlardan çok, Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek.'"

ETRAFIMIZDA OLAN KİŞİLER

Bir gün bir dostum bana, *"Eğer imanlı olmayan insanlar bana kötü davranırlarsa onları yine de sevebilirim ama başka bir İnanlı'nın bana kötü davranmasına hoşgörü gösteremem. Onların böyle davranmaması gerekir"* demişti.

Eğer İsa böyle düşünseydi, Petrus ve diğerlerinin durumu ne olurdu? Onlar da öyle yapmamaları gerektiğini biliyorlardı

ve buna karşın tutuklanıp duruşmasına götürüldüğünde O'nu terk etmişlerdi. Öyle olduğu halde dirildiğinde kendilerine göründü ve onlara sevgisi hakkında güvence verdi.

Bizler Rab'bi çok kereler hayal kırıklığına uğrattık, buna karşın O bizleri sevmeye devam ediyor. Rab bizlerden Kendisinin bizi sevdiği gibi, bizim de diğer imanlıları sevmemizi istiyor. *"Sizi sevdiğim gibi, siz de birbirinizi sevin"* (Yuhanna 13:34).

Arkadaşlarımız ve komşularımıza kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranmalıyız. Luka 6:31, *"İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın"* der. *"Komşunu kendin gibi seveceksin"* ayeti de Roma-

lılar 13:9'da yer alır.

Kurtulmamış kişilerle olan ilişkimiz de bir sevgi ilişkisidir. Davranışlarımızla onlara Mesih'in içimizde yaşadığını göstermeliyiz.

İmanı uğruna hapse giren pastör Riçard Wumbrandt, kendisi de vaiz olan bir başka tutuklunun öyküsünü anlatır. Bu adam Mesih'e benzer karakteriyle tanıyormuş.

Daha sonra genç bir komünist hapse atılmış ve bu iki vaizin bulunduğu hücreye konmuş. Vaizler ona tanıklık etmiş ve İsa'yı Kurtarıcısı olarak kabul etmesini söylemişler. Ama genç adam kabul etmemiş.

Bir gün genç adam onlarla tartışıyor-muş. *"Biriyle hiç tanışmamışsam ve onun nasıl biri olduğunu bilmiyorsam, onu nasıl Kurtarıcı olarak kabul edebilirim?"* demiş.

Vaiz, *"Sana İsa'nın neye benzediğini söyleyeyim, İsa benim gibi"* demiş.

Adam hiç tereddüt etmeden, *"Eğer senin gibiyse, O'nu hemen şimdi Kurtarıcı olarak kabul ediyorum!"* demiş.

Bu vaizin tanıklığı gerçekten çok harikadır. Korkarım, *"İsa benim gibi!"* diyebilecek çok az imanlı vardır. Ama Rab'bin istediği şey budur—Rab bizim O'na elimizden geldiği kadar çok benzememizi ve insanların bizde O'nu görmelerini

ister! Matta 5:16, "*Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlansın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız'ı yüceltsinler!*" der.

Her gün Rab'be O'nun gibi olmayı istediğimizi söyleyelim! Sonrası sözlerimizi uygulamaya geçirmeye ve O'nun gibi olmaya başlama zamanı olacaktır!

BİZE KARŞI OLANLAR

Bu dersin başında yer alan Olga'nın hikâyesini hatırlıyor musunuz? Olga kendisine yanlış davrananları sevdi mi? Olga, yaralı adamın iyileşmesi için dua isteyeceği yerde, Tanrı'nın onları kötülüklerinden dolayı cezalandırmasını iste-

yebilirdi.

Bu, Mesih'inkine benzer bir tutum olabilir miydi? Hayır. İsa tutuklandığı gece Petrus başkâhinin kölesinin kulağını kestiğinde ne yapmıştı? O köle İsa'nın düşmanıydı ama Luka bizlere, "*İsa, 'Bırakın, yeter!' dedi, sonra kölenin kulağına dokunarak onu iyileştirdi*" der (Luka 22:51).

Bizler, düşmanlarını seven ve onları bağışlayan İsa gibi olmak istiyoruz. İsa, Matta 5:44'de, "*Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin*" demişti. Ve yine Matta 6:15'de, "*Siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz*" demişti.

Sevgi, en büyük Hıristiyan erdemidir.

1.Korintliler 13:13 bizlere, *"Kalıcı olan üç şey vardır : iman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir"* der.

Mesih İmanlıları öncelikle Tanrı'yı sevmelidirler. Tanrı da buna karşılık Kendi sevgisini kalplerimize koyacak ve bizler de böylece hem dostlarımızı ve hem de düşmanlarımızı sevebileceğiz. *"İsa ona şu karşılığı verdi: 'Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin'"* (Matta 22:37)."

"Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi, siz de birbirinizi sevin" (Yuhanna 13:34). Bu ayeti ezberleyin ve bir imanlının Tanrı'ya ve diğer insanlara karşı en önemli sorumluluğu-

nun sevgi olduğunu hatırlayarak sık sık tekrarlayın.

İçindekilere...